

Bereeshit – Genesis 1:1 – 6:8

Aliyah 1 – Genesis 1:1 – 2:3

Mozes ontving op de Sinai de **Torah** (onderwijzing) uit Gods hand. Ook Genesis maakt daar deel van uit. In Genesis vinden we echter vooral verhalen en niet zoveel onderwijzing of geboden. De rabbi's vroegen zich al af, waarom de Torah niet begon met Exodus 12:2. Daar wordt het eerste gebod aan de Israëlieten meegegeven, namelijk de viering van Pesach. Maar stellen zij, het stuk daarvoor laat zien dat God Koning is over heel de wereld en dat Hij deze geeft aan wie Hij wil. Zelf denk ik ook dat Genesis een **blauwdruk** geeft van hoe de schepping zou moeten functioneren. Tussen de regels door kunnen we al heel veel levensonderwijs lezen! Ook Genesis is een lamp voor onze voet, om ons pad te verlichten...¹

In de eerste *aliyah* van *parshah Bereeshit* wordt het scheppingsverhaal verteld. Het doel van de tekst is **niet om onze nieuwsgierigheid te bevredigen** over hoe het scheppingswerk van God nu precies in elkaar stak. Al in de 11^{de} eeuw schreef de grote Joodse geleerde *Rashi* dat Genesis 1 geen exacte volgorde van de schepping geeft. Genesis 1 begint namelijk met het woord **bereeshit** (in begin van, met beginsel, als eersteling). Als Genesis 1 een exacte volgorde zou willen vertellen dan had er moeten staan **berishonah** (als eerste).² Dit eerste woord van de Bijbel vraagt onze aandacht voor andere dingen, dan de volgorde van het scheppingswerk.

Dit eerste woord laat namelijk een groot geheimenis zien, want **reeshit** is in de Bijbel de Goddelijke wijsheid of de eersteling.³ In Spreuken 8:22 leren we dat de Goddelijke wijsheid of het **Goddelijke Woord** een Persoon is, die al voor de schepping bij God was. Hij werd tot *reeshiet* (het begin/beginsel) van Gods werk gemaakt. Door Hem zijn alle dingen geschapen. Dit gaat over **Yeshua**! In Johannes 1 leren we namelijk dat dit Goddelijke Woord Yeshua is. Ook is Yeshua de **Eersteling** bij uitstek.⁴ De Bijbel begint dus met: *In/met Yeshua schiep God de hemel en de aarde*! Dat dit klopt, blijkt ook uit Kolossenzen 1:16 waar staat dat alles door Yeshua gemaakt is, zowel de zichtbare als de onzichtbare zaken en wezens.

Dat Genesis 1 ons geen scheppingsvolgorde leert, blijkt ook uit hoe de eerste dag genoemd wordt: *yom echad*. Er staat niet *yom rishon* (de eerste dag), maar ***yom echad*** (**de dag van de Ene**). Het gaat hier niet om een rijtje dagen, maar om het feit dat de schepping begint met de dag van God, de Ene. Hij staat centraal in hemel en op aarde.

Wat wil Genesis 1 ons allemaal leren? Genesis 1 laat ons zien hoe er orde uit chaos ontstaat. Hoe we in een verwarde wereld vol duisternis en kwaad, **onze weg naar God** kunnen vinden. Het stippelt een pad voor ons uit. Laten we het hoofdstuk doorlopen:

¹ Psalm 119:105

² Nu klopt dit woord grammaticaal helemaal niet met het werkwoord wat volgt. Letterlijk vertaald staat er namelijk: *in het begin van Hij maakte...* in plaats van: *als eerste maakte Hij...*

³ Spreuken 8:22, Deut. 18:4

⁴ 1 Kor. 15:20, Kol. 1:15

Aan het begin staat God de Ene en Yeshua, zijn goddelijke Woord, door wie God de wereld maakte. Maar de schepping zelf start met **chaos en leegte**. Dit leert ons dat we ons van meet af aan niet op neutraal terrein bevinden. We leven in oorlog met de duisternis. Maar er is hoop, want de **Geest van God** zweeft over het water. Hij zal ervoor zorgen dat de droge aarde gaat verschijnen. Zoals de duif over het water van de zondvloed vloog om droge aarde te vinden, zo zoekt Gods Geest een droge plek in de zee van chaos.⁵ Zo lezen we ook dat de Geest Maria overschaduwde en dat daardoor Yeshua in haar gaat groeien.⁶ En we lezen dat de Geest **als een duif** op Yeshua neerdaalt, als Hij uit het doopwater opstaat.⁷ Hij is het eerste droge plekje van de nieuwe schepping, dat uit het water omhoog rijst!

We kunnen hieruit leren dat we van nature leven in een chaos. Ons leven is versluierd, donker en leeg. We kunnen niet aangeven wat er precies goed en kwaad is in ons leven. Totdat Gods Geest door Yeshua in ons hart en leven binnenkomt! Dan wordt er orde geschapen. De wateren worden gescheiden en het droge land wordt zichtbaar. We worden **een nieuwe schepping**.⁸ De Geest leert ons wat goed en kwaad is. De Geest brengt het nieuwe leven van Gods Koninkrijk in ons tot bloei.

In vers 4 wordt er voor het eerst **scheiding** gemaakt. Het eerste **oordeel** is een feit. Licht wordt van duisternis gescheiden. En alleen het licht wordt goed genoemd in vers 4, de duisternis niet. Hiermee wordt een oordeel uitgesproken tussen licht en donker. Orde scheppen en ruimte maken voor nieuw leven, heeft altijd met oordeel te maken. God gaat in ons leven allereerst laten zien wat er goed is en wat er kwaad is. Wat er tot bloei moet komen en wat er uit ons leven verwijderd moet worden. Daarom zegt Yeshua ook dat de Geest de wereld zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel.⁹

Vervolgens gaat God **namen** geven. Het licht noemt Hij dag en het duister noemt Hij nacht. Waarom zou Hij dat doen? Dit leert ons dat de scheppingszaken er niet voor zichzelf zijn. Zij krijgen van God een bepaalde **betekenis** mee. Ze krijgen een naam, een **identiteit** en een **rol** toebedeeld. Het licht mag de dag beheersen en het duister de nacht. Zo hoort het vanaf dat moment te zijn. Alles wordt in een bepaalde orde geplaatst. Dit leert ons dat wij niet zomaar bestaan, voor onszelf. Ook wij krijgen een naam, een identiteit en een rol toebedeeld. **We maken deel uit van Gods plan**. En God wil ons gaandeweg leren, hoe Hij ons persoonlijk wil inpassen in zijn plan!

Vervolgens wordt het water van het water gescheiden. Hiermee wordt het water van de zee bedoeld en het water van de lucht. De hemel is immers blauw als water. De naam die de hemel meekrijgt is **shamayim**. Dit is een combinatie van *esh* (vuur) en *mayim* (water). In de Joodse traditie wordt hiervan gezegd dat het vuur voor de sterren staat en het water voor het blauw van de lucht. De hemelse God wordt hierdoor verheerlijkt, omdat Hij vuur laat bestaan te midden van water. Hij scheidt vrede tussen deze twee.

⁵ Gen. 8

⁶ Luk. 1:35

⁷ Mark. 1:10, Joh. 1:32

⁸ 2 Kor. 5:17

⁹ Joh. 16:8

Wat hier eigenlijk gebeurt is het scheiden van hemel, aarde en onderwereld. Frappant is dat deze scheppingsactiviteit niet 'goed' genoemd wordt. Deze scheiding behoort dan ook niet bij Gods eindbedoeling, want **hemel en aarde zullen zich ooit verenigen**. Dan zal God op aarde wonen, te midden van de mensen.¹⁰

Vervolgens wordt er een beperking aan de zee opgelegd, zodat het land tevoorschijn kan komen. Dit staat voor het terugdringen van de zee van chaos. Opvallend is dat het droge niet gemaakt wordt, maar slechts zichtbaar gemaakt wordt. Het was er al die tijd al, maar het oordeel van God maakt het zichtbaar. De zee van chaos kan haar niet langer verbergen. Zo is het vaak in de wereld. Het kwaad verbergt en verduistert het goede, dat er allang is. Zodra God spreekt, moet het kwaad vluchten en **wordt het goede zichtbaar**. Dat geeft hoop voor hen die op God vertrouwen en in stilte met Hem leven!

Op dag drie wordt een nieuwe stap gezet: God gaat zijn scheppingswerk gebruiken, om nieuwe dingen voort te brengen. Hij beveelt dat de aarde gewas moet voortbrengen. Hier begint God zijn scheppingswerk te **delegeren**. Hij brengt niet zelf het gewas voort, maar laat de aarde dat doen. Dit betekent dat er leven is geschapen. Het mooie is dat God steeds een stapje terug gaat doen, om ruimte te geven aan zijn schepping.

De volgende stap is het delegeren van zijn heerschappij. Op de vierde dag scheidt Hij de hemellichten, die **heerschappij** moeten voeren over de dag en de nacht.¹¹ Interessant is ook dat ze er niet direct zijn, als God zegt: 'Laat er lichten zijn'. God gaat ze eerst los van de schepping maken en plaatst ze dan op hun juiste plek in de schepping. Dit is een veel plastischere omschrijving van zijn scheppingswerk.

De zon, maan en sterren zijn tot **tekenen en feesten (moadiem)** gegeven, volgens Genesis 1:14. Als de hemellichamen verduisterd worden, dan is dat een teken van naderend oordeel.¹² En van de stand van de zon en de maan werden alle Bijbelse feesten afgeleid. Zij geven aan wanneer de nieuwe maan, de shabbat en de grote feesten gevierd moeten worden. Hetzelfde woord voor feesten (*moadiem*) wordt ook in Leviticus 23 gebruikt, waarin de zeven feesten van God ingesteld worden. De hemellichamen zijn er niet zomaar, maar ze hebben als taak om de heilige tijden van God aan te geven. **Let dus op de hemellichamen en vier Gods feesten!**

Op dag 5 worden de wateren van de hemel en de zee gevuld met dieren. Nu treedt er ook een bepaalde vorm van bewustzijn in. Dit zien we terug in de manier waarop God scheidt. God zegent voor het eerst en spreekt voor het eerst in de gebiedende wijs: *Wees vruchtbaar!* Hij spreekt de dieren aan, in plaats van over ze te spreken. Hij geeft ze een zegen en een gebod mee. Dit is belangrijk, want dit laat zien dat **zegen en gebod samen opgaan!** Overigens net als vloek en overtreding...

¹⁰ Openb. 21-22

¹¹ Vers 16. Zelf geloof ik dat de **sterren** ook voor de **hemelse engelenlegers** staan. Dit was algemeen aanvaard in de dagen dat de Bijbel geschreven werd en we kunnen dit tussen de regels door ook in de Bijbel lezen (Psalm 147:4, Dan. 12:3, Luk. 10:18, Openb. 12:4, Hebr. 1:7). Er staat in Genesis 2:1 dat hemel en aarde en heel hun legermacht werden voltooid. Bij de legermacht van de hemel kunt u denken aan deze engelenlegers.

¹² Joël 2, etc.

Op dag 6 worden de dieren op de aarde geschapen en ook de mensen. Op deze dag gaat God nog een stap terugdoen, voor zijn schepping. Hij maakt **mensen naar zijn beeld**. Zij mogen heersen over de dieren, zij mogen hen opdrachten geven, zij mogen hen namen geven, zij mogen hen zegenen. God laat de mens naam en betekenis geven aan het rijk van de dieren. Hiermee legt Hij het oordeel in hun hand en geeft Hij de mens ook scheppende macht. Zij kunnen immers spreken. En het woord bracht de scheppende kracht. **God Zelf** wordt **vertegenwoordigd** door de mens in zijn schepping. Zover trekt God zichzelf terug voor zijn schepping.

De mens krijgt autoriteit over heel de schepping. Yeshua kwam om die **hemelse autoriteit** daadwerkelijk aan de mens te schenken. Door zijn Geest hebben we macht over leven en dood, hemelse en aardse machten, ziekte en gezondheid, veroordeling en vergeving. We heersen met Hem als koningen.¹³ Dit is lang nog niet altijd zichtbaar, maar dit koningschap is al wel begonnen. En als Yeshua wederkeert, dan zal het ten volle zichtbaar zijn!

Tenslotte komen we bij het **hoogtepunt van de schepping**, want op de 7^{de} dag rust God van zijn werk. Op deze dag wordt er voor het eerst iets heilig verklaard, namelijk deze 7^{de} dag. Andere scheppingsverhalen van de volken in het Nabije Oosten sloten af met de bouw van een tempel voor de scheppende god. Een heilige ruimte. Maar God sluit zijn schepping af door een **heilighdom in de tijd** op te richten. Een heilige dag.

Gods scheppingswerk werd voltooid op de 7^{de} dag, volgens Genesis 2:2. Dit laat zien dat Gods scheppingswerk pas af was, toen de rust van de **shabbat** intrad. Dat was het laatste element wat nog mistte. De shabbat maakt de schepping compleet.¹⁴ Heel de schepping loopt uit op de shabbat. Dat laat zien hoe belangrijk de shabbat en ook de Bijbelse feesten (shabbatten op hoger niveau) zijn. Als we werkelijk de chaos te boven willen komen en **God** willen **ontmoeten**, dan zullen we Gods shabbatten en feesten moeten vieren! Dat is zijn heilighdom in de tijd. Zijn bruidsvertrek, zoals de Joodse traditie het zegt.

Welke **lessen** hebben we nu geleerd voor het leven?

1. Alles begint bij **God de Ene** en bij **Yeshua**. Alles is uit, door en tot Hem. Daarom moeten we ook alles in zijn Naam doen!¹⁵
2. Ons leven is van nature chaotisch, duister en leeg. Maar Gods **Geest** komt het herscheppen, als we in Yeshua geloven. Laat Gods Geest binnen in je hart!
3. **Oordeel** is de eerste stap op weg naar nieuw leven. Laat God je hart en leven bekijken om het slechte daaruit weg te doen en het goede tot bloei te brengen!
4. Zegen en **gehoorzaamheid** gaan samen op. Gehoorzaam God dus altijd!
5. Wij zijn hier niet zomaar, maar passen in **Gods plan**. Zoek daarnaar!
6. Wij zijn geroepen om onze **autoriteit** in Yeshua door de kracht van de Geest uit te leven! We zijn namelijk aangesteld om te heersen over de hele schepping.
7. Let op de hemellichamen en vier de feesten van de Heer! Heel het scheppingswerk loopt uit op de **shabbat**. Een heilighdom in de tijd, waarin we God ontmoeten.

¹³ Matt. 10:7-8, 19:28, Mark. 16:17-18, Luk. 10:17-20, Joh. 20:23, 1 Petr. 2:9, Openb. 1:5-6, 4:4, 20:4

¹⁴ *Genesis Rabba* 10:9

¹⁵ Rom. 11:36, Ef. 1:21-23, Fil. 2:5-11, Kol. 1:15-20, 1:31, 3:17