

1. Aanbidding als levenshouding

Introductie

Het hoogste doel wat we kunnen nastreven als mensen is het aanbidden van God. We zijn immers geschapen om Hem te verheerlijken. Al snel wordt dan gedacht aan zingen en musiceren. Dit is inderdaad één van de belangrijkste uitingsvormen van aanbidding, maar zeker niet de enige. We kunnen God door alles heen aanbidden. Aanbidding is ten diepste een levenshouding. We zijn geroepen om met ons hele leven God de eer te brengen.

Wat zegt de Bijbel?

In de Bijbel komen we veelvuldig muziek en zang tegen als vorm van aanbidding. Daar hopen we in een later document bij stil te staan. Hier willen we inzoomen op andere vormen van aanbidding. Jezus heeft gezegd: *Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.*¹ Als wij in ons leven goede dingen doen voor God en mensen, dan zal dat tot eer zijn van God de Vader. Dat is het doel. God zal door dit alles heen verheerlijkt worden. Iedere daad, hoe klein ook, kan mensen ertoe aanzetten om God daarvoor te verheerlijken.

In Romeinen 12:1 staat dat we geroepen zijn om ons lichaam als een levend, heilig en aangenaam offer voor God op het altaar te leggen. We zijn duur gekocht door Jezus, dus we zijn niet langer van onszelf. We offeren ons leven op aan God. Alles wat we doen in het leven, doen we niet in de eerste plaats meer voor onszelf, maar voor Hem die ons in de wereld gezonden heeft. Zo kunnen we met iedere daad God verheerlijken.

Het gaat hier om de hartsgesteldheid. Met welke intentie doen wij de dingen die we doen? Als je alles doet om God te verheerlijken, dan is alles een daad van aanbidding. Je kunt God aanbidden door je geld aan Hem te geven.² Je kunt God aanbidden door Zijn leiding in je leven te vragen.³ Je kunt God aanbidden door je zonden te belijden en je nederig op te stellen.⁴ Je kunt God aanbidden door in dankbaarheid te genieten van het goede dat Hij je geeft.⁵ Alles is er dan op gericht op God groot te maken en Hem de plaats te geven in je leven, die Hem toekomt.

In Kolossenzen 3:17 staat geschreven: *En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.* Dit laat de levenshouding van aanbidding zien. We doen alles voor de Heer Jezus en we danken en eren de Vader door alles heen. Een dankbare houding is dus essentieel om een leven van aanbidding te leiden. Dat we niet de hele tijd bezig zijn met onze tekorten, maar juist focussen op dat alles wat we van God ontvangen, uit onverdiende genade. Dat mag ons altijd hoopvol en blij stemmen.

Dit betekent ook dat we niet roemen in onszelf, maar alleen in de Heer. Hoe vaak promoten we onszelf en nemen we complimenten aan? Zeggen we daarbij ook dat we het van de Heer hebben ontvangen en dat het niet onze verdienste is? De afgoden van deze wereld hebben er geen moeite mee eer en lof van hun fans te ontvangen. Maar wij zijn geroepen om van onszelf af te wijzen naar Jezus en de Vader. In 2 Korinthe 10:17-18 staat geschreven: *Maar wie roemt, laat hij roemen in de Heer. Want niet wie zichzelf aanbeveelt, die is welbeproefd, maar wie door de Heer wordt aanbevolen.* Maak er een gewoonte van om altijd te zeggen: 'met Gods hulp heb ik dit gedaan...' of 'als God het wil zal ik dit doen...'⁶ Betrek God er altijd bij en roem in Hem alleen. We hebben namelijk niets verdiend, alles is ontvangen genade.

Als jouw aanbidding alleen muziek en zang is, maar los staat van een levenshouding van aanbidding, dan blijft het bij een uiterlijke show. Het ziet er misschien goed uit, maar het heeft weinig impact in de hemel. Je woorden van aanbidding zijn namelijk weinig waard als je met je daden iets anders belijdt. Als jij met je daden laat zien dat je liever zelf koning in je leven bent en met je mond zingt dat God Koning over alles is, dan zit daar een tegenspraak in. Als wij zingen hoe groot God is, dan zullen we Hem ook die grote plaats in ons dagelijkse leven moeten geven.

Eén van meest belangrijke vormen van aanbidding is leven uit geloof. In Hebreeën 11:6 staat geschreven: *Zonder het geloof is het echter onmogelijk God blij te maken. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.* Onze aanbidding maakt God niet blij, als wij het zonder geloof doen. Tegenover geloof staat angst. Als we ervoor kiezen om ons door angst te laten leiden en om zelf alle risico's uit te sluiten, dan belijden we daarmee dat we niet geloven dat God ons kan en wil zegenen. God wil dat we ervoor kiezen om uit geloof te leven, om aan zijn beloftes vast te houden, ook als er nog niets van zien. We zien vijanden en bergen opdoemen en belijden in geloof dat God ons de overwinning heeft gegeven. We laten ons niet van ons stuk brengen en gaan door op Zijn weg. Zo belijden we dat God machtiger is dan onze omstandigheden en dat Hij ons goed wil doen. Dat is aanbidding door geloof.

God maakte de mens naar zijn beeld.⁷ Wij zijn geroepen om Hem te weerspiegelen in de schepping. Als wij God op een juiste wijze weerspiegelen, dan zal God daardoor verheerlijkt worden. Het is als met een koning die gegoten beelden van zichzelf plaatste in heel zijn rijk. Als de mensen dan de koning niet in levende lijve konden zien, dan konden ze toch nog zijn beeltenis zien. Zo werd de koning verheerlijkt in zijn rijk. Hoe meer wij een afspiegeling van God zijn in deze wereld, hoe meer wij onze roeping waarmaken en hoe meer God daarvan de eer zal krijgen. Aanbidding is ons levensdoel.

Wat leren wij?

We leren dat aanbidding meer is dan God verheerlijken met woorden en muziek. Aanbidding komt uit het hart voort en is ten diepste een levenshouding. Alleen als aanbidding ons hele leven doortrekt, zullen onze woorden en muziek geloofwaardig zijn en meer dan een uiterlijke show. Met ieder aspect van ons leven wat we onder de heerschappij van Jezus brengen, verheerlijken we Jezus en de Vader. We zullen alles voor Hem moeten doen. Zo krijgt Hij de plaats die Hij toekomt in ons leven. Dergelijke aanbidding heeft impact op aarde en in de hemel. Daar wordt God blij van.

Bijbelteksten

- | | |
|---|--|
| 1. Goede werken als aanbidding: | Mattheüs 5:16 |
| 2. God aanbidden met je geld: | 2 Korinthe 9:6-7,11-13 |
| 3. God aanbidden door zijn leiding te vragen: | Johannes 5:19-23, Openbaring 14:3-4 |
| 4. God aanbidden door schuldbelijdenis: | Spreuken 3:11-12, Hebreeën 12:5-11, 1 Petrus 5:5-6 |
| 5. God aanbidden door te genieten: | Prediker 9:7-9, 1 Timotheüs 4:4 |
| 6. Roemen in God alleen: | 2 Korinthe 10:17-18, Jakobus 4:13-17 |
| 7. God aanbidden door zijn beeld te zijn: | Genesis 1:26-28 |