

1. Drie niveaus van gaven

Introductie

Als gemeente van Jezus hebben we een missie in deze wereld. We willen de mensen bekendmaken met het Evangelie en we willen het Koninkrijk van God op deze aarde helpen uitbreiden. Dit kunnen en hoeven we niet te doen in eigen kracht. De Heilige Geest rust de gemeente en haar leden daarvoor toe. Dit doet de Heilige Geest door gaven te geven. Dit zijn bovennatuurlijke vermogens voor de eenwording van de gemeenschap en om het werk van God uit te voeren op aarde, zoals in de hemel. Rond de gaven leven verschillende vragen, zoals: heeft iedereen een gave? Kan iedereen functioneren in alle gaven? Ontvang je een gave voor je hele leven of alleen als je hem nodig hebt? Wanneer wordt een gave een bediening? Etc. Dit document wil opheldering geven over een aantal van deze veelbesproken vragen en aangeven hoe wij daar als EGHW tegenaan kijken.

Wat zegt de Bijbel?

Het is belangrijk om te beseffen dat de Geestesgaven op verschillende niveaus functioneren. Dit kan al heel veel verwarring wegnemen. Het eerste niveau is het persoonlijke niveau. Iedereen die tot geloof komt in Jezus heeft de Heilige Geest ontvangen. Dit betekent dat God met zijn volheid aan gaven in iedereen woont. Jezus leeft nu in ons en heeft alle gaven tot zijn beschikking als Zoon van God. Dit betekent ook dat we in alle gaven kunnen functioneren, wanneer dat nodig is. Geen enkele gave is buiten ons bereik, omdat God Zelf in ons woont.ⁱ Daarom kunnen wij ook opgeroepen worden in de Bijbel om naar alle Geestesgaven te streven.ⁱⁱ

Het tweede niveau is het gemeente niveau. In de gemeenschap krijgt iedereen een unieke plaats en rol. De Heilige Geest deelt de gaven naar eigen inzicht uit. De één ontvangt dit en de ander dat. Dat verschilt per persoon.ⁱⁱⁱ Dit heeft ook met de unieke roeping en bestemming te maken die voor iedere gelovige verschillend is. In de gemeenschap functioneren mensen in verschillende gaven, zodat we elkaar in de gemeente aanvullen en elkaar nodig hebben.^{iv}

Op dit tweede niveau vinden we dus verschillen qua gaven die aan mensen gegeven zijn. Sommige mensen zijn meer gevoelig op de Stem van God, anderen hebben een gave om mensen te genezen en zien voortdurend wonderen van genezing gebeuren, etc. Deze gaven worden aan iedereen per persoon uitgedeeld, naar hoe de Geest dat wil.^v Dit is gewoonlijk voor het hele leven, want het heeft te maken met de bestemming van deze persoon in het Lichaam van Christus. Het is te vergelijken met de natuurlijke aanleg of gaven, die we vanaf de geboorte meekrijgen, maar dan in de bovennatuurlijke zaken van God.

Het derde niveau is het niveau van de bedieningen. Mensen kunnen zodanig sterk in een bepaalde gave functioneren dat zij haast een belichaming van deze gave worden. We spreken dan van een bediening.^{vi} Deze bedieningen kunnen functioneren binnen een plaatselijke gemeente, maar ook breder in het wereldwijde Lichaam van Christus. Bedieningen streven we niet zelf na, maar God stelt sommigen aan in een bediening, om zijn gemeente en wereldwijde Lichaam namens Hem op te bouwen. Dit is niet aan iedereen gegeven en houdt ook een hogere verantwoordelijkheid in.

In grote lijnen kunnen we stellen dat het eerste niveau op de omstandigheden gericht is, het tweede niveau op de persoonlijke roeping en het derde niveau op Gods ingestelde structuur in de gemeente: niveau één gaat over wat je tegenkomt als christen in het leven en met welke autoriteit je kan en mag reageren in Christus. Als jij een zieke tegenkomt, heb jij de autoriteit van Jezus gekregen om voor die zieke te bidden. Als jij een verdrietig persoon tegenkomt, heb jij de Geest van Jezus in je wonen, die jou wil helpen om herderlijke zorg aan die ander te verlenen. Etc.

Niveau twee gaat over jouw persoonlijke roeping in de gemeente. Als jij muzikaal bent aangelegd, dan wil de Geest jouw gave in de gemeente gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld deelnemen aan één van de worshipteams. Als jij vaak dingen doorkrijgt van de Heer voor anderen, ben je waarschijnlijk geroepen om dit in zijn gemeente in te zetten. Je kunt bijvoorbeeld mee gaan draaien in een profetisch team. Zo zijn er ook onderwijzers, mensen met bestuurlijke capaciteiten, mensen die vaak effectief voor zieken bidden, mensen die celibatair leven voor de Heer en daarmee veel tijd hebben voor gemeentezaken, mensen die zorgzaam en gastvrij zijn, etc. Gaventesten kunnen helpen op dit niveau om te bekijken wat jou ligt en welke rol er voor jou in de gemeente van Jezus is weggelegd.

Niveau drie gaat over Gods ingestelde structuur in de gemeente. Jezus zelf zet de vijfvoudige bediening in werking, zodat zijn wereldwijde en plaatselijke Lichaam tot volle volwassenheid kan uitgroeien. Hij stelt mensen aan als apostelen om nieuwe gemeentes en initiatieven te starten, als profeten om zijn wil door te geven, als evangelisten om het evangelie te verspreiden, als herders om over het welzijn van de kudde te waken en als leraars om zijn onderwijs te geven. Naast deze vijfvoudige bediening kan Jezus ook allerlei andere bedieningen geven om zijn Lichaam op te bouwen. Sommigen ontvangen een genezingsbediening, anderen een bevrijdingsbediening, en ga zo maar door. Op dit niveau kun je daadwerkelijk spreken van apostelen, profeten, leraars, enz. Mensen met een dergelijke bediening hebben niet alleen een gave ontvangen, zij zijn een belichaming daarvan geworden door de roeping van Jezus.

Op dit laatste niveau is helaas ook veel kaf tussen het koren. Er zijn volgelingen van Jezus die zichzelf graag herder, leraar, profeet of wat dan ook willen noemen. Anderen zetten zelf een initiatief op en noemen dat een bediening. Daarom moeten we volgens de Bijbel ook onderscheiden tussen ware en valse profeten, ware en valse leraars, ware en valse herders, etc.^{vii} Het grootste verschil tussen deze twee categorieën is dat het valse zichzelf verheerlijkt en in de schijnwerpers stelt en het ware altijd nederig van aard is en Jezus alle eer en glorie geeft.^{viii} Uiteindelijk is het Jezus die mensen tot een bediening roept. En dat is echt geen benijdenswaardige positie, omdat daar veel training, moeite en verantwoordelijkheid bij komt kijken. Mensen die door Jezus in een bediening zijn gesteld, zullen ook zwaarder geoordeeld worden bij zijn wederkomst.^{ix} Zij zullen daar rekenschap van moeten geven.

Wat leren wij?

We leren dat de gaven van de Geest op drie niveaus functioneren: 1. Alle gaven zijn beschikbaar voor alle gelovigen. 2. In het Lichaam van Jezus hebben we allemaal een unieke roeping met unieke en specifieke gaven daarbij, die we van Gods Geest ontvangen. 3. Sommigen zijn in een bediening geroepen en belichamen een bepaalde gave in het (wereldwijde) Lichaam van Christus.

We leren hieruit ook dat we geroepen zijn om ons naar alle gaven uit te strekken, afhankelijk van de situaties waar we als gelovigen in terecht komen. Tegelijk leren we hieruit dat we mogen onderzoeken en ontdekken welke specifieke gaven de Geest ons gegeven heeft. We zijn geroepen om vooral aandacht aan deze gaven te geven en deze in de gemeente van Jezus in te zetten. Ten derde leren we om de bedieningen van Jezus te respecteren en te waarderen. Hij deelt deze uit aan specifieke gelovigen. We dienen ons aan deze structuur van Jezus te onderwerpen en zijn gezag daarin te accepteren. Tegelijk worden we opgeroepen om te waken voor valse bedieningen en ons daardoor niet mee te laten slepen. Nederigheid is de belangrijkste toetssteen daarbij, zowel voor degene die de ander bedient, als degene die zich laat bedienen.

-
- i Markus 9:23, Johannes 14:12,23, Galaten 2:20.
 - ii 1 Korinthe 14:1.
 - iii Romeinen 12:3-6, 1 Korinthe 12:1-27.
 - iv Zie vorige eindnoot.
 - v 1 Korinthe 12:11,18.
 - vi 1 Korinthe 12:28-29, Efeze 4:11-13.
 - vii Deuteronomium 13, Jeremia 23, Ezechiël 34:2, Zacharia 11:17, Mattheüs 24:11, Johannes 10:11-13, Handelingen 20:29-30, 2 Petrus 2:1, etc.
 - viii Mattheüs 23:5-12.
 - ix Jakobus 3:1, Hebreeën 13:17.