

## **Mikeets – Genesis 41:1 – 44:17**

### **Aliyah 2 – Genesis 41:15 – 41:38**

Faraó heeft dromen gehad, maar de wijzen en magiërs kunnen deze droom niet aan hem uitleggen. In deze *aliyah* horen we hoe Jozef de **dromen aan Faraó** uitlegt en daardoor de positie van onderkoning over heel Egypte verkrijgt. Een vergelijkbaar verhaal lezen we in Daniël 2. Daar is het **Nebukadnezar**, de koning van Babel, die een droom krijgt. Ook bij hem kunnen de wijzen en magiërs de droom niet uitleggen. Uiteindelijk verschijnt Daniël op het toneel en hij legt de droom aan de koning uit. Vervolgens stelt Nebukadnezar hem aan als onderkoning over heel Babel.<sup>1</sup>

Zowel Egypte als Babel waren grote **wereldrijken** met veel invloed in die dagen. Het rijk van de Egyptenaren lag ten westen van Israël en het rijk van Babel lag ten oosten van Israël. In deze beide rijken zijn de Israëlieten in ballingschap geweest. In Egypte dienden de nakomelingen van Israël 400 jaar als slaven, voordat zij door Mozes uitgeleid werden. Eeuwen later werden de Israëlieten in ballingschap weggevoerd naar Babel, waar zij 70 jaar lang als vreemdelingen woonden, voordat zij terugkeerden naar hun land.

Hoewel Egypte en Babylonië op allerlei vlak tegenpolen waren, zien we dat Gods handelswijze er vrijwel dezelfde is: Hij zorgt ervoor dat zijn trouwe kinderen een **hoge positie** krijgen aan het hof, door hen de **uitleg van dromen** te geven. Dat is heel bijzonder en tegen de verwachting in, als je bedenkt wie Jozef en Daniël waren. Jozef was een slaaf, die in de gevangenis zat, op verdenking van overspel met de vrouw van de hooggeplaatste Potifar. En Daniël was één van de ballingen uit het kleine en opstandige Israël.<sup>2</sup> Toch werden ze beiden onderkoning.

Interessant is verder dat zowel Jozef als Daniël het op moet nemen tegen de **wijzen** en de **magiërs**.<sup>3</sup> Dit waren de **wetenschappers** van vroeger dagen. Maar tevens waren zij bedreven in de kunsten van tovenarij en magie. Zij hadden veel geestelijke macht en invloed in zowel Egypte als Babel. In onze dagen is de wetenschap losgemaakt van dit soort spirituele zaken. Maar dit is slechts schijn, want de geestelijke invloed van de wetenschap is ook in onze dagen enorm. Ook achter de moderne wetenschap zijn sturende geesten aanwezig, die de techniek en inzichten voortdrijven in een allerm minst neutrale richting. Misschien brengen zij wel zeven jaren van voorspoed, maar wie zal zeggen wat er gaat volgen...?

In het verleden zijn veel pogingen gedaan om tegen de wetenschap en haar geestelijke invloed te **vechten**. Er zijn bijvoorbeeld pogingen gedaan om het atheïsme te stoppen en Godsbewijzen op te stellen. Men probeert dan te bewijzen dat God bestaat, zodat men anderen kan overtuigen van Zijn bestaan. Of men gaat helemaal mee in het postmoderne denken en stelt dat er niets bewezen kan worden over het wel of niet bestaan van God en dat atheïsme ook een religie is. Maar hoeveel vruchten draagt dit? Brengen we mensen daar echt dichterbij de God van de Bijbel...?

---

1 Daniël 2:48.

2 Daniël 2:25.

3 Genesis 41:8 en Daniël 2:2.

Opvallend is dat zowel Jozef als Daniël **niet zelf** de strijd aangaan met de wijzen en de magiërs, hoewel zij wel als opponenten worden geïntroduceerd. In Genesis 41:15 horen we de Farao tegen Jozef zeggen: *Ik heb een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen, maar ik heb over u horen zeggen dat u, als u een droom hoort, hem kunt uitleggen.* De lat wordt hoog neergelegd voor Jozef. Hij moet zich kunnen meten met de wijzen en magiërs. Maar Jozefs antwoord luidt: *Dat is niet aan mij, maar God zal antwoorden over de shalom van Farao...*

En in Daniël 2:26 horen we Nebukadnezar tegen Daniël zeggen: *Bent u in staat mij de droom te laten weten die ik gezien heb en de uitleg ervan?* Maar Daniël antwoordt daarop het volgende: *De verborgenheid die de koning vraagt, kunnen wijzen, bezweerders, magiërs en toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven. Maar er is een God in de hemel Die verborgenheden openbaart...*

Zowel Jozef als Daniël verwijzen de koningen door naar **God Zelf**. Beide geven ze aan dat ze zelf de dromen niet uit kunnen leggen, maar dat God dat wel kan. Hieruit kunnen we leren dat we zelf de strijd helemaal niet kunnen uitvechten en winnen. We kunnen nog zo hard proberen om ons te meten met de wetenschappers, maar de wonderlijke **mysteriën van God** kunnen door geen enkel mens gevat worden. Deze zijn van totaal **ander niveau**. Gods gedachten zijn namelijk vele malen hoger dan onze gedachten.<sup>4</sup>

In 1 Korinthe 2 staan belangrijke uitspraken over dit principe. Daar staat bijvoorbeeld geschreven: *wij spreken wijsheid onder volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld en ook **niet van de leiders van deze wereld**, die tenietgedaan worden ... een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heer van de heerlijkheid niet gekruisigd hebben.*

Kennelijk is er een wijsheid van God, die door de leiders en wijzen van deze wereld niet begrepen wordt. Dat is namelijk de wijsheid dat een **gekruisigde man** de Koning over hemel en aarde is. Dat is ook de wijsheid die een gevangen slaaf zoals Jozef tot onderkoning van Egypte kan verheffen. En de wijsheid die een verloren balling tot onderkoning van Babel kan verheffen. God bepaalt de koers van de geschiedenis en niemand van de mensenkinderen kan dit betwisten of bestrijden.

Er staat nog meer over de geheimenissen van God geschreven in 1 Korinthe 2. Er staat geschreven dat de Geest van God alle diepten, gedachten en dingen van God Zelf weet. Net zoals de geest van een mens, alles weet van die mens, ja zelfs die mens is, zo weet de **Heilige Geest** alle geheimenissen en gedachten die er in God Zelf leven, ja de Heilige Geest is God Zelf. En deze Geest leeft in ons, denkt in ons en leert ons geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. De natuurlijke mens kan hier simpelweg niets van begrijpen, omdat deze dingen van totaal andere orde zijn.

Als wij in Yeshua geloven, dan hoeven we onszelf niet meer te meten met de menselijke wijsheid, die in de wereld bestaat. Soms kan het een opstapje bieden en kan het behulpzaam zijn om onderzoek te doen, dat is zeker belangrijk. Maar de verborgenheden van God worden door de Heilige Geest Zelf in ons hart geopenbaard. God Zelf legt ons uit wat er leeft in onze dromen, in ons leven en in de wereld. En Hij legt ons uit hoe Zijn dromen, Zijn leven en Zijn wereld eruitzien.

---

4 Jesaja 55:8-9.

De belofte van de uitstorting van de Heilige Geest gaat samen met de belofte dat iedereen **dromen zal dromen** en visioenen zal zien. Dat kunnen we lezen in Joël 2:28 en Handelingen 2:17. De belofte van de uitstorting van de Heilige Geest betreft in eerste instantie **het volk Israël**. Met Pinksteren waren er mensen uit alle landen aanwezig in Jeruzalem, maar zonder uitzondering waren ze allemaal Joden of Jodengenoten. God wil de Geest over heel Israël uitstorten. Deze belofte wacht nog op zijn volledige vervulling. God zal zijn volk Israël gaan zegenen met dromen en visioenen.

Toch mogen wij daar in Yeshua ook in delen. We lezen in Handelingen 10:45 dat de Heilige Geest wonder boven wonder **ook op heidenen** uitgestort wordt. Dit leidt tot enorm veel verbazing bij de Joodse gelovigen. Kennelijk was men er tot dan toe als vanzelfsprekend vanuit gegaan dat de Geest alleen over Joden uitgestort werd. Maar langzamerhand ontdekken Petrus en Paulus dat ook de heidenvolken gaan delen in de zegeningen van Israël.<sup>5</sup> Ook de heidenvolken kunnen tot bekering komen en de Geest ontvangen. Ook zij kunnen dromen gaan dromen en visioenen gaan ontvangen.

Dat het volk van de Joden en het land Israël de wereldgeschiedenis in grote mate beïnvloeden, dat kan niet betwist worden. Maar kennelijk kunnen ook gelovigen uit de volken door Gods Geest de wereldgeschiedenis beïnvloeden. Ook zij kunnen door dromen en openbaringen van de Geest tot **hogere invloedsposities** worden verheven. Ieder die gelooft in Yeshua en de Heilige Geest de ruimte geeft, kan God gebruiken om zijn Koninkrijk uit te breiden.

Waarom zou God nu juist **dromen** gebruiken om zijn kinderen een hogere positie te schenken? Ik denk dat dit ermee te maken heeft dat dromen de **kern van ons mens-zijn** raken. In dromen verwerken we onze diepste gedachten, indrukken en belevenissen. In onze dromen komen onbewuste en diep weggestopte gedachten naar boven. Dit reikt verder dan onze eigen controle of verdedigingsmechanismen. Hierdoor kunnen dromen ons diep raken en onze gemoedstoestand flink veranderen.

Zelfs de meest machtige en invloedrijke koning op deze wereld is gewoon een mens van vlees en bloed. Ook de koningen en presidenten hebben hun gedachten, hun dromen en hun verborgen geheimen. God hoeft maar een wenk te geven en deze koningen worden diep geraakt in hun emoties en gedachten. God raakt mensen in hun dromen, om hen **op een ander spoor** te zetten. Door mensen als Jozef en Daniël laat God zien dat Hij alle gedachten van koningen en heersers kent. Ze kunnen doen wat ze willen, maar God houdt de geschiedenis en de levensloop van mensen in zijn Hand.

We hebben nu gezien dat God zijn eigen dromen uitlegt en niet mensen. Dit moet ons **voorzichtig** maken met het interpreteren van onze dromen. Daarover moeten we zeker in gebed gaan en niet te snel dingen zelf gaan invullen. Toch zijn er wel **principes** vanuit de Bijbel te leren. Het is interessant dat de uitleggingen van Jozef een terugkerend element herbergen, namelijk dat aantallen voorwerpen voor tijdsperiodes staan:

In Genesis 40:12 horen we Jozef tegen de schenker van de Farao zeggen: *Dit is de uitleg ervan: de drie ranken staan voor drie dagen*. En in vers 18 zegt hij tegen de bakker van de Farao: *Dit is de uitleg ervan: de drie manden betekenen drie dagen*. En in het huidige gedeelte horen we Jozef tegen de Farao zelf zeggen: *Die zeven mooie koeien*

---

5 Romeinen 11.

*betekenen zeven jaren, die zeven mooie aren betekenen ook zeven jaren; de dromen zijn één. Die zeven magere en lelijke koeien, die na hen opkwamen, zijn zeven jaren; die zeven lege, door de oostenwind verschroeide aren zullen zeven jaren van honger zijn.*<sup>6</sup>

Bij de schenker en de bakker gaat het aantal ranken en manden over het aantal dagen. En bij de Farao gaat het aantal koeien en aren over het aantal jaren. De uitleggingen van Jozef hebben dus met verschillende **tijdperiodes** te maken. Ze voorspellen het verloop van de toekomst met een nauwkeurige tijdsberekening daarbij. Dit betekent gelijk ook dat de uitleggingen **controleerbaar** zijn. Zodra de drie dagen of de tweemaal zeven jaren voorbij zijn, kun je concluderen of de uitleggingen van Jozef zijn uitgekomen of niet.

In sommige kringen van de kerk wordt er lustig op los geprofeteerd en worden zelfs toekomstvoorspellingen gedaan. Dat is iets prachtigs, als het bij God vandaan komt. Maar soms valt op dat de profetieën en voorspellingen zo **algemeen** worden gehouden, dat ze nooit te controleren zijn. Men bouwt zelf een veiligheidsmarge in, zodat er later niet gezegd kan worden: je had het bij het foute eind. Maar vaak zijn Gods profetieën scherp en *to the point*. Ze kunnen gecontroleerd worden.

In Deuteronomium 18:20-22 staat hier een belangrijke **waarschuwing** bij: *Maar de profeet die overmoedig handelt door een woord in Mijn Naam te spreken dat Ik hem niet geboden heb te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt, die profeet zal sterven. Wanneer u dan in uw hart zegt: Hoe kunnen wij het woord herkennen dat de Heer niet gesproken heeft? Wanneer die profeet in de Naam van de Heer spreekt en **het gebeurt niet** en het komt niet uit, dan is dat een woord dat de Heer niet gesproken heeft. In overmoed heeft die profeet dat gesproken; wees niet bevreesd voor hem.*

Een valse profeet moet gedood worden volgens de Thora. Maar wat is het toetsingscriterium? Dat is ten eerste of het profetische woord in de Naam van de Heer gesproken is. En ten tweede of het woord dat hij sprak uitkomt of niet. Zijn woord moet dus **controleerbaar** zijn, anders zou deze wet niet van kracht zijn. We moeten kunnen toetsen of een woord wel of niet uitkomt.

Dit alles is gelijk een waarschuwing om niet zomaar iets te spreken uit Naam van God Zelf. **Als u niet zeker bent** of het wel een woord van de Heer is, spreek het dan uit **in uw eigen naam** en voor uw eigen verantwoordelijkheid of zwijg liever. Ik ben wel een voorstander van profetisch bidden voor elkaar en Gods woorden voor elkaar te zoeken. Maar wees daarbij heel voorzichtig om te zeggen: dit is heel zeker een woord van de Heer Zelf. Daardoor zou u uzelf en anderen zwaar kunnen schaden en ook de eer van Gods Naam...

Maar **als u er zeker van bent** dat u een woord van de Heer hebt ontvangen, dan mag u ook niet zwijgen. U zult dit zeker **uit Naam van God Zelf** moeten spreken, zoals ook Jozef en Daniël hebben gedaan. We zien welk effect dit oogst: de Farao erkent dat de Geest van God in Jozef is en Nebukadnezar erkent dat God de God der goden is en de Heer der koningen en dat Hij alle verborgenheden openbaart. En hij erkent dat de geest van de heilige goden in Daniël is.<sup>7</sup> Zo wordt de eer van Gods Naam door koningen erkent en worden Gods wijze woorden verder verspreid.

---

6 Genesis 41:26-27.

7 Genesis 41:38 en Daniël 2:47 en 4:18.

Laten wij **bidden** dat ook de **leiders van Nederland** dromen mogen dromen van God en dat er wijze mensen zullen zijn om de uitleg daarvan te kunnen geven. Laten we niet zeggen: zo handelt God niet meer. Waarom zou God in Egypte en Babel wel zo handelen en in onze dagen niet meer? Ik wil de hoop niet opgeven dat God zich in onze dagen met het lot van ons land wil bemoeien. Dat de eer en glorie van Gods Naam erkent zal worden door onze leiders en zijn Koninkrijk opgebouwd mag worden!

Welke lessen hebben we nu geleerd?

1. God gebruikt **dromen** om zijn kinderen op **hooggeplaatste posities** te zetten
2. **God Zelf** legt zijn dromen en mysteries uit, niet mensen
3. **Gods wijsheid** gaat menselijke wijsheid en wetenschap ver te boven
4. God verandert de **wereldgeschiedenis** door **verguisde mensen**
5. De **Heilige Geest** wordt in de eerste plaats **op Israël** uitgestort
6. Heel zijn volk zal **dromen dromen** en visioenen zien door de Heilige Geest
7. Dromen raken de **kern van ons mens-zijn**
8. Profetieën en droomuitleggingen dienen **controleerbaar** te zijn
9. Wees **voorzichtig** met een woord **uit Naam van God** uit te spreken
10. **Als u zeker bent** dat u een woord van God hebt ontvangen, **moet u spreken**