

## **Wayigash – Genesis 44:18 – 47:27**

### **Aliyah 2 – Genesis 44:31 – 45:7**

In deze *aliyah* lezen we over één van de grootste profetische geheimenissen uit de geschiedenis. **Jozef maakt zich bekend** aan zijn broers. Zo zal ook **Yeshua** zich eens bekend maken aan zijn Joodse broeders. Lange tijd waren zij beiden als onherkenbare heidense heersers uitgedost. Lange tijd hielden zij zich beiden verborgen voor het volk van hun hart. Maar uiteindelijk kon Jozef zich niet meer bedwingen. En spoedig zal ook Yeshua zich onder tranen bekendmaken aan zijn broeders.

Opvallend is dat Jozef bij deze gelegenheid alle **Egyptenaren de kamer uitstuurt**. Hij kan ze niet meer verdragen zo dicht bij zich, op het moment dat de emoties hem overvallen. Hij wil niets liever dan alleen zijn met zijn broers. En meteen als hij hen de kamer heeft uitgestuurd, begint hij zo luid te huilen, dat heel Egypte mee kan luisteren. Alle opgekropte **emoties van jaren** stromen naar buiten. Hij stort zijn hele hart uit voor zijn broers, terwijl zij daar bedremmeld, verward en zelfs angstig bij Jozef staan.

Als we bedenken wat dit voor een profetische betekenis heeft, dan moet ons dat **raken**. Yeshua zit momenteel aan de rechterhand van de hemelse Vader. Maar zijn hart staat op het punt om te barsten van de emoties. Hij kan zich haast niet bedwingen om zich aan zijn Joodse broeders en zusters te openbaren. Op een dag zal Hij ze huilend in de armen vallen. Dan zal Hij zo luid wenen, dat de hele wereld meeluisteren kan.

Op die dag zal Hij zichzelf bekendmaken aan zijn Joodse broeders en zusters. Daar zal **geen enkel ander volk** aan te pas komen. We hebben door de geschiedenis heen gezien, dat de volken de Joden vervolgd en gedood hebben, in plaats van hen jaloers te maken en hen naar hun messias terug te brengen. Hoe verkeerd dit ook geweest is, toch was dit allang **profetisch voorzeggd**. Het moest wel zo lopen. Op de dag dat Yeshua zich bekendmaakt aan zijn broeders, zullen de volken buiten de kamer moeten wachten.

Yeshua is Koning van de wereld. Hij redt ook de heidenvolken. Daarvoor is het heil in eerste instantie aan het grootste gedeelte van het Joodse volk voorbij gegaan. Er is een **tijdelijke verblinding** op het volk gelegd. Daarover kunt u lezen in Romeinen 11. Maar hoewel Yeshua Koning is over de hele wereld en de hele wereld Hem aan het hart gaat, blijft Hij zich als **een balling** voelen te midden van de volken. Hij is niet thuis bij zijn volk. Dat is de plek waar Hij Koning hoort te zijn, te midden van zijn Joodse broeders.

We horen dat de broers van Jozef verward en angstig toekijken, hoe Jozef zich onder tranen bekendmaakt. Maar uit andere profetieën weten we, dat de emoties en de tranen ook het **Joodse volk** zelf zullen overvallen. In Zacharia 12:10 staat voorspeld: *Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind...*

We horen dat als de Geest over het Joodse volk wordt uitgestort, dat alle stammen afzonderlijk in huilen en rouwklacht uit zullen barsten. Zij zullen namelijk zien dat zij de Messias hebben doorstoken. Hij werd bespot en gekruisigd door zijn eigen broeders. Er zullen dus niet alleen **emoties** zijn aan de kant van Yeshua Zelf, maar ook bij zijn volk...

En zelfs de heidenvolken zullen door de losbarstende emoties geraakt worden. Ook zij zullen in hun emoties geraakt worden op die dag en in tranen uitbarsten. In Openbaring 1:7 staat namelijk geprofeteerd: *Zie, Yeshua komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.*

Nu kan het zo zijn, dat dit alleen op **de stammen van Israël** betrekking heeft. Het boek Openbaring is waarschijnlijk oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven. Dit kunnen we opmaken uit de vele Hebraïsmen in het boek.<sup>1</sup> Dan heeft er oorspronkelijk het woordje *arets* gestaan voor 'aarde'. Maar *arets* kan met evenveel recht vertaald worden als 'land'. En vaak betekent dit in de Bijbel het land Israël; *Erets Yisraël*. Als we het zo bekijken, staat er net als in Zacharia 12 dat alle stammen van Israël rouw zullen bedrijven.

Ik denk echter dat in het boek Openbaring ook een **universaliserende tendens** waar te nemen is. Dat wat in de eerste plaats voor Israël geldt, geldt in de tweede plaats voor alle volken. Zo lezen we bijvoorbeeld in Openbaring 7 over de verzegelden uit alle stammen van Israël en meteen daarop lezen we over een grote menigte voor de Troon uit alle talen, natiën en volken. Zelf denk ik daarom dat daadwerkelijk alle stammen van de aarde door tranen overvallen zullen worden. Zelfs de volken zullen hun ogen niet droog kunnen houden, bij de wederkomst en emotionele uitbarsting van Yeshua Zelf.

Het is ook nogal wat. Eigenlijk is dit de **climax van de hele wereldgeschiedenis**. Alle ingehouden emoties, bedekkingen en maskers worden plotseling opengebroken. De Messias Zelf wordt onthuld en de Heilige Geest wordt ten volle uitgestort. Eindelijk is daar het langverwachte moment, dat Yeshua zijn Bruid komt trouwen. Allereerst zijn volk Israël en daarbij ook degenen uit de volken, die zich bij Hem aan willen sluiten.

Het eerste wat Jozef in Genesis 45 uitroept is: *Ik ben Jozef! Leeft mijn vader nog?!* Dat is een bijzondere uitroep, want Juda had net uitgebreid uit de doeken gedaan dat hun vader inderdaad nog leefde. Juda had zichzelf zelfs in de plaats van Benjamin gesteld, om het leven van hun vader te redden. Anders zou hij nog van verdriet sterven, als hij nog een tweede zoon kwijt zou raken. Jozef wist dus al dat zijn vader nog leefde.

Toch roept hij dit uit. Dit was de vraag die hem **al die jaren** had gekweld. Deze vraag had hij altijd met zich megedragen. En nu moet hij de vraag uitroepen, ook al weet hij het antwoord allang. Eindelijk kan hij het roepen en schreeuwen, de vraag die hij zo lang niet had kunnen stellen. Misschien roept Jozef deze vraag ook uit, omdat zijn vraag verder gaat dan alleen het letterlijke leven van zijn vader Jakob. Hij wil weten of Jakob geestelijk nog in leven is. En of zijn vader **leeft in de harten** van zijn broers.

Yeshua heeft zich ooit afgevraagd: *als Ik terug zal keren naar de aarde, zal ik dan nog wel geloof vinden op de aarde?*<sup>2</sup> Ik denk dat Hij door de eeuwen heen bevreesd is geweest dat Hij niemand meer zou vinden bij zijn wederkomst, die nog geloofde. Zelf denk ik dat eenzelfde soort vraag in Yeshua's hart heeft geleefd, als in Jozefs hart: **Leeft mijn Vader nog onder mijn broeders? Leeft mijn Vader nog onder de mensen? Of zijn ze Hem inmiddels vergeten...?**

---

1 Grammaticale oneffenheden, die in het Grieks heel onlogisch zijn, maar in het Hebreeuws wel tot hun recht zouden komen.

2 Lukas 18:8.

Jozef werd positief verrast door **Juda**, die zich borg wilde stellen voor Benjamin, om het leven van zijn vader Jakob te redden. Dat trok hem over de streep om zichzelf bekend te maken. Hierdoor wist hij dat zijn vader leefde in het hart van Juda. Juda was bereid zijn eigen leven op te geven, zodat zijn vader Jakob niet zou sterven van verdriet.

Zelf denk ik dat Yeshua bij zijn wederkomst ook **opluchting** zal kennen. Want hoe wonderlijk is het, dat het Joodse volk na 2000 jaar van vervolging, strijd en ballingschap, nog steeds en misschien juist wel meer dan ooit aan God hun hemelse Vader zijn toegewijd. De Thora en de gebeden leven onder het volk. Evenals het verlangen naar het Beloofde Land en de hernieuwde Tempel. *Zijn Vader leeft nog onder zijn broeders!*

Jozef had zijn broers vele verwijten kunnen maken, maar in plaats daarvan vraagt hij zijn broers om dichterbij te komen. Hij stelt ze gerust en zegt tegen hen: '**Wees niet bang**'. Ik stel me zo voor dat als Yeshua zich bekendmaakt, dat zijn Joodse broeders en zusters in eerste instantie ook op een veilige afstand willen blijven staan. Maar dat Yeshua hen dan bij zich zal roepen en hen gerust zal stellen. Hij wil niets liever dan hen omhelzen.

Jozef begint vervolgens aan zijn broers uit te leggen, dat wat zijn broers ten kwade hadden gedacht, **God dat ten goede heeft gedacht**.<sup>3</sup> Zij hadden hem als slaaf verkocht, maar uiteindelijk was dit allemaal de bedoeling. Het pakte goed uit voor de zonen van Israël. Op deze manier kon Jozef namelijk zowel Egypte als zijn vader Israël en zijn broers van de honger redden.

In vers 7 legt Jozef uit aan zijn broers: *God heeft mij voor jullie uitgestuurd, zodat er voor jullie een overblijfsel in de wereld / in het land zou zijn en om jullie tot leven te wekken en jullie een grote verlossing te brengen*. Hier gebruikt Jozef drie profetisch geladen begrippen, die we elders in de Bijbel ook tegen komen:

Het eerste profetische begrip is het **overblijfsel (she'eeriet)**. Jozef zorgde ervoor dat er een overblijfsel overbleef in *ha-arets*: op de aarde of in het land Israël. In de profetenboeken wordt er regelmatig geprofeteerd dat God in de ballingschap en in de Laatste Dagen een overblijfsel van zijn **volk Israël** zal sparen. Hij zal het volk niet geheel in zijn toorn wegvagen, maar Hij zal een rest laten **terugkeren** naar het Beloofde Land.

Zo werd ook **Yeshua** voor het Joodse volk uitgestuurd naar alle volken op aarde. Hij zorgde er persoonlijk voor (weliswaar in heidense kledij) dat er een overblijfsel van het Joodse volk overbleef, toen het hele volk achter Hem aan in **ballingschap** moest gaan. Na de val van de Tempel in het jaar 70 is het Joodse volk over de hele aarde verspreid geraakt. Maar altijd is er een overblijfsel overgebleven, zelfs in de vernietigende Tweede Wereldoorlog. Uiteindelijk zorgt Yeshua ervoor dat dit overblijfsel van de Joden in onze dagen kan terugkeren naar het Beloofde Land.

Het tweede profetische begrip wat Jozef gebruikt is het **tot leven wekken (lehachayot)**. Tot leven wekken kun je alleen met doden doen. In het dagelijkse gebed, dat Joden wereldwijd iedere dag bidden, staat meermalen dat God een God is, die de doden weer tot leven brengt (*lehachayot meetiem*). God brengt doden weer tot leven. Daarvoor werd Jozef voor het volk uitgezonden. En daarvoor is ook **Yeshua** voor het volk uitgestuurd. Hij brengt doden weer tot leven. Hij was de Eersteling, Die opstond uit de dood.

---

3 Zoals hij ook tegen de broers zegt in Genesis 50:20, als zijn vader Jakob overleden is.

In de profetenboeken van de Bijbel vinden we deze hoop ook terug. Zo heeft Jesaja geprofeteerd in Jesaja 26:19: ***Uw doden zullen leven – ook mijn dood lichaam – zij zullen opstaan. Ontwaak en juich, u die woont in het stof, want uw dauw zal zijn als dauw op jong, fris groen en de aarde zal de gestorvenen baren.***

En in Ezechiël 37 vinden we het bekende visioen van **de dorre doodsbeenderen**. Ezechiël zag een hele vallei vol dorre doodsbeenderen. Maar God gaf hem de opdracht om te profeteren tegen deze botten. Toen kwamen de botten bij elkaar en er kwam vlees en huid op. Toen moest Ezechiël profeteren dat de Heilige Geest uit de vier windstreken zou komen en op de lichamen zou blazen. Zodra hij dat deed kwam Gods levensgeest in deze dode mensen en gingen zij op hun voeten staan.

Beide profetieën hebben betrekking op **het volk Israël**. Zij zullen opstaan uit de dood en weer naar hun land terugkeren. En Jozef werd nu juist daarvoor profetisch voor de broers uitgezonden. Hij legde de broers uit dat hij voor hen uit was gestuurd om hen tot leven te wekken. Dat deed hij niet letterlijk. Maar Yeshua, die na hem kwam, zou dit wel letterlijk vervullen. In Hem is de **opstandingskracht** werkzaam. Hij zal niet alleen het volk van Israël, maar ook degenen uit de volken die in Hem geloven, doen opstaan uit de dood.

Het derde profetische begrip wat Jozef gebruikt in Genesis 45:7 is het brengen van een **grote verlossing (peleetah gedolah)**. Niet zomaar een verlossing, maar een grote verlossing, zodat Gods Naam ervoor gelooft zal worden door alle volken. Een dergelijke grote verlossing vond bijvoorbeeld plaats met de **Exodus**. Daar leidde God Israël met opgeheven hand en wondertekenen uit Egypte uit. Zo bevrijdde Hij hen met een grote verlossing, zodat iedereen zou erkennen dat Hij God is.

In de **profetenboeken** wordt ook over een toekomstige grote verlossing van God gesproken. Hij zal zijn volk Israël nog eens op grandioze wijze verlossen, zodat de hele wereld het zal zien en zijn Naam zal loven. In Jesaja 45:17 wordt God tegenover de afgoden van de volken neergezet. Daar staat geschreven: ***Israël echter wordt door Yahweh verlost: een eeuwige verlossing. U zult niet beschaamd en niet te schande worden, voor eeuwig niet, nooit!***

Het is niet voor niets dat rond de geboorte van **Yeshua HaMashiach** gesproken wordt over mensen, die de verlossing van Israël verwachtten. In Lukas 2:25 komen we bijvoorbeeld Simeon tegen, die rechtvaardig was en godvrezend. Hij verwachtte de verlossing van Israël en de Heilige Geest was op hem. Ook horen we Zacharias zingen in Lukas 1:69-71: ***Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht, zoals Hij gesproken had bij monde van zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn, namelijk de verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten...***

Yeshua kwam naar deze wereld om zijn volk Israël te verlossen van onderdrukking. Maar ook om ieder, die in Hem gelooft, te verlossen van de machten vanDaarvoor werd Hij ook voor zijn volk Israël uitgestuurd naar de volken, om de grote verlossing van Israël voor te bereiden. het kwaad en van de dood. Hij kwam om **de grote Verlossing** te brengen: om mensen weer met God in contact te brengen en te verlossen van alle vijanden. In onze dagen keert het volk terug naar het Beloofde Land. De langverwachte en eeuwige verlossing in het huis van David komt er eindelijk aan!

Wat hebben we nu geleerd?

1. **Yeshua's** hart barst haast van **emotie** om zich **aan zijn Joodse broers bekend te maken**
2. **De volken** zullen daar **geen aandeel** in hebben
3. **Israël** is **tijdelijk verblind** om het heil naar de volken te brengen
4. Wat mensen ten kwade dachten, **dacht God ten goede**, het was zijn bedoeling
5. Het **Joodse volk** zal door **emoties** overvallen worden als Yeshua komt
6. Ook de **rest van de wereld** zal daardoor geëmotioneerd raken
7. Tot **opluchting van Yeshua** leeft de Vader nog in het hart van het Joodse volk
8. Yeshua brengt een **overblijfsel van Joden** terug naar hun land
9. Yeshua doet het Joodse volk **opstaan uit de doden**
10. Yeshua zal het Joodse volk verlossen met **een grote verlossing**
11. **De volken** zullen hier **in tweede instantie** in delen
12. Dit zal de **climax van de wereldgeschiedenis** zijn