

Acharee Mot – Leviticus 16:1 – 18:30

Aliyah 1 – Leviticus 16:1 – 16:17

Met deze *aliyah* zijn we in het **meest centrale en heilige hart** terechtgekomen van de hele Torah. Leviticus staat al in het midden van de Torah en spreekt over het naderen van de mens tot God. En dit gedeelte over de **Grote Verzoendag** is de heilige kern daarvan. De Grote Verzoendag is namelijk het moment waarop de mens in het Heilige der Heiligen van God mag binnentreden. Zo nadert de mens tot in het binnenste van Gods tent. Daarom past het om hier met ontzag en voorzichtigheid over te spreken. En ik bid, o God, dat ik met diep respect, vanuit uw hart hierover mag spreken. Verzoen de gebrokenheid in ons denken en spreken over deze heilige zaken...

De aanleiding voor het instellen van de Grote Verzoendag is allesbehalve mooi. De twee zonen van Aäron hadden vreemd vuur in de tabernakel gebracht en zij werden door Gods vuur verteerd. Dit laat zien hoe **hachelijk** het eigenlijk is om de zondige en gebroken mens in één tent samen te brengen met de heilige en volkomen God. Toch wil God de mens bij zich roepen en wil Hij met de mensen omgang hebben. Ja, Hij wil een mogelijkheid creëren om de mens in zijn meest heilige en intieme zone, het Heilige der Heilige uit te kunnen nodigen. Dat is de essentie van de hele Torah. God wil omgang met de mensen hebben. Hij wil een **relatie** met hen opbouwen.

Nadat de zonen van Aäron gestorven zijn, zegt God via Mozes dat Aäron niet meer altijd in het Heilige der Heiligen mag komen. Nee, slechts op één dag in het jaar mag hij binnengaan in deze heilige binnenkamer, namelijk op Grote Verzoendag. Het **verzoendeksel**, dat op de ark rustte, speelt hier een belangrijke rol in. De mens mag volgens vers 2 **vóór** het verzoendeksel naderen. Maar God verschijnt **óp** het verzoendeksel. Dit laat zien hoe God en mens tegenover elkaar gepositioneerd zijn.

Maar waarom is dit verzoendeksel zo belangrijk? Wat is daarmee aan de hand? Om daar iets van te kunnen begrijpen, zullen we naar het totaalplaatje moeten kijken. De ark is de **voetbank** van Gods Troon op aarde. Daarop rusten Gods voeten. Boven de ark is het verzoendeksel, met daarop twee cherubijnen.¹ Dit zijn de engelen, die **Gods Troon** dragen, volgens Ezechiël 1 en 10. Zij hebben vier gezichten, namelijk die van een mens, een leeuw, een rund en een adelaar. Zij dragen dus Gods Troon, waarop God zit.

Maar waar is het verzoendeksel in dit plaatje? Wel, we lezen op verschillende plaatsen in de Bijbel over een **ontzagwekkend uitspansel**, van kristal of glas of saffier, onder Gods Troon. Dit uitspansel is zo helder als de hemel zelf.² Dit uitspansel staat namelijk voor de zichtbare hemel, die de onzichtbare hemelpaleizen, waarin God troont, aan ons zicht onttrekken.

¹ Ex. 25:18.

² Ex. 24:10, Ez. 1:22, Openb. 4:6.

Gods voetbank staat op aarde en Gods Troon staat in de hemel, zoals geschreven staat in Jesaja 66:1 *Zo zegt Yahweh: 'De hemel is mijn Troon en de aarde de voetbank van mijn voeten. Waar zou dan het huis zijn dat u voor Mij zou willen bouwen en waar de plaats van mijn rust?'* Dit betekent dat God woont en zetelt in de onzichtbare hemel en dat Hij de aarde onder zijn voeten heeft gelegd. Hij heerst dus over deze beide gebieden.

Opvallend is ook het woordspel van het **verzoendeksel** met het **voorhangsel**, het kleed dat het Heilige der Heilige afschermd van de rest van het heiligdom. Het verzoendeksel is in het Hebreeuws *kaporet* (kaf, pé, resh) en het voorhangsel is *paroket* (pé, resh, kaf). Daarin zitten precies dezelfde Hebreeuwse letters, maar dan in andere volgorde. Deze woorden hebben dus ook exact dezelfde letterwaarde. Kortom, ze corresponderen met elkaar. Zoals de zichtbare hemelkoepel (verzoendeksel) de onzichtbare woonplaats van God afschermt, zo schermt het voorhangsel ook de woonplaats van God af, namelijk het Heilige der Heiligen.³

Wat gebeurt er nu **op Grote Verzoendag**? Op deze dag **gaat de hemel open** voor de mensen. De hogepriester mag de hemel binnengaan en God daar ontmoeten. Zo wordt een mens op deze dag in Gods heilige woonplaats uitgenodigd. De mens verschijnt met een **wolk** van wierrook **vóór** het verzoendeksel, om dit verzoendeksel te omhullen. Alleen zo kan de mens tot God naderen, zonder te sterven.⁴ En God verschijnt van zijn kant in een **wolk óp** het verzoendeksel.⁵ Vanaf deze plaats spreekt Hij ook met de mensen.⁶

Dit leert ons enerzijds dat de mens zonder wierrook niet tot God kan naderen. Deze omhulling is nodig, want geen mens kan Gods gezicht zien en in leven blijven.⁷ In de Bijbel staat de wierrook symbool voor de **lofprijzing**, dankzegging en gebeden.⁸ We kunnen dus niet in Gods heilige tent komen, zonder dat we in een gewijde sfeer van lofprijzing, dankzegging en gebed zijn. De lofprijzing brengt ons hart in vervoering, richt het op God alleen en maakt het klaar voor een ontmoeting met Hem. Het zorgt ervoor dat we niet met ik-gerichte en onreine ogen naar God zullen kijken. We zijn **alleen op Hem gericht** en vergeten daarbij onszelf. Daarom zegt Jesaja ook dat de poorten van het Nieuwe Jeruzalem, de stad waar God woont, de naam 'Lofprijzing' zullen dragen.⁹ En daarom staat er geschreven in Psalm 100:4 *Ga zijn poorten binnen met een lofoffer, zijn voorhoven met een lofzang; loof Hem, prijs zijn Naam!*

Anderzijds leert dit ons dat Gods heerlijkheid ook in een wolk verschijnt. Als wij God echt oprecht loven, dan gaan onze stem en Gods stem samenklinken. **Zijn Geest wordt één met onze geest** en Hij brengt ons in **diepe vervoering** door zijn Aanwezigheid.

³ In de Tempel kosmologie staat het Heilige der Heiligen dan ook voor de hemel, het Heilige voor de aarde en de voorhof voor de zee (denk aan de koperen zee). Ook is het niet toevallig dat er cherubijnen waren geweest in het voorhangsel, net zoals er cherubijnen op het verzoendeksel staan...

⁴ Lev. 16:13.

⁵ Lev. 16:2.

⁶ Ex. 25:22.

⁷ Ex. 33:20.

⁸ Openb. 8:1-6.

⁹ Jes. 60:18-19.

We leren uit de Bijbel dat als deze wolk van Gods heerlijkheid (*shekhina*) verschijnt, dat dit ontzagwekkend en schitterend is. De mens kan dan niet eens op zijn benen blijven staan.¹⁰ Gods kracht en liefde raken de mens aan, omgeven hem en vervullen hem.

Wat gebeurt er verder op Grote Verzoendag? God en mens worden met elkaar **verzoend**. Het bloed van de offers wordt zevenmaal **óp** het verzoendeksel gesprenkeld en zevenmaal **vóór** het verzoendeksel gesprenkeld.¹¹ Dit betekent dat de verzoening zowel in de hemel, als op de aarde plaatsvindt. **Hemel en aarde** worden daarmee weer bij elkaar gebracht. Hier gaat het niet zozeer om vergeving van misstappen, als wel om de verzoening tussen God en mens. Dat het weer goed komt tussen beiden. Dat de relatie tussen beiden hersteld wordt.

Yeshua offerde zijn bloed op aarde, toen Hij stierf aan het kruis op Golgotha. Maar na zijn hemelvaart offerde Hij zijn bloed ook in de **hemelse Tempel**, om een eeuwige verzoening teweeg te brengen.¹² Pas toen Yeshua zijn bloed in de hemel offerde, was de verzoening een feit. Toen werden hemel en aarde weer verzoend met elkaar en kon de relatie tussen God en mens definitief hersteld worden.

Yeshua leerde ons bidden: ***Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op aarde.***¹³ Dit is een zeer krachtig gebed om verzoening tussen hemel en aarde. God heerst in de hemel. Daar is zijn heerlijke aanwezigheid, daar wordt Hij gehoorzaamd en gediend en daar liggen al zijn plannen en zegen klaar voor engelen en mensen. Maar de aarde heeft Hij aan de mensen in beheer gegeven. Aan ons is de verantwoordelijkheid gegeven om dit gestalte te geven op aarde. Om te bidden of God al deze hemelse zaken ook naar de aarde toe wil brengen. Om te vragen, te pleiten en te proclameren dat God hemel en aarde met elkaar gaat verzoenen. Als hemel en aarde volkomen overeenstemmen, dan is Gods Koninkrijk overal aangebroken. Dan zijn hemel en aarde één geworden en woont God op aarde, onder de mensen. Dat is nog toekomstmuziek!

Op de Grote Verzoendag droeg Aäron ook andere kleding dan normaal. Hij droeg niet zijn prachtige hogepriesterlijke gewaad, met allerlei versieringen. Nee, hij droeg allemaal linnen kleding. Ook moest hij zichzelf wassen, voordat hij deze kleding aantrok. Nu staat deze linnen kleding hier symbool voor **engelenkleding**. Elders in de Bijbel lezen we namelijk dat engelen (of zelfs God) in het linnen gekleed waren.¹⁴ Aäron doet hier dus zijn menselijke kleding uit en trekt goddelijke kleding aan. Hij wordt als het ware herboren. Daar staat ook het water van de wassing symbool voor.¹⁵

Dit leert ons een belangrijke les. Als we niet **uit God geboren** worden en **met goddelijkheid bekleed** worden, dan kunnen we niet in Gods aanwezigheid komen. Dat zegt Yeshua ook tegen Nicodemus, als Hij zegt: *Als iemand niet geboren wordt uit water*

¹⁰ Ex. 40:34-35, Jes. 6:1-7, Ez. 1:4, 1:28-2:2, Dan. 10:17, 12:4-19, Openb. 1:17.

¹¹ Lev. 16:14-15.

¹² Hebr. 8:1-5, 9:11-12.

¹³ Matth. 6:10.

¹⁴ Ez. 9, Dan. 12:6-7.

¹⁵ Dit staat symbool voor het doopwater, waardoor men geestelijk wedergeboren wordt.

*en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.*¹⁶ Ook leren we uit de ontmoeting van Mozes met God, dat we op God gaan lijken, als we Hem zien. We worden dan meer en meer met goddelijkheid bekleed. Toen Mozes een glimpje van God had opgevangen, **straalde zijn gezicht** zo, dat de mensen het niet verdragen konden. Dus moest hij een bedekking op zijn gezicht leggen.¹⁷ En 2 Korinthe 3:18 gaat zelfs nog een stap verder: *Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heer bewerkt wordt.*

Op Grote Verzoendag werden ook offers gebracht voor de **priesterfamilie** en voor het **volk**. Voor de betekenis van de runderen, rammen en bokken verwijs ik u naar *parshat Shemini*.¹⁸ Opvallend voor Grote Verzoendag zijn **de twee bokken**, waarover het lot geworpen wordt. De ene bok wordt geslacht als zondoffer voor de Heer. De andere bok wordt levend de woestijn ingestuurd naar Azazel.

De bok die als zondoffer wordt geslacht voor de Heer, laat zien dat God de zonden **vergeeft**. Hij zal het kwade niet meer aanrekenen. De bok die levend naar Azazel gestuurd wordt, laat zien dat de zonden niet alleen vergeven, maar ook **compleet verwijderd** worden uit het midden van de gemeenschap en uit de herinnering. Azazel betekent namelijk 'complete verwijdering'.

Soms wordt Azazel vereenzelvigd met een klif in de woestijn. Ook wordt Azazel soms geïdentificeerd met een demon in de woestijn. In elk geval laten deze twee bokken twee kanten van vergeving en verzoening zien. Aan de **positieve zijde** betekent het dat het kwade voor de ogen van de goede God wordt weggedaan (vergeving). Ook wordt de relatie met de goede God hersteld (verzoening). Aan de **negatieve zijde** betekent het dat het kwade weggestuurd wordt naar de plek waar het hoort, de dorre woestijn (toerekening). Ook wordt de relatie van de mens met het kwaad of de kwade machten verbroken, want de bok wordt weggezonden en keert niet meer terug (scheiding).

Je kunt hierin een **dubbele verzoening** zien. Enerzijds moet de mens met **God** verzoend worden. Daarvoor moest het bloed van het leven vloeien, om de gaten en wonden van het leven te dichten. Anderzijds heeft **de duivel** recht gekregen op de mensen en op deze wereld, door de slechte keuzes van de mens.¹⁹ Ook door hem werd een betaling geëist om ons uit zijn macht vrij te kopen. Dit is mogelijk de reden waarom Yeshua buiten de stadspoort geleden heeft, op onheilig terrein en niet in de Tempel geofferd is.²⁰ Hoe het ook precies in elkaar steekt, de zonde wordt vergeven en totaal weggedaan door de twee bokken van Grote Verzoendag.

¹⁶ Joh. 3:5-6.

¹⁷ Ex. 34:29-35. Zie ook Hand. 6:15 en 7:55-56.

¹⁸ www.ingeestenwaarheid.nl > Bijbelstudies > Torah > Leviticus > *Shemini* > *aliyah 1*.

¹⁹ Matth. 4:8-9, Joh. 12:31, 14:30, 2 Kor. 4:4, Ef. 2:2-3.

²⁰ Zie ook Hebr. 13:11-13.

Wat maakt de verzoening op Grote Verzoendag nu zo speciaal? Zondoffers, schuldoffers en offers ter verzoening konden toch op elk moment gebracht worden? Jazeker, mensen kunnen zich ten allen tijde met God verzoenen. Maar op Grote Verzoendag gaat het om een heel speciale verzoening. Het gaat namelijk om de **verzoening van het heilige**, dat bezoedeld is geraakt door de slechtheid van mensen. Ook gaat het hier om een **collectieve** verzoening en niet om individuele verzoening met God. Het priesterschap en het volk worden hier verzoend met God.

In Leviticus 16:16 lezen we dat de verzoening van Grote Verzoendag gericht is op de heilige zaken en de Tent van de ontmoeting, de Tabernakel. Ook lezen we in vers 11 dat Aäron specifiek voor zichzelf als priester en voor zijn familie als priesterfamilie verzoening doet, voordat hij verzoening voor het volk bewerkstelligt. Hieruit leren we dat op Grote Verzoendag verzoening wordt gedaan voor de verontreiniging van de heilige zaken van God en niet voor alledaagse, profane zaken.

God heeft **de tabernakel, de offerdienst en het priesterschap** gegeven als middel om met de mensen om te kunnen gaan. God kan namelijk niet rechtstreeks te midden van onreine en onheilige mensen komen wonen. Maar de tabernakel, de offerdienst en het priesterschap waren niet voldoende om te voorkomen dat Gods heiligheid in botsing kwam met de onheiligheid van de mens. Ook deze heilige zaken raakten **verontreinigd**, doordat mensen daarin dienst deden. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is natuurlijk het gebeuren rond de zonen van Aäron, die vreemd vuur in de tabernakel brachten. Dat is dan ook de directe aanleiding om de Grote Verzoendag in te stellen.

Op het moment dat Aäron, de hogepriester, het Heilige der Heiligen binnengaat en verzoening bewerkstelligt, mag er geen enkel mens in de Tabernakel zijn.²¹ De andere priesters moesten op dat moment dus de Tabernakel verlaten hebben. God is alleen onder de meest **strikte voorwaarden** en alleen door de **Hogepriester** benaderbaar in zijn hemelse woning en dat slechts op **één dag in het jaar**. Dit alles laat zien hoe lastig het is om mensen tot God te laten naderen. De hele Torah is op dit doel gericht, maar eigenlijk is het een hachelijke onderneming.

Totdat... **Yeshua** sterft aan het kruis. Op dat moment zien we het **voorhangsel** in de Tempel van boven naar beneden in twee stukken scheuren.²² God scheurt hier de hemel open en nodigt de mensen gastvrij om binnen te komen. In Yeshua is een eeuwige verzoening aangebracht voor de onreinheid en slechtheid van de mensen. Nu is iedereen, die in Yeshua verzoend is met God, overal en **ten allen tijde welkom** bij God in zijn heerlijke woning.

Maar alleen de priesters mochten toch in het Heiligdom komen? Zij waren dan toch de enigen voor wie de doorgang naar het Heilige der Heilige is ontsloten? Ja, dat klopt. Maar Yeshua heeft ons geleerd dat wij door Hem allemaal tot **priesters** zijn gemaakt.²³ Als wij

²¹ Lev. 16:17.

²² Matth. 27:51.

²³ 1 Petr. 2:5, Openb. 1:6.

ons vertrouwen op Yeshua stellen, uit Hem geboren zijn en ons leven offeren als aangenaam offer voor de Heer, dan zijn wij priesters. En dan zijn wij ook welkom in het Heilige der Heilige van God.

Dit betekent dat als we in Gods woning binnengaan, dat we daar ook in de rol van priester binnengaan. Zolang we nog hier op aarde leven, gaan we niet alleen voor onszelf bij God op bezoek. We worden niet blijvend opgetrokken in de hemelsferen, maar zijn nog geroepen om **op aarde te leven** en onze taken voor Gods Koninkrijk uit te voeren. Als we in Gods aanwezigheid komen, dan komen we daar als priester binnen, met onze eigen gebrokenheid, maar ook **namens een gebroken wereld** en namens gebroken medemensen. We komen daar binnen om voorbede te doen en om mensen met God te verzoenen. Zo komen we binnen vanuit de bede *Uw koninkrijk kome! Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op aarde!*

Toch is daarmee niet alles gezegd, want het **ingaan in Gods heerlijkheid**, draait uiteindelijk om **God Zelf**. We komen binnen in Gods aanwezigheid met lofprijzing, dank en eer. Ook is het ingaan in Gods heerlijkheid niet in de eerste plaats een middel om iets te bewerkstelligen op aarde, want ten diepste is het ingaan in Gods heerlijkheid het doel van alles wat er is. Het gaat om God Zelf en dat we een **intieme relatie** met Hem opbouwen. Dat we kind aan huis bij Hem zijn.

Zodra Gods Koninkrijk ten volle komt, zal dit ook ten volle realiteit worden. Dan wordt de **hemel letterlijk opengescheurd** en zullen we voor altijd in Gods aanwezigheid mogen verblijven. Dan zal er geen voorbede meer nodig zijn, dan hoeft er niet meer gepleit te worden, dan hoeven er geen verzoeningsoffers meer gebracht te worden. Nee, dan rest het heerlijk genieten van Gods aanwezigheid. Het eren en loven van Hem.

Wat betekent het binnengaan in het Heilige der Heiligen nu voor ons? Vooropgesteld moet worden dat God overal aanwezig is, iedereen ziet en kent en op allerlei manieren met ons kan communiceren. Dat heeft niet direct met het Heilige der Heiligen te maken. God is namelijk ook in de alledaagse, profane wereld overal aanwezig. God is namelijk met ons in samen in ballingschap en lijdt samen met ons aan de gebrokenheid van de wereld. We kunnen Gods aanwezigheid en trouwe zorg vaak juist in de diepe dalen van het leven ervaren.

Maar het Heilige der Heiligen heeft te maken met heilige zaken. Met het moment waarop **de hemel op aarde doorbreekt**. Of het moment waarop wij boven onze aardse omstandigheden opgetild worden en voor een moment in de hemel mogen verblijven. Het heeft te maken met de **heerlijke verschijning van God in een wolk**, waarbij geen mens staande kan blijven. Persoonlijk heb ik iets van die aanraking en kracht mogen ervaren. Zie hiervoor onder de getuigenissen.²⁴ Maar tegelijk gaat het in het Heilige der Heiligen om een stil en intiem gesprek van hart tot hart met God. Het is de intieme binnenkamer van God, waar het niet om de krachtige manifestaties gaat, maar om God Zelf.²⁵

²⁴ www.ingeestenwaarheid.nl > Toerusting > Getuigenissen > Doop met de Heilige Geest.

²⁵ Zie *parshat Wayaqheel*. www.ingeestenwaarheid.nl > Bijbelstudies > Torah > Exodus > *Wayaqheel* > *aliyah 1*.

Door Yeshua zijn de hemelen nu voor ons geopend.²⁶ Dit betekent dat we steeds meer zullen gaan zien en ervaren van de hemel, die op aarde doorbreekt, als we ons daarnaar uitstrekken in de naam van Yeshua. Ook wat deze hemelse realiteit betreft, is het **onze verantwoordelijkheid** om God te vragen dit op aarde waar te maken. We hebben dus de opdracht om ons **biddend uit te strekken** naar de openbaring van Gods heerlijkheid op aarde. We mogen pleiten op de beloften uit de Bijbel en proclameren dat God onze ogen gaat openen voor de hemelse dingen.

Uiteraard kunnen we God **nooit dwingen** om Zichzelf te laten zien. Dat doet Hij op zijn tijd en wijze. Maar we mogen wel steeds meer **kind aan huis bij Hem worden**. En kinderen lopen zo even bij hun vader binnen. Hoe meer we op God gaan lijken, hoe meer we van zijn heerlijkheid zullen kunnen zien. Daarvoor verandert Yeshua ons van heerlijkheid tot heerlijkheid. Laten we ons uitstrekken daarnaar...

In Kolossenzen 3 staat de volgende opdracht: *Als u nu met Christus opgewekt bent, **zoek de dingen die boven zijn**, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent met Hem gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.*

Hieruit leren we dat **ons werkelijke leven** zich vanaf het moment van wedergeboorte niet meer op aarde afspeelt, maar **in de hemel**. Al is dit nog lang niet altijd zichtbaar, we leven, denken en richten ons op de hemelse heerlijkheid van God en de heerlijkheid die wij bij Hem in de hemel bezitten. Dat is ons startpunt. En vervolgens vragen we God om dit waar te maken op aarde, zoals in de hemel. Zo kan de aarde langzaamaan in een stukje **Heilige der Heiligen** veranderd worden.

Moge Yeshua spoedig de hemel openscheuren en neerdalen om zijn Koninkrijk ten volle door te laten breken op aarde!

Wat hebben we nu geleerd?

1. De **Grote Verzoendag** is het centrale **hart van de Torah**
2. Verzoening vindt plaats in de **hemel** en op de **aarde**
3. Wij hebben de **verantwoordelijkheid** gekregen om de **hemel op aarde te laten doorbreken**
4. We komen altijd met **lofprijzing** Gods aanwezigheid binnen
5. De omgang van de heilige God met onheilige mensen is een **hachelijke onderneming**
6. Door **Yeshua** is Gods heerlijkheid vrij toegankelijk geworden
7. God wil bovenal een **relatie** met de mens opbouwen
8. God zal de **hemel openscheuren** en **in heerlijkheid verschijnen**, nu ten dele, straks ten volle

²⁶ Joh. 1:52, Hand. 7:55-56, Hebr. 2:9.