

### 3. Aanbidding zoals in de hemel

#### Introductie

Aanbidding is meer dan liedjes zingen of nummers spelen. We hebben gezien dat aanbidding te maken heeft met een levenshouding. En zelfs als het op muziek aankomt, is het veel meer dan dat alleen. Als het goed is, is aanbidding een weerspiegeling van wat er in de hemel voortdurend gebeurt. Jezus leerde ons bidden: 'Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op aarde.' We zullen dus op zoek moeten gaan naar wat er in de hemel gebeurt. En dat is onder meer dat God voortdurend aanbeden wordt met zangen, gebeden en bewegingen. Engelen, mensen en allerlei andere wezens doen aan deze aanbidding mee. Hierin vinden zij hun diepste bestemming en vreugde.

In dit stuk willen we onderzoeken wat er geschreven staat in de Bijbel over aanbidding in de hemel. En ook hoe we op aarde hiervan een stukje kunnen weerspiegelen. We bidden om Gods leiding in deze zaken, omdat het om zeer heilige zaken gaat. Dat alles tot Zijn eer mag zijn!

#### Wat zegt de Bijbel?

Uit Psalm 148 blijkt dat wij mensen niet de enigen zijn die God aanbidden. In de verzen 1 t/m 6 wordt de hele hemel opgeroepen om God te loven en te prijzen en in de verzen 7 t/m 14 wordt de hele aarde opgeroepen om God te loven en te prijzen. Engelen, hemellichten, dieren, bomen, bergen, zeeën, koningen, kinderen, allemaal worden ze opgeroepen om God te aanbidden. Alles is namelijk geschapen tot eer en glorie van de grote hemelkoning. Als wij zingen, stemmen wij in met de lofgezangen die vanuit de hele schepping naar God opstijgen. We voegen ons bij een koor dat al eeuwenlang zingt.

In Jesaja 6 krijgen we een kijkje in de hemel en hoe de hemelse aanbidding eruit ziet. Daar staat geschreven: *In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heer zitten op een hoge en verheven Troon en de zomen van Zijn gewaad vulden de Tempel. Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij. De een riep tot de ander: 'Heilig, heilig, heilig is de Heer van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!'*<sup>1</sup>

Nu zijn serafs een categorie van engelen, die eruit zien als vurige slangen. Dat is letterlijk wat het Hebreeuwse woord 'seraf' betekent. Dit woord 'seraf' wordt ook gebruikt voor de vurige slangen die de Israëlieten in de woestijn doodbeten.<sup>2</sup> We zien God hier dus zitten op een grote Troon en zijn kleding vult de hele Tempel. En boven Zijn hoofd vliegen deze indrukwekkende, vurige slangen, die met twee vleugels hun gezicht en twee vleugels hun voeten bedekken en met twee vleugels vliegen. Herinner je hierbij dat de slang in de Hof van Eden oorspronkelijk ook voeten heeft gehad, maar als vloek voortaan op zijn buik door het stof moest glijden.<sup>3</sup> In de hof had satan nog de volledige gestalte van een seraf, toen hij sprak met Adam en Eva. En hij heeft er ook voor gezorgd dat de Israëlieten de koperen seraf, die Mozes moest maken, in de woestijn gingen aanbidden.<sup>4</sup>

De serafs bedekken zichzelf vanwege de heiligheid van God en zij zingen voortdurend: 'Heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemellegers; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid.' Wat wij niet altijd zien, zien deze engelen wel: de aarde is vol van Gods heerlijkheid en heiligheid. Zij zijn zo diep onder de indruk van Gods heiligheid en grootheid, dat zij zichzelf bedekken en er voortdurend in aanbidding over zingen. Zij zijn en blijven totaal onder de indruk van Gods heerlijkheid. Voor eeuwig zoeken zij daarnaar en aanbidden Hem, maar nooit kunnen zij zo dicht bij God komen, dat zij Hem met onbedekt gezicht kunnen zien. Het is simpelweg teveel om te kunnen verdragen.

Dit besef van heerlijkheid en heiligheid mag ook onze aanbidding stempelen. God is niet zomaar een vriendje voor wie wij naar eigen smaak liedjes kunnen zingen. Nee, als wij zingen voor Hem, dan zijn wij met een zeer heilige zaak bezig. Tegelijk wil God ons als een Vader heel dichtbij Hem uitnodigen. Hij wil niet op afstand blijven voor ons. Hij wil een Vriend van ons worden. Maar dat blijft altijd een wonderlijke en genadevolle zaak. Als dit besef door gaat dringen, zal onze aanbidding in kracht toenemen. Hoe meer we van God zien, hoe meer we in de vreze des Heren gaan leven. En hoe meer we uit de vreze des Heren leven, hoe meer we van Hem zien kunnen. De vreze des Heren is een diep ontzag, respect en eerbied voor de grote God van hemel en aarde.

De profeet Ezechiël kreeg ook een kijkje in de hemel. Ook Hij zag de Troon van God, met daarom heen de engelen. Dit waren weer andere categorieën engelen, namelijk de cherubs en de ofanim. De ofanim hadden de gestalte van een soort wielen met ogen aan alle kanten. En de cherubs droegen met zijn vieren de Troon van God. Zij hadden vier vleugels: twee om hun lichaam te bedekken en twee om mee te vliegen. Zij hadden vier gezichten: aan de voorkant een mensgezicht, rechts een leeuwenkop, links een kop van een rund en achter de kop van een adelaar. Zij hadden de voeten van een kalf en mensenhanden onder hun vleugels. Tegelijk leken zij op vuurvlammen, fakkels en heen en weer schietende bliksem.<sup>5</sup> Het is duidelijk dat Ezechiël het moeilijk vindt om precies te beschrijven wat hij zag. Maar indrukwekkend was het zeker. Ezechiël werpt zich dan ook op de grond neer als hij dit ziet.

Satan heeft voor zijn val ook de gestalte van een cherub gehad. En als cherub aanbad Hij God met tamboerijnen en fluiten.<sup>6</sup> Het is dan ook niet zo gek dat hij nog steeds als een brullende leeuw rondgaat, dat zoveel slechte wereldrijken de adelaar als symbool hadden en dat het gouden kalf in de woestijn aanbeden werd. Satan lijkt nog steeds een beetje op wat hij ooit volmaakt geweest is. Hij verschijnt soms nog steeds als een engel van het licht, volgens de Bijbel.<sup>7</sup> Maar belangrijk is dat de cherubs kennelijk God ook aanbaden met muziekinstrumenten. Zij droegen met deze aanbiddingsmuziek de Troon van God.

Toen satan viel, raakte één van de poten van Gods Troon vacant. Deze poot had alles met aanbidding te maken. Maar God had allang een plan om deze vacante plaats op te vullen. Hij schrijft door de dienst van David in Psalm 22:4: *Maar U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël.* God bouwt zijn Troon op de lofzangen van zijn volk Israël. Zij zijn nu degenen die Gods Troon helpen dragen door middel van hun aanbidding. En zo mogen ook wij door onze aanbidding de Troon van God helpen dragen. Dat is een hoge roeping, die we alleen onder leiding van de Geest kunnen uitvoeren.

In het laatste boek van de Bijbel, Openbaring, lezen we ook veel over de hemelse aanbidding. Hier komen we opnieuw de vier cherubs tegen, nu met een iets andere gestalte: *... en om de Troon heen waren vier dieren, vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had het gezicht als van een mens, en het vierde dier leek op een vliegende arend. En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom, en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heer God, de Almachtige, Die was, Die is en Die komt!*<sup>8</sup>

De vier wezens rond de Troon zijn eigenlijk een combinatie van cherubs (met vier gezichten), serafs (met zes vleugels) en ofanim (vol ogen). Hieruit leren we dat deze categorieën engelen niet altijd hetzelfde zijn. Engelen kunnen kennelijk verschillende gestalten aannemen, naar hoe God het wil. De ene keer verschijnen zij als cherub, een andere keer als seraf of als een combinatie daarvan. Degenen die iets van de hemelse zaken hebben gezien, weten ook dat in de hemel zaken niet zo statisch zijn als op aarde. Personen en zaken nemen voortdurend andere gestalten aan. Het is een dynamisch, een beweeglijk en levendig gebeuren. Dat zorgt er mede voor dat hemelse zaken zo lastig te beschrijven zijn in aardse woorden. God transformeert zijn engelen soms in wind en vuur bijvoorbeeld.<sup>9</sup>

Bijzonder is om te lezen in Openbaring 4 dat de vier dieren rond Gods Troon geen rust hadden, maar dag en nacht roepen: 'Heilig, heilig, heilig is de Heer God, de Almachtige, Die was, Die is en Die komt!' Kennelijk gaat die aanbidding dag en nacht door, onophoudelijk. En opnieuw gaat de lofprijzing allereerst in op Gods heiligheid. Als wij aanbidden dan voegen wij ons bij dit hemelse koor, dat dag en nacht God aanbidt. We tunen om zo te zeggen even in bij de hemelse Troonzaal.

Zoals gezegd zijn dingen vanuit hemels perspectief veel dynamischer dan wij met onze aardse ogen kunnen zien. Dit geldt ook voor onszelf. Als wij wedergeboren zijn, dan zijn we tegelijk met ons lichaam en onze ziel op aarde en tegelijk ook met onze geest in de hemelse Troonzaal aanwezig. In Efeze 2:6 staat geschreven: *... en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse plaatsen gezet in Christus Jezus.* En in Kolossenzen 3:1-3 staat: *Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.*

Wij zijn in Jezus al in de hemelen overgeplaatst. Dit maakt dat we ook openbaring en lofprijzing uit de hemel kunnen opvangen in onze geest. Dit kunnen we vervolgens inzetten in onze aanbidding van God hier beneden op aarde. In 1 Korinthe 2:16 staat het als volgt omschreven: *Want wie heeft de gedachten van de Heer gekend, dat hij Hem zal onderwijzen? Maar wij hebben de gedachten van Christus.* Vertaalt naar hedendaagse taal: wij kunnen inpluggen in Jezus' gedachten. Hij is letterlijk ons Hoofd, het Hoofd van zijn Lichaam, de gemeente. Als onze geest wordt geregeerd door de Heilige Geest, dan zijn we ingeplugd in de gedachten van Jezus en van God Zelf. Dan zijn we al bij Hem.

Jezus leerde ons niet voor niets bidden: 'Laat uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op aarde.' Deze bede wordt waarheid als wij zien en horen wat er in de hemel gebeurt en dat ook op aarde uit gaan leven. Als wij indrukken van de Geest ontvangen in onze geest en daar gehoor aan geven. In de eerste plaats betreft dit de aanbidding van God. Aanbidding is meer dan een liedje zingen. Aanbidding is verheerlijking van God, met woorden die in de hemel weerklinken. Ware aanbidding verenigt hemel en aarde.

Jezus heeft gezegd dat ware aanbidders de Vader aanbidden in Geest en Waarheid.<sup>10</sup> Alleen door de Heilige Geest en staande in Zijn geopenbaarde Waarheid kunnen wij de Vader aanbidden. Daar hebben we openbaring en leiding van Gods Geest voor nodig. Als je wilt aanbidden, vraag God om de woorden en de liederen die Hij op zijn hart heeft. Richt je op God, stem je af op Hem en volg de indrukken die de Heilige Geest jou geeft. Dit kan zowel door bestaande liederen als door nieuw geopenbaarde liederen en vrije/profetische aanbidding zijn. Een krachtig middel hierbij is ook om Gods Woord, de Bijbel uit te bidden en te zingen. Dan blijf je dicht bij Gods Waarheid. Zijn Woord is een onuitputtelijke inspiratiebron voor aanbidding en de Geest kan dat allemaal gebruiken om God door jou heen te aanbidden.

### **Wat leren wij?**

Wij leren dat ware aanbidding uit de hemel naar de aarde toekomt. Ware aanbidding verenigt hemel en aarde. Dit vraagt van ons afstemming op Gods Heilige Geest. Hij kan ons indrukken uit de hemel geven, zodat we met de hemelse lofzangen in kunnen stemmen. Een belangrijk middel voor de afstemming van onze geest op de Heilige Geest zijn de tongentalen. Als we in tongen bidden, spreekt onze geest namelijk direct met de Heilige Geest, buiten ons verstand en begrip om. We activeren dan onze geest en raken afgestemd op de hemelse zaken van God.<sup>11</sup> Over de tongentalen is een apart document geschreven, ondergebracht onder de gaven van de Geest.

Verder leren wij dat aanbidding allereerst op de heiligheid van God afgestemd mag zijn. Aanbidding zal moeten plaatsvinden vanuit de liefde voor God, maar ook vanuit de vreze des Heren, het diepe ontzag en de eerbied voor God. Hij is zo onuitsprekelijk groot en wij maken Hem groot met onze aanbidding. Dan kan het niet anders of we raken daar diep van onder de indruk. Van ware aanbidding worden we nederige mensen, die de grootheid en heiligheid van God voor ogen hebben.

### **Bijbelteksten**

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Aanbidding van de serafs:        | Jesaja 6:1-3                                  |
| 2. Serafs in de woestijn:           | Numeri 21:5-6                                 |
| 3. Satan in gestalte van seraf:     | Genesis 3:1,14                                |
| 4. Koperen seraf aanbeden:          | 2 Koningen 18:4                               |
| 5. Cherubs en Ofanim rond Troon:    | Ezechiël 1                                    |
| 6. Satan als aanbiddende cherub:    | Ezechiël 28:11-19                             |
| 7. Satan als engel van het licht:   | 2 Korinthe 11:14                              |
| 8. Vier aanbiddende wezens:         | Openbaring 4:6-8                              |
| 9. Engelen als wind en vuur:        | Psalm 104:4, Hebreeën 1:7                     |
| 10. Aanbidden in Geest en Waarheid: | Johannes 4:23-24                              |
| 11. Tongentaal van Geest tot geest: | 1 Korinthe 14                                 |
| 12. Geplaatst in de hemel:          | 1 Korinthe 2:16, Efeze 2:6, Kolossenzen 3:1-3 |