

### **3. Belang van de bruiloft**

#### **Introductie**

Het belang van het huwelijk hebben we al besproken, maar waarom is het nu zo belangrijk dat een huwelijk met een bruiloft begint? Kunnen we niet zelf even wat in elkaar draaien of gewoon onderling afspraken maken? Waarom zouden we niet gewoon gaan samenwonen? Dat heeft toch veel dezelfde voordelen?

#### **Wat zegt de Bijbel?**

In de Bijbel wordt ons geleerd dat je in overtreding bent, als je niet officieel getrouwd bent en toch seksuele omgang hebt. Zo moest een vrouw die geen maagd meer bleek te zijn bij het trouwen, onder het oude verbond gestenigd worden.<sup>1</sup> Ook staat er in 1 Korinthe 7:9 dat als je je als ongehuwde niet kunt beheersen, dat je dan moet trouwen. Dat had er niet gestaan als men gewoon seks kon hebben als ongehuwde. Daarom is het belangrijk om officieel te trouwen. Dit doe je door middel van een bruiloft.

Tijdens een bruiloft trouw je officieel voor Gods aangezicht. Daarom is er ook altijd een vertegenwoordiger van Gods gemeente bij om het huwelijk in te zegenen. Als je niet trouwt voor Gods aangezicht, is het huwelijk niet voor God gesloten. Het wordt niet in de hemel als huwelijk erkent. Dan ben je nog altijd in overtreding als je het bed met elkaar deelt. God is degene die mensen samenbrengt. Wij komen niet op eigen initiatief samen als man en vrouw. Daarom moet het huwelijk voor Gods aangezicht gesloten worden. God Zelf heeft daarvoor de bruiloft als middel gegeven.<sup>2</sup>

Verder is het zo dat een bruiloft altijd in bijzijn van twee officiële getuigen plaats heeft. Dit is ook een belangrijk Bijbels principe. We hebben gezien dat het huwelijk als een verbond beschouwd wordt. Nu werden alle verbonden en officiële overeenkomsten onder bijzijn van minimaal twee getuigen gesloten. Zo roept God bij het verbond met de Israëlieten de hemel en de aarde op als getuigen.<sup>3</sup> Daarom is een huwelijk officieel niet gesloten, zonder het bijzijn van twee getuigen.

Een derde punt waarom het belangrijk is om een huwelijk met een bruiloft te beginnen, is dat je niet alleen voor jezelf trouwt, maar ook voor de gemeenschap om je heen. God heeft de mens als deel van een groter geheel bedoeld. We trouwen binnen een gemeenschap en zijn daarom verplicht om ons trouwen ook via de officiële wegen kenbaar te maken voor de gemeenschap. Het middel daarvoor is een bruiloft, waarbij de gemeenschap welkom is. Dit betreft allereerst de gemeente van Christus, maar daarnaast ook de burgerlijke gemeenschap waar jij deel van uit maakt. Medegelovigen, burens, familie en kennissen moeten op de hoogte gebracht worden van jouw trouwen.

Het is namelijk zo dat als je huwelijk officieel bekend is, dan kunnen we ook als gemeenschap rondom elkaar staan. Dan kunnen we elkaar bemoedigen om vol te houden in onze relaties. We kunnen elkaar helpen. En we kunnen elkaar terechtwijzen wanneer dat nodig is. Ook dit laatste is een Bijbelse roeping.<sup>4</sup> Maar hoe zouden we elkaar terecht kunnen wijzen aangaande buitenechtelijke relaties, als we niet eens weten wie met wie getrouwd is of niet? Dan zouden vele zonden onder dekmantels voort kunnen gaan. Dat is niet hoe God het bedoeld heeft. We moeten verantwoordelijkheid gehouden kunnen worden voor onze keuzes, ook door de mensen in onze omgeving.

#### **Wat leren wij?**

Wij leren hieruit dat het huwelijk met een bruiloft hoort te beginnen. Dit is in elk geval in aanwezigheid van een officiële representant van God Zelf, van twee getuigen en van een afvaardiging van de gemeenschap(pen) waar je toe behoort. Als je niet op deze manier trouwt, dan bedrijf je overspel, wanneer je toch het bed met elkaar deelt. Dit wordt in de Bijbel duidelijk afgekeurd.

Wij leren ook dat het voordeel van trouwen op deze manier is dat je God en mensen om je heen hebt om je bij te staan bij je relatie. Je staat er niet maar met z'n tweeën voor, maar bent opgenomen in een ondersteunende gemeenschap. Zij kunnen jou ondersteunen, maar ook aanspreken op gedrag wat niet bij de roeping van het huwelijk past. Zo kunnen we elkaar helpen om een zuiver en rein en gezegend leven te leiden.

## **Uit de praktijk**

Als je al samenwoont, terwijl je nog niet getrouwd bent, trouw dan zo snel mogelijk met elkaar. Belijd je schuld in dezen aan God, aan elkaar en aan een vertegenwoordiger van de geloofsgemeenschap. Begin met een schone lei en houd je relatie van nu af aan zuiver. Dan kan de zegen van God rusten op jullie leven.

## **Bijbelteksten**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Steniging van ontmaagde vrouw:      | Deuteronomium 22:20-21  |
| 2. God heeft bruiloft ingesteld:       | Richteren 14:10, Hooglied 3:11, Mattheüs 22:1-14, 25:10,<br>Johannes 2:1-2, Openbaring 19:6-9 |
| 3. Twee getuigen nodig:                | Deuteronomium 4:26, 19:15, 30:19  |
| 4. Elkaar bemoedigen en terechtwijzen: | 1 Thessalonicenzen 5:14, Kolossenzen 3:16, etc.   |