

3. Eindtijd oordelen

Introductie

De eindtijd staat ook wel bekend als de 'dagen van toorn'. In deze periode zal God zijn toenemende oordelen over de wereld brengen. Als weeën zullen zij over de aarde komen en het Koninkrijk van God geboren laten worden. God zal in de eindtijd gaan afrekenen met alle opgestapelde schuld en onreinheid van deze wereld. Hij zal schoon schip maken. De oordelen van God zullen de hele wereld raken, maar in het bijzonder het rijk van de antichrist.

De eindtijd zal verlopen naar het voorbeeld van de Exodus uit Egypte. God leidde toen zijn volk Israël met grote plagen, tekenen en oordelen uit Egypte uit. Heel Egypte werd getroffen door de plagen, maar in het bijzonder Farao en zijn dienaren. Bij de zwaarste plagen werden de Israëlieten beschermd, zodat deze hen niet raakten. Zo zal God zijn eigen volk in de eindtijd ook bewaren, zodat de zwaarste plagen hen niet zullen treffen. Deze zullen alleen het rijk van de antichrist treffen.¹

In dit stuk willen we bekijken welke oordelen er in de eindtijd over de wereld zullen komen, welke opbouw daarin zit en of we kunnen ontdekken waar we nu ongeveer zitten in de tijd.

Aanwijzingen in het Oude Testament

In het Oude Testament wordt de eindtijd vaak omschreven met de term 'dag des Heren'. Op deze dag zullen zon, maan en sterren verduisterd worden en zullen Gods zware oordelen over de hele aarde komen. Zo staat er bijvoorbeeld in Jesaja 13:9-13 geschreven:

Zie, de dag des Heren komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om van de aarde een woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te vagen. Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen, de zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt, en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Ik zal de wereld haar slechtheid vergelden, en de goddelozen hun ongerechtigheid. Ik zal de trots van de hoogmoedigen doen ophouden, en de hooghartigheid van de geweldplegers zal ik vernederen. Ik zal stervelingen schaarser maken dan zuiver goud en mensen zeldzamer dan het fijne goud van Ofir. Daarom zal ik de hemel doen sidderen, en de aarde zal lostrillen van haar plaats om de verbolgenheid van de Heer van de legermachten, en om de dag van Zijn brandende toorn.

Hier wordt duidelijk gesproken over de laatste oordelen die hemel en aarde zullen treffen. De hemel siddert en de aarde trilt los van haar plaats. Ook zullen alle hemellichten ophouden met schijnen. Dit betekent einde verhaal voor de huidige hemel en aarde. In Joël 2:30-31 wordt ook over deze dag gesproken:

Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag des Heren komt, die grote en ontzagwekkende.

Helder uit deze teksten is dat de hele schepping door de oordelen van God geraakt zal worden. Er zal overal bloed, vuur, rook en duisternis zijn, zowel in de hemel als op de aarde. Zo zal Gods woede over de slechtheid van de mensen zijn hoogtepunt bereiken. Er zal een einde komen aan de wereld zoals we die nu kennen. Deze wereld moet namelijk plaats gaan maken voor de nieuwe wereld van God.

Wat verder helder wordt uit de twee genoemde hoofdstukken (Jesaja 13 en Joël 2) is dat God een enorme legermacht zal verzamelen uit de volken om zijn oordelen te brengen over de hele aarde. Het lijkt er zelfs op dat de eindtijd oordelen over hemel en aarde in gang gezet worden door dit enorme leger. Enkele verzen willen we er hier uitpikken:

Hoor, rumoer op de bergen als van veel volk. Hoor, gedruis van koninkrijken, van verzamelde heidenvolken; De Heer van de legermachten monstert de krijgsmacht. Zij komen eraan, uit een ver land, van het einde van de hemel: de Heer en de instrumenten van Zijn gramschap, om heel de aarde te gronde te richten. (Jesaja 13:4-5)

... Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een groot en machtig volk, zoals er niet geweest is van oude tijden af, en er hierna niet meer zal zijn, jarenlang, van generatie op generatie. Ervóór verteert een vuur, en erachter verzengt een vlam; ervóór is het land als de hof van Eden, en erachter is het een woeste wildernis. Ook is er geen ontkomen aan ... Bij die aanblik siddert de aarde, beeft de hemel. Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren trekken hun licht in. En de Heer laat Zijn Stem klinken voor Zijn leger uit, want Zijn leger is zeer groot. (Joël 2:2-3,10-11a)

Naast Jesaja en Joël is er in elk geval nog een derde profeet die deze dag des Heren heeft beschreven. Dat is de profeet Zefanja. Ook in zijn beschrijving van de dag des Heren komen we dezelfde elementen tegen: duisternis, wolken, een grote oorlog en het uitroeien van de mensheid. Dit bevestigt dat er in het Oude Testament een consistent beeld over deze dag des Heren wordt geschetst:

Ik zal alles volkomen wegvagen van de aardbodem, spreekt de Heer. Ik zal mens en dier wegvagen, Ik zal de vogels in de lucht en de vissen in de zee wegvagen en de struikelblokken, samen met de goddelozen; ja, Ik zal de mensen van de aardbodem uitroeien, spreekt de Heer ... De grote dag des Heren is nabij; hij is nabij en nadert zeer snel. Hoor, de dag des Heren! De held zal daar bitter schreeuwen! Een dag van verbolgenheid is die dag, een dag van benauwdheid en angst, een dag van verwoesting en vernietiging, een dag van duisternis en donkerheid, een dag van donkere wolken, een dag van bazuingeschal en krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens. (Zefanja 1:2-3,14-16)

Hoewel God in eerste instantie een leger uit de heidenvolken verzamelt om zijn oordelen te brengen over heel de aarde (inclusief Israël), kunnen we van de profeet Zacharia leren dat dit leger uiteindelijk het onderspit zal delven bij Jeruzalem. Helemaal op het einde zal de strijd zich toespitsen op Jeruzalem. Alle volken zullen optrekken om tegen de stad van God te strijden. Dan zullen de Joden het teken van Messias Jezus in de lucht zien verschijnen en zullen zij collectief tot bekering komen. En dan zal God het voor Zijn volk opnemen en alle andere volken en legers vernietigen, in de strijd die wel de strijd van Armageddon genoemd wordt. Dit staat beschreven in Zacharia 12-14.

Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem ... Op die dag, spreekt de Heer, zal Ik alle paarden met schichtigheid slaan en hun ruiters met krankzinnigheid. Maar over het huis van Juda zal Ik Mijn ogen openhouden en alle paarden van de volken zal Ik met blindheid slaan ... Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind ... En dit zal de plaag zijn waarmee de Heer al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem hebben gestreden: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren; de ogen van allen zullen wegteren in hun kassen en de tong van allen zal wegteren in hun mond.

Dit laatste oordeel over de aanstormende volken bij Jeruzalem, lijkt heel sterk op de activatie van één of ander nucleair wapen. In een splitsecond, terwijl iedereen nog overeind staat, zal al het zachte weefsel (van ogen en mond) verteerd worden. Hoe dit precies gaat gebeuren weten we natuurlijk niet, maar het is in onze tijd niet langer ondenkbaar dat iets dergelijks zou kunnen gebeuren.

Aanwijzingen in het Nieuwe Testament

In het boek Openbaring zijn de eindtijd oordelen het meest uitgebreid beschreven. Maar voordat we daarnaar gaan kijken, willen we eerst checken welke aanwijzingen voor de eindtijd oordelen in de rest van het Nieuwe Testament gevonden kunnen worden. Zonder te pretenderen dat dit een volledig overzicht is, presenteren we hier vijf teksten die over de eindtijd oordelen spreken:

1. 1 Thessalonicenzen 5:2-3: *Want u weet zelf heel goed dat de dag des Heren komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.*

Hier wordt teruggerepen op de term 'dag des Heren', die de profeten in het Oude Testament ook al gebruikten. Volgens de bovenstaande verzen zal deze dag des Heren een onverwacht en onontkoombaar verderf brengen. Alles zal vredig en veilig lijken, maar plotseling zal alles instorten en zullen de oordelen van God losbreken over de aarde. Het gaat dus heel plotseling in gang worden gezet allemaal. Een weeën storm om zo te zeggen...

2. Mattheüs 24:37-39: *Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.*

Jezus zelf maakt de vergelijking tussen Zijn wederkomst met de dagen van Noach. Deze vergelijking wordt in nog twee teksten gemaakt, die hierna zullen volgen. Dit is kennelijk een belangrijke vergelijking. Zoals in de dagen van Noach de hele wereld plotseling verging, zo zal ook de huidige wereld plotseling vergaan. God zal de slechtheid van de mensheid vergelden. Hij zal plotseling een wereldwijd oordeel brengen. De goddelozen zullen het niet aan zien komen.

3. Hebreëen 12:26-27: *Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk verkondigd: Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit 'nog eenmaal' duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven.*

Ook hier wordt een vergelijking gemaakt met de zondvloed. Dat was namelijk het moment dat Gods Stem de aarde aan het wankelen bracht. In de eindtijd zal echter niet alleen de aarde, maar ook de hemel aan het wankelen gebracht worden. Waarom? Zodat al het tijdelijke zal vergaan en de eeuwige zaken over zouden blijven. De volgende tekst spreekt nog duidelijker over deze dingen:

4. 2 Petrus 3:5-10: *Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld met water. Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze*

mensen ... Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

God beloofde na de zondvloed dat de wereld nooit meer door water zou vergaan. Maar zoals de wereld ten tijde van Noach door water is vergaan, zal de wereld ten tijde van de Wederkomst door vuur vergaan. Ditmaal zal niet alleen de aarde vergaan, maar ook de hemel daarboven. De hele oude schepping zal voorbijgaan, zodat een nieuwe schepping zal kunnen komen. Dit is dus het einde van de oordelen van God. En opnieuw: het zal heel plotseling komen allemaal.

Het komt onverwachts, maar voor de gelovigen toch niet. Wij zijn op God afgestemd en weten waar we op moeten letten. Er zijn ook beginnende weeën van de eindtijd te ontdekken, waardoor we weten dat de eindoordelen van God nabij zijn. Hoe plotseling het einde ook mag komen, er zit toch wel een zekere opbouw in. Daarover spreekt Jezus in Mattheüs:

5. Mattheüs 24:7-9,29-30a: Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam ... En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen.

Uit dit stuk blijkt dat er een duidelijke opbouw zit in de oordelen van de eindtijd. De beginnende oordelen zullen zijn: oorlogen, hongersnoden, epidemieën en aardbevingen. Na deze beginnende oordelen zal de grote verdrukking losbarsten. En direct na de grote verdrukking zullen de tekenen van de dag des Heren plaatsvinden: de eindoordelen over hemel en aarde zullen komen en Jezus keert dan terug naar de aarde. Dezelfde volgorde zullen we ook globaal in het Bijbelboek Openbaring weer aantreffen.

Eindtijd oordelen in Openbaring

In het Bijbelboek Openbaring wordt uitgebreid geschreven over de eindtijd oordelen van God. Deze zullen als toenemende weeën over de wereld komen en het Koninkrijk van God geboren laten worden. De opbouw van deze oordelen is beschreven in drie reeksen van zeven. Eerst hebben we de zeven zegels, daarna worden de zeven bazuinen/shofars beschreven en tenslotte de zeven wierrookschalen. Globaal volgen deze drie reeksen chronologisch op elkaar, maar niet helemaal. Alle drie de reeksen lijken te eindigen op hetzelfde punt: namelijk de glorieuze Wederkomst van Jezus. Er zit dus wat overlap in de drie reeksen. In de tijd moet het er ongeveer uitzien, zoals in het schemaatje op de volgende pagina.

De zeven zegels spreken over de beginnende eindtijd-weeën. De zeven shofars spreken over de tijd van de grote verdrukking, waarin zware oordelen over het rijk van de antichrist en over de wereld komen. De zeven schalen spreken over de laatste oordelen, die de vernietiging van het rijk van de antichrist en het einde van dit aardse tijdperk brengen. Direct volgend op deze laatste oordelen volgt de glorieuze Wederkomst van Jezus.



We zien een opbouw in intensiteit als we de zegels, shofars en schalen vergelijken. Bij het vierde zegel lezen we dat 1/4 deel van de schepping getroffen wordt. Bij eerste vier shofars lezen we dat steeds 1/3 deel van alles getroffen wordt door de oordelen. En bij de tweede schaal lezen we dat elk levend wezen in de zee stierf. We zien dus een opbouw van 1/4 naar 1/3 naar 1. Dit schetst het beeld van steeds zwaardere weeën of oordelen.

Laten we kijken naar de inhoud van de zeven zegels. Deze zegels kunnen in tweeën opgeknipt worden. In de eerste vier zegels gaan er vier paarden uit. De laatste drie zegels staan apart en geven ook een overlap aan met de tijd van de grote verdrukking en de laatste oordelen.

Bij het eerste zegel gaat er een wit paard uit met een kroon en een boog. Dit lijkt een heel mooi paard, maar gezien zijn plaats in een reeks paarden met oordelen, moet dit slechts schijn zijn. Het tweede paard is rood en brengt oorlog op de aarde. Het derde paard is zwart en brengt hongersnood op de aarde. Het vierde paard is vaal en brengt de dood op de aarde. 1/4 van de mensheid wordt bij dit vierde zegel uitgeroeid door oorlog, honger, dood en wilde dieren.

Oorlogen, dood en hongersnoden sluiten aan bij de beginnende eindtijdweeën, die Jezus noemde in Mattheüs 24:7-8. Hierna zou volgens Jezus de grote verdrukking gaan volgen en daarna de laatste oordelen. Dit stemt dus exact overeen met de driedeling van de eindtijd die Openbaring ons geeft. Daarom kunnen we ervanuit gaan dat de vier zegels over de beginnende eindtijdweeën spreken.

Het vijfde zegel spreekt over de omgekomen martelaren die vanonder het altaar roepen om recht. Hun leven is geofferd op het hemelse altaar en hun ziel bevindt zich nu onder het altaar, net zoals het bloed van de offerdieren onder het altaar liep. De ziel bevindt zich volgens de Bijbel dan ook in het bloed. Dit vijfde zegel verwijst naar de grote verdrukking, waarin velen hun leven voor God zullen opofferen.

Bij de opening van het zesde zegel treffen we de laatste oordelen aan, die de dag des Heren kenmerken: *En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt.* (Openbaring 6:12-14) Dit is duidelijk het einde van het einde. Daarom kan Openbaring niet geheel chronologisch zijn, want hierna worden nog allerlei gebeurtenissen op aarde beschreven.

De opening van het zevende zegel zet de volgende reeks van de shofars in beweging. Zodra dat zegel geopend wordt, worden de gebeden van de heiligen op het altaar geofferd en treden de zeven engelen met de shofars aan om hun oordelen te proclameren.

Ook de reeks van de zeven shofars kan in tweeën geknipt worden. De eerste vier shofars brengen alle vier een oordeel over 1/3 deel van de schepping. De andere drie shofars staan apart en vertonen overlap met de laatste oordelen over het rijk van de antichrist.

Bij de eerste shofar komt er hagel en vuur op aarde, zodat 1/3 deel van de bomen en het gras verbrandt. Dit doet denken aan de 7^e plaag van Egypte: de hagel. Bij de tweede shofar wordt er een brandende berg in de zee geworpen, zodat 1/3 deel van de zee in bloed verandert. Dit doet denken aan de 1^e plaag van Egypte: water verandert in bloed. Bij de derde shofar valt er een grote ster op de rivieren en waterbronnen, zodat 1/3 deel van het water bitter werd. Ook dit doet aan de 1^e plaag van Egypte denken, waarbij ook de waterbronnen en putten getroffen werden. Bij de vierde shofar wordt een 1/3 deel van de hemellichten verduisterd. Dit doet aan de 9^e plaag van Egypte denken: de duisternis. Hierna volgt een drievoudig 'wee!' over de drie overige shofars.

De vijfde shofar brengt een gruwelijke plaag over het rijk van de antichrist. Er komen sprinkhanen, zoals schorpioenen, uit de afgrond omhoog. Vijf maanden lang pijnigen zij degenen die het zegel van God niet aan hun voorhoofd hebben. De mensen zullen zoeken om te sterven in die tijd, maar zij zullen de dood niet vinden. Deze plaag doet denken aan de 8^e en de 4^e plaag van Egypte: sprinkhanen en steekvliegen.

Bij het blazen van de zesde shofar wordt er een enorm leger losgelaten bij de Eufraat, die met vuur en zwavel 1/3 van de mensheid doden. Dit doet weer denken aan de laatste oordelen van de dag des Heren. God zou volgens Joël een enorm leger verzamelen om de mensheid uit te roeien. Voor dit leger zou een vuur uitgaan en erachter zou een vlam verzengen. Dat is wat hier beschreven wordt.

Bij het blazen van de zevende shofar wordt Jezus tot Koning uitgeroepen en wordt het Laatste Oordeel aangekondigd. Dit heeft dus betrekking op het einde van het einde, als de hele wereld is vergaan en de doden voor de Troon van God zullen verschijnen om geoordeeld te worden.

Dan hebben we nog de zeven schalen, die de laatste oordelen van God bevatten, volgens Openbaring 15:1. De schalen bouwen voort op de shofars, maar nu wordt niet 1/3, maar het geheel getroffen door de oordelen.

Bij het uitgieten van de eerste schaal komt er een kwaadaardige zweer op degenen die het teken van de antichrist hebben ontvangen. Dit doet denken aan de 6^e plaag van Egypte: zweren. Bij de tweede schaal wordt de hele zee in bloed veranderd en elk levend wezen in de zee stierf. Dit bouwt voort op de tweede shofar. Bij de derde schaal worden de rivieren en waterbronnen allemaal vol bloed. Dit bouwt voort op de derde shofar. Bij de vierde schaal gaat de zon de mensen verzengen met vuur. Dit bouwt voort op de vierde shofar. Bij de vijfde schaal wordt de troon van de antichrist en zijn koninkrijk verduisterd en bijt men de tong van pijn, vanwege de zweren. Dit bouwt voort op de vijfde shofar. Bij de zesde schaal droogt de Eufraat helemaal op, zodat de legers door kunnen trekken naar Jeruzalem om daar verslagen te worden door Messias Jezus. Dit bouwt voort op de zesde shofar. En de zevende schaal gaat weer over het einde: er komt een grote aardbeving, Babylon wordt geoordeeld, zware hagel valt er neer en de eilanden en de bergen verdwijnen.

We kunnen concluderen dat de oordelen van God, net als bevallingsweeën, naar een climax toewerken. Het gevolg van de oordelen van God is dat al het kwaad op aarde wordt uitgeroeid. Uiteindelijk leidt het er zelfs toe dat de hele oude schepping vergaat en plaatsmaakt voor de nieuwe. Verder zien we een duidelijke driedeling van de eindtijd. We hebben de beginnende weeën, waarbij een 1/4 deel van de schepping en de mensheid geraakt wordt. Dan hebben we de grote verdrukking, waarbij 1/3 deel van de schepping geraakt wordt door oordelen. En dan volgt de tijd van de laatste oordelen, waarbij er hevige en gerichte oordelen over het antichristelijke rijk komen. De hele schepping wordt nu geraakt door de oordelen van God.

Hieronder presenteren we de informatie nog op schematische wijze:



Bijbelteksten:

1. Gelovigen beschermd voor oordelen: Openbaring 7:1-3, 9:4