

## **Bamidbar – Numeri 1:1 – 4:20**

### **Aliyah 1 – Numeri 1:1 – 1:19**

Over dit stuk wil ik op een andere manier schrijven, dan over vorige *parshot*. Ik ben er namelijk van overtuigd dat dit gedeelte een **profetische proclamatie** bevat voor deze generatie, voor de dagen waarin wij nu leven. Daarom wil ik hier beginnen met een persoonlijk stukje **getuigenis**. De dag dat deze *aliyah* aan de beurt was, om over te gaan schrijven, bladerde ik naar dit stuk toe en las het. De **timing** was wonderlijk: God sprak tot Mozes op de eerste dag van de tweede maand van het tweede jaar na de uittocht uit Egypte. Op de dag af is het moment dat ik dit lees, ook voor ons de eerste dag van de tweede maand van het tweede jaar na onze uittocht uit Piershil. Lees hierover verder ons getuigenis via [www.ingeestenwaarheid.nl/getuigenissen/#bijbelsefeesten](http://www.ingeestenwaarheid.nl/getuigenissen/#bijbelsefeesten) > *Pesach*.<sup>1</sup> Deze wonderlijke timing bevestigt voor mij, dat God Numeri 1 aan het vervullen is.

Niet alleen op basis van deze wonderlijke timing geloof ik dit. Enkele weken geleden was ik in **gebed** en werd ik enorm geraakt door de profetie uit Ezechiël 9. Ik was de hoofdstukken hieromheen aan het lezen over het oordeel van God over het land Israël. En ik voelde diep in mijn hart dat God op het punt stond oordeel te brengen over de wereld van onze dagen. Het deed me veel verdriet, omdat zoveel mensen God niet kennen en onwetend zijn over de dingen, die staan te gebeuren. Maar toen las ik **Ezechiël 9:4** : God beveelt dat er een **merkteken op de voorhoofden** van de mensen gezet moet worden, die zuchten en huilen om alle gruweldaden, die in Israël gedaan werden. Deze mensen zullen aan het oordeel ontkomen. Het luchtte mij zo op dat God een mogelijkheid tot redding gaf en ik voelde mij op dat moment heel dankbaar.

Enkele weken later werd ik geraakt door **Openbaring 7**. Daar houden de engelen van God de oordelen van de eindtijd nog even tegen, zodat een andere engel de dienaren van God kan **verzegelen aan hun voorhoofd** met het zegel van God. Dit zijn er 12.000 uit iedere stam van Israël. Zij zullen aan de oordelen van God ontkomen.<sup>2</sup> Op dat moment – en dat is me nog niet vaak overkomen – was ik er zeker van dat God daadwerkelijk met zijn verzegelingswerk begonnen was. De tijd waarin wij leven, is de tijd waarin we verzegeld worden om de oordelen van God te ontvluchten.

Nu waren we enkele dagen geleden bij voorbidders van de **24-7 gebedsbeweging** in Nederland. En zij begonnen uit zichzelf over de verzegeling van gelovigen in de eindtijd. Zij vertelden dat kort daarvoor de voorman van deze 24-7 gebedsbeweging in de USA, Mike Bickle, op heel bijzondere wijze met een gouden plaatje was **verzegeld aan zijn**

---

<sup>1</sup> [www.ingeestenwaarheid.nl](http://www.ingeestenwaarheid.nl) > Toerusting > Getuigenissen > Doorbraken op Bijbelse feestdagen > Pesach.

<sup>2</sup> Allerlei herinneringen aan het thema verzegeling kwamen weer bij mij bovendrijven. Zo werd het Pesachfeest in 2015 in Woerden met 400 christenen uit het hele land gevierd. En 400 is de getalswaarde van de letter *tav*, die op de voorhoofden wordt gezet in Ezechiël 9:4. Dat staat letterlijk zo in de Hebreeuwse grondtaal. De *tav* wordt in het paleo-Hebreeuws trouwens als een kruis geschreven en verwijst naar het kruis van Yeshua.

**voorhoofd.**<sup>3</sup> Ook zij waren ervan overtuigd dat God op dit moment bezig is met de verzegeling van zijn volgelingen op aarde. De oordelen van God staan voor de deur, maar Hij houdt ze nog tegen om zijn kinderen te verzegelen en te beschermen.

En nu, twee dagen later, is **Numeri 1** aan de beurt. Precies op de dag af kloppend met ons eigen levensverhaal. En Numeri verwijst profetisch naar de verzegeling van Gods kinderen in de eindtijd. Wat moet Mozes namelijk doen? Hij moet alle hoofden van de hele gemeenschap van Israël tellen, letterlijk staat er in het Hebreeuws van vers 2 **Hef het hoofd op van heel de gemeenschap van de kinderen van Israël**. Hij moet iedereen van boven de 20, die in het leger uittrekt, **tellen bij naam**. Zo wordt Gods legermacht, bestaande uit zijn kinderen, geteld.

Zie de parallellen tussen **Numeri 1** en **Openbaring 7**. Het opheffen van het hoofd, verwijst naar de verzegeling aan het voorhoofd. De telling van alle Israëlieten per stam, verwijst naar de telling van 12.000 Israëlieten per stam in Openbaring 7. En de telling vindt plaats zowel in de woestijn als in de tabernakel, volgens Numeri 1:1. Dit verwijst naar de telling te midden van de grote verdrukking op aarde in Openbaring 7:1-8 en naar het hemelse heiligdom, waar we even later de grote mensenmenigte uit de grote verdrukking aantreffen, voor de Troon van God in Openbaring 7:9-17. In eerste instantie betreft deze telling dus de Israëlieten, maar in tweede instantie blijkt het ook betrekking te hebben op alle heidenvolken (zie Openbaring 7:4 en 7:9).

Ik wil met u terugschakelen naar Numeri 1. Het begin van een nieuw Bijbelboek. In het Hebreeuws heet dit Bijbelboek **bamidbar**, wat 'in de woestijn' betekent. Dit woord komt uit de eerste zin van Numeri 1:1. Ik roep hier nogmaals in herinnering hoe de namen van de vijf boeken van de Torah een verhaal op zich vertellen. Als we ze op een rij zetten, krijgen we *bereeshit shemot wayiqra' bamidbar devarim*. Als zin vertaald, betekent dit: *In het begin waren er namen en Hij riep in de woestijn woorden uit*.

We zagen bij de vorige Bijbelboeken dat *bereeshit* over de schepping van **hemel en aarde** gaat. *Shemot* over de schepping van **Israël**, met de exodus uit Egypte. De namen (*shemot*) hebben dus betrekking op de identiteit van de zonen van Israël, ofwel de identiteit van Gods kinderen. Bij het boek Leviticus (*wayiqra'*) begon een nieuw deel van de zin: *Hij riep in de woestijn woorden uit*. God gaat een relatie met het volk opbouwen en hen in zijn heilige aanwezigheid roepen. We zagen dat *wayiqra'* over het naderen van de mens in het **Heiligdom van God** gaat. Hierbij speelt het offer van Yeshua een centrale en onmisbare rol. Hij is de Hogepriester die zichzelf opoffert, om ons in het Heiligdom van God te laten komen.

---

<sup>3</sup> Iemand in Afrika had het op zijn hart gekregen om een gouden plaatje voor Mike Bickle te laten drukken en heeft, geleid door de Geest, alles op alles gezet om dit voor elkaar te krijgen. Dit gouden plaatje verwijst naar het gouden plaatje wat de hogepriester droeg, met 'heilig voor de Heer' daarop. Ook dit raakte mij zeer, want Leviticus 21:12 was mij in de afgelopen tijd zeer dierbaar geworden. Daarin staat dat de hogepriester niet uit het heiligdom weg mag gaan, zodat hij het heiligdom van God niet profaan maakt, want de kroon van zalving van zijn God is op hem. Dit gaat over 24-7 aanbidding in het heiligdom en over de geestelijke kroon van zalving, verbonden aan de letterlijke kroon met het gouden plaatje, die de hogepriester droeg.

En nu in Numeri (*bamidbar*) gaat de geschiedenis nog een stap verder. Dit boek heeft betrekking op de **woestijn** en de letterlijke en geestelijke strijd van het leven.<sup>4</sup> Dit gaat over oorlogen met de volken onderweg, over de Israëlieten die vallen en sterven in de woestijn, over enkelen die staande blijven en het beloofde land zullen bereiken. We zullen in iedere *parshah* een wapen van de boze tevoorschijn zien komen, maar ook Gods antwoord daarop. Zie voor een opsomming daarvan *parshat Balak*.<sup>5</sup> Profetisch heeft dit boek alles te maken met de **eindtijd**, die na de komst van Yeshua in werking is getreden. En speciaal in de laatste dagen, waarin wij nu leven, is dit boek profetisch uiterst actueel. Het laatste boek Deuteronomium (*devarim*) heeft betrekking op **de zegen en de vloek** in het beloofde land. Dit gaat over het komende oordeel en het komende messiaanse rijk van God. Dit zal ingaan, als Yeshua terugkomt en zit op de troon van zijn vader David. En daarmee zal de geschiedenis helemaal rond zijn.

Belangrijk is om te beseffen dat Numeri gaat over **de tijd waarin wij nu leven**. Als we dit boek lezen, mogen we dit lezen als een profetische proclamatie voor onze dagen. Dit gaat God in Yeshua waarmaken in onze tijd. Dit is waar Hij op dit moment mee bezig is. En ik heb het gevoel dat de **urgentie** hiervan op Gods agenda heel hoog is. Hij staat op het punt om dingen te ontrollen voor onze ogen, die geen enkele generatie voor ons gezien heeft. De kwade machten zullen zich verheffen, maar Gods oordeel zal spoedig komen. Zijn kracht en heerlijkheid zullen meer en meer openbaar worden in onze dagen!

Een aantal belangrijke lessen kunnen we leren uit Numeri 1. De eerste is dat de telling zowel in de hemel als op de aarde plaatsvindt. We lezen namelijk in Numeri 1:1 dat God spreekt tot Mozes **in de woestijn, in de tent van getuigenis**. Dit haalt meteen de tegenstelling tussen Leviticus en Numeri in al zijn kracht naar voren. In Leviticus ging het over het zijn in de tent van de getuigenis. We mochten even in Gods hemelse paleis binnentreden. Maar Numeri gaat over de moeizame tocht door de woestijn op aarde. En God spreekt op beide plaatsen tegelijk.

Deze tegenstelling komt ook terug in vers 2. In dit vers staat letterlijk dat het **hoofd (*rosh*)** van de hele gemeenschap opgeheven (*se'oe*) moet worden. Maar aan het slot van dit vers staat dat de Israëlieten geteld moeten worden naar hun **schedels (*goelgelot*)**. Van ditzelfde woord is de naam 'Schedelplaats' (*Golgotha*) afgeleid, waar Yeshua gekruisigd werd. Het hoofd staat voor verheffing, verheerlijking, heerschappij en autoriteit.<sup>6</sup> Maar de schedel staat voor sterven, weggrollen en naakt tentoongesteld zijn.<sup>7</sup> Zo werd Yeshua tegelijkertijd verheerlijkt in het **hemelse heiligdom** en naakt ter dood gebracht op het **aardse Golgotha**. Zijn vernedering op aarde was tegelijk zijn overwinning en verheerlijking in de hemel.

---

<sup>4</sup> Leviticus is als de berg der verheerlijking. We mochten in Gods Heilige der Heiligen komen en Gods heerlijkheid zien. Maar we zijn nog maar net daarvan afgedaald, of de geestelijke strijd in de woestijn barst los. De demonen roeren zich meteen, volgens Mattheüs 17:1-21.

<sup>5</sup> [www.ingeestenwaarheid.nl](http://www.ingeestenwaarheid.nl) > Bijbelstudies > Torah > Numeri > Balak.

<sup>6</sup> *Rosh* betekent 'hoofd', 'eerste', 'overste', 'begin', 'top', etc.

<sup>7</sup> *Goegolet* = 'schedel'. *Galgal* = 'wegrollen', 'cirkel (van steen)' of 'wiel'. *Galal* = 'tentoongesteld' of 'naakt'.

Dit geldt ook voor de telling van Gods kinderen. In de hemel worden zij geteld ter **verheerlijking**. De verzegelden staan namelijk met witte gewaden te juichen voor de Troon in de hemel. Maar op aarde zijn zij verzegeld om **gedood te worden** in de grote verdrukking.<sup>8</sup> Zij zijn het namelijk die uit de grote verdrukking komen, volgens Openbaring 7:13-17. En niet voor niets wordt hier gezegd over hen dat zij geen honger of dorst meer zullen hebben en geen zonnesteek of enige hitte hen zal treffen en dat God alle tranen van hun ogen zal afwissen. Dit was namelijk wel het geval tijdens de grote verdrukking. Toen waren er honger en dorst, kou en hitte, tranen en pijn. Op hen is Openbaring 12:11 van toepassing: *En zij hebben de satan overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis en zij hebben **hun leven niet liefgehad tot in de dood**.*

Hier is een korte uitleg op zijn plaats over het **verschil** tussen oordeel en verdrukking. Dit is een uitermate belangrijk onderscheid, als het aankomt op de eindtijd. De verzegelde kinderen van God ontkomen aan de **oordelen**, waarmee God de wereld zal treffen. Daarvoor zijn zij verzegeld. Maar zij ontkomen zeker niet aan de **vervolging** van de satan. Zij gaan namelijk de weg achter hun Heiland Yeshua aan. De twee getuigen in Openbaring 11 staan hier symbool voor. Zij ontvangen grote kracht om wonderen te doen en treffen de aarde met plagen, wanneer zij maar willen. Maar zij worden uiteindelijk wel gedood door het beest uit de afgrond. Dan zullen zij drieënhalve dag dood op straat liggen, waarna zij opstaan uit de dood en ten hemel varen.

Vaak wordt er over een **opname** van de gemeente voor de grote verdrukking gesproken. Maar dat is niet de weg achter onze Heiland aan. Er vindt zeker wel een opname of hemelvaart plaats, maar dan **na dood en opstanding**. Wij volgen Yeshua in zijn hele weg van lijden, dood, opstanding en verheerlijking. Yeshua heeft zijn volgelingen niet voor niets veel gewezen op het feit dat zij vervolgd zouden worden. Zo zei Hij bijvoorbeeld tegen zijn leerlingen: ... *Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen...*<sup>9</sup>

Het verschil tussen oordeel en verdrukking wordt ook heel duidelijk uit de **exodus** van de Israëlieten uit Egypte. We lezen dat God de **plagen** alleen op de Egyptenaren afstuurt en de Israëlieten daarvan vrijwaart. Lees bijvoorbeeld de aankondiging van de laatste plaag: *Er zal een luid geschreeuw zijn in heel het land Egypte, zoals er nog nooit geweest is en zoals er ook nooit meer zijn zal. Maar bij alle Israëlieten zal nog geen hond zijn tong roeren tegen mens of dier. Zo zult u weten dat Yahweh onderscheid maakt tussen de Egyptenaren en de Israëlieten.*<sup>10</sup>

Maar ondertussen werd de **verdrukking** van de Israëlieten wel steeds zwaarder. De Farao en zijn dienaren legden de Israëlieten steeds zwaardere lasten op.<sup>11</sup> De verdrukking was op het laatst niet meer te harden. Het volk klaagt dat Mozes de Farao een zwaard in handen heeft gegeven om hen te doden. Zo zien we dat Gods kinderen niet aan vervolging ontkomen, maar wel aan de oordelen van God.

---

<sup>8</sup> Openbaring 7:9-12 en 7:13-17.

<sup>9</sup> Johannes 15:18-20. Zie ook Mattheüs 10.

<sup>10</sup> Exodus 11:6-7. Zie ook: Exodus 8:22-23, 9:6, 9:26, 10:23. Zie voor de link met de eindtijd: Openbaring 16:2ev.

<sup>11</sup> Exodus 5:4-21.

Terug naar Numeri 1, want daar zitten nog meer lessen in verborgen. De Israëlieten worden geteld naar **het getal van hun namen**, volgens vers 2.<sup>12</sup> Dit is even belangrijk om vast te houden bij het lezen van het boek Numeri. Dit vormt namelijk de koppeling tussen Exodus en Numeri. De naam van het Bijbelboek Exodus is namelijk **shemot** ‘**namen**’. In Exodus krijgen de kinderen van God hun namen en identiteit. Naar deze namen worden ze in Numeri geteld. Namen zijn in de Bijbel niet zomaar namen. Ze vertellen een verhaal. Ze laten de identiteit van een persoon zien. Daarom komen er soms naamsveranderingen voor in de Bijbel, als een persoon een belangrijke levensverandering doormaakt.

Maar verder gaat het over het getal van de namen (*mispar shemot*). De namen hebben dus ook een **getal of getalswaarde**. Niet alleen hebben de namen betekenis als letters, maar ook als getallen. Dit is belangrijk voor het boek Numeri, want in het boek Numeri wordt veel geteld en zijn getallen heel belangrijk. Houd dit dus vast bij het lezen van het boek Numeri. Voor nu is het goed om te beseffen dat God ons niet zomaar als een getalletje in een reeks telt. Nee, God telt ons op onze **identiteit**. Hij heeft aandacht voor ieder geteld individu. Iedereen is uniek en heeft een unieke naam, een uniek getal en een uniek plaatsje in Gods hart en Koninkrijk. Ja, in Openbaring 3:12 staat zelfs, dat als wij volhouden, dat God dan zijn eigen Naam, de naam van het nieuwe Jeruzalem en de nieuwe naam van Yeshua op ons schrijven zal. Dit betekent dat wij één worden met Hem.

Een andere les leren wij uit Numeri 1:3. Daarin staat dat alleen degenen geteld worden, die boven de 20 jaar zijn en uittrekken ten strijde met het leger. Als God telt, dan telt Hij legereenheden. Hij brengt zijn Goddelijke leger daarmee bijeen. Dit is dus geen vrijblijvende telling, maar houdt verband met **geestelijke militaire dienstplicht** in de woestijn. Verderop in Numeri wordt gezegd over de Levieten dat zij vanaf 25 à 30 jaar geestelijke militaire service moeten verrichten in de tabernakel.<sup>13</sup> Het dienstdoen in de tabernakel wordt namelijk in militaire termen omschreven, als ‘dienstdoen in het leger’. Vanaf 20 jaar heb je dus de plicht om aan de geestelijke strijd **in de woestijn** van het leven deel te nemen. En vanaf 30 jaar kan de volle plicht op je rusten om te participeren in de geestelijke strijd **in de hemelse gewesten**.

Ik verwees al even naar de **twee getuigen in de eindtijd**, die de weg van hun Heiland Yeshua volgen in lijden, sterven, opstanding en hemelvaart. Ook zij vervulden hun geestelijke militaire dienstplicht in de woestijn van het leven. Over hun militaire dienst staat het volgende geschreven: *... zij zullen in rouwkleding gekleed 1260 dagen profeteren ... Als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wilde toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. **Zij hebben macht** de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen.*<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> De duivel heeft ook een getal en naam en verzegelt ook mensen aan het voorhoofd, zie Openb. 13:15-18...

<sup>13</sup> Numeri 4:3 en 8:24.

<sup>14</sup> Openbaring 11:3-6.

De twee getuigen staan hierin symbool voor al Gods volgelingen in de eindtijd. Naast oordelen en verdrukking, komt er dus enorme **kracht van God** vrij in de eindtijd. Gods autoriteit rust op deze getuigen en Gods wonderen worden zichtbaar door hen. Dit is geen slap evangelie. Ook verdragen zij niet lijdzaam, wat hen overkomt. Nee, zij zijn vol van de kracht van de Heilige Geest. Gods boodschap gaat met grote kracht en tekenen voor de laatste keer uit over de aarde. Dit is bedoeld om de mensen nog **een laatste kans** te geven om zich te bekeren en gered te worden door het bloed van Yeshua. God verzegelt zijn kinderen en daarmee is Hij nu zijn eindtijdleger bijeen aan het brengen om een laatste slag uit te delen aan het rijk van de boze. In Yeshua's kracht zullen wij overwinnen.

Nog een andere les uit Numeri 1 treffen we in vers 4 aan: naast Mozes en Aäron zal '**man man per stam**' (*ish ish lamateh*) en '**man hoofd per vaderhuis**' (*ish rosh lebeet-avotaw*) staan. Opvallend is de tegenstelling tussen 'man man' en 'man hoofd'. Wat betreft de stammen is iedereen bij de telling gelijkwaardig. Maar betreffende de vaderhuizen of families zijn er mannen, die hoofden zijn. Zij zijn de **priesters van hun gezin** of familie. Zij zijn als vader voor hun gezin en familie door God geroepen in een verantwoordelijke positie. Wat zij besluiten heeft gevolgen voor hun hele gezin of familie.

Dit is tegelijk heel troostrijk. Als God mensen redt van het oordeel, redt Hij vaak hele gezinnen en families. Dat lezen we keer op keer in de Bijbel. We lezen bijvoorbeeld dat Noach **met zijn gezin gered** wordt van de zondvloed. We lezen dat Lot omwille van Abraham gered wordt uit Sodom en Gomorra. We lezen dat Rachab met allen, die schuilen in haar huis, gered wordt bij de val van Jericho. Het omgekeerde is ook waar, Korach, Datan en Abiram sterven met hun hele families erbij. Dit leert ons het belang om als priester van het gezin de **juiste keuzes** te maken. Dit geldt ook voor de oudsten van gemeenschappen en voor de leiders van landen. Ook leert dit ons het belang om te **bidden** voor onze familie, vrienden en bekenden. We mogen voor hen pleiten bij de hemelse Vader, zodat zij ook geteld zullen worden bij de verzegelde menigte.

Hier is wel één voorwaarde bij. De familie of bekenden zullen alleen in ons lot delen, als ze **in dezelfde woning** verblijven als wij. De zonen van Noach moesten wel met hem de ark ingaan. Lot moest wel met Abraham mee naar zijn woning. De familie en vrienden van Rachab moesten wel schuilen in haar huis. En omgekeerd geldt hetzelfde: iedereen wordt opgeroepen bij de tenten van Korach, Dathan en Abiram weg te gaan, zodat zij niet zullen sterven, samen met hen.

Welke woning is dit dan? Gaat dit over onze letterlijke woning? Ik denk van niet. De *rosh* (het hoofd) van de familie, moet in Numeri 1 gekoppeld worden aan de **tabernakel** uit vers 1. De hoofden van de families, moeten namelijk naast Mozes en Aäron staan, volgens vers 4. Dit betekent dat zij hun schuilplaats vinden in de tabernakel. Alleen zo zijn zij veilig in de woestijn van het leven.

Concreet betekent dit dat zij een **leven van aanbidding** leven. Zij zijn voortdurend in de tent en de aanwezigheid van God. Zij blijven in contact met hun hemelse Vader, bij hun tocht door de woestijn van het leven. Alleen zo zullen zij hun families kunnen redden. En hun familieleden en bekenden worden opgeroepen in dezelfde woning te verblijven. Als

zij in navolging van het hoofd van hun familie, ook verblijven in de tent van God, dan zijn zij veilig. Wij hebben de taak om onze familie en bekenden **mee te nemen** naar Gods tent. Daar zijn zij veilig voor wat komen gaat.

Ten diepste is er maar één Hoofd van het Huis van zijn Vader (*rosh lebeet-avotaw* – Numeri 1:4) en dat is **Yeshua**. Hij neemt ons mee naar de woning van zijn hemelse Vader. Yeshua heeft gezegd in Johannes 14: *Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het **Huis van mijn Vader** zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.*

Wat een belofte! Yeshua zal terugkomen om ons naar het Huis van zijn Vader mee te nemen. Dan mogen we de woestijn en de strijd definitief achter ons laten en voor altijd bij Hem in zijn eeuwige woningen zijn.

Over de verschillende namen in Numeri 1 ga ik niet zoveel meer schrijven, vanwege ruimtegebrek. Maar wat in elk geval opvalt, is dat het veelal **krachtige namen** zijn. Er komen bijvoorbeeld meerdere namen voor met *tsoer* ('rots') of *shaddai* ('hoogste' of 'almachtige'). Maar er komen ook **vredige namen** in voor als *Eliav* ('mijn God is Vader') en *Shelumiel* ('vrede van God'). In elk geval geven veel van deze namen een getuigenis af van wie God is. De namen van deze mannen laten zien dat hun identiteit verankerd is in de **omgang met God**. Daardoor kunnen zij hoofd over hun familie of vaderhuis zijn.

De vraag aan ons is: waar is **onze identiteit** op gebaseerd? Wie zijn wij als het eropaan komt? Als ons leven en de wereld onder druk komen te staan? Als we verankerd zijn in de omgang en aanbidding van God, dan zullen we stevig blijven staan. Maar als we ons vertrouwen op andere zaken stellen of onze aandacht voortdurend op andere zaken richten, dan is het gevaar op wankelen en vallen groot. Laten we in Gods tent verblijven en daaruit niet meer wijken.<sup>15</sup>

Wat hebben we nu geleerd?

1. God is zijn volgelingen **in onze dagen** aan het **verzegelen**
2. Dit om Gods **oordelen** te ontkomen en tijdens de **vervolging** stand te houden
3. Wij gaan in lijden, sterven, opstanding en hemelvaart de **weg achter Yeshua aan**
4. Grote **verdrukking** en grote **kracht en tekenen** van God gaan komen
5. Wij zijn geroepen tot **geestelijke militaire dienstplicht** in hemel en op aarde
6. **Priesters van gezinnen** kunnen ervoor zorgen dat hun gezin gered wordt
7. Enige voorwaarde is het verblijven **in dezelfde tent**
8. Dit gaat over Gods tabernakel en een leven van **voortdurende aanbidding**
9. **Yeshua** brengt ons thuis in het **Huis van de hemelse Vader**

---

<sup>15</sup> Dit wordt vermeld over Jozua in Exodus 33:11. Natuurlijk ging hij letterlijk wel eens de tent uit, al was het maar toen hij het beloofde land in bezit nam. Maar hij was altijd in de aanwezigheid van God en zijn leven was een leven van voortdurende aanbidding. Daardoor kon hij de strijd winnen en het beloofde land in bezit nemen.