

4. Bekering van Israël

Introductie

Te midden van veel donkerheid zal er een fantastische gebeurtenis plaatsvinden in de eindtijd. Er zal een grote opwekking plaatsvinden, waarbij heel Israël tot bekering komt. Eindelijk zullen de broeders en zusters van Jezus Hem (h)erkennen als hun Messias. De Heilige Geest zal op die dag over Israël uitgestort worden en van jong tot oud zal men profeteren, visioenen zien en dromen ontvangen van God. Rond die tijd zal Jezus ook terug gaan komen om te strijden voor Jeruzalem en zijn volk.

In dit stuk bekijken we wat er met Israël gaat gebeuren in de eindtijd, volgens de Bijbel. We zullen meerdere elementen daarin benoemen, maar de volgorde van deze gebeurtenissen is vaak lastig vast te stellen, op basis van de Bijbelteksten. De volgorde laten we daarom nog even in het midden. Het belangrijkste is om te weten wat er in Gods hart leeft m.b.t. Zijn volk Israël.

Juda en Israël herenigd

In het laatste der dagen zullen Juda en Israël weer herenigd gaan worden. Dit is een belangrijke gebeurtenis, die nog plaats moet gaan vinden. Om de geschiedenis weer even boven te halen: oorspronkelijk bestond Israël uit twaalf stammen. Maar door Salomo's afgoderij viel dit rijk in tweeën uiteen. Het tweestammenrijk (Juda, Benjamin en delen van Simeon en Levi) werd bekend als Juda en het tienstammenrijk (de rest van de stammen) werd bekend als Israël/Jozef/Efraïm.

De tien stammen werden rond 722 voor Christus in ballingschap weggevoerd en de twee stammen rond 586 voor Christus. Uiteindelijk keerden alleen de twee stammen na 70 jaar terug uit de ballingschap. Zij werden bekend als 'Joden', omdat zij uit het tweestammenrijk 'Juda' kwamen. De Joden die we vandaag de dag als Joden kennen, zijn dus alleen de afstammelingen van het tweestammenrijk Juda. De Israëlieten (de tien stammen) leven nog ergens in ballingschap onder de heidenvolken en zullen nog terug gaan keren naar Israël.¹

Waar lezen we dit in de Bijbel? We lezen dit op verschillende plaatsen.² Het meest duidelijke voorbeeld is Ezechiël 37:15-28. Hieronder zijn enkele citaten uit dit gedeelte weergegeven:

En u, mensenkind, neem een stuk hout en schrijf daarop: Voor Juda, en voor de Israëlieten, zijn metgezellen. Neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop: Voor Jozef, het stuk hout van Efraïm, en van heel het huis van Israël, zijn metgezellen. Breng ze dan bij elkaar, het ene bij het andere, tot één stuk hout, zodat ze in uw hand één worden...

En spreek tot hen: Zo zegt de Heer Jehovah: Zie, Ik ga de Israëlieten nemen uit de heidenvolken waarheen zij gegaan zijn. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen en hen naar hun land brengen. Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël. Zij zullen allen één Koning als koning hebben. Zij zullen niet langer als twee volken zijn, en niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn...

We lezen in Ezechiël 37 dat God Juda en Israël weer gaat terugbrengen en herenigen. Dan zullen zij zich bekeren tot God en dan zal ook de Messias voor eeuwig over hen regeren. Dit gaat dus duidelijk over het laatste der dagen, de eindtijd. Rond de Wederkomst van Jezus zullen alle stammen weer verenigd worden tot één volk. De volgorde van hereniging, bekering en Wederkomst is niet helemaal duidelijk uit de Bijbel, maar het is wel helder dat deze gebeurtenissen bij elkaar horen.

Jezus heeft ook over deze hereniging gesproken, toen Hij in Johannes 10:16 zei: *Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.* Vaak wordt deze tekst toegepast op de gelovigen uit de Joden en de heidenen, maar Jezus heeft in Mattheüs 15:24 ook duidelijk gezegd: *Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël.* De missie naar de heidenvolken kwam pas in Paulus' dagen in het vizier. Het lijkt er sterk op dat Jezus doelde op de rijken Juda en Israël. Hij brengt de schapen uit beide rijken als Herder samen en zij worden herenigd tot één kudde.

Wat hiervoor pleit is dat Jezus met het beeld van de Herder terug lijkt te grijpen op Ezechiël 37:24: *En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn. Voor hen allen zal er één Herder zijn.* Dit vers staat in het hierboven genoemde hoofdstuk over de hereniging van Juda en Israël. In Ezechiël 37 wordt dus het beeld van de ene Herder gebruikt, die de kudde van Juda en Israël zal herenigen. Jezus zegt dus eigenlijk letterlijk in Johannes 10:16 dat Hij de vervulling van die belofte is. Hij Zelf zal Juda en Israël weer gaan herenigen. Bij Zijn Wederkomst zal deze missie voltooid worden.

Impliciet verwijst Jezus ook naar de hereniging van de twaalf stammen, als Hij in Mattheüs 19:28 aangeeft dat de twaalf apostelen bij zijn Wederkomst op twaalf tronen zullen zitten om de twaalf stammen van Israël te oordelen. Dit gaat om meer dan oordelen uitspreken, dit gaat om regeren. De koningen spraken namelijk recht over het volk waarover zij regeerden. Dit zou de beloning van de apostelen zijn bij de Wederkomst, dat zij ieder over een stam zouden mogen regeren. Bij de Wederkomst zullen er dus weer twaalf stammen aanwezig zijn om geregeerd te worden.

Verder leert dit ons dat de apostelen gezonden waren tot de twaalf stammen van Israël. Dit verklaart ook waarom we zo weinig horen over de missies van de twaalf apostelen en zoveel over de missies van de dertiende apostel Paulus in het Nieuwe Testament. De twaalf apostelen zijn altijd specifiek gericht geweest op de twaalf stammen (dus ook de 10 stammen in ballingschap³), terwijl Paulus de apostel van de heidenvolken werd. De focus in het Nieuwe Testament ligt op de tijd van de heidenen, waarin het evangelie naar alle volken van de wereld toegaat. Dat brengt ons bij het volgende thema: de volheid der heidenen.

De volheid der heidenen

In Romeinen 11:25-26 wordt gesproken over 'de volheid der heidenen'. Pas als die gekomen is, zal Israël in zijn geheel tot bekering gaan komen:

Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis ... dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En dan zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.

Paulus laat in Romeinen 9-11 zien dat het Joodse volk voor een deel verblind is en de Messias niet herkent, zodat de verlossing ook naar de heidenvolken kon gaan. Eeuwenlang komen er heidenen tot geloof in de Messias Jezus en blijven de Joden zich in het algemeen afzetten tegen Jezus. Maar daar gaat verandering in komen in de eindtijd. Volgens de bovenstaande verzen zal er een tijd komen dat de volheid van de heidenen binnen is gegaan. Dan zal God zich weer wenden tot Israël om hen te verlossen. Het reddingsplan van God is immers van meet af aan op Israël gericht geweest. Door genade mogen de heidenvolken daarin delen. Maar God gaat zich aan het eind van de geschiedenis weer richten op Israël. Deze tijd lijkt nabij, nu de Joden weer terugkeren naar hun land.

Bekering van heel Israël

In het laatste der dagen zal heel Israël tot geloof komen. We konden dat al lezen in het citaat uit Romeinen 11 in de voorgaande paragraaf. Als de volheid van de heidenen is binnengegaan in het Koninkrijk van God, dan zal heel Israël binnengaan. Zij zullen allemaal tot geloof in Messias Jezus komen. Hoe zal dat gaan gebeuren? Dat kunnen we lezen in Joël 2 en Zacharia 12. Laten we eerst kijken naar Zacharia 12:9 – 13:1:

Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene ... Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid.

We zien dat er aan het einde der tijden een tijd zal komen dat God zijn focus van de heidenvolken weer naar Israël en Jeruzalem verschuift. In die dagen zal er een grote opwekking van Gods Geest plaatsvinden in Israël. De Geest van genade, waar al zolang om gebeden is, zal worden uitgestort over Israël. Gods Geest zal hierbij op heel Israël vallen. Plotseling zullen hun ogen opengaan om Messias Jezus te zien en te herkennen.

Het uiterlijke kenmerk van deze grote opwekking zal zijn dat heel Israël in huilen uitbarst. De tranen zullen bij iedereen over de wangen lopen, als ze Jezus zien en beseffen dat zij Hem hebben laten kruisigen. Dat Hij ook voor hen gestorven is en dat ze Hem zolang niet hebben (h)erkent als hun Messias. Er zal een diepe rouwklacht zijn en alle Israëlieten zullen huilen als zij zich bekeren tot Messias Jezus. En we kunnen ervan uitgaan dat Jezus Zelf in die dagen ook in tranen uit zal barsten, net als Jozef die zich onder tranen bekend maakte aan zijn broers.⁴

Het is bijzonder dat er letterlijk in Zacharia 12:10 staat geschreven dat zij Hem zullen zien, Die zij doorstoken hebben. Dit is geschreven voordat Jezus überhaupt aan het kruis gestorven was. Het is een accuraat profetisch woord en geeft met zekerheid de belofte dat heel Israël Jezus als Messias zal gaan herkennen en erkennen.

In Joël 2 staat nog meer geschreven over de uitstorting van de Geest over heel Israël:

Daarna zal het gebeuren dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de Heer komt, die grote en ontzagwekkende. Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de Jehovah zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heer gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de Heer roepen zal. (Joël 2:28-32)

Deze profetie werd gedeeltelijk vervuld met het Pinksterfeest (Shavuot) toen de Heilige Geest werd uitgestort, vijftig dagen na de opstanding van Jezus. Toen betrof het echter nog maar 3000 Joden, waarop de Geest viel. Aan het eind der tijden zal de Geest op alle vlees van Israël gaan vallen. Zoals ook in Zacharia 12 beschreven, zal heel Israël door deze uitstorting van de Geest geraakt worden. Deze profetie luidt dan ook gelijk de dag des Heeren in, het laatste der dagen, waarin Jezus terugkomt.

Soms wordt deze profetie toegepast op alle volken. Dan wordt gezegd dat er aan het einde der tijden een wereldwijde opwekking zal plaatsvinden, waarbij de Geest op alle vlees zal vallen. Maar deze profetie is duidelijk aan Israël gegeven en niet aan de volken. God spreekt in Joël 2 over Israël en Jeruzalem als Hij zegt: 'uw zonen en uw dochters zullen profeteren' etc. Dat blijkt uit de verzen 2:27 en 3:1 die het bovenstaande citaat omgeven. De eindtijd opwekking is duidelijk specifiek gericht op Israël en Jeruzalem.

De Bijbel geeft meer het beeld van een grote afval onder de heidenvolken in de eindtijd, dan dat er een grootschalige opwekking onder de volken komt. De volheid van de heidenen zal daar zijn. God zal de heidenvolken weg willen vagen en zal opwekking geven in Israël. Natuurlijk blijft er altijd de mogelijkheid dat er hier en daar opwekkingen zullen zijn onder de volken en dat ook mensen uit de volken zich samen met de Israëlieten zullen bekeren. Misschien zijn er zelfs wel hele volken die zich onder Gods heerschappij scharen. Sowieso zullen er individuele gelovigen zijn onder de volken, die krachtig door Gods Geest zullen optreden. Maar in de grote lijn zullen de volken zich in deze tijd verzetten tegen Gods plannen en juist tegen Jeruzalem strijden. Dat maken we op uit Zacharia 12-14.

In Jesaja 60:1-3 staat het als volgt beschreven:

Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Jehovah gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de Jehovah opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.

Er zal duisternis over de volken zijn en licht in Jeruzalem. Alleen de volken en koningen die zich aan de God van Israël onderwerpen, zullen delen in haar licht. De opwekking van God zal in de eindtijd duidelijk op Israël en Jeruzalem gericht zijn.

Reiniging van Israël

Dit betekent nog niet dat het een makkelijke tijd zal zijn voor Israël en Jeruzalem. Er zal een grondige beproeving en reiniging plaatsvinden aan het eind der dagen. In Maleachi 3:1-5 staat het als volgt beschreven:

Zie, Ik zend Mijn engel/bode, die voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar Zijn Tempel komen die Heer Die u aan het zoeken bent, de Engel van het verbond, in Wie u uw vreugde vindt. Zie, Hij komt, zegt de Heer van de legermachten. Maar wie zal de dag van Zijn komst verdragen? Wei zal bij Zijn verschijning standhouden? Want Hij is als vuur van een edelsmit, en als zeep van de blekers. Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt: Hij zal de Levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Dan zullen zij de Heer een graanoffer brengen in gerechtigheid ... Ik zal naar u toe komen voor het oordeel. Ik zal een snelle Getuige zijn tegen de tovenaars, tegen de overspelers ...

De dag des Heeren en de komst van de Messias zal anders verlopen dan velen in Israël denken. De Messias zal allereerst komen om een oordeel te vellen over de zondaars en om de Israëlieten te zuiveren en te reinigen. Dat zal niet perse een prettige tijd zijn.

Over deze pijnlijke reiniging van de Israëlieten spreekt ook de profeet Zacharia. Vlak nadat hij beschreven heeft hoe heel Israël tot geloof gaat komen in de eindtijd, schrijft hij het volgende:

Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heer van de legermachten, dat Ik uit het land de namen van de afgoden zal uitroeien, zodat aan hen niet meer gedacht zal worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal Ik uit het land wegdoen ... Het zal gebeuren, spreekt de Heer, dat in heel het land 2/3 ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven, en 1/3 ervan zal overblijven. Ik zal die 1/3 in het vuur brengen en het louteren, zoals, men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en Ik zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: Jehovah is mijn God.

Zacharia vertelt ons dat 2/3 van alle Israëlieten in die tijd zal omkomen. En dat de overgebleven 1/3 van de Israëlieten gereinigd zal worden als zilver en goud. Hij gebruikt hier precies hetzelfde beeld als de profeet Maleachi: God loutert zijn volk als zilver en goud, namelijk door het vuur heen. Daarna kunnen zij pas Zijn volk zijn en reine offers voor Hem brengen. Wat een heftige en pijnlijke tijd zal dat zijn. Maar het resultaat zal ook schitterend zijn: een heilig, rein en toegewijd volk van God. Een stralende Bruid voor Jezus.

Hoe zullen die 2/3 van de Israëlieten gaan omkomen? Zeer waarschijnlijk komen zij om bij het beleg van Jeruzalem. Zacharia gaat namelijk verder in hoofdstuk 14 en vertelt dat alle heidenvolken Jeruzalem zullen omsingelen. De stad zal worden ingenomen en er zullen gruwelijke dingen gebeuren. Maar op die dag zal Jezus met Zijn voeten op de Olijfberg staan. Dan zal er een vluchtmogelijkheid zijn voor degenen die de Naam van de Heer aanroepen. Ook zal Jezus in die tijd tegen de heidenvolken strijden en hen verslaan. Dat brengt ons bij de volgende paragraaf.

Jezus strijdt voor Jeruzalem

Na een pijnlijke tijd van bekering, rouw, reiniging, oorlog en strijd, zal Jezus het voor Zijn volk gaan opnemen in de strijd. Dan zullen de heidenvolken moeten boeten voor hun haat tegen Jeruzalem en Israël. In verschillende verzen wijst de profeet Zacharia hiernaar vooruit:

Op die dag zal de Heer de inwoners van Jeruzalem beschermen. Wie onder hen wankelt, zal op die dag als David zijn, en het huis van David zal zijn als goden, als de Engel van de Heer voor hun ogen. Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen ... Dan zal de Heer uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd ... En dit zal de plaag zijn waarmee de Heer al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem hebben gestreden: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren; de ogen van allen zullen wegteren in hun kassen en de tong van allen zal wegteren in hun mond. (Zacharia 12:8-9, 14:3,12)

Heftig zal Gods eindoordeel zijn over de volken die tegen Jeruzalem kwamen strijden. In de strijd bij Armageddon zal Jezus de legers van de vijand verslaan. Het laatste vers lijkt iets weg te hebben van de activering van een of ander nucleair wapen. Al het zachte weefsel (ogen en mond) van de vijanden zal in een oogwenk weggebrand worden, terwijl ze nog overeind staan. Met deze heftige plaag komt de strijd ten einde.

Ook de profeet Joël, die net als Zacharia profeteerde over de bekering van heel Israël, heeft over deze eindstrijd geprofeteerd. In Joël 3:12-16 staat geschreven:

Laten de heidenvolken opgewekt worden en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om te berechten alle heidenvolken van rondom! Sla de sikkel erin, want de oogst is rijp. Kom en daal af, want de wijnpers is vol. De perskuipen stromen over, want hun kwaad is groot. Menigten, menigten in het dal van de dorsslede, want de dag des Heeren is nabij in het

dal van de dorsslede. Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren hebben hun schijnsel ingetrokken. Jehovah zal vanaf Sion brullen als een leeuw, vanuit Jeruzalem zal Hij Zijn stem laten klinken, zodat hemel en aarde beven. Maar Jehovah is een toevlucht voor Zijn volk en een vesting voor de Israëlieten.

Dit gaat over de eindstrijd bij Jeruzalem, de strijd van Armageddon. Er wordt over de sikkel en de wijnpersbak van de toorn gesproken. Hier wordt in Openbaring 14 en 19 op teruggegrepen:

En de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogstte de druiven van de wijnstok van de aarde, en wierp die in de grote wijnpersbak van de toorn van God. En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de wijnpersbak, tot aan de tomen van de paarden, 1600 stadiën ver. (Openbaring 14:19-20)

En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid ... En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. (Openbaring 19:11,15)

Dit gaat duidelijk over de laatste strijd die Messias Jezus zal voeren met de heidenvolken, die tegen Jeruzalem optrekken. Op dat moment zal Hij het voor zijn volk opnemen en zal Hij Gods oordeel over de volken ten uitvoer brengen. Dit zal het Messiaanse Rijk inluiden, waarbij Jeruzalem het regeringscentrum van de hele wereld zal zijn. Jezus Zelf zal dan op de troon van Zijn voorvader David zitten⁵ en regeren voor duizend jaar.⁶ Dit zal het zevende millennium, de shabbat van de geschiedenis zijn.

Wie is de Bruid?

Een laatste vraag moeten we hier adresseren: wie is nu precies de Bruid van Jezus bij zijn Wederkomst? Is dit Israël? Of zijn dit de gelovigen uit alle volken? Vanuit de Bijbel kunnen we stellen dat het beiden is. Israël is in eerste instantie de Bruid van God. Dat blijkt op verschillende plekken in het Oude Testament, zoals bijvoorbeeld in Hosea 2:15,18-19:

Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heer, dat u Mij zult noemen: 'mijn Man' en Mij niet meer zult noemen 'mijn Baäl' ... Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult de Heer kennen.

Dit gedeelte spreekt heel duidelijk over Israël en Juda. Ook wordt het duidelijk uit de context dat dit over het Messiaanse Rijk aan het eind der tijden gaat, want in vers 17 wordt gesproken dat alle oorlog van de aarde weggedaan zal worden op die dag. Dat zal pas gebeuren als Jezus terugkeert op aarde. Op die dag zal God Israël dus tot Bruid nemen.

Maar de gelovigen uit de heidenen mogen weten dat zij bij Israël gevoegd zijn en ook deel uit mogen gaan maken van de Bruid van Jezus. Door het bloed van Jezus mogen wij in dezelfde beloftes delen. We kunnen in Romeinen 11 lezen dat de gelovigen uit de heidenen als wilde takken bij de natuurlijke takken van de Israëlieten gevoegd worden. Wij delen altijd in tweede instantie in de beloftes, die God in eerste instantie aan het volk Israël gegeven heeft. De Israëlieten worden 'de natuurlijke takken' genoemd en de olijfboom wordt 'hun eigen olijfboom' genoemd in vers 24. Zelfs lijkt Israël de wortel van deze boom genoemd te worden in vers 16, hoewel Jezus uiteindelijk de ware wortel is.

Uit Efeze 2 blijkt dat de heidenen door het geloof in Jezus voluit in de beloftes van Israël gaan delen. Maar ook hier blijft Israël de eerste. Er wordt namelijk in vers 12 gesproken dat de gelovigen uit de heidenen, voordat zij Jezus kenden, 'vervreemd waren van het burgerschap van Israël'. Dit betekent dat nu zij Jezus kennen, zij deel hebben gekregen aan het burgerschap van Israël. Zij worden **daarbij** gevoegd. Ook in vers 19 wordt duidelijk gezegd dat wij **medeburgers** zijn van de gelovigen uit Israël. De gelovigen uit de heidenen worden in twee instantie bij Israël bijgevoegd. Zij maken nu deel uit van de Bruid van Jezus. Dat kunnen we ook opmaken uit Efeze 5:22-33. De gemeente van Jezus is de Bruid:

*Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere, want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van **de gemeente** is; en Hij is de Behouder van het lichaam. Daarom, zoals **de gemeente** aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus **de gemeente** liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, **een gemeente** zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere **de gemeente**. Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, **en die twee zullen tot één vlees zijn**. Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en **de gemeente**. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.*

Zo schrijft Paulus ook aan de gemeente van Korinthe, waaronder zich zeer zeker gelovigen uit de heidenen bevonden: *Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één Man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen.* (2 Korinthe 11:2) De gemeente treedt hier dus als de Bruid van Jezus naar voren.

Uiteindelijk is voor zowel Jood als heiden dezelfde voorwaarde van toepassing om tot de Bruid van Jezus gerekend te worden en dat is geloof in Jezus Zelf. Alleen de gelovige Israëlieten behoren tot de Bruid en de gelovige heidenen zijn daarbij gevoegd. De Bruid bestaat uiteindelijk dus uit de gelovigen uit Israël en alle andere volken bij elkaar. Maar Israël blijft hierbij de eerste en we moeten hier **met twee woorden** blijven spreken. De gelovigen uit de heidenvolken zijn bij Israël ingelijfd. Zoals in Psalm 87 wordt geschreven:

De Heer heeft de poorten van Sion lief boven alle woningen van Jakob. Zeer heerlijke dingen worden over u gesproken, stad van God! Ik noem Rahab en Babel onder wie Mij kennen; zie, de Filistijn en de Tyriër, met de Cusjiet: die zijn daar geboren...

Ook in Openbaring vinden we deze twee woorden terug. In Openbaring 19 wordt de bruiloft van het Lam beschreven. En daar wordt de Bruid omschreven als 'de heiligen'. Dit zijn de heiligen uit alle volken. Tegelijk wordt ook Jeruzalem in Openbaring 21:2 de bruid genoemd. We zien ditzelfde principe in Openbaring 7, waarin we eerst horen over 144.000 eerstelingen uit de 12 stammen van Israël. En daarna lezen we pas over de menigte uit alle volken, talen, stammen en natiën. De Israëlieten blijven de eerstelingen, de natuurlijke bruid van Jezus. De gelovigen uit de volken zijn daarbij gevoegd.

Laten we ons dus nooit verheffen tegen de Israëlieten. Daar waarschuwt Paulus ons duidelijk voor in Romeinen 11:18. Jezus en Israël hebben een bijzondere band. Jezus was de belichaming van Israël en maakte de missie van Israël in de wereld waar. Israël was geroepen om de Knecht des Heren en het Licht voor de volken te zijn.⁷ Jezus vervulde deze missie. Zo werd Jezus ook de eniggeboren Zoon van God genoemd en Israël de eerstgeboren Zoon van God.⁸ Jezus belichaamde Israël. En Jezus blijft altijd

bijzonder verbonden met zijn volk Israël. Als de Bijbel hier met twee woorden spreekt, mogen wij dat voorbeeld volgen. Israël is de Bruid en de gelovigen uit de heidenen zijn daarbij gevoegd.

Bijbelteksten:

2. Juda en Israël herenigd:	Ezechiël 37:15-28, Zacharia 10:6, Openbaring 7:1-8
3. Apostelen en de 'verloren' stammen:	Mattheüs 19:28, Jakobus 1:1.
4. Jozef maakt zich huilend bekend:	Genesis 45:1-15
5. Jezus op troon van David:	Jesaja 11:4-10, Lukas 1:32-33
6. Duizendjarig rijk:	Openbaring 20:1-6, Jesaja 2:1-5, 11:4-10, 66:18-24, Ezechiël 40-48, Zacharia 14:17-21, etc.
7. Israël Knecht des Heren:	Jesaja 42:18-25
Jezus Knecht des Heren:	Jesaja 42, 53
8. Israël de eerstgeboren Zoon van God:	Exodus 4:22, Jeremia 31:9
Jezus de eniggeboren Zoon van God:	Johannes 3:16

Literatuur:

1. Voor de geschiedenis van de 10 stammen door de eeuwen heen en waar ze nu zouden kunnen zijn, zie: Steven M. Collins (2012). *Onbekend Israël. Van David tot vandaag*, Oss: Vlichthus. Of: W. ten Voorde (18-11-2021). <https://www.youtube.com/watch?v=qfIPhmacvKw&t=1168s>.