

## **Chayee Sarah – Genesis 23:1 – 25:18**

### **Aliyah 1 – Genesis 23:1 – 23:16**

Vandaag behandelen we een wat ingewikkelder gedeelte, dan normaal. In deze *aliyah* lezen we dat Abraham een grot koopt van de zonen van Chet. Op het eerste oog lijkt dat niet zo spannend, maar als we onze ogen goed de kost geven, dan kunnen we zien dat het hier om geestelijke oorlogsvoering gaat. Het gaat hier niet zomaar om een financiële deal. In dit gedeelte worden namelijk belangrijke geestelijke principes geopenbaard over **loskoping in de hemelse gewesten**.

Dat er meer speelt dan alleen een financiële deal, blijkt uit de manier waarop de zonen van Chet Abraham aanspreken. Ze noemen hem Adoni ‘mijn heer’ en ze zeggen dat hij een prins of **vorst van God** is in hun midden. Hiermee geven ze aan dat Abraham hemelse autoriteit uitoefent in hun midden. Abraham heeft als vorst van God gezag gekregen in het land waar hij als vreemdeling verblijft.

Dit zit ook vervat in de betekenis van de namen van Abraham en Sarah. Abraham betekent namelijk ‘verheven vader’ en Sarah betekent ‘prinses’ of ‘vorstin’. En ook de 127 levensjaren van Sarah lijken daarnaar te verwijzen. We komen het getal 127 namelijk op nog één andere plek in de Bijbel tegen. Ahasveros regeerde over de 127 provincies van het rijk van de Meden en de Perzen.<sup>1</sup> Het getal 127 verwijst dus naar een **rijksgebied**.

Abraham heeft hemelse autoriteit gekregen in Hebron, omdat God daar aan hem verscheen.<sup>2</sup> Op die plaats heeft Abraham een **hemelse rechtszaak** met God gevoerd over het behoud of de vernietiging van Sodom en Gomorra. Hij drong bij de hemelse rechter aan om deze steden te sparen, omwille van de rechtvaardigen, die daar misschien nog waren. Hoewel Abraham deze zaak verloor, laat dit zien dat God Abraham bij zijn hemelse plannen betreft. Abraham is daadwerkelijk een hemelprins.

Toch had Abraham nog geen voetzool bezit verworven in het beloofde land. De regering van het **land** behoorde nog aan de **zonen van Chet** toe. Zij waren de natuurlijke en geestelijke heersers over dat gebied. Wat voor heersers waren zij dan?

In eerste instantie lijken zij heel redelijk, doordat zij Abraham hun beste graf willen geven. Letterlijk staat er dat niemand van hen het graf zal weghouden of sluiten voor Abraham. De overleden Sarah is welkom. Maar als we verder lezen, zien we dat er een addertje onder het gras zit. Ze willen het graf namelijk liever **niet verkopen**. Ze willen zelf eigenaar blijven van het graf. Kortom, ze willen de dode Sarah in hun greep krijgen. Uit vers 8 blijkt zelfs dat zij Sarah **zelf willen begraven**, weg van Abrahams gezicht. Abraham zegt in het Hebreeuws namelijk letterlijk: *als het in uw ziel is om mijn dode te begraven, weg uit mijn gezicht, hoor dan naar mij!* Abraham gaat hiermee natuurlijk niet akkoord...

---

<sup>1</sup> Esther 1:1, 8:9, 9:30

<sup>2</sup> Gen. 18:1, Mamre = Hebron volgens Gen. 23:19

Het is ook opvallend dat Abraham opstaat van zijn dode in vers 3. En dat er in vers 7 weer staat dat Abraham opstond. Dat kan in letterlijke zin niet, want hij was al opgestaan. Wat dit ons kan leren is het volgende: Abraham knielde bij zijn overleden vrouw neer, maar stond na de rouw weer op. Maar bij de zonen van Chet gaat het andersom. Daar staat Abraham eerst op, om vervolgens neer te moeten buigen. Bij de zonen van Chet keert de rouw en de dood terug. Zij zijn **heersers van de dood**.

Een ander opvallend punt is dat Sarah voor en na de ontmoeting met de zonen van Chet gewoon 'Sarah' genoemd wordt.<sup>3</sup> Maar tijdens deze ontmoeting wordt ze steevast '**de dode**' genoemd. Voor de zonen van Chet is Sarah niet meer dan een dode. Ze willen haar niet levend, maar dood hebben.

Ook is de locatie Kiryat Arba' of Hebron veelzeggend. Kiryat Arba' betekent 'stad van de vier', omdat hier de vier **reuzen** Enak, Ahiman, Sesai en Talmai woonden.<sup>4</sup> Deze reuzen zorgden ervoor dat de Israëlieten eeuwen later het beloofde land niet binnen durfden te gaan. Over de reuzen wordt verder geleerd dat zij ontstonden, doordat gevallen engelen seksuele gemeenschap met de mensen hadden.<sup>5</sup> Mede door de reuzen werd de aarde met geweld gevuld.<sup>6</sup> Zij brachten dood en verderf in de wereld.

Naast heersers van de dood, zijn de zonen van Chet ook **verdubbelaars**. Zij zijn handelaars, die overal het dubbele van proberen te maken. De Kanaänieten waren algemeen bekend als handelaars. Zozeer zelfs, dat de naam 'Kanaän' als een woord voor 'handelaar' werd gebruikt. Daarnaast betekent de naam van de grot die Abraham koopt, *Machpela*, 'verdubbeling'. De zonen van Chet waren handelaars, die overal het dubbele uit wilden halen.

De Bijbel heeft veel betekenislagen. Deze keer wil ik ook een blik werpen op de **getallenleer**. Want het verdubbelen van de zonen van Chet, komt in dit gedeelte op allerlei manieren bovendien.

In dit gedeelte zien we dat verschillende woorden op onlogische plekken herhaald worden. Het begint er al mee dat de woorden *chayee Sarah* ('de levensdagen van Sarah') **2x** worden uitgespeld in het eerste vers. Totaal overbodig, zo lijkt het. Maar overbodig is het niet, want de naam 'Sarah' wordt in totaal **4x** genoemd.<sup>7</sup> De andere 2x dat Sarah genoemd wordt, gaat het niet meer over de levensdagen van Sarah, maar over de dood van Sarah. Bij de verdubbeling van haar naam, treedt de dood in werking. En daar stopt het niet, want Sarah wordt in de huidige *aliyah* wel **8x** 'de dode' genoemd. De zonen van Chet verdubbelen haar naam nogmaals, maar nu is ze niets meer dan een dode.

---

<sup>3</sup> Gen. 23:1-2, 19

<sup>4</sup> Num. 13:22

<sup>5</sup> Gen. 6:4

<sup>6</sup> Gen. 6:5, 11

<sup>7</sup> Ook het woordje voor 'jaren' wordt 4x herhaald in het eerste vers. Er staat letterlijk: *de levensdagen van Sarah waren 100 jaren en 20 jaren en 7 jaren, de jaren van de levensdagen van Sarah*.

Een volgende punt is dat *Kiryat Arba* 'de stad van de 4' betekent. En *Chet* is de naam van de 8<sup>ste</sup> letter van het alfabet. De zonen van Chet verdubbelen het kwaad dat de reuzen al deden in de omgeving van Kiryat Arba'. Nu wordt Kiryat Arba' ook Hebron genoemd. In het Hebreeuws is dat *Chevron*, wat is afgeleid van *chaveer* 'maatje' of 'makker'. Dit woord bestaat uit de letters *chet*, *bet* en *resh*, met de getalswaarden **8, 2 en 200**.<sup>8</sup> Opnieuw zien we dat:  $2 + 2 = 4$ . En de 4 wordt nog eens verdubbeld naar de 8. Het is dus niet verwonderlijk dat de zonen van Chet bij Hebron wonen.

Nu was Chet de 2<sup>de</sup> zoon van Kanaän, na Sidon.<sup>9</sup> Dus bij zijn geboorte was de verdubbeling al meegegeven. Maar dat zet zich voort in zijn zonen, want de zonen van Chet worden in het huidige hoofdstuk **8x** genoemd. We zien hetzelfde patroon zich steeds herhalen. De 2 wordt tot 4 en de 4 wordt door de zonen van Chet tot 8 gemaakt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Abraham zijn wens in **vers 4** kenbaar maakt. Hij wil een eigen graf hebben. En dat de wens van de zonen van Chet in **vers 8** ontmaskerd wordt. Zij willen de dode Sarah voor zichzelf hebben.

Hoe gaat Abraham met deze dingen om? Wel, hij voert een **rechtszaak**. Uit vers 10 blijkt namelijk dat het gesprek in de poort plaatsvindt en dat er veel getuigen bij uitgenodigd worden.<sup>10</sup> In de poort zaten altijd de rechters en daar vond de rechtsspraak plaats. De poort is ook het **gezagscentrum**, in dit geval van de zonen van Chet. Opvallend is dat de naam Chet driemaal gebruikt wordt in vers 10 en er eenmaal gesproken wordt over allen, die naar de poort van zijn stad kwamen. Chet kennende zou hij graag degenen, die naar zijn poort toekomen, ook inlijven, zodat hij tot het getal 4 kan komen. Maar zijn poorten hebben de bevolking van het land nog niet helemaal kunnen overweldigen.

Daarom buigt Abraham zich ook voor de **bevolking van het land** neer en niet rechtstreeks voor de zonen van Chet!<sup>11</sup> Abraham wil een teken stellen voor de bevolking, door het graf te kopen. Daarmee koopt hij land vrij van de zonen van Chet, die geen zeggenschap daarover meer hebben. Dit geeft **hoop** voor de toekomst van de bevolking van het land. Eens zullen de zonen van Chet geen heerschappij meer voeren over hun graven!

Abraham vroeg alleen de grot van Machpela, maar in de onderhandeling verdubbelt Efron het bod. Abraham krijgt ook het veld erbij, als hij het maar als een gift, zonder betaling wil ontvangen. Hiermee behoudt Efron namelijk het geestelijke recht op zowel de grot, als het veld. Zij zijn dan **niet** werkelijk **vrijgekocht**. Maar Abraham gaat hiermee niet akkoord. Hij zegt tegen Efron: 'Prima, als je ook geld wilt hebben voor het veld, dan kun je dat er ook bij krijgen!' Zo slaat Efron zijn dubbele financiële slag, door Abraham niet alleen voor de grot, maar ook voor het veld te laten betalen.

---

<sup>8</sup> De 200 is in het letterwaardensysteem uitwisselbaar met de 2. De tientallen en honderdtallen geven namelijk alleen aan dat het cijfer zich op een ander niveau bevindt.

<sup>9</sup> Gen. 10:15

<sup>10</sup> Gen. 23:10

<sup>11</sup> Gen. 23:7, 12

Abraham moet uiteindelijk **400 shekel** betalen voor de grot en het veld. Efron doet het voorkomen alsof dat niets is, maar het was gewoon de gangbare waarde voor de handelaar.<sup>12</sup> Een belangrijke les is dat Abraham wel paal en perk stelt aan de onderhandelingsstrategie van de zonen van Chet. Hij betaalt niet ook nog eens de dubbele waarde voor het veld, namelijk 800 shekel, wat je hier wel verwachten zou.

Nog belangrijker is de symboliek van de 400. Dit is de getalswaarde van de laatste letter van het alfabet, de **tav**. Deze letter betekent het einde. En deze letter had oorspronkelijk de vorm van het **kruis**, waaraan onze Redder Yeshua gehangen werd!<sup>13</sup> Efron vraagt hier de ultieme prijs van de zelfopoffering. Eigenlijk wordt hier al het **bloed van Yeshua** gevraagd, om het graf van Abraham vrij te kopen van de macht van de dood.<sup>14</sup>

Hier treffen we een kostbaar geheim aan! De macht van de dood zal altijd het dubbele blijven vragen, net zolang tot je niet meer kunt voldoen en in het graf terechtkomt. Maar Yeshua stelt hier paal en perk aan. Hij heeft voor eens en voorgoed met zijn kostbaar bloed de **vrijkoping van ons graf** geregeld. Nee, niet als een genadige gift van het dodenrijk, kreeg Hij zijn leven terug. Hij betaalde met zijn kostbare bloed en verkreeg daarmee het **recht** om op te staan uit de dood. Nu zullen de poorten van het dodenrijk Yeshua's volgelingen nooit meer overweldigen!<sup>15</sup>

Welke **geestelijke principes** kunnen we nu uit deze *aliyah* leren? Allereerst kunnen we leren dat er in de hemelse rechtbanken met het principe van **vrijkoping** wordt gewerkt. Gebieden, zaken en personen kunnen rechtmatig eigendom zijn van kwade machten. Dan dient er vrijkoping plaats te vinden. Dit gebeurt allereerst met het bloed van Yeshua, dat overal voor betaalt. We dienen dit bloed daarvoor aan te wenden.

Maar we leren ook uit dit gedeelte dat er soms sprake is van een **onderhandelingsperiode**. Ook andere stemmen spreken mee in de hemelse rechtbanken. Abraham oefent zijn autoriteit uit. Efron wendt zijn rechten aan. Er worden getuigen opgeroepen. En er wordt betaald naar gangbare waarde, met aardse financiële middelen. Dit alles telde mee in het hemelse rechtsproces. Het zette het graf van de aartsvaders vrij van de invloed van Chet.

Zo mogen ook wij onze **gebeden**, ons **getuigenis**, onze **financiële middelen** en soms zelfs ons **bloed** mee laten spreken in de hemelse rechtbanken. Zij hebben een getuigende stem, die ons vrij kan zetten op bepaalde terreinen.<sup>16</sup> Ook mogen we terugeisen, wat de boze machten ons onrechtmatig hebben onttreemd. De boze zal

---

<sup>12</sup> Gen. 23:16

<sup>13</sup> De *tav* had in het paleo-Hebreeuws de vorm van een kruis. De *tav* wordt ook letterlijk als merkteken gebruikt om het oordeel te ontvluchten, in Ezechiël 9:4. In de Hebreeuwse grondtekst staat namelijk *tav*, wat in dat geval 'merkteken' betekent. Verder heeft het getal 400 in de Bijbel vaak te maken met de dood en het ontsnappen aan de dood. Ook duurde de onderdrukking in Egypte 400 jaar. Yeshua leidde ons daar als Pesachlam in geestelijke zin uit, zie Joh. 1:29. Zie verder onder Bijbelse feesten > Pesach.

<sup>14</sup> Wonderlijk is ook de beschrijving van het overgaan van het veld van Efron in het bezit van Abraham. Er staat letterlijk: *En het veld van Efron stond op ... naar Abraham*. Iets van de opstanding wordt zichtbaar.

<sup>15</sup> Matth. 16:18

<sup>16</sup> Openb. 12:11

namelijk proberen om ons dubbel te laten betalen. Voor meer informatie over hoe dit praktisch werkt, verwijs ik u naar Hemelse rechtbanken (zuivering van het verleden)<sup>17</sup> en naar het boek van Robert Henderson, 'Procederen in de hemelse rechtbanken'.

We kunnen nog één ander belangrijk punt uit dit gedeelte leren. De zonen van Chet waren **verdubbelers**, handelaars die altijd het dubbele uit een deal wilden halen. Tegelijk waren zij heersers van de dood. Dit leert ons dat **hebzucht de dood baart**. Als je altijd maar meer wilt hebben en nooit genoeg hebt, dan vernietigt dat je uiteindelijk. Het nastreven van rijkdom versplintert je, maakt je hebzuchtig, verslaaft je, verwondt je en doodt je.

In 1 Timotheüs 6:8-11 wordt het volgende over de hebzucht gezegd:

*Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee **tevreden** zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want **geldzucht** is een **wortel van alle kwaad**. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met **vele smarten** doorstoken. U echter, o mens die God toebehoort, **ontvlucht** deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na.*

Geldzucht of hebzucht is een wortel, die allerlei kwaad voortbrengt. En het verwondt je. We hebben tevredenheid nodig en we dienen de hebzucht te ontvluchten. Want zij is het tegenovergestelde van de goede vruchten van de Heilige Geest.<sup>18</sup>

Welke **lessen** hebben we nu geleerd voor het leven?

1. De **hemelse rechtbanken** werken met het principe van **vrijkoping**
2. Het **bloed van Yeshua** kan ons in alle opzichten geestelijk vrijkopen
3. Ook onze **financiële middelen** hebben een stem in de hemelse rechtbank
4. We hoeven ons niet te laten **beroven** door de boze
5. Ontvlucht de **hebzucht!**

---

<sup>17</sup> [www.ingeestenwaarheid.nl](http://www.ingeestenwaarheid.nl) > Toerusting > Praktisch onderwijs > Hemelse rechtbanken

<sup>18</sup> **Yeshua** heeft in zijn onderwijs ook veelvuldig gewaarschuwd tegen hebzucht en de macht van het geld. Hij leerde ons bijvoorbeeld in Mattheüs 6:19-34 dat we geen rijkdom moeten nastreven en ons ook geen zorgen moeten maken om materiële zaken. Zoek daarentegen zijn Koninkrijk en gerechtigheid!