

5. Onverhoorde gebeden

Introductie

Eén van de lastigste onderwerpen als het aankomt op bidden, is het onderwerp van onverhoorde gebeden. Iedereen die serieus aan de slag gaat met het gebed komt ze tegen: gebeden die niet verhoord worden. En soms kan dat leiden tot diepe en bittere teleurstellingen en het kan er zelfs toe leiden dat we het bidden maar opgeven. Daarom is het heel belangrijk om een Bijbels antwoord te vinden op de vraag waarom niet alle gebeden verhoord worden. In dit stuk willen we over deze vraag nadenken en laten we God vooraf vragen of Hij een hernieuwd vertrouwen wil geven in zijn liefde, zijn macht en zijn wil om gebeden te verhoren.

Eerlijk zijn over teleurstellingen

Het gebeurt regelmatig dat onverhoorde gebeden en bijbehorende teleurstellingen niet serieus worden genomen. Ze worden weggepoetst of er wordt een makkelijk antwoord overheen geplakt en we gaan snel weer verder. Vaak is men bang dat het geloof en vertrouwen in God gaat wankelen, als je jezelf bezig gaat houden met onverhoorde gebeden. Dit zorgt er echter voor dat onverhoorde gebeden en de pijn die daarbij hoort, niet serieus genomen worden en ook niet open en eerlijk besproken kunnen worden. Hierdoor blijven wonden soms heel lang door etteren en verliezen mensen uiteindelijk helemaal hun geloof in gebedsverhoring.

De Bijbel geeft ons echter een ander voorbeeld. In de Bijbel wordt open en eerlijk gesproken over onverhoorde gebeden en teleurstellingen. Als je het boek van de Psalmen doorleest, dan roepen de psalmdichters heel vaak hun frustraties, teleurstellingen en vragen uit, vanwege onverhoorde gebeden. Ze roepen naar God dat ze het niet begrijpen. Openlijk worstelen ze met deze vragen. Kennelijk kan en mag dat. Teleurstellingen mogen open en eerlijk onder ogen worden gezien en besproken worden.

Zelfs Jezus kreeg te maken met onverhoorde gebeden. Hij worstelde in de hof van Gethsemané met de vraag of de kruisdood niet aan Hem voorbij kon gaan. Hij smeekte zijn hemelse Vader om de drinkbeker van de toorn van Hem weg te nemen. 'Maar' bad Hij erbij: 'laat uw wil gebeuren en niet mijn wil'. En dat gebeurde, want dit lijden kon Jezus helaas niet voorbij gaan. Hij zou aan het kruis moeten sterven. Jezus deed daar niet luchtig over of fietste daar met een opgelapt geloof overheen. Nee, Hij heeft in de hof van Gethsemané zelfs bloed gezweet door zijn zware worsteling en angst. Hij sprak openlijk naar zijn Vader uit, dat Hij liever wilde, dat het lijden aan Hem voorbij zou gaan.

De Bijbel is pijnlijk eerlijk over gebeden die niet verhoord worden. En vaak wordt de waarom vraag daarin ook niet beantwoord. Maar kennelijk is het wel belangrijk om je vragen en frustraties naar God te uiten en met elkaar te delen. Waarom? Wel, uiteindelijk draait het leven om relaties. God wil een liefdevolle, open en eerlijke relatie met ons hebben. Hij wil weten wat er in ons omgaat en wij willen als het goed is weten wat er in God omgaat. Bij een dergelijke relatie hoort ook open communicatie. Dat je niet een deel van je hart en pijn af gaat schermen of gaat ontkennen, maar dat je open en eerlijk naar God aangeeft hoe je je voelt. Dan kun je elkaar werkelijk vinden.

Belangrijk hierbij is wel om op te merken dat de vragen naar God toe worden uitgesproken. Dat is het juiste adres om met je vragen naar toe te gaan. Ook blijven de Bijbelschrijvers, ondanks hun vragen en frustraties, altijd hun geloof en vertrouwen in de liefde en de macht van God uitspreken. Ze blijven in contact met God. Ze keren hun rug niet in wantrouwen naar God toe, maar gaan juist de worsteling en strijd met Hem aan, omdat ze erop vertrouwen dat ze er samen met God sterker uit zullen komen.

Antwoorden op het waarom?

Eén van de meest lastige vragen die opkomt bij onverhoorde gebeden is de waarom vraag. Waarom wordt mijn buurman wel genezen en ik niet? Waarom luistert God niet naar mijn gebeden? Waarom lijd ik nu al zo lang en doet God daar niets aan? Zoals hierboven al gezegd, krijgen we vaak geen antwoord op deze waarom vragen. Toch kunnen we wel met elkaar zoeken naar een aantal algemene antwoorden, die je misschien kunnen helpen om het wat beter te plaatsen en om je vertrouwen in God terug te vinden.

Er bestaan veel redenen waarom gebeden soms niet verhoord worden. Een aantal redenen willen we hieronder bespreken:

1. Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Keer op keer blijkt in de Bijbel en ook in deze wereld dat Gods wegen hoger zijn dan de onze. Wij zijn simpelweg te beperkt om God te kunnen begrijpen in al zijn wegen en beslissingen. Hij overziet alle dingen en alle tijden. Regelmatig zullen onze gebeden niet overeenstemmen met Gods wil, al begrijpen we daar met ons beperkte verstand helemaal niets van. We mogen eerlijk naar God uitroepen dat we er niets van begrijpen, maar uiteindelijk zullen we ons ook nederig moeten schikken onder God. Hij weet nu eenmaal veel meer dan wij. Hij weet veel beter welke weg de goede is en wat daar wel en niet bij hoort.

Soms blijkt na een hele tijd dat Gods weg toch de beste was en zijn we blij dat ons gebed nooit verhoord is geweest. Andere keren zullen we er nooit achter komen waarom God bepaalde wegen met ons leven insloeg. Belangrijk is wel om hierbij te zeggen dat dit één van de redenen kan zijn waarom gebeden niet verhoord worden. Als een gebed niet verhoord wordt, wil dat niet automatisch zeggen dat dit ook Gods wil voor ons is. Er gebeuren ook dingen in deze wereld, die absoluut niet Gods wil zijn, maar die we te danken hebben aan satan, slechte beslissingen van mensen en aan de gevallen staat van deze wereld.

Hoewel er soms dingen gebeuren die niet Gods wil zijn voor ons leven, mogen we toch weten dat God uiteindelijk alles voor ons ten goede wil laten meewerken. Hij wil ons sterker maken in de strijd van het leven en zal ons de uiteindelijke overwinning geven. We kunnen een slag verliezen in ons leven, maar de uiteindelijke strijd is al gewonnen door Jezus. We zullen uiteindelijk voor eeuwig in de overwinning delen, als we ons vertrouwen en geloof in Hem blijven stellen.

2. Onder punt één noemden we al kort dat sommige gebeden niet verhoord worden, omdat het rijk van de duisternis en slechte mensen bepaalde speelruimte hebben gekregen in deze gevallen wereld. God maakte deze wereld en stelde deze onder de verantwoordelijkheid van de mens.¹ Dit betekent ook dat God niet altijd rechtstreeks zal ingrijpen in de geschiedenis. De mens is geroepen om te heersen over deze schepping. De mens heeft zijn roeping echter niet goed verstaan en is gevallen. Daarmee heeft hij satan recht gegeven om in deze wereld te opereren. En nog iedere dag maken mensen verkeerde keuzes, die nare gevolgen hebben voor henzelf en anderen in hun omgeving.

We weten dat satan over deze gevallen wereld heerst.² Totdat Jezus als koning terugkomt, speelt de duisternis een rol van betekenis in deze gevallen wereld. Gelukkig heeft Jezus ons autoriteit gegeven over alle machten van het kwaad. Hierdoor kunnen wij strijden en overwinnen in zijn Naam. De overwinning wordt echter niet altijd meteen en zonder slag of stoot behaald. Het is immers oorlog in de geestelijke sferen. Het rijk van God is in een strijd verwickeld met het rijk van de duisternis. Soms boekt satan daarbij overwinningen en soms boekt Gods rijk overwinningen. We weten dat God de uiteindelijk overwinning heeft behaald en deze oorlog zal winnen. Hij laat zelfs verliezen meewerken ten goede. Maar de strijd is nog niet geheel voorbij, voordat Jezus terugkomt.

3. Een ander punt wat hiermee samenhangt is dat je verantwoordelijkheid hebt voor je eigen leven. Als jij aan bepaalde zonden vasthoudt of in rebellie leeft, dan zul je vatbaar zijn voor bepaalde vloeken en narigheden in je leven. Als wij God horen spreken en we gehoorzamen niet, en hoe vaak overkomt ons dat niet, dan moeten we er niet vreemd van opkijken dat de vruchten daarvan wrang zijn. We dragen daar tot op zekere hoogte een eigen verantwoordelijkheid in.

Gods beloften zijn waar en trouw en we kunnen daarop bouwen. We mogen ze proclameren in geloof en daaraan vasthouden. Maar de meeste van Gods beloften zijn niet onvoorwaardelijk. Het zijn verbondsbeloften. Zolang wij binnen het verbond met God blijven wandelen, zijn deze beloften voor ons van kracht, maar als wij ons verzetten tegen God en niet naar zijn verbond willen wandelen, dan zullen veel beloften voor ons leven niet waar kunnen worden.

Om een voorbeeld te geven: in de Bijbel staat dat je dagen verlengd zullen worden, als je je ouders eert.³ Dit betekent dus heel concreet dat als wij onze ouders niet het verschuldigde respect betonen, dat we ook niet kunnen verwachten dat we lang zullen leven. We zijn dan dus vatbaar voor een vroegtijdige dood. Daarom is het zo belangrijk om de Bijbel goed te kennen en over dit soort dingen biddend met de Heer te spreken. Als er onverhoorde gebeden zijn, vraag God dan eens om openbaring of een woord van kennis over wat de verhooring in de weg staat. Dan kan God je daarin verder gaan leiden.

4. De Bijbel noemt ook vaak de afwezigheid van geloof als reden voor onverhoorde gebeden. Zo schrijft Jakobus: *En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen.*⁴ Als we dus niet bidden vanuit een standvastig geloof, dan mogen we niet verwachten dat we iets zullen ontvangen van God.

In dezelfde lijn zit 1 Johannes 5:14-15: *En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.* We hebben dus geloof nodig dat God ons zeker verhoren zal, want dan zullen we ook verhooring ontvangen. Let hierbij op het deelzinnetje 'als wij iets bidden naar Zijn wil'. Als wij bidden naar Gods wil dan mogen we er zeker van zijn dat ons gebed verhoord wordt.

Jezus heeft ditzelfde principe onderwezen toen Hij in Markus 11:24 zei: *Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend verlangt, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u gegeven worden.* En in Johannes 14:13-14: *En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.* Als we in geloof bidden, dan zullen we ontvangen. Dat leerde Jezus zijn leerlingen over het gebed. Belangrijk blijft de voorwaarde 'in Mijn Naam' of zoals in 1 Johannes gezegd: 'naar Zijn wil'. We komen hier onder punt 7 nog op terug.

Ook in de genezingsbediening van Jezus blijkt steeds dat mensen op grond van hun geloof genezing ontvangen. Jezus zegt regelmatig: 'uw geloof heeft u gered...' Geloof zet de kracht van God in beweging en geloof brengt gebedsverhoring teweeg. Gelukkig kunnen we bij een tekort aan geloof ook bij God terecht om meer geloof te ontvangen.⁵ Vraag God daar om en Hij wil dat zeker aan je geven!

5. Een ander punt is dat we nu eenmaal in een wereld leven, die op een bepaalde manier werkt. Wij leven met vele miljarden andere mensen op deze planeet. Als ik om een zonnige dag bid voor mijn tuinfeestje en mijn buurman tegelijk om regen bidt voor zijn groentetuin, dan kunnen we niet allebei verhoord worden. We worden nu eenmaal door ruimte en tijd beperkt en de wereld is op een bepaalde manier geschapen. Er gelden bepaalde natuurwetten en God gaat die niet voortdurend opzij zetten om al de gebeden van zijn kinderen te kunnen verhoren. Hij respecteert die wetten, die Hij zelf in zijn wijsheid heeft ingesteld.

Met bepaalde tekorten en tegenslagen zullen we dus gewoon moeten leven, omdat ze bij het leven horen hier op aarde. Soms kunnen de gevolgen hiervan heel ernstig zijn, als je bijvoorbeeld getroffen wordt door een natuurramp of door een nare samenloop van omstandigheden getroffen wordt. Toch weten we dat God alles in zijn Hand heeft en boven de natuurwetten verheven is. Hij zorgt voor zijn kinderen en zal hen ook door moeilijke tijden heenleiden, zodat zij weer nieuwe zegenrijke tijden kunnen ontvangen.

6. God verhoort soms ook gebeden niet of niet meteen, omdat Hij ons sterker en volwassener wil maken. Er kunnen soms tijden zijn waarin God zich stil lijkt te houden. We horen of zien nauwelijks wat van Hem, terwijl we eerder zoveel met Hem meemaakten. Juist in de droge woestijnperiodes van het leven kunnen we sterker worden en groeien we op tot geestelijke volwassenheid. We worden als het ware getraind en opgevoed door God, zodat we er nog veel mooier en sterker uit tevoorschijn zouden komen.

De Bijbel is er helder over dat als je God gaat volgen, dat je dan moeilijkheden op je pad krijgt. God gaat je sowieso terechtwijzen, bijsturen en zuiverder maken.⁶ Ook zullen we met vervolging omwille van het geloof te maken krijgen. Omdat wij kiezen om bij Jezus te horen, leven wij in vijandschap met de wereld. Het gevolg is dat er vervolging en tegenstand zal komen. Dat kan niet met gebed voorkomen worden, want Jezus heeft gezegd: 'Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen.'⁷ Gebed zal dit niet voorkomen, maar zal ons er wel doorheen helpen. We zullen geholpen worden op de juiste tijd⁸, alle dingen zullen tegen goede meewerken⁹ en we zullen niet boven ons vermogen beproefd worden¹⁰. Dat zijn beloftes die Gods Woord ons doet.

7. In dit laatste punt willen we terugrijpen op wat onder punt 4 al genoemd werd: als wij een gebed bidden naar Gods wil, zal dat gebed altijd verhoord worden. Dit geeft ons nog een reden waarom sommige gebeden niet verhoord worden, namelijk omdat ze niet overeenstemmen met Gods wil. Tegelijk geeft dit punt ons een grote en belangrijke hoop mee, namelijk dat we wel degelijk gebeden kunnen opzenden met 100 procent zekerheid op gebedsverhoring. Dat zijn de gebeden naar Gods wil.

Hoe weten we dan of we naar Gods wil bidden? Dat weten we als onze gebeden overeenstemmen met Gods Woord en Geest. Als wij bidden op basis van Bijbelse beloftes en woorden en we doen dat onder de leiding van de Heilige Geest, dan kunnen we er zeker van zijn dat we naar Gods wil bidden. Dit vraagt echter training en afstemming op God. We hebben het hier namelijk over profetische gebeden: geïnspireerde gebeden, die je eerst van Gods Geest zelf hoort en ze vervolgens bidt. Je zult dus afgestemd moeten raken op Gods Geest en het Vaderhart van God.

Van Jezus kunnen we lezen dat Hij volkomen afgestemd was op Gods wil, ten allen tijde. Hij zei: *Ik doe niets, tenzij Ik het de Vader zie doen.*¹¹ Hij had een volkomen open lijn naar de hemel. Hij bad en handelde alleen nog maar, wat Hij van de Vader doorkreeg. Daardoor zouden ook al zijn gebeden en daden vrucht dragen. Jezus gaf ons een voorbeeld. Ook wij kunnen meer en meer afgestemd raken op de wil van God. Dan bidden we niet in eerste instantie meer vanuit ons eigen tekort, onze noden en onze vragen, maar dan bidden we vanuit Gods hart. We bidden uit over ons leven, wat God ons geeft te bidden. En deze gebeden worden altijd verhoord. Het zijn eeuwige woorden, geboren uit Gods hart, en zij zullen altijd doen waartoe ze gezonden zijn.¹²

Verlies de moed niet!

Tenslotte, hoewel we vaak geen sluitend antwoord vinden op de waarom vraag, willen we hier oproepen om de moed niet te verliezen. Zelfs bij het uitblijven van gebedsverhoring, mogen we ons vertrouwen stellen op de liefde en kracht van God. Laten we ons niet overgeven aan twijfel of God wel het goede met ons voorheeft en of God wel van ons houdt en of God wel iets aan onze situatie kan doen. Dat staat volgens de Bijbel buiten kijf. Hoewel wij God niet altijd begrijpen, worden wij opgeroepen om te blijven geloven in Gods liefde, dat Hij het goede met ons voorheeft en dat Hij alles ten goede kan veranderen.

Teleurstellingen mogen er zijn en ze moeten worden uitgesproken. Maar laten we ons geloof behouden en blijven bidden, gericht op wie God is. Hij is liefde, Hij is goedheid en Hij kan alles. Hij wil als een Vader voor zijn kinderen zorgen en hen al het goede geven wat zij nodig hebben.¹³

Zelfs als ons geloof in gebedsverhoring soms faalt, dan nog mogen en kunnen we ons in toewijding en trouw naar God uitstrekken en ons in Hem verheugen. De profeet Habakuk heeft ons daar prachtige woorden voor in de mond gelegd. Hij sprak in Habakuk 3:17-19: *Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn – ik zal dan toch in de Heer van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. De Heer Heer is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten als die van de hinden, en Hij doet mij treden op mijn hoogten!*

Laten we samen 'amen' zeggen hierop.

Bijbelteksten

- | | |
|---|--|
| 1. Wereld aan de mensen gegeven: | Psalm 115:16 |
| 2. Satan regeert over deze wereld: | Mattheüs 4:8-9, Johannes 12:31, 2 Korinthe 4:4, Efeze 2:2, 6:12, 1 Johannes 5:19 |
| 3. Dagen verlengd door eren van ouders: | Exodus 20:12, Markus 7:10-13 |
| 4. Bidden in geloof: | Jakobus 1:5-8, Mattheüs 18:19, Markus 11:24, 1 Johannes 5:14-15 |
| 5. Geloof als gave: | Markus 9:24, Johannes 6:64-65, Romeinen 15:13, 1 Korinthe 12:9, Efeze 2:8 |
| 6. Terechtwijzing van God onvermijdelijk: | Daniël 11:35, Johannes 15:2, Hebreeën 12:5-8, Openbaring 3:19 |
| 7. Vervolging onvermijdelijk: | Mattheüs 5:10, Johannes 15:20, 2 Timotheüs 3:12 |
| 8. Geholpen op het juiste tijdstip: | Psalm 4, 1 Korinthe 10:13, Hebreeën 4:16 |
| 9. Alle dingen werken ten goede mee: | Romeinen 8:28 |

- | | |
|--|-----------------------|
| 10. Niet boven vermogen beproefd: | 1 Korinthe 10:13 |
| 11. Niets dan wat Hij de Vader zag doen: | Johannes 5:19 |
| 12. Gods woorden bereiken hun doel: | Jesaja 40:8, 55:10-11 |
| 13. God wil als Vader ons het goede geven: | Mattheüs 7:7-11 |

Studiemateriaal

Alpha Prayer Course