

Nitsavim – Deuteronomium 29:9 – 30:20

Aliyah 1 – Deuteronomium 29:9 – 29:11

De eerste *aliyah* van *parshat Nitsavim* is een hele korte *aliyah* van slechts drie verzen. In sommige Bijbelindelingen vindt u deze verzen in Deuteronomium 29:10-12. De boodschap van deze verzen is helder en duidelijk: de Israëlieten **staan allemaal**, niemand uitgezonderd, voor het aangezicht van God om een **verbond** met Hem te sluiten. Je zou haast denken: moet je hier een aparte *aliyah* aan wijden? Toch denk ik van wel, want het gaat hier namelijk om een heel belangrijk moment.

God had zijn verbond al gesloten met de Israëlieten op de berg **Sinaï**. Maar dit was een **bemiddeld verbond**. Mozes stond daar tussen God en het volk in. Zo bracht Mozes steeds Gods woorden over naar het volk en de woorden van het volk over naar God. God liet het volk niet toe om de berg op te klimmen en het volk durfde niet tot God te naderen, omdat Hij in heerlijkheid verscheen. Mozes moest de bemiddelaar zijn van dit verbond.

Maar deze dag treedt Mozes tussen God en het volk vandaan. Hij zal namelijk gaan sterven en daarom draagt hij het stokje over aan het volk zelf. Heel het volk staat nu voor het aangezicht van God en sluit **zelf** het verbond met God. Zo stemmen zij zelf in met het verbond, dat God al had gesloten met hun ouders en grootouders. Niet alleen de leiders staan hier voor God, maar iedereen.

De generatie voor hen was gestorven in de woestijn. Zij waren er niet klaar voor om binnen Gods verbond te blijven leven. Zij kwamen dan ook net uit de slavernij en dan is het niet makkelijk om op een nieuwe manier te leren leven. Maar de huidige generatie is er wel klaar voor. Het volk is als het ware naar **volwassenheid** gegroeid. Nu staan zij als een volwaardige partner voor Gods aangezicht om met Hem in het verbond te treden en het Beloofde Land in bezit te gaan nemen.

Geestelijk beschouwd, verwijst dit naar het moment, dat we volwassen geworden zijn in geloof en **dienstbaar** voor Gods aangezicht kunnen **staan**. We kunnen gered zijn door het bloed van Yeshua, maar dat betekent niet dat we meteen volwassenen in het geloof zijn. Het Nieuwe Testament spreekt veelvuldig over groei naar geestelijke volwassenheid.¹ Soms moeten we nog doorgroeien tot het moment, dat we dienstbaar voor Gods aangezicht kunnen staan. Dan kan Hij ons gaan gebruiken voor zijn Koninkrijk.

Natuurlijk kan niemand dat, zonder de **reiniging** en de **kracht** van God. We lezen in de Bijbel dat geen mens staande kan blijven, als we God ontmoeten. Maar we lezen ook steeds als God mensen roept, dat Hij dan zijn engelen en zijn Heilige Geest zendt om ons daarvoor toe rusten. Hij Zelf maakt ons daar klaar voor, als we daar open voor staan en door willen groeien naar geestelijke volwassenheid. Dit alles dankzij het verzoenend en reinigend bloed van Yeshua, onze Voorbidder voor de Troon.

¹ 1 Kor. 3:1-3, Efeze 4:11-16, Hebr. 5:11 – 6:3, 1 Petr. 2:1-3.

Een prachtig voorbeeld hiervan is de profeet **Jesaja**. Hij kreeg een visioen van de Troon van God en de engelen daarom heen. Toen riep hij uit: 'Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen...' Meteen vloog één van de **serafijnen** naar Jesaja toe en raakte met een gloeiende kool zijn lippen aan en zei: 'Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend.' Meteen daarop is Jesaja er klaar voor om namens God gezonden te worden naar zijn volk.²

Een ander voorbeeld is de profeet **Ezechiël**. Toen Ezechiël een visioen van de Troon van God kreeg, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde. Toen sprak God tot hem: 'Mensenkind, ga op uw voeten staan en Ik zal met u spreken.' En terwijl God met hem sprak, kwam de **Heilige Geest** in hem en deed hem op zijn voeten staan en zo kon Ezechiël luisteren naar God, Die hem toesprak.³

Een derde voorbeeld is de profeet **Daniël**. Toen hij een visioen van God kreeg, viel hij bewusteloos op de grond neer. Maar een hand raakte hem aan en zorgde ervoor dat hij knielend kon zitten. Daniël bleef echter verstomd naar de grond staren en had geen kracht meer over. Totdat er een **Mensenzoon** kwam en zijn lippen en lichaam aanraakte, zodat Daniël weer kon spreken en weer kracht terugkreeg. Toen zei Daniël: 'Laat mijn Heer spreken, want U hebt mij versterkt.'⁴

We zien hier drie voorbeelden van mensen, die voor Gods aangezicht kwamen te staan. Jesaja kreeg daarvoor versterking door de hand van een engel. Ezechiël kreeg daarvoor versterking door de Heilige Geest. En Daniël kreeg daarvoor versterking van **Yeshua Zelf**. Ik geloof namelijk dat de Persoon in de gestalte van een Mens Yeshua Zelf is geweest. Yeshua heeft namelijk de profetieën over de Mensenzoon uit Daniël op Zichzelf van toepassing verklaard.⁵

Belangrijk is het feit, dat alle drie deze profeten, hoewel ze Gods kinderen waren, toch nog **gereinigd** en **gesterkt** moesten worden voor Gods aangezicht, om te kunnen staan voor God en dienstbaar te kunnen zijn voor Hem. En nu leren wij in *parshat Nitsavim* dat het **hele volk Israël** voor het aangezicht van God staat en gereed is om uitgezonden te worden in het Beloofde Land tot een dienstbaar leven. Wat een bijzonder moment. Het volk is volwassen geworden en staat gereinigd en versterkt voor het aangezicht van God.

De naam van deze *parshah* is dan ook **Nitsavim**. Dit is afgeleid van het werkwoord *natsav*, wat '(rechttop) staan' betekent. Staan voor Gods aangezicht betekent in de Bijbelse geschriften dienstbaar zijn aan Hem. Staan drukt ook iets van volwassenheid en stevigheid uit. Soms kan dit ook doorslaan naar hoogmoed of rebellie. Dit zien we bijvoorbeeld bij Korach in Numeri 16:2 en bij satan in Zacharia 3:1.

² Jes. 6:1-8.

³ Ezech. 1:28 - 2:2.

⁴ Dan. 10:4-19.

⁵ In Mattheüs wordt Yeshua vanaf hoofdstuk 8 in bijna alle hoofdstukken wel een keer de "Zoon des Mensen" genoemd. Ook in Markus, Lukas en Johannes komen we deze titel van Yeshua tegen. Deze titel is ontleend aan de profetie van Daniël 7:13-14, waarin staat dat de Zoon des Mensen zal komen met de wolken van de hemel en dat Hij het eeuwige Koninkrijk van God zal ontvangen.

Profetisch verwijst dit moment, dat heel het volk Israël voor God staat, ook naar het moment dat iedereen voor de **Rechterstoel** van God zal staan. Als Yeshua terugkeert en Gods Koninkrijk aanbreekt, dan zal God door Yeshua de hele wereld oordelen.⁶ Alle volken en alle personen zullen voor zijn Troon verzameld worden. Ieder zal wegdragen wat hij of zij met zijn leven heeft gedaan.⁷ Zowel leiders als handwerkslieden. Zowel mannen als vrouwen. Zowel autochtonen als allochtonen. **Niemand uitgezonderd...**

Op die dag zullen de rechtvaardigen het Koninkrijk van God in ontvangst mogen nemen, dat al vanaf de grondlegging van de wereld voor hen was klaargemaakt.⁸ We hebben al in de voorgaande *parshot* gezien dat de komst van het Koninkrijk van God geestelijk samenhangt met het binnengaan van het Beloofde Land. Op die dag zullen Gods kinderen er helemaal klaar voor zijn. Zij zullen **voor de Troon staan** en het **Beloofde Land van Gods Koninkrijk** binnen mogen gaan.

Ook wordt er op die dag een nieuw verbond gesloten tussen Yeshua en zijn volk. We treden namelijk in het **huwelijk** met Hem.⁹ Een verbond is anders dan een contract. Een verbond zorgt er namelijk voor dat de twee partijen met elkaar versmelten. Dit kan niet meer ongedaan gemaakt worden. In *parshat Nitsavim* vinden we hiervoor de uitdrukking **karat beriet** (vers 11): 'een verbond snijden'.

Deze uitdrukking verwijst naar de **verbondssluiting** van God met **Abraham** in Genesis 15. Van tevoren moest Abraham dieren door midden snijden en daar een looppad tussen maken. Op dit pad ontmoetten God en Abraham elkaar om het verbond te sluiten. Dit leert ons het volgende: als je het verbond overtreedt, dan wordt je als deze **dode dieren**. Anderzijds hoor je nu bij God, zoals **twee delen** van hetzelfde dier bij elkaar horen. Zolang we met God verbonden blijven, zullen we een **lang leven** hebben in het Beloofde Land.

Daarom eindigt de huidige *parshah* in Deuteronomium 30:20 ook met: *...Om de Heer je God lief te hebben, te luisteren naar zijn stem en aan Hem te blijven kleven. Want dit is je leven en de lengte van je dagen om te wonen in het land, dat de Heer zwoer te zullen geven aan jullie vaders Abraham, Izak en Jakob.*

Het verbond met God is als een **huwelijksverbond**. Het gaat om liefhebben, luisteren en kleven. God en het volk moeten helemaal één worden, opgaan in elkaar. Dan alleen zullen ze leven en lengte van dagen hebben in het Beloofde Land. Zo zal het straks zijn als **Bruidegom Yeshua** terugkomt. En eigenlijk is het nu al zo, want Yeshua heeft eens gezegd: *Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.* (Joh. 15:5)

⁶ Het is niet helemaal helder Wie er nu oordeelt, Yeshua of God de Vader. Het kan zelfs zo zijn dat Yeshua aan het begin van het Messiaanse Rijk de volken oordeelt, maar nog geen individuen, vlg. Matth. 25:31-33. Daarbij delegeert Hij het oordeel over de stammen van Israël aan zijn leerlingen, vlg. 19:28. En dat God aan het einde van het Messiaanse Rijk alle individuen oordeelt, vlg. Openb. 20:11-15. Een andere mogelijkheid is dat ze samen oordelen, omdat Yeshua met God op Zijn Troon zit, vlg. Openb. 3:21. Dan doen wij misschien zelfs mee met hen...

⁷ 2 Kor. 5:10, Matth. 25:31-46, Openb. 14:11-13.

⁸ Matth. 25:23, 34.

⁹ Matth. 22:1-14, 25:1-13, Openb. 19:6-8.

Wij hebben Yeshua in alles nodig. Hij leeft in ons, daarom kunnen en willen we zelf niet meer leven. We zijn **gestorven aan onszelf** en **Yeshua leeft door ons heen**.¹⁰ Dit betekent dat we ons bij iedere beslissing afvragen: wat wil Yeshua door Mij heen doen? Onze eigen verlangens gaan sterven. We zullen ervoor kiezen om ons dienstbaar op te stellen, zoals Yeshua deed, in plaats van ons eigen plezier, succes en genot na te streven. Ja, de wil van Yeshua zal zelfs steeds meer gaan versmelten met de onze, zodat Hij als vanzelf de regie van ons leven in handen krijgt. We zullen kijken met zijn ogen, horen met zijn oren en spreken met zijn mond.

Voor de andere partij van het verbond geldt hetzelfde: Yeshua heeft ons ook in alles nodig. Een wijnstok zonder ranken brengt ook geen vrucht voort. **Hij heeft ons nodig als zijn Lichaam**.¹¹ Hij heeft ons nodig om door ons heen te handelen en te spreken in deze wereld. Alleen als Yeshua en zijn gemeente versmelten, zal er leven en lengte van dagen zijn in zijn Koninkrijk. Daarom is het zo belangrijk dat we Yeshua liefhebben, naar Hem luisteren in alles en helemaal met Hem versmelten.

Net zoals bij de Israëlieten in *parshat Nitsavim* is er in het leven met Yeshua geen verschil tussen leider of werkman, man of vrouw, autochtoon of allochtoon.¹² **Iedereen** is voor Hem **van gelijke waarde**. Dit wil niet zeggen dat zij ook hetzelfde zijn of dezelfde rol en taak hebben. Zeker niet, want de Bijbel leert ons bijvoorbeeld ook, dat er onderscheiden rollen en taken voor man en vrouw binnen het huwelijk zijn weggelegd. Maar iedereen telt evenzeer mee voor Yeshua. In iedereen wil Hij Persoonlijk komen wonen.¹³

En bij de Heilige Geest is dat natuurlijk niet anders. Dit is namelijk de Geest, waardoor Yeshua in ons wil komen wonen. Daarom wordt er bij de uitstorting van de Heilige Geest een belangrijke profetie uit de Hebreeuwse Bijbel vervuld, namelijk: *En het zal gebeuren in de laatste dagen, zegt God, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op alle vlees; uw zonen en dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. Ja, zelfs op de dienaren en de dienaressen zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten*.¹⁴ Niemand wordt uitgezonderd, bij de uitstorting van de Heilige Geest.

Al met al is deze eerste *aliyah* van *parshat Nitsavim* een fantastisch mooie *aliyah*. Het hele volk Israël rijst hier als een profetisch volk op voor God. Als een volwassen volk en **volwaardige partner** van God staan ze hier om het **huwelijksverbond** met God aan te gaan. Niemand wordt daarbij uitgezonderd. We kunnen niet anders dan hier ook een verwijzing in zien, naar het moment, dat het hele volk van Israël de Messias Yeshua zal omhelzen. Als **Yeshua zich kenbaar zal maken** aan zijn broeders, net zoals Jozef.¹⁵

¹⁰ Matth. 16:24-25, Joh. 3:5-8, 1 Kor. 6:19, 2 Kor. 5:17, Gal. 2:20.

¹¹ Yeshua is het Hoofd en de gemeente is het Lichaam: 1 Kor. 12:12-31, Efez. 4:15-16, Kol. 1:18.

¹² Galaten 3:28.

¹³ Het Nieuwe Testament wordt gekenmerkt door het omkeer-Koninkrijk van God. Bij Yeshua keert alles om: arm en rijk, wijs en dwaas, eerste en laatste, machtige en kind, etc.

¹⁴ Joël 2:28-29, Hand. 2:17.

¹⁵ Daarbij werden de Egyptenaars even de kamer uitgestuurd. De heidenvolken zullen dan even aan de zijlijn staan en van een afstandje toekijken hoe Yeshua zich verzoent met zijn volk.

Over die dag spreekt Zacharia 12:9-10. Dit vers is geschreven ver voordat Yeshua werd geboren. Er staat geschreven: *Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de **Geest van de genade en van de gebeden** uitstorten. **Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben.** Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind...*

Over die dag spreekt ook Romeinen 11:25-26, geschreven nadat Yeshua op aarde had rondgewandeld. Daar staat geschreven: *Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En dan zal **heel Israël zalig worden**, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.*¹⁶

Op die dag, als heel Israël zalig zal worden, zal heel het volk voor God staan. Dan zullen zij als een gereinigd en gelouterd volk in **het nieuwe huwelijksverbond** treden met hun Heiland Yeshua. En daarna zullen alle gelovigen uit de volken **daarbij gevoegd** worden. **Eén stralende Bruid** zal het zijn. Naar die dag hunkert en snakt de hele schepping. Dat dit spoedig waargemaakt zal worden in onze dagen. *Bimhera Veyamenu...!*

Wat hebben we nu geleerd?

1. Als je een kind van God bent, **groe**i je nog door naar **geestelijke volwassenheid**
2. Dan pas kun je **gereinigd, versterkt** en **dienstbaar** staan voor de Troon van God
3. Voor dit proces zendt God ons **Yeshua**, de **Heilige Geest** en zijn **engelen**
4. In **parshat Nitsavim** zien we heel het volk Israël voor God staan, dit verwijst naar:
5. Het moment dat iedereen **voor de Rechterstoel** van God staat
6. Het moment dat **Yeshua in het huwelijk** treedt met de gelovigen
7. Het moment dat **heel Israël bekeerd** zal worden
8. Dan zullen **Israël en de volken** samen **één reine, stralende Bruid** vormen

¹⁶ Zie ook Rom. 11:11-15.