

6. Bidden in geloof

Introductie

In de Bijbel wordt keer op keer benadrukt hoe belangrijk het is om met geloof te bidden. Alleen gebeden vanuit geloof kunnen echt iets in beweging zetten. Maar hoe bid je nu met geloof? Waar haal je dat geloof vandaan? Hoe ziet zo'n gebed eruit? En wat kan een gelovig gebed allemaal uitwerken? Daar hopen we in dit stuk over na te denken.

Een houding van geloof

We zagen al vanuit het Onze Vader dat een houding van aanbidding belangrijk is het in gebed. Ons uitgangspunt bepaalt in grote mate de manier waarop we bidden. Als we uitgaan van onze eigen zwaktes en noden, dan zullen onze gebeden wanhopige gebeden zijn, vanuit een verslagen houding: een smeken om hulp. Hoe vaak roepen we niet: 'Heer, help alstublieft!'. En deze gebeden mogen er natuurlijk zijn, zeker in noodgevallen. Maar als het goed is, nemen we ons uitgangspunt gewoonlijk meer bij de Persoon van God: wie Hij is en wat Hij kan en wil doen. Het helpt enorm om je gebeden, net als het Onze Vader, met aanbidding te beginnen. Dan krijg je makkelijker de focus op wie God is en wat Hij allemaal kan doen.

We kunnen op twee manieren bidden. Stel dat we bijvoorbeeld willen bidden voor een zware dag die op ons wacht op ons werk, dan kunnen we bidden: 'Ach Heer, ik zie er zo tegenop, ik weet niet hoe ik het moet doen, wilt U alstublieft helpen vandaag! Alstublieft...' of we kunnen bidden: 'Dank U Heer dat U mij vandaag gaat helpen op mijn werk. Ik zie er weliswaar tegenop, maar ik weet dat U alles al voorbereid heeft. Laat U maar zien hoe ik het vandaag moet doen. Ik zie ernaar uit om U aan het werk te zien! Amen.' Het eerste gebed is een gebed vanuit wanhoop of zelfs ongelooft, het tweede gebed is een gebed vanuit geloof. Dat tweede zet hemel en aarde in beweging!

Als je merkt dat je heel vaak dingen zegt als 'Alstublieft' of 'Luister nou, Heer' of 'Ik bid nu al zo lang'. Of als je merkt dat je gaat rekenen met gebedstijden, om te kijken of de verhoring al bijna moet volgen. Dan kun je ervan uitgaan dat je eigenlijk probeert om God te manipuleren om op jouw gebeden te reageren. Deze houding gaat niet van een kinderlijk vertrouwen uit, dat God te hulp zal komen, ook als er eenmalig een simpel gebed van geloof wordt opgezonden. We lijken dan op kinderen die blijven zeuren bij hun ouders: 'Alstublieft, mag ik een ijsje'. Als we maar lang genoeg doorzeuren, is het idee, krijgen we wel gehoor.

Het is heel natuurlijk voor kinderen om te manipuleren en te proberen om ouders over te halen op allerlei manieren. Maar God is niet vatbaar voor manipulatie. Zijn antwoord is 'ja' of 'nee' op basis van wat wijs en goed is, op basis van zijn verbondsbeloftes en op basis van het geloof wat mensen daarin hebben of niet. Het gaat niet om de hoeveelheid uur die je in het gebed steekt of de dramatische woorden en klanken die je gebruikt. Nogmaals, God is niet vatbaar voor manipulatie.

Soms komt gebed wel degelijk aan op volhouden en door blijven vragen. Jezus haalt het voorbeeld aan van de vrouw die bij de onrechtvaardige rechter maar door blijft zeuren om recht, totdat haar recht wordt gedaan.¹ Dit lijkt heel veel op het bovenstaande, maar is toch totaal iets anders. Deze vrouw wist dat zij recht had op verhoring en het ook zou krijgen en daarom bleef zij staan op haar strepen. We blijven niet wanhopig doorbidden om gebedsverhoring te krijgen, maar we blijven gelovig doorbidden, omdat we de gebedsverhoring al ontvangen hebben in de beloften van God.

Geloof verzet de bergen

Jezus leerde zijn leerlingen dat het geloof zo klein als een mosterdzaadje bergen kan verplaatsen.² Ja, de Bijbel leert ons dat alle dingen mogelijk zijn, voor degene die gelooft.³ Geloof is de motor die alles in beweging zet. Door het geloof hebben we namelijk deel aan de almacht en beloftes van God. In geloof kunnen we alles van de hemelse Vader ontvangen, werkelijk alles. Het enige wat God van ons vraagt is of we in Hem geloven, oftewel: vertrouwen we Hem en de beloftes die Hij gedaan heeft, dat ze waar zijn, ook als we het nu nog niet zien?

In Jezus' bediening kwam dit ook duidelijk naar voren. Vele malen werden mensen genezen op grond van hun geloof. Jezus zegt dan dingen als: 'Uw geloof heeft u gered...' of er staat geschreven: 'Jezus hun geloof ziende...' en dan volgen de wonderen.⁴ Het was zelfs mogelijk voor Petrus om over het water te lopen, zolang hij zijn ogen op Jezus gericht hield en Hem vertrouwde. Op het moment dat zijn geloof wankelde en hij naar de golven ging kijken, zakte hij door het water heen.⁵ Steeds is het geloof de motor die dingen in beweging zet. Het geloof geeft ons deel aan Gods kracht.

Als we zonder geloof bidden, zal God heus wel medelijden met ons hebben en ons liefdevol omringen, maar Hij zal zijn kracht niet veel in ons leven kunnen tonen. Immers Hij kan zijn kracht slechts tonen als wij het in geloof kunnen ontvangen. Dat is een geestelijk principe wat God Zelf ingesteld heeft. Het geloof geeft ons deel aan Gods kracht en handelen. Dit geldt voor ons eeuwig heil, maar ook voor alle andere zegeningen, zoals genezingen, wonderen en tekenen. Waar heeft u geloof voor...?!

Geloof en gebedsverhoring

Dit geldt ook voor gebedsverhoring. Zo schrijft Jakobus: *En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen.*⁶ Als we dus niet bidden vanuit een standvastig geloof, dan mogen we niet verwachten dat we iets zullen ontvangen van God. Maar als we in geloof om wijsheid vragen, zal God ons die wijsheid altijd geven.

In dezelfde lijn zit 1 Johannes 5:14-15: *En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.* We hebben dus geloof nodig dat God ons zeker verhoren zal, want dan zullen we ook verhoring ontvangen. Let hierbij op het deelzinnetje 'als wij iets bidden naar Zijn wil'. Als wij bidden naar Gods wil dan mogen we er zeker van zijn dat ons gebed verhoord wordt.

Jezus heeft ditzelfde principe onderwezen toen Hij in Markus 11:24 zei: *Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend verlangt, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u gegeven worden.* En in Johannes 14:13-14: *En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.* Als we in geloof bidden, dan zullen we ontvangen. Dat leerde Jezus zijn leerlingen over het gebed. Let hierbij op de voorwaarden 'in Mijn Naam' en 'biddend verlangen'. Als we in Jezus' Naam bidden en biddend ons verlangen bijsturen, dan zullen we alles ontvangen wat we bidden.

Gezamenlijk gebed is hierbij ook van belang. Jezus heeft gezegd in Mattheüs 18:19-20: *Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.* Ook hieruit blijkt dat we zekerheid en geloof mogen hebben voor gebedsverhoring. Let hierbij op de voorwaarde 'eenstemmig verlangen' en 'in Jezus' Naam samenkomen'.

Worden onze gebeden altijd verhoord?

We hebben hier in het document over onverhoorde gebeden ook al even bij stilgestaan. Nee, niet alle gebeden worden verhoord. Zelfs niet als we er geloof voor hebben. Er zijn namelijk nog een aantal andere voorwaarden aan verbonden. Laten we de voorwaarden destilleren, die we in de vorige paragraaf hebben aangestipt. Gebeden in geloof worden altijd verhoord als ze:

1. ... vragen om wijsheid of de Heilige Geest
2. ... zijn naar Gods wil
3. ... zijn gebeden in Jezus' Naam
4. ... door biddend verlangen worden aangestuurd
5. ... door meerdere gelovigen eenstemmig verlangd zijn

En eigenlijk komen deze voorwaarden allemaal op hetzelfde neer: ze moeten ingegeven zijn door Gods Heilige Geest. De Heilige Geest en zijn wijsheid (de eerste voorwaarde) worden ten allen tijde gegeven op een gelovig gebed. De tweede voorwaarde voor verhoring is dat we bidden naar Gods wil. En hoe bidden we naar Gods wil? Juist, alleen als we door de Heilige Geest geleid worden, kunnen we bidden naar Gods wil. En wat betekent de derde voorwaarde: bidden in Jezus' Naam? Dit betekent sowieso meer dan alleen de naam van Jezus noemen in je gebed, want dat kan een ongelovige ook doen. Het gaat erover dat we bidden in Jezus Zelf, namelijk door zijn Heilige Geest, die in ons woont. En wat is biddend verlangen, de vierde voorwaarde? Wel, verlangen wat in en door gebed is bijgestuurd. Dit gaat dus over verlangens die onder de leiding van de Heilige Geest zijn ontstaan. En de laatste voorwaarde: hoe kunnen we eenstemmig zijn in verlangens? Onze verlangens en motivaties wijken toch altijd wel wat af van elkaar? Onze harten kunnen alleen werkelijk eenstemmig zijn en volkomen op dezelfde golflengte zitten, als de Heilige Geest ons tegelijkertijd hetzelfde verlangen ingeeft.

Kortom, gebeden worden zeker verhoord als ze in geloof gebeden zijn en geleid worden door de Heilige Geest. Laten we de conclusie trekken: het ware geloof wordt ook door de Heilige Geest ingegeven. Als we in onze gebeden niet door Gods Geest geleid worden, dan kunnen we ook geen echt geloof hebben voor datgene waar we voor bidden. We kunnen hooguit onszelf voor de gek houden en een eigen opgeklopt geloof hebben voor de zaken die we vanuit ons eigen vlees begeren. Het ware geloof komt van de Heilige Geest en gaat gepaard met gebeden uit de Geest van God. Het ware geloof zal dus altijd tot gebedsverhoring leiden, omdat het bij God Zelf vandaan komt.

Waar halen we geloof vandaan?

Het ware geloof komt bij God Zelf vandaan. Maar als ik dat geloof nu niet heb, hoe kom ik daar dan aan? Dat is heel eenvoudig, we kunnen het aan God vragen en van Hem ontvangen. We kunnen steeds een beetje meer geloof van Hem ontvangen, zodat we ook meer gebedsverhoringen gaan zien. Dit levert ook weer geloof op en dat levert weer gebedsverhoringen op. Geloof werkt meer geloof uit en ongelooft werkt meer ongelooft uit. Het geloof wat je gebruikt zal gaan groeien. Daarom

zegt Jezus: *'Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft.'*⁷ We groeien in geloof of ons geloof dooft langzaam uit.

Als je geloof ontvangt dan mag je daarmee gaan investeren, om nog meer geloof te oogsten. We mogen uit gaan stappen in geloof en dan zal ons geloof ook opgebouwd worden. Maar als we niet investeren met ons geloof, dan raken we het kwijt. Dit werkt met alle gaven zo. Als God ons geld toevertrouwd, dan mogen we daarmee gaan investeren, zodat we er meer van kunnen maken en er iets moois mee kunnen doen voor het Koninkrijk van de hemelen. Maar als we keer op keer ons geld verkwanselen, dan zal ons niet meer toevertrouwd worden. Hierbij geldt, wie het kleine niet waard is, is het grote ook niet waard.

Zo ook met geloof; dat ontvang je niet van de ene op de andere dag meestal. Het gaat om een geloofswandel waarin je gaat groeien. Begin bij de kleine dingen waar je geloof voor hebt. Als jij geloof hebt dat je vandaag iemand tegenkomt, met wie je een praatje kunt maken, spreek dat dan uit naar de Heer, bid Hem daarom en verwacht de vervulling. Als je dan daadwerkelijk iemand tegenkomt, zal je geloof gebouwd worden. De volgende dag heb je misschien geloof voor twee ontmoetingen etc.

Vaak worstelen mensen met vragen rond gebedsgenezing, die uitblijft. Mensen die komen te overlijden. En dit zijn heel lastige dingen en het levert lastige vragen op, waar geen pasklare antwoorden voor zijn. Maar vaak gaat er ook een ander probleem achter schuil. We leren onszelf geen geloofswandel aan. We oefenen daar niet dagelijks mee in de kleine dingen, zodat we kunnen groeien. En dan moeten we plotseling geloof hebben voor zoiets groots als een levensreddende genezing. Maar hoe kunnen we ineens geloof hebben te midden van een crisis, als we in voorspoedige tijden onze geloofswandel niet getraind en opgebouwd hebben...?

Het is als iemand die nooit zijn deur uitging. Hij keek uit zijn raam naar een hoge muur van twee meter en dacht: 'Wauw! Daar zou ik wel overheen willen kunnen springen.' Hij bleef daar maar over mijmeren, maar bleef binnen zitten. Toen hoorde hij op een dag dat zijn zoon, die hij verloren had gewaand, aan de andere kant van de muur woonde. Hij wilde zo graag over die muur heen springen en ging in gebed. Hij vroeg de Heer: 'Ik wil over die muur heen springen, wilt U mij daarbij helpen? Maar ik vind het lastig om te geloven dat dat gaat lukken.' En de Heer zei tegen hem: 'Dan zul je eerst over de drempel van je huis moeten stappen en moeten leren wandelen...

Dus liep de man naar zijn voordeur toe. Op de drempel bleef hij staan, hij haalde diep adem en dacht: 'het is nu of nooit' en hij probeerde een sprongetje te maken. Hij kwam hooguit 30 centimeter hoog. Gefrustreerd ging hij weer naar de Heer toe en zei: 'Dit gaat mij nooit lukken, ik kan nog niet eens een halve meter hoog springen, hoe moet ik dan ooit over die muur springen?' Deze man gaf zijn pogingen op en geloofde niet dat de Heer hem dat zou kunnen geven, want de praktijk had anders uitgewezen. Hij had gebeden, maar kon niet hoog genoeg springen...

Als wij geen geloofswandel met de Heer opbouwen, dan zullen we ook geen geloof vinden in crisistijden. Dit gaat voor ons persoonlijk op, maar ook voor gemeenschappen. Ook in een gemeente als geheel kan ongelof heersen. Als we in de gemeente geen geloofswandel trainen, dan zullen de wonderen van God niet door kunnen breken in onze gemeenschap. Dan zal er altijd een geestelijke deksel op de ervaringen van de gemeenschap blijven liggen. Als we in het kleine niet oefenen, dan zullen we het grote ook nooit ontvangen. In welke dingen kunt u/kun jij geloof oefenen? Waar heb je wél geloof voor? Waar wil je vandaag en morgen in uitstappen? Ga op weg met de Heer!

Hoe weten we dat geloof een gave van God is en dat we het aan Hem kunnen vragen? Wel, dat staat in de Bijbel geschreven. We horen in Markus 9 bijvoorbeeld hoe een vader met een bezeten zoon bij Jezus komt. Jezus zegt tegen hem: *'Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.'* Meteen daarop roept de vader van het kind uit onder tranen: *'Ik geloof, Heer! Kom mijn ongeloof te hulp.'* Jezus antwoordt daarop niet met: 'Ik kan je ongeloof niet te hulp komen, want je zult zelf moeten geloven' of met: 'je geloof is niet sterk genoeg, want je twijfelt nog een beetje.' Nee, op dat moment drijft Jezus de onreine geest bij de jongen uit. Ik geloof dat Jezus op dat moment het geloof van deze vader te hulp kwam, omdat hij erom vroeg.

Jezus heeft ook explicieter gezegd dat het geloof bij de hemelse Vader vandaan komt. In Johannes 6:64-65 zegt Jezus: *'Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven ... Daarom heb Ik u gezegd dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het hem door Mijn Vader gegeven is.'* Kennelijk wordt het geloof door de Vader gegeven als een geschenk. Voor geloof moeten we dus bij de hemelse Vader zijn en het Hem vragen. Dan zal Hij het zeker aan ons geven.

Zo zegt ook Paulus in Romeinen 15:13: *De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.* We lezen hier dat hoop, blijdschap, vrede en geloof allemaal bij God vandaan komen en door de kracht van de Heilige Geest gewerkt worden.

In 1 Korinthe 12:9 wordt het geloof ook als één van de gaven van de Geest genoemd. Geloof wordt hier dus expliciet een gave van God genoemd. Het zal in deze context hoogstwaarschijnlijk gaan om geloof voor wonderen, tekenen en dat soort dingen. Maar alle vormen van geloof zijn uiteindelijk een gave van boven. Dat wordt in Efeze 2:8 ook bevestigd als er gesproken wordt over het geloof in Jezus tot zaligheid. Daar staat het volgende over geschreven: *Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God!*

Deze teksten maken het glashelder: al het geloof komt bij God vandaan. Geloof wat niet bij God vandaan komt, is geen echt geloof in God, maar misplaatst zelfvertrouwen. Vraag God dus om meer geloof, als je meer gebedsverhoring wilt zien. Dan pak je het probleem bij de juiste wortel aan. We kunnen wel om meer gebedsverhoring vragen, maar als deze vraag niet gepaard gaat met geloof, dan schieten we niets op. Dan zal er niet meer gebedsverhoringen gaan volgen. Maar als we belijden dat we geloof tekort schieten en dat we het graag van God willen ontvangen, dan zal Hij dat zeker aan ons geven. Want Hij is een goede Vader die het goede aan Zijn kinderen wil geven. En een gebed om meer geloof is zeker een gebed naar Zijn hart!

Bijbelteksten:

- | | |
|--|---|
| 1. Onrechtvaardige rechter: | Lukas 18:1-8 |
| 2. Geloof als een mosterdzaadje verzet bergen: | Mattheüs 17:20 |
| 3. Alles mogelijk voor wie gelooft: | Markus 9:23 |
| 4. Geloof en wonderen in Jezus' bediening: | Mattheüs 9:2, Lukas 5:20, 8:48, etc. |
| 5. Door geloof wandelt Petrus op het water: | Mattheüs 14:28-31 |
| 6. Geloof en gebedsverhoring: | Jakobus 1:5-8, Mattheüs 18:19-20, Markus 11:24, Johannes 14:13-14, 1 Joh. 5:14-15 |
| 7. Meer en meer of minder en minder: | Mattheüs 13:12 |