

Wayeetsee' – Genesis 28:10 – 32:2

Aliyah 1 – Genesis 28:10 – 28:22

Abraham was ooit door God uit Haran weggeroepen, naar het beloofde land Kanaän. Samen met zijn vrouw Sarah en Lot was hij daar weggetrokken. Dit gaf echter wel problemen voor zijn nakomelingen om een **geschikte vrouw** te vinden. Abraham wilde niet dat zijn zoon Izak een vrouw uit de Kanaänitische volken zou trouwen. Daarom liet hij zijn meest trouwe knecht terug gaan naar de omgeving van Haran (Paddam-Aram) om een vrouw voor Izak te vinden.¹ Ezua ging wel overstag en trouwde twee Kanaänitische vrouwen, maar die waren een bittere kwelling voor zijn ouders Izak en Rebekka. Dit pakte dus niet goed uit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we lezen dat Izak zijn zoon Jakob naar Paddam-Aram stuurt om daar een vrouw te zoeken.²

In onze *aliyah* lezen we dat Jakob op weg gaat naar Haran. Dit is de enige manier om te delen in de zegen van zijn voorvaders Abraham en Izak. Hij zal eerst het beloofde land moeten verlaten. Hij mag zich **niet vermengen** met de Kanaänitische volken daar, maar zal een vreemdeling moeten blijven. Alleen op die manier zal hij Kanaän als het beloofde land in bezit kunnen nemen in de toekomst.³

Hieruit leren we een belangrijke les. Yeshua heeft de aarde in bezit gegeven aan zijn zachtmoedige volgelingen.⁴ Maar deze krijgen we niet in bezit door ons te vermengen met de wereld. Nee, juist niet! We zullen vreemdelingen en pelgrims moeten blijven in de wereld. Uit Yeshua's gebed in Johannes 17 blijkt dat zijn volgelingen wel in de wereld zijn, maar niet van de wereld. Dit betekent dat we onszelf **rein moeten bewaren** en geen deel moeten hebben aan de zonden van de wereld.⁵ Ook betekent dit dat we niet moeten trouwen met iemand, die Yeshua niet volgt.⁶

Moeten we ongelovigen dan vermijden? Nee, verre van dat! Yeshua zocht juist de afgedwaalde schapen op. Hij at met hoeren en tollenaars. Hij kwam om hen te redden en Hij zond ook ons uit om die schapen er weer bij te halen.⁷ In 1 Korinthe 5 staat iets heel belangrijks geschreven over deze dingen. Met de **zondaars in de wereld** mogen en moeten we omgaan, anders zouden we uit de wereld weg moeten gaan. Dan kunnen we onze zendingsmissie ook niet voltooien. Maar volhardende **zondaars binnen de gemeente**, die moet je mijden of eruit gooien. Anders zal het goede bezoedeld worden door het kwade. We dienen een heilig en apart gezet volk van God te blijven.

¹ Gen. 24. De steden Haran en Nahor lagen in Paddam-Aram (in het huidige Syrië). Zij zijn genoemd naar de broers van Abram, die Haran en Nahor heetten. Laban en Rebekka waren kinderen van Bethuel, de zoon van Nahor.

² Gen. 28:1-5.

³ Gen. 28:3-4.

⁴ Matth. 5:5.

⁵ 1 Kor. 6:14-18, 1 Tim. 5:22, Jud. 1:20-23, etc.

⁶ 1 Kor. 6:14-18.

⁷ Matth. 9:11, 21:31, Lukas 15.

God oordeelt degenen die buiten de gemeente zijn, maar wij zijn geroepen om te **oordelen** over degenen binnen de gemeente.⁸ Dit alles uiteraard altijd **in liefde** en bewogenheid en fijngevoeligheid. Dat gaat voor alles. Paulus heeft gezegd dat we oude mensen moeten vermanen als een vader en jonge mensen als broers.⁹ Ook zijn er **secure richtlijnen** gegeven over hoe we bepaalde zaken aan moeten kaarten. Yeshua heeft ons geleerd om iemand eerst **één op één** aan te spreken. Als iemand niet wil luisteren, dan haal je daar één of twee andere personen bij. Dan heb je namelijk meerdere getuigen. Mocht diegene dan nog niet willen luisteren, dan kun je het binnen de grotere gemeenschap bespreken. En als diegene dan nog niet luistert, dan zal zo iemand uit de gemeenschap gestoten worden.¹⁰

Jakob trekt dus weg uit het beloofde land, om een vrouw in Paddam-Aram te zoeken. Maar voordat hij het beloofde land verlaat, overnacht hij bij Bethel. Hij legt zijn hoofd op een steen neer en valt in slaap. Op dat moment krijgt hij een **droom van God**. Hij ziet een ladder van de hemel naar de aarde. En de engelen van God klimmen daarop omhoog en omlaag. En de Heer staat bovenaan de ladder en belooft hem dezelfde beloftes, als zijn voorvaders Abraham en Izaak. Ook belooft Hij hem te beschermen en weer veilig terug te brengen in het beloofde land.

We horen vaker in de Bijbel dat God dromen gebruikt om te spreken. Jozef, de zoon van Jakob, droomde dromen over zijn toekomstige koningschap in Egypte. Jozef, de man van Maria, droomde dat hij bij Maria moest blijven en later dat hij met Yeshua naar Egypte moest vluchten. Paulus droomde in Troas over een Macedonische man, die hem vroeg om over te varen. Zo kon het evangelie ook naar Europa toekomen.

Dit is ook één van de manieren waarop de **Heilige Geest** vandaag de dag tot ons wil spreken. Hij wil **dromen en visioenen** gebruiken. Dat was al voorspeld in de Hebreeuwse Bijbel, maar sinds de uitstorting van de Heilige Geest is dit ook realiteit.¹¹ Daarom is het goed om dromen serieus te nemen. We hebben vaak gewone, natuurlijke dromen. Maar soms gebruikt God ook dromen om ons iets te vertellen.

Jakob heeft meteen door dat hij een bijzondere droom van God gedroomd heeft. Deze droom was anders dan al zijn andere dromen. Hij wordt helemaal van ontzag vervuld. De plek waar hij heeft geslapen is niets anders dan een **huis van God** en een **poort van de hemel**. Hier dalen en klimmen Gods dienaren, de engelen, op en neer. Hier wil God wonen. Daarom belooft Jakob, dat als Gods woorden uitkomen, dan zal hij op die plek een heiligdom bouwen voor de Heer. Ook noemt hij deze plaats *Bethel*, wat 'huis van God' betekent.

Op het moment dat Jakob deze ontmoeting met de Heer heeft, kent hij de Heer nog nauwelijks. Dat blijkt uit de eed, die hij aflegt. In zijn eed zegt hij namelijk, dat als de Heer zijn beloftes voor hem waarmaakt, dan zal Jahweh hem tot een God zijn. Hij gebruikt hier

⁸ 1 Kor. 5:12-13.

⁹ 1 Tim. 5:1.

¹⁰ Matth. 18:15-18, 1 Tim. 5:19.

¹¹ Joël 2:28, Hand. 2:17.

de verbondsnaam van God, waarmee God zich ook aan Abraham en Izak had laten zien. Jakob wil de God van zijn voorvaderen dienen, als hij veilig zal terugkeren in het beloofde land. Hier begint het contact tussen de Heer en Jakob.

Zo zien we dat we geen doorgewinterde volgelingen van God hoeven te zijn, om Hem op een bijzondere wijze te ontmoeten. **God kan iedereen overal aanspreken.** Hij kan zich op elk willekeurig moment openbaren aan ons of aan mensen om ons heen. Dat geeft hoop en moed. We mogen daar ook om bidden, dat God zichzelf laat zien aan ons en aan de mensen om ons heen.

Jakob richt na deze ervaring ook een **gedenksteen** op. De steen waarop zijn hoofd heeft gelegen en waarop de engelen opklommen en neerdaalden. Gedenkstenen komen we ook vaker in de Bijbel tegen. Zo moeten de Israëlieten na de doortocht door de Jordaan twaalf gedenkstenen oprichten. Als hun kinderen dan later vragen wat die stenen betekenen, dan kunnen ze het wonderlijke verhaal van de doortocht vertellen. Zo zullen Gods wonderdaden in **herinnering** blijven.¹²

Dit leert ons dat we de wonderdaden van God in ons leven, moeten markeren en in herinnering moeten blijven roepen. Ook worden we opgeroepen om aan ons nageslacht door te vertellen, wat God voor ons gedaan heeft. **Getuigenissen** doorvertellen is van groot belang. Zij zorgen er niet alleen voor dat Gods daden in herinnering blijven, maar ook dat zij zich steeds opnieuw zullen **herhalen**. Als wij getuigenissen horen, dan wordt ons geloof in Gods kracht en handelen opgebouwd. Dan gaan we verlangen, bidden en vragen. Zo ontstaat er meer ruimte voor God om opnieuw handelend op te treden. Ook zijn getuigenissen van Gods wonderen **proclamaties** in de hemelse realiteit. Ze zetten nieuwe zegeningen vrij om naar ons toe te komen. Zo werkt God door geslachten heen en gaat de zegen van God stromen.

Jakob zalft de steen ook. **Zalving** is in de Bijbel vaak een beeld voor de toerusting met de **Heilige Geest**. Koningen werden gezalfd om door de Heilige Geest voor hun taak toegerust te worden. Priesters werden om dezelfde reden gezalfd. Maar ook de tabernakel en de voorwerpen daarin, werden gezalfd. Zo werden ze toegewijd aan de Heer en geheiligd door de Heilige Geest voor het gebruik in Gods dienst.¹³ Zo weidt Jakob deze steen door middel van zalving toe om een heiligdom voor God te worden.

In het Nieuwe Testament lezen we dat zalving zieken kan genezen en bovennatuurlijke kennis kan geven.¹⁴ De zalving is dan een zegen van de Heilige Geest, die over en door ons heen vloeit. Zalving is **toerusting**, die ook **naar anderen toe kan stromen**. Ze verspreid een aangename geur van God. Ook vandaag de dag worden kinderen van God (en huizen, objecten, etc.) op allerlei manieren gezalfd en toegerust door de Heilige Geest. Soms door letterlijke zalving, soms door handoplegging, soms door een zegenend handgebaar, soms ook zonder bemiddeling van andere mensen.

¹² Jozua 4.

¹³ Ex. 30:26-30.

¹⁴ Jak. 5:14-15, 1 Joh. 2:20, 27.

Yeshua grijpt zelf terug op de droom van Jakob in Johannes 1:52. Door middel van een profetisch woord had Hij Nathanaël net tot een overtuigd volgeling gemaakt. Yeshua vertelde Nathanaël namelijk dat hij een oprecht Israëliet was en dat hij onder de vijgenboom had gezeten, terwijl Hij dat onmogelijk kon weten. Daarop sprak Nathanaël uit dat Yeshua wel de Zoon van God en de Koning van Israël moest zijn.

Maar dan gaat Yeshua een stap verder en zegt: *Omdat Ik tegen u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgeboom, geloof u. U zult grotere dingen zien dan deze ... Voorwaar, voorwaar, Ik zeg jullie: **van nu af zullen jullie de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen.***¹⁵

Wat betekent deze vreemde uitdrukking? Hoe kunnen engelen op Yeshua neerdalen en van Hem opklimmen? Wel, **Yeshua** heeft hier de rol van de **gedenksteen** van Jakob overgenomen. Hij is de Rots, waarop de engelen neerdalen en opklimmen.¹⁶ Hij is de Gezalfde bij uitstek, vol van de Heilige Geest.¹⁷ Hij is de ware en rondwandelende Tempel van God.¹⁸ God woont in Hem. Hij is de Deur, de ware Poort naar de hemel.¹⁹ In Yeshua kunnen we God ontmoeten!

Waar Yeshua komt, daar komt Gods aanwezigheid zelf binnen. Want Hij woont in Yeshua. En daar komen ook Gods dienaren binnen, de **engelen**. Zij dalen neer om profetische boodschappen van God aan de mensen door te geven of om de mensen op andere manieren te dienen.²⁰ En zij klimmen op om gebeden van mensen bij Gods Troon te brengen of op andere manieren verslag te doen van wat zij beneden gezien hebben.²¹

Yeshua doet zijn leerlingen dus een bijzondere belofte. Hun **geestelijke ogen** zullen geopend worden. Zij zullen de hemel geopend zien, zij zullen God kunnen zien en zij zullen de engelen kunnen zien. De 12 leerlingen van Yeshua zijn hierin niet de enigen. Hogepriester Jozua was ook al omgang met de engelen beloofd.²² De profeet Elisa en zijn knecht konden de hemelse engelenlegers zien.²³ En ook Stefanus zag door de Heilige Geest de hemel geopend en Gods heerlijkheid en Yeshua daarboven.²⁴

Het bijzondere is dat dit **ook ons deel** is. Niet alleen Yeshua was namelijk een Tempel van God, maar door de Heilige Geest zijn wij dat ook.²⁵ De Heilige Geest kan ook onze geestelijke ogen openen, zodat de hemel zich voor ons opent, wij God kunnen zien en de engelen, die God en ons dienen. Laten we bidden om vervulling van deze belofte!

¹⁵ Joh. 1:51-52.

¹⁶ Zie ook 1 Kor. 10:4.

¹⁷ Joh. 1:32-34. *Christus = Messias = Mashiach* en betekent 'Gezalfde'.

¹⁸ Matth. 12:6, Joh. 2:19-21.

¹⁹ Joh. 10:7.

²⁰ Hebr. 1:14, Openb. 22:8-10.

²¹ Gen. 18:21-22, Job 1:6-7, Zach. 1:8-13.

²² Zach. 3:7.

²³ 2 Kon. 6:17.

²⁴ Hand. 7:55.

²⁵ 1 Kor. 3:16-17.

Welke lessen hebben we nu geleerd?

1. We moeten onszelf **rein bewaren** in de wereld
2. Binnen de gemeente moeten we **elkaar aanspreken op zonden**
3. ... dit dient uit **liefde**, met gevoeligheid en **tact** te gebeuren
4. ... en eerst **één op één**
5. God kan tot ons spreken door dromen, neem **dromen** dus serieus
6. Richt **gedenktekens** op en blijf **getuigenissen** van Gods daden delen
7. **Zalving** is een krachtig middel om toe te rusten met de Heilige Geest
8. We mogen bidden dat onze **geestelijke ogen** voor de hemel geopend worden