

7. Aanbidding als oorlogsvoering

Introductie

In de Bijbel wordt aanbidding vaak gekoppeld aan oorlogsvoering. God aanbidden is een machtig wapen in de strijd. Zowel in de geestelijke strijd als in materiële oorlogsvoering kan aanbidding een doorslaggevende rol spelen, leren we uit de Bijbel. Wat leren we hieruit voor de strijd in ons persoonlijk leven? Hoe kunnen we aanbidding daarin gebruiken?

Wat zegt de Bijbel?

In het Oude Testament lezen we over leiders en koningen die oorlogen wonnen door God te aanbidden. De Bijbel leert ons om geen vertrouwen te stellen in paarden, wapens of de kracht van een mens, maar om ons vertrouwen te stellen in God.¹

Koning Josafat had dit principe goed begrepen. Toen hij oorlog moest gaan voeren tegen drie veel te grote legers, raadpleegde hij God. Vervolgens sprak hij tegen het volk: *“Luister naar mij, Juda, en u, inwoners van Jeruzalem. Vertrouw op de Heer, uw God, dan zult u standhouden. Vertrouw op Zijn profeten, dan zult u voorspoedig zijn.” Hij pleegde overleg met het volk en stelde voor de Heer zangers aan en mensen die de heilige Majesteit prijzen zouden, terwijl zij voor de gewapende mannen uittrokken en zeiden: “Loof de Heer, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig!” Juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de Heer hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seirgebergte die op Juda waren afgekomen, en zij werden verslagen.*²

Koning Josafat kreeg van God door dat hij de lofzangers voor de legers uit moest laten gaan. Zij voerden de strijd en niet de bewapende soldaten. Op het moment dat zij begonnen te zingen, begon God Zelf tegen de vijandelijke legers te strijden en werden ze verslagen.

Zo horen we ook dat de muren van Jericho door bazuingeschal en gejuich van de Israëlieten neervallen.³ En we lezen dat Gideon met 300 man een enorm leger van de Midianieten verslaat, door op de shofar te blazen en te roepen: ‘Het zwaard van de Heer en van Gideon!’⁴ Verder lezen we over koning Hizkia die met een gebed een enorm leger van Assyriërs verslaat. Op zijn gebed doodt de Engel van de Heer 185.000 man in één nacht in het legerkamp van de Assyriërs.⁵ Steeds zien we dat aanbidding, gejuich, muziek en gebed de overwinning gaf in de oorlog.

Aanbidding en gebed kan vandaag de dag nog steeds legers op de vlucht jagen. Van de bekende protestantse hervormer John Knox is bekend dat hij krachtige gebeden naar God opzond. Over Mary, de koningin van de Schotten, werd gezegd dat zij vreesde als John Knox op zijn knieën ging om te bidden. Ze zei ooit dat ze liever alle legers van Engeland bij elkaar tegemoet zou gaan, dan de gebeden van John Knox. Ze haatte hem en vreesde hem.

Ook rond de stichting van de staat Israël zien we de kracht van gebed en aanbidding terug. De Joden hebben toen verschillende oorlogen gewonnen, die menselijkerwijs niet te winnen waren. Gedragen door gebed en aanbidding haalde het Israëliëse leger overwinning op overwinning.

Aanbidding is niet alleen een machtig wapen in letterlijke oorlogen, maar vooral ook in de geestelijke strijd. Met aanbidding brengen we Gods Koninkrijk verder en jagen we de duivel en zijn trawanten op de vlucht. Bolwerken storten in, boze machten worden gebroken, aanbidding is een machtig middel in de geestelijke strijd.

De Levieten hadden de taak om dag en nacht profetische zangen op te zenden in de Tempel. Hun roeping staat in militaire termen omschreven. Zo staat er in Numeri 8:24 dat de Levieten vanaf 25 jaar dienst mochten doen in de tabernakel. Maar in het Hebreeuws staat er voor 'dienst doen': *javo' litsvo' tsava'*. Dit betekent: 'om het leger in te gaan om oorlog te voeren'. Letterlijk staat er in dit vers dat de Levieten het leger ingingen om oorlog te voeren in de dienst van de tabernakel. Zij deden aan geestelijke oorlogsvoering in de tabernakel. Dit deden zij voornamelijk door de voortdurende lofprijzing en aanbidding.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat David samen met de legerbevelhebbers de profetische zangers afzonderde voor de dienst in de Tempel, volgens 1 Kronieken 25:1. De legertop kwam eraan te pas om de profetische zangers Asaf, Heman en Jeduthun in hun ambt aan te stellen, samen met hun zonen en verwanten. De aanbidding in de Tempel had in Davids dagen nog altijd een militaire functie. Met de aanbidding werden oorlogsoverwinningen behaald, in de letterlijke en in de geestelijke strijd.

Oorlogen worden niet gewonnen door menselijke kracht, maar door goddelijke kracht en door aanbidding en gebed. Zelfs de kinderen spelen hier een belangrijke rol in. In Psalm 8:3 staat geschreven: *Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders, om de vijand en de wraakzuchtige te laten ophouden.*

De simpele liedjes, gebeden en woorden van kinderen wil God gebruiken om de vijand te verslaan. Hieruit komt zo duidelijk naar voren dat God niet op de kracht van mensen vaart. Juist het zwakke kiest Hij uit om Zijn kracht door zichtbaar te maken. Kinderen zijn niet de sterkste in kracht, maar wel in oprechtheid, vertrouwen en zuiverheid voor de Heer. God werkt totaal anders dan mensen.

Wat leren wij?

Wat kunnen wij hieruit leren? Wat moeten we doen als we lastige situaties in ons eigen persoonlijke leven tegenkomen? Wel, we worden opgeroepen om God te danken en te loven voor de overwinning, ook al zien we er nog niets van. Dat brengt de overwinning. Josafat stuurde de zangers vooruit en zij zongen dat God altijd trouw blijft en goed is. Terwijl zij vooruit marcheerden, stonden de vijandelijke legers nog onaantastbaar en dreigend voor hen. Menselijkerwijs maakten zij geen enkele kans. Maar doordat zij begonnen te zingen van de God die overwinningen geeft, kwam de overwinning ook daadwerkelijk. Dus ook als je situatie uitzichtloos en hopeloos lijkt: zing van de goedheid en overwinning van de Heer. Juist dan! Zing en proclameer in geloof dat God de overwinnaar is.

Wij zijn geroepen tot een leven van aanbidding. We mogen God verheerlijken over alle aspecten van ons leven. We mogen God verheerlijken in iedere situatie. We mogen Hem verheerlijken over ons gezin, over ons werk, over ons huis, over onze relaties, over onze financiën, over onze gezondheid, etc. Loof de Heer, want Hij is goed en zijn goedheid duurt voor eeuwig. Hij zal voorzien en de overwinning brengen, zelfs als wij totaal niet meer weten hoe.

Maar misschien zit je wel in een situatie dat je hier zelf niet meer het geloof voor kunt opbrengen. Vraag dan anderen om voor jou te bidden en te zingen en God te loven voor de overwinning. Zoek en verzamel mensen met geloof om je heen en laat hen de Heer prijzen en loven over jouw leven. Juist ook kinderen zijn hierbij van groot belang. Vraag kinderen om tot God te bidden, om genezing uit te spreken, om overwinning uit te zingen, om God te loven en te danken. Zij hebben nog veel minder geloofsblokkades dan de meeste volwassenen. God grondvest Zijn sterkte door de woorden en geluiden van kinderen.

Bijbelteksten

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Vals vertrouwen op legers: | Psalm 20:8, Psalm 146, Jesaja 31:1-3 |
| 2. Josafat verslaat drie koningen: | 2 Kronieken 20:20-22 |
| 3. Muren van Jericho vallen: | Jozua 6:20 |
| 4. Gideon verslaat Midianieten: | Richteren 7:20-22 |
| 5. Hizkia verslaat Assyriërs: | 2 Koningen 19:14-20, 35-37 |
| 6. Oorlogsvoering der Levieten: | Numeri 8:24, 1 Kronieken 25:1 |
| 7. Sterkte uit mond van kinderen: | Psalm 8:3 |