

## **7. Andere gaven...**

### **Introductie**

Er zijn vele gaven van de Geest. De gaven van profetie, tongentalen en genezingen hebben we apart besproken, omdat daar vaak vragen over gesteld worden. Dit neemt niet weg dat alle verschillende gaven belangrijk zijn voor de gemeente om op een gezonde wijze te functioneren. In dit stuk willen we een aantal van deze gaven nog naar voren halen. Dit is zeker geen compleet overzicht, want de Geest kan altijd nieuwe gaven geven. God is soeverein en weet wat er in welke tijd en in welke gemeente nodig is.

### **Wat zegt de Bijbel?**

In 1 Korinthe 12 worden heel wat gaven van de Geest genoemd. De gaven van profetie, tongentalen en genezingen zijn al genoemd. Verder worden genoemd: apostelen. Dit zijn mensen die geestelijke autoriteit kunnen voeren over regio's en nieuwe initiatieven kunnen ontplooien voor Gods Koninkrijk. Leraars worden genoemd. Zij kunnen op evenwichtige en overtuigende wijze onderwijs geven vanuit Gods Woord en door de kracht van de Geest. Daarmee zorgen zij voor een gezond geestelijk klimaat in de gemeente. Ook de gaven van krachten of wondertekenen wordt genoemd. Dit is een aparte gave, naast de gave van genezingen. Gelovigen met deze gave zijn geroepen om bijzondere tekenen te verrichten om de boodschap van het evangelie kracht bij te zetten. Verder wordt de gave van hulpverlening genoemd. Sommigen zijn speciaal geroepen en toegerust om ondersteunende functies te bekleden en mensen die hulp nodig hebben op te merken en bij te staan. Deze gave is heel essentieel, om mensen, bedieningen en gemeenschappen overeind te houden en gezond te houden. Weer anderen hebben bestuurlijke gaven gekregen. Zij worden door Gods Geest toegerust om plannen te maken en uit te voeren en de gemeenschap van goed leiderschap te voorzien.

In Romeinen 12 worden enkele van deze gaven opnieuw genoemd. Daarbij wordt nog de gave van bemoedigen genoemd. Mensen die deze gave bezittingen zijn speciaal toegerust om anderen te bemoedigen, aan te vuren en te enthousiasmeren. Ook dit is een zeer belangrijke gave, om het vuur te laten branden in de harten van de gemeenteleden en gelovigen te helpen om vol te houden. Verder wordt de gave van uitdelen genoemd. We delen allemaal uit van onze bezittingen, maar sommige mensen zijn speciaal door Gods Geest toegerust om geld en bezittingen op de juiste tijd en wijze in te zetten voor Gods Koninkrijk. Zij ontvangen veel van God om ook weer uit te delen. Dat is een grote verantwoordelijkheid en vereist ook grote wijsheid van boven.

In Efeze 4 worden nog de evangelisten en herders genoemd. Evangelisten zijn mensen met een speciale gave om ongelovigen aan te spreken of te bereiken met het evangelie. Zij zijn de voorhoede van Gods Koninkrijk en halen mensen binnen voor God. Herders zijn mensen met een pastoraal hart. Zij proeven noden en pijn van mensen en kunnen hen herderlijk ondersteunen. Daar ontvangen zij de zalving van de Goede Herder voor.

Al met al zien we een heel scala aan gaven van de Geest. Er zijn er vast nog meer te noemen. Wat belangrijk is om te beseffen, is dat ze allemaal werken zoals de drie gaven die we uitgebreid hebben besproken. Enerzijds kan Gods Geest iedere gelovige op ieder vlak toerusten en gebruiken, afhankelijk van de situatie. Anderzijds rust Gods Geest specifieke gelovigen toe om extra sterk in bepaalde gaven te functioneren. Zo is iedereen nodig om het Lichaam van Jezus op te bouwen. Iedereen heeft een unieke plaats in de gemeente en we elkaar allemaal nodig. Niemand kan gemist worden. Zoek en bid daarom naar wat de Geest jou aan gaven heeft gegeven in jouw leven en hoe jij ze kunt inzetten in de gemeente en voor Gods Koninkrijk.

Bij veel van deze gaven zijn ook bedieningen voor te stellen. Mensen die zodanig sterk in één van deze gaven functioneren dat ze op breder niveau deze gaven onder de aandacht zullen brengen en anderen erin zullen onderwijzen. God kan hierin een roeping op je leven leggen. Dat is niet aan iedereen gegeven en vraagt ook extra toewijding en vorming van boven. God alleen kan dat openbaren aan de personen in kwestie en tegelijk ook aan de omgeving van deze personen. Bedieningen zijn geen nastrevenswaardige positie, maar worden toegewezen door Jezus Zelf.

## **Wat leren wij?**

Wij leren dat iedereen bepaalde gaven heeft gekregen in zijn of haar leven en iedereen onmisbaar is voor het Lichaam van Jezus. We kunnen daarnaar zoeken in gebed, maar bijvoorbeeld ook door gaventesten in te vullen. De gaven van de Geest zijn vaak wel in lijn met de natuurlijke aanleg en gaven van deze personen. Toch zijn ze wel van totaal andere orde. Het is Gods Geest die ons toerust voor de geestelijke gaven. Hij geeft bovennatuurlijk inzicht en vermogen om onze gaven op de juiste wijze voor het Lichaam van Jezus in te zetten.

Dat geldt voor iedere gave van de Geest. We kunnen niet afgaan op onze kracht en mogelijkheden, maar zullen het altijd van Gods Geest moeten verwachten. Zelfs bij een gave als hulpverlening bijvoorbeeld. Gods Geest zal ons moeten onderwijzen aan wie we wel en aan wie we geen hulp kunnen verlenen. En Gods Geest zal ons moeten onderwijzen hoe we iemand echt kunnen helpen. Van nature kunnen we mensen helpen, maar dat wil nog niet zeggen dat mensen er ook echt op langere termijn mee geholpen zullen zijn. Alleen God weet alle dingen. Hij weet precies welke hulp nodig is.

Om een voorbeeld te geven. Misschien is iemand op eigen initiatief een prachtig idee uit gaan rollen in de gemeente van Jezus. Stel je voor dat dit idee indruist tegen Gods plannen voor die gemeente. Hoe mooi het idee menselijkerwijs gesproken ook is, het neemt teveel tijd en energie van de gemeente in beslag, waardoor God zijn plannen minder makkelijk kan uitrollen. Als deze persoon vervolgens tegen een burn-out komt te zitten en om hulp vraagt bij zijn project in de gemeente, dan kun je daar maar al te snel in springen. Zeker als je de gave van hulpverlening hebt. Misschien weet je precies hoe je hulp zou kunnen bieden om iemand er weer bovenop te helpen en het project goed draaiende te houden. Maar als de Geest jou niets ingeeft, zou je hiermee tegen Gods plannen in werken.

De gave van hulpverlening zal, net als iedere andere gave, een bovennatuurlijke toerusting moeten zijn, waardoor we de juiste hulp weten te bieden, namens God. Soms sluiten de gaven van de Geest niet eens aan bij een natuurlijke aanleg of gave. Gods kracht wordt in onze zwakheid zichtbaar namelijk. Maar meestal zullen deze gaven wel bij elkaar aansluiten, omdat God ons met een reden bepaalde gaven van geboorte mee heeft gegeven. Deze passen bij de roeping die op je leven rust. God verlangt ernaar dat je blij wordt van wat Hij door jou heen wil doen. Hij heeft bepaalde gaven, visies en passies in je hart gelegd, die Hij aan wil spreken.

We zagen ook dat gaven op verschillende niveaus functioneren. Gaven zijn nooit beperkt tot een kleine groep mensen. We worden opgeroepen om naar alle gaven te streven.<sup>2</sup> God wil ons allemaal gebruiken om te getuigen van het evangelie, anderen bij te staan, anderen te bemoedigen, van ons bezit te delen, anderen te helpen met onze kennis, etc. Iedereen heeft een specifieke roeping in het Lichaam van Jezus, maar dat is nooit beperkend bedoeld, alsof je dan alleen in deze gave zou kunnen functioneren. Nee, de Heilige Geest woont in je en Hij heeft de beschikking over alle gaven. Laat je dus vooral leiden door Hem, dan zul je weten wat je wanneer nodig hebt!

## **Bijbelteksten**

1. Gaven van de Geest:

Romeinen 12:4-8, 1 Korinthe 12, Efeze 4:11

2. Streven naar alle gaven:

1 Korinthe 14:1