

Wayishlach – Genesis 32:3 – 36:43

Aliyah 1 – Genesis 32:3 – 32:12

In deze aliyah lezen we dat Jakob terugkeert naar Se'ir in Edom. Dat is het gebied waar zijn broer Ezau woont. Nu was dit een spannende onderneming voor Jakob, want bij zijn vertrek haatte Ezau Jakob zo zeer, dat hij hem wilde doden. 'Se'ir' betekent 'harige', wat verwijst naar de harigheid en wildheid van Ezau. En 'Edom' betekent '**rood**'. Deze naam had Ezau gekregen, vanwege de gulzige scene van de rode linzensoep.¹

Waar komt Jakob vandaan? Jakob keert terug van Laban, zijn schoonvader. Dat zegt hij ook in vers 4. Het is veelzeggend dat de naam 'Laban' in het Hebreeuws '**wit**' betekent. Deze naam heeft waarschijnlijk te maken met de schijnheilige manier waarop Laban al het witte en gestreepte vee van Jakob afhandig probeerde te maken.² Jakob keert dus terug van de witte Laban naar de rode Ezau. Dit is niet toevallig te noemen. Hier schuilt een les in.

Het paar rood-wit komen we in de Bijbel ook tegen als symbool voor **zonde en onschuld**. Rood staat dan voor de zonde en wit voor de onschuld. In Jesaja 1:18 staat bijvoorbeeld: *Al waren uw zonden rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.* Bij Ezau lagen de **zonden** er dik bovenop. Hij was gulzig en wild en hij verachtte zijn geboorterecht. Laban lijkt op het eerste oog onschuldig, maar daar blijkt nog een addertje onder het gras te zitten. Want Laban blijkt een **schijnheilige** te zijn, die met de wet en de regeltjes aan zijn kant, Jakob helemaal uitbuit.

Van nature was Jakob ook schijnheilig. Hij buitte Ezau's honger uit om het eerstgeboorterecht in handen te krijgen. En hij legde witte takken in de troggen, zodat hij meer jonge schapen kreeg, dan Laban. Maar het bijzondere is dat hij aan het eind van zijn reis Ezau 'zijn broer' en 'zijn heer' noemt en zegt dat hij zich bij Laban altijd 'een vreemdeling' heeft gevoeld.³ Nadat hij geconfronteerd werd met zijn eigen slechte karaktertrekken, heeft hij besloten dat hij zich toch **meer thuis** voelt bij zijn rode broer.

Yeshua heeft iets soortgelijks voorgeleefd. Hij voelde zich thuis bij openlijke zondaren, zoals **hoeren en tollenaars**. Maar de schijnheilige farizeeën, die de wet en de regeltjes aan hun kant hadden, heeft Hij heel scherp toegesproken.⁴ Waarom is dit zo? Wel, omdat zondaars weten dat ze een heilmeester nodig hebben.⁵ Zij hebben nog een open houding om te leren en gered te worden. Schijnheilige vromen zijn vaak hoogmoedig en niet meer te bekeren, omdat ze denken alles zelf al te weten. Je kunt haast beter een oprechte en openlijke zondaar zijn, dan een lauwe schijnheilige, volgens Openb. 3:15.

¹ Gen. 25:30.

² Gen. 30:32, 30:37, 31:7-12, 31:38-42.

³ Gen. 32:4, 11.

⁴ Matt. 23, Mark. 2:16-17, Luk. 15:1-2 etc.

⁵ Mark. 2:16-17.

In deze aliyah lezen we ook dat Jakob heel **bang** is voor zijn broer Ezau, als hij hoort dat hij hem met 400 man tegemoet komt. Even geleden had hij tegenover Laban nog krachtige woorden gesproken en God 'de Gevreesde van Izak' genoemd. Nu noemt hij God gewoon 'de God van Izak'.⁶ Waar is de Gevreesde God gebleven, nu een nieuwe angst zich meester maakt van Jakob? Hier komt de oude, angstige Jakob weer naar boven.

Jakob wordt hier geconfronteerd met een grote angst uit zijn **verleden**. Na heel veel jaren van groei was hij in staat tegen Laban op te treden. Zijn eigen karaktertrekken heeft hij daarmee enigszins overwonnen. Maar nu wordt hij geconfronteerd met zijn broer, die tegengestelde karaktertrekken heeft. En de wildheid en woede van zijn broer, doen al het bloed uit zijn gezicht wegtrekken. Is hij er klaar voor om zijn verleden te ontmoeten?

Ook in ons leven is het zo, dat we op een dag geconfronteerd zullen worden met angsten uit het verleden. Soms moeten we jarenlange omwegen en zwerftochten maken, voordat we sterk genoeg zijn om de angsten van ons verleden weer te ontmoeten. Maar we krijgen zeker een herkansing, om daarmee af te rekenen. Wat hebben we dan in tussentijd geleerd? **Zijn we gegroeid in onze persoonlijkheid?** Hebben we inmiddels de juiste tools in onze bagage, om dat aan te kunnen? Dat is de vraag...

Jakob ging gedwongen weg uit het beloofde land. Het **overkwam** hem min of meer. Maar de terugkeer naar het beloofde land is een **actieve keuze**. Hier komt het aan op **angst tegenover moed**. Zo was het ook met de Exodus. Deze overkwam het volk min of meer. Maar de intocht in het beloofde land, was een zaak van angst tegenover moed. Jozua moest het volk steeds moed inspreken, om de angst voor de reuzen in het land Kanaän niet te laten winnen.

Ook dit is een geestelijk principe wat voor ons leven geldt. Verlossing of redding overkomt je min of meer. Yeshua trekt ons door zijn Geest uit het oude, zondige leven. We zijn vrij. Maar het leven in een nieuw en vruchtbaar leven, vraagt een actieve keuze en heel veel moed. Eerst volgt dan de woestijn of testperiode van je geloof. Houdt je geloof stand? En vervolgens worden we gevraagd het beloofde land van Gods zegeningen in bezit te gaan nemen. En daar zullen we moed nodig hebben om de angst te overwinnen. God gehoorzamen en zijn zegen ontvangen en aan anderen uitdelen is niet makkelijk. We zullen veel drempels over moeten stappen.

Jakob is bang dat zijn kamp verslagen zal worden door Ezau. Hij stelt zich daarom heel **nederig** op naar Ezau. Hij vertelt hem dat hij veel vee heeft. En door zichzelf als dienaar van Ezau te positioneren, zegt hij eigenlijk dat Ezau alles mag hebben. Zo wil hij Ezau gunstig stemmen. Maar opvallend genoeg noemt hij zijn kamelen, zijn vrouwen en zijn kinderen niet bij Ezau.⁷ Die zijn hem te dierbaar. Die wil hij niet aan Ezau verliezen. Zijn angst is dat de moeders met hun kinderen gedood worden.⁸

⁶ Gen. 31:42, 32:9.

⁷ Gen. 32:4-5, 7.

⁸ Gen. 32:11. Er is in Deut. 22:6 ook een verbod op het doden van een moedervogel samen met haar jongen.

Jakob deelt zijn kamp daarom op in tweeën. Zo is er een grotere kans dat één van de kampen ontvluchten kan. Dit is een **slimme zet** van Jakob.⁹ Maar er is meer aan de hand dan alleen een slimme zet van Jakob. Jakob zegt namelijk in vers 10 dat hij met zijn staf de Jordaan is overgestoken en nu tot twee kampen is uitgegroeid. Deze staf doet denken aan de **staf van God**, waarmee Mozes de Schelfzee liet splijten.¹⁰ Dit is een staf met bovennatuurlijke kracht. En ook deze twee kampen hebben met het bovennatuurlijke te maken. Dat leren we uit vers 2:

In vers 2 staat dat Jakob zich in onze aliyah bij **Machanaïm** bevindt. En 'Machanaïm' betekent 'twee kampen'. Op deze plek ontmoette Jakob namelijk **engelenlegers**. Jakobs kamp bevindt zich in onze aliyah letterlijk in het legerkamp van God!¹¹ Dat blijkt ook uit vers 3, waar staat dat Jakob boden zond naar zijn broer Ezau. Maar het Hebreeuwse woord voor 'bode' is *maleach*. En dit woord kan met evenveel recht als 'engel' vertaald worden. Jakob stuurde dus engelen vooruit naar Ezau toe!

Opnieuw komt hier de parallel met Jozua en de intocht in het beloofde land naar voren. Toen Jozua net op wonderlijke wijze de Jordaan was overgestoken om het beloofde land in bezit te nemen, ontmoette hij namelijk de bevelhebber van het engelenleger van de Heer.¹² Kennelijk hoeven we niet alleen het **beloofde land** van zegeningen in te nemen. Onze moed hoeft niet toereikend te zijn om de angst te overwinnen. God Zelf zal met zijn engelen voor ons strijden.¹³

Jakob voert de strijd dus op heel ander niveau dan Ezau. Ezau voert een **letterlijke strijd** en komt met 400 man.¹⁴ Maar Jakob voert een **geestelijke strijd** en stuurt engelen vooruit. Interessant is in dit verband dat er letterlijk in het Hebreeuws van vers 10 staat dat Jakob zegt: *Ik ben klein geworden door al uw genadige daden en alle trouw, die U beweest aan uw dienaar*. Letterlijk is hij wel uitgegroeid tot 2 kampen van mensen en vee. Maar in geestelijke zin is hij kleiner en **nederiger** geworden. Hij is nu totaal afhankelijk van God, die voor hem strijden zal.

En toch is Jakob bang voor Ezau. En ik denk dat dat terecht is, want Jakob had in de hemel eigenlijk **geen recht** op verzoening met zijn broer Ezau. Hij had Ezau immers zelf bedrogen. Ezau stond dus in zijn recht, als hij Jakob en de zijnen doden zou. Daarom moest er eerst nog een strijd gevoerd worden in hemel.¹⁵ Dat blijkt ook uit het vervolg, waar Jakob bij de Jabbok **worstelt met God Zelf**. Hij ontleent daaraan zelfs zijn nieuwe naam 'Israël', omdat hij vocht met God en mensen en overwon.¹⁶

⁹ Overeenstemmend met het advies van Prediker 11:2 om je brood in zeven of acht delen te verdelen, omdat je niet weet welke ellende je nog zal overkomen.

¹⁰ Ex. 4:20, 14:16.

¹¹ Gen. 32:2.

¹² Joz. 5:13-15.

¹³ Zie bijvoorbeeld ook: Psalm 91:11-12.

¹⁴ 400 is de letterwaarde van de *tav*, de laatste letter van het alfabet en staat symbool voor het einde of de dood.

¹⁵ Zie ook www.ingeestenwaarheid.nl > Toerusting > Praktisch Onderwijs > Hemelse rechtbanken

¹⁶ Gen. 32:24-32.

Bij de Jabbok worstelde hij vanwege zijn verleden en om zijn toekomst, met God Zelf. En hij verkreeg het recht van de Heer op verzoening met zijn broer Ezau. We zien dan ook dat de legers van Ezau er helemaal niet aan te pas komen, want de strijd was al gestreden in de geestelijke wereld. Zonder slag of stoot verzoent Ezau zich met Jakob. Hij valt hem zelfs huilend om de nek.¹⁷ Zo verkrijgt Jakob de zegen en de bescherming van de Heer en mag hij het beloofde land binnengaan.

We zien hier een mooie illustratie van Efeze 6:12 waar staat: *Want **wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed**, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.* Zolang we blijven strijden tegen de mensen, die ons onrecht doen of onze zegen in de weg staan, voeren we de verkeerde strijd. Het gaat namelijk om de strijd daarachter of daarboven. Er speelt veel meer dan alleen het zichtbare.

Yeshua heeft ook tegen Pilatus gezegd dat **zijn Koninkrijk niet van deze wereld is**, want als zijn koninkrijk van deze wereld geweest zou zijn, dan hadden zijn dienaren voor hem gestreden.¹⁸ Maar nu geeft Hij zichzelf over tot in de dood. Voor het oog lijkt Hij daarmee te **verliezen**. Maar in de onzichtbare wereld **overwint** Hij daarmee en vestigt Hij zijn hemelse Koninkrijk. Nooit meer zullen de geestelijke machten namelijk rechten kunnen claimen op Hem en zijn volgelingen. Want zijn bloed heeft in de hemel voor altijd betaald. Daarom gaat er ongeëvenaarde kracht uit van het bloed en de Naam van Yeshua!

Ook voor Yeshua's volgelingen geldt dit. In 2 Korinthe 4:16-18 staat dat Yeshua's volgelingen uiterlijk wel **vervolgd en gedood** worden, maar in de geestelijke wereld daarmee een grote overwinning behalen. Wij kijken namelijk niet naar de zichtbare dingen, want die zijn tijdelijk, maar naar de **onzichtbare dingen**, want die zijn eeuwig. Gods Koninkrijk zal eenmaal zichtbaar worden en voor altijd duren. Dan zullen ook Gods kinderen in **heerlijkheid** geopenbaard worden.¹⁹

Hoe strijden we deze geestelijke strijd? Dit kan op vele manieren. Door de geestelijke wapenrusting aan te trekken, waarover u kunt lezen in Efeze 6. Door zonden te belijden en Yeshua's bloed over onze schuld te vragen. Door proclamatie van Gods woorden en overwinning.²⁰ Door hemelse openbaring te vragen van God. Bovenal door gebed, het persoonlijke spreken met de hemelse Vader. Door gehoorzaamheid aan Gods geboden en profetische aanwijzingen. Door te functioneren in de hemelse rechtbanken.²¹ Door aanbidding en getuigenis.²² Door martelaarschap. Etc.

¹⁷ Gen. 33:4.

¹⁸ Joh. 18:36.

¹⁹ Kol. 3:4.

²⁰ Ef. 3:10.

²¹ Zie ook www.ingeestenwaarheid.nl > Toerusting > Praktisch Onderwijs > Hemelse rechtbanken

²² 2 Kron. 20:21-22, Openb. 12:11.

Welke lessen hebben we nu geleerd?

1. Houdt je verre van **schijnheiligheid** (regeltjes belangrijker dan barmhartigheid)
2. Het is goed om te zoeken naar **groei** van je **persoonlijkheid** en karakter
3. Wees **moedig** op Gods weg, laat de angst je niet tegenhouden
4. Haast je om je **nederig** op te stellen tegenover een tegenpartij
5. Strijd de **geestelijke strijd** en niet de natuurlijke strijd tegen mensen
6. Richt je op de **onzichtbare** dingen
7. Vraag Gods **engelenleger** te hulp en **vertrouw** erop dat Hij vecht voor jou