

De shabbatsmaaltijd en Yeshua

De shabbat wordt ook wel '**klein Pesach**' genoemd. Daar is een reden voor, want met Pesach wordt de uittocht uit het diensthuis van Egypte gevierd. Met de shabbat vieren we de uittocht uit het werkzame leven van afgelopen week. We vieren dat we geen slaven zijn van ons werk en onze bezigheden, maar dat we in vrijheid het goede kunnen genieten en God kunnen dienen.

In de shabbatsmaaltijd zijn ook elementen uit de sedermaaltijd (die met Pesach gevierd wordt) terug te vinden. Zo wordt de shabbatsmaaltijd altijd met **brood en wijn** gevierd. Nu wordt er met Pesach geen gerezen brood gegeten, maar alleen matzes, maar toch is de overeenkomst daar. De link naar het avondmaal is snel gelegd. Yeshua stelde het avondmaal in tijdens de sedermaaltijd, maar eigenlijk is er iedere week met shabbat de kans om Yeshua met brood en wijn te gedenken.

Wat voor deze link pleit is dat het brood dat tijdens de shabbatsmaaltijd gegeten wordt, verbonden wordt met het manna (brood) dat de Israëlieten in de woestijn aten. Er liggen altijd twee shabbatsbroden op tafel. Dit verwijst naar het verzamelen van een dubbele portie manna op de dag voor de shabbat, zodat er op shabbat niet verzameld hoefde te worden. Nu heeft Yeshua zichzelf het ware manna uit de hemel genoemd (Joh. 6:32-35, 48-58). Hij zei dat wie zijn lichaam zou eten en zijn bloed zou drinken, geen honger of dorst meer zou hebben. Het teken hiervan is het avondmaal. Zo is het avondmaal verbonden met het manna dat op de shabbatstafel ligt (en de wijn die daarop staat).

Het brood wordt altijd met **zout** gegeten. Dit verwijst naar het zoutverbond dat God met zijn volk sloot. Bij een zoutverbond namen de twee partijen van het verbond ieder hun eigen vaatje zout mee. Vervolgens gooiden ze dat zout door elkaar en zeiden: 'zo zeker als dit zout niet meer uit elkaar te halen is, zo zeker zijn wij aan elkaar verbonden door ons verbond'. Op dezelfde manier verbond God zich met zijn volk. Zijn verbond hield in dat als zijn volk gehoorzaam zou zijn aan zijn geboden, dan zou God het zegenen. Maar als zij ongehoorzaam zouden zijn, dan zouden de vloeken over hen komen.

Het verbondszout mocht nooit ontbreken bij de graanoffers (eerstelingen) in de tempel (Lev. 2:13). Yeshua werd geofferd als eersteling van het graan (Joh. 12:24, Rom. 8:29, 1 Kor. 15:20, Kol. 1:15,18, Hebr. 2:10). Daarbij mag het zout dus ook niet ontbreken. Sinds Yeshua's offer is er een nieuw verbond ingegaan, waarin God leven belooft aan ieder die gelooft in zijn Zoon Yeshua. Dit verbond is verzegeld in Yeshua's bloed en zeker zo bindend als het zoutverbond.

Yeshua heeft zijn volgelingen ook het 'zout van de wereld' genoemd (Matth. 5:13). Als het goed is geven wij het leven smaak door onze goede werken, in navolging van Yeshua. Zout is bederfwerend. In Yeshua hebben we een bederfwerende functie gekregen in deze

wereld. Bij het Brood des Levens (Yeshua) kan het zout (zijn volgelingen) natuurlijk niet ontbreken!

Tijdens de shabbatmaaltijd worden er ook **twee kaarsen** ontstoken. Deze staan symbool voor het gedenken en bewaren van de shabbat. Deze twee verschillende woorden worden gebruikt bij het shabbatsgebod in de twee verschillende versies van de Tien Geboden/Woorden (Ex. 20:8, Deut. 5:12). Yeshua heeft gezegd dat Hij het Licht van de Wereld is (Joh. 8:12). Maar ook van zijn volgelingen heeft Hij dat gezegd (Matth. 5:14). Twee kaarsen: één voor onze Heiland en één voor ons!

Ook het rituele **wassen van de handen** hoort te gebeuren voor de shabbatsmaaltijd. Hierbij kunnen we denken aan het schoonwassen van ons leven. Degenen met reine handen zullen tot God mogen naderen (Psalm 24:3-4). We kunnen ook denken aan de doop. Dan zijn de twee belangrijkste rituelen, die Yeshua heeft ingesteld, (doop en avondmaal) vertegenwoordigd tijdens de shabbatsmaaltijd. Ook kunnen we denken aan de voetwassing tijdens de sedermaaltijd, vanwege de linkers die er al lagen met de sedermaaltijd. We kunnen elkaars handen of voeten ritueel wassen, als teken van dienstbetoon aan elkaar.

Er zijn vast nog heel veel mooie betekenissen te ontdekken in de Joodse shabbatsmaaltijd. Yeshua heeft zijn diepe verlangens uitgesproken om aan tafel te kunnen zitten en de wijnbeker te kunnen heffen met zijn volgelingen in het komende **Koninkrijk van de hemel** (Matth. 8:11, Lukas 22:15-18). Zien wij daar ook naar uit? Bij wijze van voorproefje mogen we al aan tafel zitten, tijdens zijn feesten hier op aarde!