

Simchat Torah en Yeshua

Simchat Torah valt op de 23^{ste} van de zevende maand, op de dag na *Shemini Atseret* (de achtste dag van het Loofhuttenfeest). Simchat Torah betekent letterlijk ‘**vreugde van de wet**’. Op deze dag wordt gevierd dat de **Torah-lezing** rond is en dat een nieuwe jaarcyclus van Torah-lezingen begint. Deze dag wordt het laatste stukje van Deuteronomium gelezen en het eerste stukje van Genesis. Ook wordt er gedanst met Torah-rollen op de straat. En de kinderen krijgen allemaal snoepjes. Zo wordt de vreugde van Gods wet gevierd.

Yeshua heeft ook een diepe liefde gekoesterd voor de Torah. Dat blijkt wel uit de Bergrede, waarin Hij gezegd heeft dat geen tittel of jota daarin voorbij zou gaan. Ook zou degene die de Torah helemaal zou onderwijzen, groot genoemd worden in het Koninkrijk van de hemel. (Matth. 5:17-20) Dat kan ook niet anders, als we zien hoe liefdevol en uitbundig de psalmen over Gods wet spreken (bijv. Psalm 1 of 119). Yeshua heeft eens gezegd: *Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng.* (Joh. 4:34) Uiteraard had dit ook betrekking op de wil, die de hemelse Vader rechtstreeks op Yeshua's hart legde, door zijn Geest. (Joh. 5:19-20) Maar het kan niet anders, dan dat dit ook betrekking heeft op de Torah van God. Daarin staat immers de wil van de hemelse Vader voor de mensen opgeschreven.

Yeshua wordt zelfs de **belichaming van het Woord van God** zelf genoemd (Joh. 1:1-18). Yeshua en de Torah worden dus met elkaar geïdentificeerd. Yeshua is de op aarde rondwandelende Torah van God! Hij belichaamt het leven, zoals God dat bedoelt heeft en zoals Hij dat geboden heeft in zijn Torah.

In de Joodse traditie wordt geleerd dat God de **Torah als bouwplan of architect** gebruikte, toen Hij de wereld schiep. Er staat namelijk dat God het woord gebruikte om te scheppen. Hij sprak en het was er (Psalm 33:9). Zoals God eens door zijn woord de wereld schiep, zo herschept Hij ieder mens door Yeshua (Gen. 1:3, 2 Kor. 5:17). Dit is een groot en onbegrijpelijk wonder. Zowel de Torah als Yeshua is een manier van God om Zichzelf te belichamen en aan de mensen te tonen! Beiden worden ze gebruikt om te scheppen. De vreugde van de wet, is dus eigenlijk ook de **vreugde van Yeshua!**

Als **extra uitleg hierbij**: in Spreuken 8:22 staat er over de gepersonifieerde Wijsheid/Torah: *De Heer bezat mij als begin (bereeshit) van zijn weg, al voor zijn werken van oudsher.* Hier staat dat de Heer de Torah bezat als begin/beginsel (bereeshiet), voordat de schepping gemaakt was. Als we nu het eerste woord van de Bijbel lezen in Genesis 1:1 *bereeshit*, dan wordt de link duidelijk. Vertaald moet worden: ‘In begin’ of ‘met een beginsel’ schiep God de hemel en de aarde! God schiep met het beginsel, namelijk de gepersonifieerde Wijsheid of de Torah die vleesgeworden was, de hemel en de aarde. Daarom staat er ook over Yeshua geschreven, dat alles door Hem geschapen is (Kol. 1:16-17).