

Tisja Beav en Yeshua

Tisja Beav is letterlijk 'de negende van Av' (de 9^{de} van de vijfde maand). Dit valt in juli of augustus. *Tisja Beav* is een vastendag, waarop gerouwd wordt om de **verwoesting van de Eerste en de Tweede Tempel**. De eerste verwoesting vond plaats in het jaar 568 voor Christus en de tweede verwoesting in het jaar 70 na Christus. Ook wordt er gerouwd om latere gebeurtenissen van Jodenvervolging, die op de negende van Av plaatsvonden.

In de Bijbel staat de verwoesting van de Eerste Tempel beschreven in 2 Koningen 25:8-9. Hier wordt alleen de datum van de 7^{de} van de vijfde maand genoemd. Volgens de Joodse traditie duurde het echter nog twee dagen, voordat de Tempel daadwerkelijk verwoest was. De Tempel brandde zelfs door tot en met de 10^{de} van de maand, daarom wordt er ook wel gepleit voor een dubbele vastendag.

Op **Tisja Beav** wordt de hele dag gevast. Ook wordt het boek van de Klaagliederen gelezen. Liefst wordt ook de zogenaamde Klaagmuur in Jeruzalem bezocht. Dit is de westelijke muur van het Tempelplateau wat Herodes had laten bouwen. Dit plateau zorgde ervoor dat het Tempelplein, waarop de Tempel stond, flink uitgebreid kon worden. Helaas is het Joden door de eeuwen heen vaak verboden om de Klaagmuur te bezoeken en zo konden de rouwrituelen daar vaak niet plaatsvinden.

Ook Yeshua heeft de val van de Tempel beweend. Hij deed dit zelfs, voordat de Tweede Tempel gevallen was. Toen Hij in Jeruzalem binnenreed, vlak voordat Hij gekruisigd werd, huilde hij om de Tempel! En hij sprak toen: *Och, dat u ook nog op deze uw dag zou inzien wat tot uw vrede dient! Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen, u zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En zij zullen u met de grond gelijkmaken en uw kinderen in u. Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt ingezien.* (Luk. 19:41-44, 21:5-6)

Daarnaast staat er geschreven dat Yeshua gezegd heeft: *Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toegezonden zijn! Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten.* (Matth. 23:37-38)

Maar Hij sloot gelukkig wel **hoopvol** af: *Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heer.* (Matth. 23:39) Kennelijk komt er weer een dag dat Hij als gezegende Messias zijn intocht zal houden in Jeruzalem. Dan zal de vrede wel naar haar toe kunnen komen, zoals ook de profeten geprofeteerd hebben.

In het jaar 70 na Christus zijn de woorden van Yeshua in vervulling gegaan. Toen hebben de Romeinen Jeruzalem en de Tweede Tempel verwoest. Maar ook Yeshua's hoopvolle woorden blijven doorklinken. Er zal nog een dag van zegen en vrede komen voor

Jeruzalem. Dan zal er weer een Tempel zijn. De Bijbel spreekt namelijk over een nieuwe Derde Tempel, die er in de toekomst nog zal komen. Zie voor meer informatie daarover het document 'Chanoeka en Yeshua'.

Yeshua heeft zich nauw verbonden geweten met de Tempel. **Hij noemde zijn lichaam zelfs de Tempel.** Deze Tempel zou ook afgebroken worden, maar in drie dagen zou deze weer verrijzen uit het graf! (Joh. 2:19-21, Matth. 26:61) Toen Yeshua stierf aan het kruis, droeg Hij ook de pijn en het lijden van Jeruzalem en de Tempel in zich mee. Hij leed aan de verwoesting van Jeruzalem en het Huis van God. Gelukkig komt er ooit een dag dat Yeshua Zelf de Tempel zal zijn, in het nieuwe Jeruzalem! (Openb. 21:22)