

Tongentalen

Over de tongentalen leven veel verschillende meningen en opvattingen. Sommigen leren dat tongentalen gewoon menselijke talen zijn. Anderen leren dat er maar één tongentaal is. Weer anderen leren dat je tongentalen ontvangen moet hebben om volgeling van Yeshua te kunnen zijn. Aan het eind van dit stuk, zal ik hierover mijn mening geven. Maar eerst de belangrijke vraag: **hoe ontvang ik tongentalen?**

De tongentalen zijn in de Bijbel een teken van de **doop met de Heilige Geest**. Op het moment dat Gods Geest iemand voor het eerst helemaal aanraakt en vervult, beginnen mensen in tongen te spreken (Hand. 2:4, 10:46, 19:6, etc.). Derek Prince legt in zijn boek 'De pijlers van het christelijke geloof' met veel Bijbelcitaten uit dat de tongentalen het enige, onveranderlijke teken zijn om te kunnen bepalen of je gedoopt bent met de Heilige Geest.

Maar de tongentalen hoeven niet persé op deze plotselinge en indrukwekkende wijze te beginnen. Ik geloof dat de tongentalen niet zullen ontbreken bij de doop met de Heilige Geest. Toch denk ik dat de tongentalen los van de doop met de Heilige Geest voor kunnen komen. Mijn ervaring was namelijk een andere. Bij mij ging het allemaal geleidelijk. Ik begon in tongen te spreken, toen ik ontdekte dat het met **overgave van de tong en van je eigen controle** te maken heeft. In die tijd begon ik in het gebed gewoon te brabbelen en vreemde klanken te maken. Ik had sterk de indruk dat ik dit gewoon zelf deed. Alleen vroeg ik de Heilige Geest om de controle gaandeweg over te nemen en mij zijn talen te leren. Ik heb een gouden tijd van aanbidding gehad, hoewel ik niet kon zeggen welke woorden van de Geest en welke woorden van mijzelf waren...

Voorheen zou dit mij erg onzeker hebben gemaakt, omdat ik dacht dat de tongentalen je plotseling zouden overvallen en dat dit puur het initiatief van God Zelf zou zijn. Maar nu besepte ik dat het initiatief van God samen opgaat met ons eigen initiatief om de controle over te geven. Waarom zou het in één keer helemaal 'goed' moeten gaan? Een kind leert ook niet van de één op de andere dagen spreken, toch? Er was een last van me afgevallen, toen dit besef tot mij doordrong. Je mag **gewoon proberen en oefenen**. En God daarbij vragen om het initiatief steeds meer over te nemen. Dat zal Hij op zijn tijd echt wel doen! Hij weet of je Hem met een oprecht hart wilt aanbidden...

Ik merkte ook dat de overgave van de controle, op andere vlakken doorwerkte. Voorheen zou ik me heel gek hebben gevoeld, als ik zomaar wat brabbelde. Maar nu scheelde het me niet meer. Ook in gesprekken met andere mensen merkte ik, dat ik me minder afvroeg hoe zaken zouden overkomen. Ik was vrijer geworden dan voorheen. De controle was overgegeven aan boven. Hoewel dit een strijdpunt blijft, was dit een hele bevrijding!

Het ontvangen van tongentalen is een **voortgaand leerproces**. Daar getuigt ook Paulus van: je ontvangt niet in één keer alle talen (1 Kor. 14:18). Je kunt er steeds meer verkrijgen. Dat is ook mijn ervaring geweest. Toen ik daadwerkelijk gedoopt werd door de Heilige Geest, kwamen er ineens veel meer andere klanken over mijn lippen, dan ooit tevoren. Ook leken de klanken op andersoortige menselijke talen. Op dat moment waren dat voor mij Hebreeuws en een soort Afrikaanse taal. Maar ook daarna is het steeds een proces geweest van groei en stagnatie. Soms bad ik een tijdlang dezelfde woorden, totdat ik Gods Geest weer vroeg om mij verder te leiden. En dan kwamen vaak na een tijdje weer nieuwe klanken en woorden naar boven. Dat geeft ontspanning. Zo onderwijst de Geest ons in zijn talen!

Tongentaal helpt mij om me te richten op God. Het zorgt ervoor dat mijn geest op Hem afgestemd raakt. Ook kan ik God daardoor op een andere, diepere manier **aanbidden**. Vaak volgt er een vorm van **openbaring** (inzichten of beelden bijv.) op het gebruik van tongentalen. Of mijn emoties worden

door God aangeraakt. Andersom kan ook. Toen ik gedoopt werd met de Heilige Geest, zaten mijn emoties tot boven mijn hoofd. Op dat moment waren de tongentalen een **uitlaatklep** voor mijn emoties. Zolang ik in tongen bad, zakten de emoties weg. Ik kon het kwijt. Zo kun je met tongentaal jezelf opbouwen en God verheerlijken! (1 Kor. 14:2,28)

Ik zal hier nog kort ingaan op de opgeworpen meningen aan het begin van dit stuk. Ik geloof niet dat tongentalen gewoon menselijke talen zijn. In de Bijbel wordt namelijk ook gesproken over engelentalen (1 Kor. 13:1). Ook legt Paulus uit dat er een verschil is tussen het gebruik van gewone talen en tongentalen. Bij het bidden in gewone talen wordt er gebeden met het verstand, maar bij het bidden in tongentalen wordt er **gebeden in de geest** (1 Kor. 14:14-15). Dit is een wezenlijk verschil. Tongentalen zijn van totaal andere orde dan menselijke talen. Ze kunnen niet met het verstand geleerd worden, want het zijn geestelijke talen.

Ik geloof ook niet dat er maar één tongentaal is, gezien er over tongentalen in het **meervoud** gesproken wordt door Paulus (1 Kor. 13:1 en 14). Hij laat zich er zelfs op voor staan, dat hij meer tongentalen heeft ontvangen, dan alle andere gelovigen! (1 Kor. 14:18)

Het lijkt me ook niet juist om te stellen dat je geen volgeling van Yeshua zou kunnen zijn, als je geen tongentalen hebt ontvangen. De leerlingen van Yeshua moesten een tijd wachten, voordat ze gedoopt werden met de Heilige Geest. In die tijd waren ze allang volgelingen van Yeshua. Ook vraagt Paulus op een gegeven moment aan gelovigen of zij de Heilige Geest hadden ontvangen, toen zij tot geloof kwamen (Hand. 19:2). Dit laat wel zien dat je tot geloof kunt komen, zonder gedoopt te zijn met de Heilige Geest. Hoewel de doop met de Heilige Geest een belangrijke en ook wel onmisbare toerusting vormt voor het leven met Yeshua, is dit geen criterium op basis waarvan je eeuwig leven ontvangt. De redding in Yeshua komt door **geloof en vertrouwen** in Hem alleen (bijv. Joh. 3:16).