

Noach – Genesis 6:9 – 11:32

Aliyah 2 – Genesis 7:1 – 7:16

Zoals geschreven in de eerste *aliyah* van *parshat Ha'azinu* heeft de geschiedenis van de **zondvloed** alles te maken met het **Laatste Oordeel** en het vergaan van de huidige wereld door vuur. In 2 Petrus 3:5-7 staat het als volgt beschreven:

*Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld **door het water**.*

*Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden **voor het vuur** bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderft van de goddeloze mensen.*

De eerste hemel en aarde vergingen door water, tijdens de zondvloed. De tweede hemel en aarde zullen vergaan door vuur bij het Laatste Oordeel. In het Hebreeuwse woordje voor hemel **shamayim** zijn water en vuur ook al vervat. Het woord is namelijk een optelsom van *esh* (vuur) en *mayim* (water). Dit laat al zien dat de hemelen niet alleen door water, maar ook door vuur kunnen vergaan.

In Hebreëen 12:26-29 staat over deze dingen geschreven:

*Zijn Stem bracht in het verleden de **aarde aan het wankelen**. Nu echter heeft Hij openlijk verkondigd: Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit **'nog eenmaal'** duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven.*

*Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is **een verterend vuur**.*

Hier wordt gezegd dat de hemel en de aarde nog maar één keer zullen vergaan in de toekomst, namelijk bij het Laatste Oordeel. Dit betekent volgens de Hebreëen-schrijver dat er na dit oordeel alleen eeuwige dingen over zullen blijven, die nooit meer zullen vergaan. Dit zijn de **onwankelbare dingen** in de hemel, waarvan de geschapen dingen, die aan verandering en vergankelijkheid onderhevig zijn, een afspiegeling van zijn.

God wordt hier niet voor niets 'een verterend vuur' genoemd. De tweede keer zullen hemel en aarde namelijk door vuur vergaan. Ik geloof dat het profetisch teken is dat het **afgelopen jaar** gekenmerkt werd door **hitte en vuur**. Net nadat het jaar 5779 was ingegaan, brandde bij ons om de hoek de *St. Urbanuskerk* in Amstelveen af (15 september 2018). In hetzelfde jaar brandde de *Moeder Teresakerk* in Hengelo af (8 juli 2019). Ook brandde de *Notre Dame* in Parijs dit jaar af (15 april 2019).¹

¹ Wat ik opvallend vind, is dat de oorsprong / naam van alle drie deze kerken iets met **antisemitisme** te maken hebben: paus Urbanus II was de aanstichter van de eerste kruistocht, Paus Pius X (de naam van één van de drie parochies, die in de Moeder Teresakerk is opgegaan) wilde Theodor Herzl geen steun verlenen en de Notre Dame is bekend vanwege het beeld *Ecclesia en Synagoge*, waarbij de Synagoge als inferieur aan de kerk wordt afgebeeld...

De brand in de *Notre Dame* kwam als een grote schok voor Frankrijk en Europa, vanwege het grote belang van dit bouwwerk. Maar in de kielzog van dit nieuws, werd ook bekend dat er in nog 5 à 10 kerken in Frankrijk brand heeft gewoed het afgelopen jaar. Verder hebben we een extreem hete zomer gekend (net als in 2018 trouwens). Ook waren de extreme bosbranden in Brazilië eind augustus 2019 groot nieuws.

Het is opvallend dat als we terugkijken in de geschiedenis van de aarde, dat we dan vooral de **ijstijd en watervloeden** als het grote gevaar naar voren zien treden.² Maar als we vooruitkijken in de toekomst van de aarde, dat we dan vooral de **opwarming** van de aarde als het grote gevaar naar voren zien treden. En ik geloof dat we niet ver af zijn van het moment dat de aarde door vuur en hitte zal vergaan. Misschien dat er nog een duizendjarig rijk van vrede tussen ligt, maar Gods oordelen komen er aan.

Nu lezen we in Genesis 7:1 dat God tegen Noach zegt: 'Kom in de ark, jij en heel je gezin, want Ik heb jou als rechtvaardige gezien voor mijn aangezicht in deze generatie'. Wat een wonder dat God mensen wil redden uit het oordeel. En dan ook nog **met het hele gezin**. Dit gebeurde ook met Lot en zijn gezin, op de dag dat het vuur van de hemel regende op Sodom en Gomorra. Zij werden uit het oordeel gered.

Yeshua heeft tegen zijn leerlingen gezegd, dat zijn **wederkomst** zal lijken op de dagen van Noach en Lot.³ Het oordeel zal heel plotseling en onverwachts komen en de één zal dan gered worden en de ander niet. Wees daarom waakzaam en bid en wees gereed om zonder aarzelen met Yeshua mee te gaan, op die dag...

Noach werd gered uit het oordeel, maar ook in de dag van de wederkomst, zal er redding zijn uit het oordeel. Daarom zegt Yeshua tegen zijn leerlingen in Lukas 21:36: *Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten en om te kunnen bestaan voor de Zoon des Mensen*. Yeshua heeft het hier over gered worden van de dingen die gebeuren zullen. Dit zijn de oordelen, die de aarde zullen treffen. Zij zullen Gods kinderen niet raken.⁴ Voorwaarde is wel dat we **waken en bidden**. We moeten alert zijn en ons niet door de roes van het leven in slaap laten sukkelen. We moeten ons helemaal toewijden aan God.

In de vorige *parshah* hebben we gezegd, dat we deze tweede cyclus op ander niveau binnen komen vliegen. Ieder jaar mogen we de Thora weer op **dieper niveau** leren verstaan. Ik wil speciaal de aandacht vragen voor het feit, dat alles wat op aarde bestaat en leeft een **afspiegeling** is van wat in de hemel bestaat. In de hemel bevindt zich op dit moment al: de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem, onze nieuwe identiteit, de tabernakel, zegeningen, oordelen, de wereldgeschiedenis, onze bestemming, etc.⁵ En wij hebben de opdracht van Yeshua gekregen om de hemel naar de aarde toe te

² Onder alle volken op aarde vind je verhalen over een watervloed, die de aarde verzwolgen heeft. Dit wijst op een wereldwijde vloed. Verder zouden de dinosaurïers uitgestorven zijn door een meteorietinslag, waardoor de aarde enorm afkoelde. Ook zijn er aanwijzingen dat een groot deel van Europa onder het ijs heeft gelegen in het verleden.

³ Matth. 24:36-39, Luk. 17:26-32.

⁴ Zie ook Openbaring 3:10 en 7:1-3.

⁵ Deut. 32:43-35, Psalm 139:16, Jes. 66:22, 2 Kor. 5:16-17, Ef. 2:10, Hebr. 8:2, 8:5, 9:11, 12:22, Openb. 5, 21, etc.

bidden en ons op de onzichtbare en **hemelse zaken** te richten.⁶

Ook *parshat Noach* willen we op deze manier aanvliegen. Er is namelijk iets bijzonders aan de hand met **de dieren**, die naar de ark toekomen. Zij komen in paren naar de ark toe, mannelijk en vrouwelijk kwamen zij. Normaal gesproken worden voor dieren de Hebreeuwse woorden *zachar* (mannelijk) en *nekeevah* (vrouwelijk) gebruikt. Dat is ook het geval in vers 3, 9 en 16 van de huidige *parshah*.

Maar in vers 2 worden andere woorden gebruikt. Daar worden de woorden '**ish (man/mens)**' en '**ishto (zijn vrouw)**' gebruikt. De dieren kwamen als man en vrouw naar Noach toe. Deze woorden worden echter alleen voor mensen gebruikt. De dieren kwamen dus als een soort van menselijke partners naar Noach toe.

Dit roept Genesis 2:18-20 in gedachten. Als God **een partner voor Adam** wil kiezen, brengt Hij alle dieren naar Adam toe. Maar tussen deze dieren treft Hij geen partner aan voor Adam. Hier is iets heel opmerkelijks aan de hand. Waarom zou God een partner voor de mens zoeken in het dierenrijk? Lijken de dieren dan toch meer op de mens, dan wij zouden vermoeden...?

En waarom moesten alle dieren met Noach mee in de ark? God kon ook na de zondvloed gewoon weer nieuwe dieren scheppen. Maar nee, God wilde de dieren mee hebben met Adam en zijn gezin, in de ark. We hebben in de eerste *aliyah* van *parshat Noach* gezien, dat dit betekent dat Noach in het Heilige der Heiligen van de Tabernakel, oftewel in de hemel werd opgeborgen. Kortom, **de dieren mochten ook in de hemel** schuilen.

Nu wil ik een stap verder gaan. In de Bijbel zien we dat de mens een afspiegeling van God is op aarde. Wij zijn naar zijn Beeld gemaakt en zijn Heilige Geest wil in ons wonen. Ik vermoed heel sterk dat **de dieren een afspiegeling van de engelen** zijn op aarde. De dieren zijn naar het beeld van de engelen gemaakt en de engelen of demonen kunnen ook intrek in hen nemen. Daarom zijn zij samen met de mens op de **6^{de} dag** geschapen.

Ik wil een aantal Bijbelteksten onder uw aandacht brengen. In Ezechiël 1 lezen we een beschrijving van hoe de engelen eruit zien, die Gods Troon dragen. Dit zijn de **Cherubs**. Zij hebben het gezicht van een **mens, leeuw, rund en adelaar**.⁷ Zij hebben dus de gezichten van verschillende diersoorten, inclusief de mens. Verder lezen we in Jesaja 6:2 over **Serafs** met zes vleugels. Hun naam *Saraf* betekent 'vurig' of 'brandend'. Uit afbeeldingen en teksten uit het Oude Nabije Oosten en uit Jesaja 14:29, 30:6 kunnen we afleiden, dat Serafs eruitzagen als **vurige vliegende slangen**.

Dit beeld wordt bevestigd door twee opvallende gebeurtenissen. Allereerst lezen we in Exodus 32 dat het volk van de Israëlieten een **gouden kalf** maakt om te aanbidden. Dit gebeurt vlak nadat Gods heerlijkheid op de Sinai aan hen verschenen is. Het kan zijn dat de Israëlieten de Cherubs met de kalf-gezichten gezien hebben en deze in goud wilden gieten. Hierdoor vielen zij in de valkuil van engelenverering.⁸

⁶ Yeshua leerde ons het *Onze Vader* bidden... 1 Kor. 4:18, Kol. 3:1-5, etc.

⁷ Ezech. 1:10, Openb. 4:7.

⁸ In Exodus 32:24 staat dat Aäron het goud in het vuur gooide en dat het kalf er toen uit tevoorschijn kwam springen. Hier lijkt sprake te zijn van een demonische aanwezigheid, die het kalf leven gaf.

Vervolgens lezen we in Numeri 21:6 dat God tijdens een opstand van de Israëlieten vurige slangen (**negashiem serafiem**) onder het volk zond, die de Israëlieten doodden. Er staat in het Hebreeuws dus letterlijk dat God Serafs onder het volk zond, die hen doodden. Alleen door te kijken naar **een koperen Seraf op een paal**, konden de Israëlieten in leven blijven. Maar in 2 Koningen 18:4 lezen we dat de Israëlieten deze koperen slang zijn gaan vereren. Ze hebben eeuwenlang reukoffers gebracht aan deze slang. Opnieuw vervielen zij tot engelenverering.

Zo zien we dat engelen de gestalte kunnen hebben van bijvoorbeeld een leeuw of een slang. Maar we leren uit de Bijbel dat ook **de gevallen engelen** deze gestalten kunnen hebben. Na hun val behouden zij hun oorspronkelijke gestalte. In Psalm 91:13 staat bijvoorbeeld: *Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.* Dit gaat over het overwinnen van demonische machten.⁹

In Lukas 10:17-19 legt Yeshua dit ook uit aan zijn leerlingen¹⁰:

*De zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Heer, zelfs **de demonen** zijn in uw Naam aan ons onderworpen. Hij zei tegen hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, Ik geef u de **macht om op slangen en scorpioenen te trappen** en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen.*

De demonen hebben kennelijk ook diergestalten. Dit suggereert dat demonen niets anders zijn dan gevallen engelen, die hun oorspronkelijke dierlijke gestalte hebben bewaard. Over de val van engelen kunnen we lezen in Jesaja 14 en Ezechiël 28. In Ezechiël 28 lezen we bijvoorbeeld over de **val van een cherub**, die in het hemelse paradijs, de tuin van Eden, rond mocht wandelen. Hij was een hemelse heerser, waarvan de koning van Tyrus een aardse afspiegeling was.

Ik schreef al, dat de mens een beelddrager van God is en als zodanig ook de Heilige Geest in zijn of haar hart kan ontvangen. Zo zijn de dieren beelddragere van de engelen en als zodanig kunnen zij (net als mensen overigens) ook geesten van engelen in hun lichaam ontvangen. We lezen op verschillende plaatsen in de Bijbel dat **engelen in dieren** hun intrek nemen:

In Genesis 3 horen we al hoe de satan spreekt in de gestalte van **een slang** of door een slang heen. De slang wordt in Genesis 3:1 als de listigste van alle dieren van het veld geïntroduceerd. Dit impliceert gelijk dat er nog meer pratende en zelfs listige dieren bij waren, maar de slang was de ergste van allemaal... In Numeri 22:28 horen we **een ezelin** spreken tot Bileam. Ook blijkt de ezelin onthouden te hebben, wat ze allemaal met Bileam had meegemaakt (vers 30). De ezelin is een positief voorbeeld van een **pratend dier**.¹¹

⁹ Zie het boek *Onheil dat voorbijgaat. Psalm 91 en de (oudoosterse) bedreiging door demonen.* door G.C. Vreugdenhil.

¹⁰ Zie ook Markus 16:17-18, Hand. 28 en Efeze 6:10-12.

¹¹ In Openbaring 5:13 loven alle schepselen in de hemel en op aarde God. Daar spreken ze allemaal!

In het Nieuwe Testament horen we dat **onreine geesten** altijd op zoek zijn naar een **lichaam om in te wonen**. Als ze uitgedreven worden, dan gaan ze rond en zoeken een nieuw lichaam om in te wonen.¹² We horen dat als Yeshua demonen uitdrijft bij Legio, dat deze demonen Hem smeken om niet in de afgrond gestort te worden, maar dat zij **in een kudde varkens** mogen varen. En Yeshua staat hen dat toe.¹³

Nu is het natuurlijk de vraag of onreine geesten, demonen en gevallen engelen dezelfde wezens zijn. Ik vermoed van niet. Misschien werkt het op dezelfde wijze, zoals God door zijn **Heilige Geest** in ons wil wonen. God woont door zijn Geest in ons, maar daarmee valt Hij nog niet met ons samen. Hij blijft ook tegenover ons bestaan. Misschien zijn onreine geesten, **geesten van engelen** die in dieren kunnen wonen, zonder dat de engelen helemaal met het dier samenvallen...?¹⁴

Er wordt ook wel beweerd, dat demonen zijn ontstaan uit de seksuele relaties tussen gevallen engelen en mensen, volgens Genesis 6:1-4. Zij zouden dan half-engel en half-mens zijn. Dit zou kunnen verklaren waarom zij steeds een lichaam zoeken om in te wonen...

Hoe het ook zij, onreine geesten, demonen en gevallen engelen hebben alles met elkaar te maken. Uit Psalm 91:13 en Lukas 10:17-19 kunnen we opmaken dat demonen net als gevallen engelen diergestalten hebben. En in Lukas 8:26-39 worden de termen demonen en onreine geesten door elkaar heen gebruikt. Ze lijken daar helemaal samen te vallen. Ook willen zowel demonen als onreine geesten in dieren kruipen. Al met al is het verband tussen **hemelse machten** en **het dierenrijk** onmiskenbaar.

In onze *parshah* leren we dat Noach de dieren mee moest nemen **in de ark**. Zij werden gered uit het oordeel en mochten in de hemel geborgen zijn. Wat me verwondert, is dat Noach niet alleen reine, maar **ook onreine dieren** mee moest nemen in de ark. Hij moest zeven paar reine dieren en één paar onreine dieren meenemen. Letterlijk bezien is dit nog wel te verklaren, want de reine dieren konden geofferd en gegeten worden. Dus met zeven paar hadden ze een wat grotere overlevingskans. Maar in het kader van het voorgaande verhaal, stemt het zeer tot verwondering:

Dit zou namelijk kunnen betekenen dat **alle niet gevallen engelen** (reine dieren) gered worden uit het oordeel, namelijk zeven paar. Zeven staat immers symbool voor de volheid. Maar dat ook **één uit de zeven gevallen engelen** (onreine dieren) **gered** zouden worden uit het oordeel. Dit suggereert dat er ook redding mogelijk is voor gevallen engelen of onreine geesten...

Dit is een **heel spannende gedachte** en ik wil hier een zekere slag om de arm bewaren. Het bewijs vanuit de Bijbel voor deze gedachte valt namelijk te betwisten. Toch wil ik mijn gedachten en inzichten hierover voor u op een rijtje zetten. Dit zou namelijk een openbaring kunnen zijn, met belangrijke gevolgen voor de breedte van Yeshua's reddingswerk. Zijn redding zou zich dan ook uitstrekken naar het hemelse domein:

¹² Lukas 11:24-26.

¹³ Lukas 8:31-32.

¹⁴ Hebreëen 1:7.

Toen Yeshua stierf aan het kruis, heeft Hij volgens Kolossenzen 2:15 ... *de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd*. Hij heeft deze machten aan het kruis genageld, net zoals de koperen slang aan een paal werd genageld. Ook wij zijn **met Yeshua gestorven** aan het kruis, aan ons oude ik. Maar wij zijn weer **met Yeshua verzezen** uit het graf.¹⁵ Is het mogelijk dat ook sommige van de machten met Yeshua herzezen zijn uit het graf in een nieuw leven?

Een ander punt is: toen Yeshua in het graf was, heeft Hij **gepredikt in het dodenrijk**.¹⁶ Volgens 1 Petrus 3:19 verkondigde Hij het evangelie aan de zondvloedgeneratie. Dit was juist de generatie, waarin de gevallen engelen zich vermengden met de mensen. Het is aannemelijk dat Yeshua **aan de gevallen engelen** of misschien ook aan de halfgoden (demonen, *Nephilim* of reuzen), die daaruit voortkwamen, gepredikt heeft.¹⁷

Wat mij namelijk opviel tijdens mijn bestudering van 1 Petrus 3:19 is dat Yeshua predikte ... *aan de geesten in de gevangenis*. Vaak wordt gezegd dat Yeshua aan overleden mensen in het dodenrijk het evangelie heeft gepredikt. Hier wordt echter niet het woordje **psuchos (ziel)** gebruikt, maar het woordje **pneuma (geest)**. Normaal gesproken wordt voor de zielen van (overleden) mensen het woordje *psuchos* gebruikt. Zo ook nog een paar verzen eerder in 1 Petrus 2:25 en één vers later in 1 Petrus 3:20. Maar hier wordt het woordje *pneuma* gebruikt. Dit woordje wordt voor de Heilige Geest gebruikt, maar ook voor de **onreine geesten**, die Yeshua uitdreef!

Wie zijn die geesten in de gevangenis, aan wie Yeshua het evangelie predikte? Ik denk zelf dat dit verwijst naar de **gevallen engelen** ten tijde van de **zondvloed**, die in ketenen voor het oordeel bewaard werden. We kunnen namelijk uit 2 Petrus 2:4-5 opmaken dat de engelen, die ten tijde van de zondvloed gevallen zijn, gevangen werden gehouden in het dodenrijk tot aan de dag van het oordeel.¹⁸

Heel bijzonder was, dat ik enkele dagen later het **boekje *Reversing Hermon*** door dr. Michael S. Heiser ontving en daar op de bladzijden 138-141 precies dezelfde argumentatie aantrof.¹⁹ Toen ik het boek opensloeg, sloeg ik het op deze bladzijden open. Het enige verschil is dat Heiser precies de tegenovergestelde conclusie trekt, namelijk dat Yeshua het **oordeel heeft gepredikt** aan de gevallen engelen in het dodenrijk. Hij concludeert dit vanuit de parallellen met de boeken van Henoch.

Toch lijkt mij dit een verkeerde conclusie. Yeshua predikte m.i. in 1 Petrus 3:19 geen oordeel, maar **verlossing**. Ten eerste wordt voor verkondigen hier het Griekse woordje **kerugma** gebruikt, dat door het hele Nieuwe Testament heen voor het evangelie, de boodschap van verlossing, gebruikt wordt. Ten tweede spreken de **verzen eromheen** ook over verlossing. Vers 18 gaat over onze persoonlijke verlossing door Yeshua's lijden en

¹⁵ Rom. 6:3-10.

¹⁶ 1 Petrus 3:18-22.

¹⁷ Zie: Dr. Michael S. Heiser (2017). *Reversing Hermon. Enoch, the Watchers & the Forgotten Mission of Jesus Christ*, Defender Publishing, pp. 138-141.

¹⁸ Zowel 1 Petrus 3:19 als 2 Petrus 2:4 lijken citaten te zijn uit de buiten Bijbelse boeken van Henoch. Yeshua zou ook aan de *Nephilim* (reuzen of halfgoden) gepredikt kunnen hebben (Volgens sommigen zijn de geesten van deze *Nephilim* de demonen of onreine geesten). Wat hiervoor zou pleiten is dat mensen sowieso gered kunnen worden door het bloed van Yeshua. En mogelijk hebben de *Nephilim* nooit een eerlijke keuzemogelijkheid gehad, omdat zij voor de helft van een gevallen engel afstamden.

¹⁹ Zie voorgaande voetnoten...

door de Heilige Geest en de verzen 20-21 spreken over onze verlossing door de doop. Ten derde spreekt vers 22 over het **onderdanig zijn van de engelenmachten**, niet in het dodenrijk, maar **in de hemel**. De verlostengelen zijn naar de hemel meegevoerd.²⁰

Dit blijkt ook uit de parallellen met Efeze 4:8-9 en Psalm 68:18-19. In Efeze 4 wordt vermeld dat Yeshua in de diepten van de aarde is afgedaald om gevangenen daaruit **omhoog te voeren** naar de hemel. Hier wordt geciteerd uit Psalm 68. Uit deze psalm lijkt duidelijk te worden dat het **engelenmachten** zijn, die de Heer vanuit een lage plaats naar de hemel meevoert. En opnieuw is de context er eentje van redding. Vers 19 sluit af met: ... *ja, ook aan **opstandigen: om bij U te wonen, Yahweh God!*** Gaat dit alleen over de verlostengelen of misschien ook over de engelen, die weer bij God mogen wonen...?

Kennen wij gevallen engelen of demonen vanuit de Bijbel, die zich bekeerd hebben? In Psalm 87:4 wordt in elk geval de **demonische macht Rahab** met name genoemd onder **wie God kennen** en een plek in Jeruzalem toegewezen krijgen. Rahab wordt in Job 26:12, Psalm 89:10-11 en Jesaja 51:9 geïdentificeerd als een zeemonster en de belichaming van de chaosmacht van de oerzee. In Job 26:12-13 en Jesaja 30:6-7 wordt Rahab als een snelle slang, een leeuw of een vliegende draak voorgesteld. Dit lijkt een duidelijk voorbeeld van een gevallen engel in dierengedaante. Toch wordt Rahab bij God gerekend in Psalm 87.

Mocht er een mogelijkheid bestaan voor engelen om zich te bekeren, dan hebben wij hier waarschijnlijk ook een taak in. Over **onze taak** in dezen staat in Efeze 3:10 het volgende geschreven:

*... opdat nu **door de gemeente** aan de overheden en de machten **in de hemelse gewesten** de veelvuldige wijsheid van God **bekendgemaakt** zou worden...*

Kennelijk hebben wij de roeping als gemeente van Yeshua, om de geheimenissen van het **evangelie te verkondigen** aan de geestelijke machten in de hemelse dimensie. Dat de engelen op dat vlak van ons willen leren, staat ook in 1 Petrus 1:11-12. Het geheimenis van Yeshua's lijden en zijn heerlijkheid daarna, is ons door de Heilige Geest verkondigd: **... dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen...**

Misschien hebben wij wel de taak om te verkondigen en te proclameren dat er ook voor de hemelse machten redding in Yeshua te vinden is. Misschien is zijn reddingswerk ook op dat vlak dieper en rijker, dan we ooit voor mogelijk hebben gehouden.

Om af te ronden: we hebben in elk geval gezien dat **engelen en dieren** nauw met elkaar samenhangen. Dieren lijken de afspiegeling van engelen op aarde te zijn. Nu zijn wij als mensen geroepen om **heerschappij** te voeren over de dieren. Adam moest de dieren namen geven en Noach moest de dieren de ark binnenleiden. Betekent dit dat de engelen ook aan ons onderhorig zijn?

²⁰ Op pagina 97 van zijn boek "Reversing Hermon" bepleit dr. M.S. Heiser dat 1 Petrus 3, Psalm 68 en Efeze 4 spreken over dat Yeshua de machten gevangen neemt om hen te oordelen. Dat geloof ik niet om meerdere redenen. Ten eerste gaat het hier niet om vrije machten, die nu verslagen en gevangengenomen worden. Nee, deze machten waren allang gebonden, volgens 2 Petrus 2:4. Yeshua neemt de gevangenen juist weg uit de gevangenschap in het dodenrijk. Ten tweede voert Yeshua zijn gevangenen mee naar de hemel, terwijl er in 2 Petrus 2:4 staat dat de gevangen engelen in het dodenrijk bewaard zouden blijven tot aan de dag van het Oordeel.

Ik denk van wel. In Hebreeën 1:14 staat over de engelen geschreven, dat zij allen **dienende geesten** zijn, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid beërven. Ook staat er in Hebreeën 2 dat God de komende wereld niet onderworpen heeft aan de engelen, maar **aan de mensen**. Zij worden namelijk met Yeshua verheerlijkt, zullen met Hem heersen en zullen Hem gelijk zijn.²¹ Verder staat er in 1 Korinthe 6:3 geschreven dat wij engelen zullen oordelen!

Ook **over de kwade machten** heeft Yeshua ons de **autoriteit** gegeven, zoals uit het voorgaande al bleek. We mogen uitgaan in zijn autoriteit, beseffend welke heerlijkheid en macht wij in Yeshua hebben ontvangen. Het is nu nog niet zichtbaar in de wereld, maar wij zijn in de hemel al met heerlijkheid en autoriteit gekroond. En we worden opgeroepen om dit uit te leven, door de kracht van de Heilige Geest.

Wat hebben we nu geleerd?

1. De schepping is ooit **door water** vergaan en zal nog eenmaal **door vuur** vergaan
2. Zijn de hitte en de branden van afgelopen jaar een **profetisch teken**...?
3. Door **waken en bidden** kunnen we gered worden uit de oordelen over de wereld
4. **Dieren** zijn een **afspiegeling van de engelen** op aarde
5. Engelen, zoals de **Cherubs** en de **Serafs** hebben **dierlijke gestaltes**
6. **Gevallen engelen** behouden hun dierlijke gestalte
7. De verering van het **gouden kalf** en de **koperen slang** was engelenverering
8. **Onreine geesten** of **demonen** zoeken **dierlijke lichamen** om in te wonen
9. Het lijkt erop dat **engelen ook gered** kunnen worden door het bloed van Yeshua
10. **Yeshua predikte in het dodenrijk** aan de engelen, die vielen rond de zondvloed
11. Yeshua voerde sommige van hen mee **naar de hemel**
12. Het **paar van onreine dieren** in de ark lijkt hiervan te getuigen
13. **De gemeente** heeft de opdracht om het **evangelie te verkondigen aan engelen**
14. De mensen hebben **autoriteit** ontvangen over de (gevallen) engelen
15. Door **Yeshua** is deze autoriteit ons weer teruggegeven

²¹ Kol. 3:4, 1 Joh. 3:1-2, Openb. 1:6, 3:21, etc.