

7. Inkomsten genereren voor het Koninkrijk

Introductie

In de vorige documenten hebben we vooral gekeken naar hoe je geeft en wat je daarop terug kunt verwachten. Giften zijn belangrijk om het werk in Gods Koninkrijk op te bouwen. We hebben hiermee vooral gekeken naar de uitgaven binnen Gods Koninkrijk, maar het is ook goed om na te denken over de inkomsten. Behalve geven van wat er toch al binnenkomt, kunnen we ook nadenken of er manieren zijn om meer geld binnen te brengen voor Gods Koninkrijk.

De hemelse principes van geloof, Gods leiding, geven, terugontvangen, etc. gelden niet alleen in ons persoonlijke leven, maar zijn ook op het ondernemerschap toepasbaar. God geeft sommige mensen inzicht, tijd en gaven om als ondernemer actief te zijn en succesvol daarin te worden. Op deze manier kan er meer geld voor Gods Koninkrijk binnengebracht worden. Onder Gods zegen kunnen de inkomsten behoorlijk groeien. Dit kan een heel effectieve manier zijn van het bouwen aan Gods Rijk.

Geld en Koninkrijk gaan niet samen...?

Als we onderwijs geven over geld in Gods Koninkrijk, dan gaan de nekharen van sommigen al overeind staan. Dit heeft voornamelijk te maken met de verkeerde rol die geld kan spelen in onze levens en gemeenschappen. Geld maakt al snel hebzuchtig en kan de focus van God afleiden. Waar geld is, lijken motivaties van mensen ten slechte te veranderen. De mammon is een sterke macht, die vaak achter geld schuilgaat, om ons bij God vandaan te trekken. Tel daarbij op dat voor velen geld verdienen een hoofddoel is geworden in onze maatschappij en de Bijbelteksten die negatief over geld spreken en we begrijpen de aarzeling om over geld in Gods Koninkrijk te spreken.

Toch mogen we het kind niet met het badwater weggooien. Geld op zich is alleen een ruilmiddel en uitermate geschikt en zelfs noodzakelijk om Gods Koninkrijk op te bouwen. De misstanden rond geld en bezit, zitten hem niet in het geld zelf, maar in de macht van de mammon. Deze macht gebruikt geld om ons hebzuchtig, jaloers of bezorgd te maken. De mammon is een demonische macht, die onze hele focus bij geld wil leggen en vooral wil zorgen dat we ons vertrouwen op geld gaan stellen.

Hier moeten we heel waakzaam voor zijn. De Bijbel waarschuwt op verschillende plaatsen voor deze macht van de mammon. In Mattheüs 6:24 heeft Jezus bijvoorbeeld gezegd: *Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.* Ook heeft Jezus een paar verzen eerder gezegd: *Verzamel geen schatten voor u op de aarde ... want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.*

Hier lijkt het erop alsof Jezus in het geheel tegen het verzamelen van geld is, maar dat kan niet waar zijn. Uit andere Bijbelgedeeltes blijkt dat Jezus wel degelijk gebruik maakte van geld, een penningmeester had en ons oproept om verstandig met geld om te gaan.¹ Waar Jezus voor waarschuwt in Mattheüs 6 is de macht van de mammon. Hij zegt niet meer en niet minder dan: *Zorg dat het geld niet je heer of je schat wordt. Zet je hart er niet op. Vertrouw er niet op. Vertrouw op God alleen.*

Geen Koninkrijk kan bestaan zonder rijkdom. En hier op aarde wordt rijkdom nu eenmaal uitgedrukt in het ruilmiddel geld. Geld speelt ook een belangrijke rol bij de verspreiding van Gods Koninkrijk. Alle rijkdom wordt zelfs in aanbidding aan Jezus toegeschreven in Openbaring 5:12: *En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, ...*

Geest van armoede

We hebben hier in de vorige documenten ook al kort bij stilgestaan. Je hoort mensen regelmatig zeggen dat als ze maar genoeg hebben om van te leven, dat het dan wel goed is. Dit lijkt heel nederig en bescheiden, maar dit is goed beschouwd behoorlijk egoïstisch. Waarom zou je alleen denken aan je eigen 'genoeg' en niet aan het geven aan anderen en de financiële bijdrage die je aan Gods Koninkrijk kunt leveren?

Op sommigen van ons rust de geest van armoede. Zij zitten voortdurend in financiële problemen of zijn daar constant bang voor. Of zij spreken voortdurend uit dat geld hun deur wel voorbij mag gaan. Dan is de duivel bezig met roven en stelen.² Hij wil niet dat Gods kinderen een voorspoedig leven leiden, dat is namelijk de wens van de hemelse Vader. De hemelse Vader wil het beste voor zijn kinderen. Hij wil hen ook materiële voorspoed geven.³

Als je in zo'n geestelijke lus zit, dan is het belangrijk om daaruit bevrijd te worden. Jezus is gekomen om ons helemaal te helen en te bevrijden. In zijn Naam is er ook bevrijding van de geest van armoede. Dit vraagt gebed, geloof en meebewegen met de aanwijzingen van de Bijbel en Gods Geest. Ga de Bijbelse principes toepassen op het gebied van de financiën en je zult in voorspoed gaan leven.

Betekent dit dat iedereen een hoog banksaldo heeft? Nee, voorspoed heeft niet in de eerste plaats te maken met de hoogte van je bankrekening. Dat heeft Michiel Koelewijn mooi beschreven in zijn boek 'Gods economie'.⁴ Voorspoed gaat niet over je banksaldo, maar over genoeg hebben en tevreden kunnen zijn. Zelfs in de sloppenwijken zijn mensen die leven onder Gods voorspoed. Zij hebben genoeg te eten, zijn rijk gezegend in hun relaties en zijn blij met wat zij dagelijks van God ontvangen. Zij leven onder de zegen en voorspoed van God, al hebben zij niet eens een bankrekening.

De geest van armoede komt niet bij God vandaan. Deze geest maakt je ook niet los van geld en rijkdom, maar bindt je juist op een andere manier daaraan. Dit kan zijn door zorgen, angst of een obsessie om geld te vermijden. Op deze manier ben je nog steeds met geld bezig, juist doordat je het niet hebt of wilt hebben. Deze geest van armoede komt bij satan vandaan. De Bijbel staat vol met zegeningen en goede beloftes van voorspoed. In Johannes 10:10 zegt Jezus hierover: *De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.*

Rijkdom als zegen van God

In de Bijbel vinden we voorbeeld op voorbeeld van Gods kinderen die succesvol waren in het ondernemen. Abraham werd heel rijk, toen hij God ging volgen. Hij had superveel vee, wat in die tijd rijkdom betekende. Izak werd rijker en rijker en oogstte zelfs in tijden van hongersnood het honderdvoudige. Jakobs kudde groeide veel sneller dan die van Laban, al veranderde hij wel tien keer welke schapen nu van Jakob waren. Jozef werd overal hoofd en heerser waar hij kwam, zelfs toen hij in de gevangenis werd gegooid. David, Salomo, Job en vele anderen in de Bijbel waren ook superrijk.

Dit laat zien dat God graag wil zegenen, wie Hem volgen. En natuurlijk gaat het niet om aardse rijkdom op zich, het is slechts een bijproduct van het hebben van een rijke Vader in de hemel. Hier zou opgemerkt kunnen worden: 'ja, dat was onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond gaat het om hemelse schatten en niet meer om aardse schatten.' Dat is wel wat te kort door de bocht. Ook de geloofshelden onder het oude verbond verzamelden schatten in de hemel, zowel als op de aarde. En ook onder het nieuwe verbond is het hart van de Vader nog steeds vrijgevig.

In Mattheüs 7:11 zegt Jezus: *Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden.* Wilt u dat het bedrijf van uw zoon of dochter goed loopt? De hemelse Vader nog veel meer! Wilt u dat uw zoon of dochter geen gebrek lijdt? De hemelse Vader nog veel meer! Wilt u dat uw kinderen succesvol zijn in wat ze ondernemen? De hemelse Vader nog veel meer!

Alleen, hebben wij het geloof en vertrouwen om dat succes en die zegen uit Gods hand te ontvangen? In Hebréeën 11:6 staat geschreven: *Zonder geloof is het echter onmogelijk om God plezier te doen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.* Geloof is het middel om dit alles te ontvangen en zelfs om tot God te kunnen naderen.

Jakobus 1:6-7 zegt het als volgt: *Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twifelen ... Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heer* En Jezus zegt het als volgt in Markus 11:24: *Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen ...* En zo kunnen we nog wel even doorgaan met Bijbels voorbeelden te geven. Zonder geloof kunnen we geen rijkdom (en andere zegeningen) van de Heer ontvangen.

Onze roeping op de markt

We hebben als gemeenteleden een roeping in de gemeente van Jezus, maar zeker ook op ons werk. Allereerst mogen we daar het licht van Jezus laten schijnen, door wie we zijn. Als het goed is staan de Bijbelse normen en waarden hoog in ons vaandel. Laat de mensen u kennen als oprecht, eerlijk, genadig, liefdevol, rechtvaardig, gunnend, vriendelijk, integer, etc. Dan kunnen we Jezus' karakter laten zien aan de mensen, zodat zij heilig jaloers worden en Jezus kunnen leren kennen.

Daarnaast kunnen wij een roeping hebben om inkomsten voor Gods Koninkrijk binnen te brengen. Gods Geest kan ons innovatieve ideeën geven. Hij heeft alle wijsheid en inzicht en deelt deze aan mensen uit. In Spreuken 8:14-18 staat het volgende over de Goddelijke Wijsheid geschreven:

Bij Mij is raad en wijsheid. Ik ben Inzicht, bij Mij is kracht. Door Mij regeren koningen, en edelen, alle rechters op aarde. Ik heb lief wie Mij liefhebben, en wie Mij ernstig zoeken, zullen Mij vinden. Rijkdom en eer is er bij Mij, duurzaam bezit en gerechtigheid...

Als wij gaan putten uit Gods Wijsheid, dan zal dit rijkdom en eer opleveren. God kan ons nieuwe ideeën geven, waarmee wij de markt kunnen veroveren. Zo kunnen wij financiële koplopers worden, omdat wij delen in de hoogste en goddelijke wijsheid. Als God een bepaald verlangen in je hart heeft gelegd, jaag dat dan na. Wees niet bang en ga ervoor. God zal je alles geven wat je nodig hebt, om waar te maken, datgene wat Hij in jouw hart gelegd heeft. Als je God maar durft te vertrouwen.

Hoe meer wij gaan verdienen, hoe meer we anderen ook weer tot zegen kunnen zijn. We kunnen met ons geld bijdragen aan de gemeente van Jezus. We kunnen mensen in dienst nemen, die anders zonder werk hadden gezeten. We kunnen investeren in goede doelen, die helpen om Gods Koninkrijk te bouwen. En we kunnen het licht van Jezus veel breder laten schijnen, als we invloed verwerven in onze bedrijven en omgeving. We kunnen een cultuur van Bijbelse normen en waarden verspreiden in onze invloedssfeer. Zo kunnen we op allerlei vlak bijdragen aan Gods Koninkrijk.

God zorgt voor zijn kinderen, maar Hij gebruikt daar gewoonlijk wel mensenhanden voor. Hij gebruikt mensen die hun roeping op de markt verstaan, om financieel te voorzien in noden. Verstaan wij onze verantwoordelijkheid hierin? Dat is een belangrijke vraag. God wil geven en God zal geven, maar Hij zoekt wel naar mensen door wie Hij dat kan doen. Daar komt onze verantwoordelijkheid naar boven.

Bijbelse lessen voor wijs investeren

Voor een goed verstaander zijn er in de Bijbel veel aanwijzingen te vinden om wijs te investeren met geld. Als je ondernemer bent, verdiep je dan in de Bijbel en zorg dat je Gods aanwijzingen voor het ondernemen tot je neemt. Zeker in de boeken Spreuken en Prediker is veel te vinden over wijs investeren en ondernemen. Zo staat er bijvoorbeeld geschreven in Prediker 11:1-4:

Werp uw brood uit over het water, want na vele dagen zult u het vinden. Verdeel het in zevenen of zelfs in achten, want u weet niet welk kwaad er over de aarde komen zal ... Wie op de wind blijft letten, zal niet zaaien. Wie naar de wolken blijft kijken, zal niet oogsten.

In deze verzen treffen we tenminste drie belangrijke lessen aan. Ten eerste moet geld niet nutteloos op een rekening blijven staan, behalve de nodige reserves natuurlijk. Je moet je brood uitwerpen over het water. Dat wil zeggen: zorg dat het geld in beweging blijft. Ga investeren met wat je hebt, zodat je het met winst terug kunt krijgen. Dit is een les die sommige christelijke gemeentes zich ook ter harte mogen nemen. Zij hebben soms hoge spaarrekeningen met ongebruikt geld erop. Zolang het geld ongebruikt op een rekening blijft staan, is niemand ermee geholpen of gezegend.

Ten tweede leren we een les over risicospreiding. Zorg dat je jouw pijlen niet op één bron van inkomsten richt, maar dat je jouw investeringen divers laat zijn. De tekst zegt: *Verdeel het in zevenen of zelfs in achten*. Waarom moet je aan risicospreiding doen? We kunnen toch gewoon op de Heer vertrouwen? Nou, zo simpel ligt het dan ook weer niet. De Heer geeft ons aanwijzingen zoals deze om succesvol te worden. De reden staat er ook bij gegeven: wij weten niet welk kwaad er over de aarde zal komen. In die zin moeten we ook nuchter zijn. De wereld kan er morgen heel anders uitzien.

Velen doen wel aan een vorm van risicospreiding. Zij hebben verschillende investeringsopties en verzekeringen etc. Maar denk er eens over na, onder leiding van Gods Geest, of jouw risicospreiding breed genoeg is. Misschien ben je wel teveel gefocust op één branche of één project? Misschien wil je naast het ondernemen nog andere bronnen van inkomst aanboren? Misschien wil je meer weggeven en investeren in Gods Koninkrijk, om het uit Zijn Hand later terug te ontvangen?

Ten derde leren we dat we niet te lang moeten wachten met bewegen. Als wij wachten op de ideale omstandigheden, dan zullen we nooit in beweging komen. De situatie is nooit ideaal, maar als we iets willen, dan zullen we gewoon in beweging moeten komen. *Wie op de wind blijft letten, zal niet zaaien*. Natuurlijk moet je op goede weersomstandigheden wachten voor het zaaien, maar wie de perfecte omstandigheden zoekt, zal nooit aan zaaien toekomen.

Twijfel je of je wilt gaan ondernemen bijvoorbeeld, maar heb je nog allerlei bezwaren waarom het nog niet zou kunnen? Durf een stap in geloof te nemen en in beweging te komen. Neem (proportionele) risico's anders krijg je niets gedaan. En vertrouw erop dat de Heer met je meegaat. Zelfs in geestelijke zin kun je te lang wachten om in beweging te komen. We kunnen altijd maar blijven bidden: 'Heer wat wilt U dat ik doe?' 'Is het nu wel de juiste tijd?' 'Wilt U nog een bevestiging geven?' Maar op een gegeven moment moeten we ook gewoon de handen uit de mouwen steken. Het is *bid en werk*. Met alleen werken komen we er niet, maar met alleen bidden komen we er ook niet!

Zo zijn er vele wijze lessen voor ondernemerschap en investeren in de Bijbel terug te vinden. God wil dat we daar succesvol in zijn. Daarom is het belangrijk dat we Gods aanwijzingen zoeken met heel ons hart en deze ook opvolgen. Als we deze in de praktijk gaan brengen, zullen we daar rijk in gezegend worden. En dan kunnen we anderen ook weer de wijsheid en inzichten van God doorgeven. Acht de woorden van God hoog en je zult gezegend worden!

Ook de uitgaven tellen

Vaak denken we bij wijs investeren voornamelijk aan het vergroten van de inkomsten. Maar de uitgaven zijn ook belangrijk. Als het geld met bakken binnenstroomt, maar net zo hard weer verloren gaat, dan schiet je nog niet veel op. Daarom is het goed om je uitgaven na te gaan. Dit geldt voor ons persoonlijk, maar ook voor je bedrijf en voor de gemeente van Jezus. God leert ons om verantwoordelijk met ons geld en bezit om te gaan. Hij wil rijkelijk voorzien, maar niet zodat wij slordig zouden worden met wat Hij geeft. Hij zoekt naar goede rentmeesters.

Zorg daarom dat je af en toe even kijkt naar wat er allemaal uitgegeven wordt. Dient dat het doel nog of schiet het zijn doel voorbij? Waar kun je korten op de uitgaven? Zo kun je meer overhouden om in Gods Koninkrijk te investeren. En waardeer hierbij de kleine zaken niet lager dan de grote zaken. Jezus heeft gezegd dat wie het kleine waard is, ook het grote waard is.⁵ Ons verantwoordelijke rentmeesterschap blijkt juist ook in de kleine zaken. Hoe gaan wij met het ons toevertrouwde om?

Mogen we dan niet gewoon ontspannen zijn en lekker genieten? Zeker wel, God geeft ons ook rijkdom om van te genieten, volgens 1 Timotheüs 6:17. En ontspanning in deze dingen is juist een goede zaak. Gods Koninkrijk brengt nooit kramp of gebondenheid, maar juist vrijheid en rust. Het is een schaal waar we op zitten. Aan de ene kant staat de verkwanselaar, die al het geld zomaar over de balk gooit en aan de andere kant staat de vrek, die krampachtig alles wil behouden. Ergens daartussen bevindt zich het gezonde midden.

En wat betreft het genieten: het is goed om daar voor jezelf ook een budget voor te stellen. Zeker als de inkomsten gaan groeien. De neiging is dan namelijk om je levensstandaard mee te laten groeien met de inkomsten. We gaan steeds meer uitgeven en raken daar aan gewend. Stel voor jezelf vast wat je voor jezelf wilt houden. Dit in overleg met jouw gezinsleden en met God Zelf natuurlijk. Alles wat je daar bovenop verdient kun je investeren in Gods Koninkrijk. Zo kun je volop genieten en toch maat houden. Zorg dat je open, eerlijk en transparant bent over wat je uitgeeft.

Vind je het moeilijk om jezelf dan een ruim budget te geven om van te genieten? Geen budget stellen en dan toch gewoon uitgeven, is geen oplossing daarvoor. Dan ben je simpelweg oneerlijk t.a.v. je eigen overtuigingen. Wees open en eerlijk. Als je het moeilijk vindt om jezelf een ruim budget te geven, ga dan je overtuigingen na. Geloof jij werkelijk dat God het goede voor jou wil en dat Hij verlangt dat jij zijn gaven voluit geniet? Zo niet, ga daarover in gebed, zodat er van binnenuit een andere overtuiging je leven binnen kan komen.

Als je overtuigingen juist zijn, dan kun je samen met God en je familie wel tot een goede budgettering komen. Enkele belangrijke overtuigingen hierbij zijn: God wil jou rijkelijk laten genieten van je inkomsten. God wil jouw inkomsten graag voor zijn Koninkrijk inzetten, bovendien levert dit eeuwige schatten op. Je kunt niet persoonlijk alle lasten van de wereld dragen, dat heeft Jezus al gedaan. We zijn geroepen om voor onze naaste in onze directe omgeving te zorgen, zo kunnen we samen welvarend worden.

Tienden geven en Koninkrijks-cultuur

In eerdere documenten hebben we al stil gestaan bij het geven van de tienden en de zegen die daaruit kan voortkomen. Hoewel we niet wettisch aan die tien procent vast hoeven te houden, is dit wel een heel goede en Bijbelse richtlijn. Het is beter om meer dan tien procent, dan minder te geven. Wie rijkelijk zaait, zal namelijk ook rijkelijk oogsten, volgens 2 Korinthe 9:6.

Dit principe geldt niet alleen voor onze persoonlijke inkomsten, maar ook voor de omzet van je bedrijf. Ook van de omzet kan tien procent weggegeven worden, zodat Gods zegen op het bedrijf zal rusten. Dit vraagt uiteraard een wat andere aanpak dan bij de persoonlijke tienden. Zeker als je bedrijf wat groter is, heeft dit alles te maken met jouw bedrijfscultuur. Het is niet verstandig en vaak ook niet mogelijk om in je eentje te besluiten om tien procent van je omzet weg te geven.

Als jij tienden wilt gaan geven uit de omzet van je bedrijf, focus dan eerst op de cultuuromslag. Zorg dat jouw bedrijf een Koninkrijks-bedrijf wordt en de cultuur van Gods Koninkrijk omarmt. Zorg dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Als al jouw managers, werknemers en collega's ervan overtuigd raken dat de principes van Gods Koninkrijk goed zijn en dat ze die willen volgen, dan kun je met elkaar goede afspraken maken over het geven van tienden of andere percentages.

Dit gaat over meer dan het geven van de tienden. Het is een totaal andere mind-set en een andere manier van zakendoen. Daarom is het belangrijk om mensen daarin mee te nemen en daar ook de tijd voor te nemen en daarover in gebed te gaan. Het geven van de tienden past binnen een geloofssysteem of beter gezegd, het heeft te maken met je overtuigingen. Bouw je jouw bedrijf op het vertrouwen in geld, strategieën, planning, etc.? Of bouw je jouw bedrijf op het vertrouwen in God en dat Hij jou terug zal zegenen, voor het volgen van zijn Koninkrijks-principes?

Een Koninkrijks-cultuur heeft dus met vertrouwen te maken en met het volgen van Gods principes. Verder is het heel belangrijk hoe er binnen jouw bedrijf gesproken wordt. Woorden hebben de macht om een bedrijf op te bouwen of af te breken. Juist ook de woorden die onderling gesproken worden binnen het bedrijf, laten zien hoe jouw bedrijfscultuur in elkaar steekt. Zet je ervoor in dat er positieve woorden gebruikt worden binnen jouw bedrijf. Dat er leven wordt gesproken en geen dood.

Dit zal zich allereerst uiten in hoe werknemers met elkaar omgaan. Spreken ze goede en opbouwende woorden tegen elkaar? En verder is het belangrijk hoe er over het bedrijf en de zaken gesproken wordt. Spreken we met z'n allen het vertrouwen uit dat God het bedrijf zal laten bloeien en groeien? Of laten we ons deprimeren door berichten van recessie of tegenvallende omzet of wat dan ook...? Investeer in een Koninkrijks-cultuur, dat er positieve woorden gesproken worden binnen en over het bedrijf. Als er een cultuur van geloof is, dan kan God ook daadwerkelijk terug gaan zegenen voor gegeven tienden en toewijding aan Hem.

Dit is meer dan het moderne 'positieve denken'. Het is niet alleen een mind-set, maar dit positieve denken is ergens op gestoeld, namelijk op de beloftes van God. Omdat God zegen heeft beloofd en betrouwbaar is, daarom mogen en kunnen wij positieve woorden spreken over ons bedrijf. Daar spreekt geloof en vertrouwen in God uit. Hij is Degene die ons bedrijf tot een succes kan maken. Laten we niet op onszelf of onze eigen kracht en wijsheid gaan vertrouwen. Een Koninkrijks-bedrijf is uiteindelijk niets meer of minder dan een bedrijf waarin men op God vertrouwt voor succes!

Alles gemeenschappelijk bezitten

De eerste christelijke gemeente liet een ander model van inkomsten genereren zien. Iedereen verkocht alles wat hij of zij had en al het bezit werd gedeeld. Zo had niemand teveel en niemand tekort. Soms wordt dit als het ultieme ideaal weergegeven, dat niemand zelf meer iets zou bezitten, alleen nog collectief. Toch geeft de Bijbel geen reden om aan te nemen dat dit het ideaalplaatje zou zijn. Ook deze vorm van rijkdom verdeling kende zijn nadelen. Zo kwam er al vrij snel gemor en gezeur over een onjuiste verdeling van brood en zorg binnen de gemeente.⁶ Ook zullen er ongetwijfeld profiteurs zijn aangehaakt, die zelf liever geen handen uit de mouwen wilden steken voor de kost.

Onder het oude verbond vind je een heel ander ideaalplaatje, waarbij iedereen uiteindelijk onder zijn eigen vijgenboom en wijnstok zit.⁷ Het Beloofde Land werd netjes verdeeld onder alle Israëlieten. Iedere familie kreeg een stukje land toevertrouwd, om daarop voor zichzelf voedsel te kunnen verbouwen. Zo werd iedere familie zelfvoorzienend en een klein bedrijfje op zich. Het ideaalplaatje ziet er dus meer uit als een kleinschalige cultuur, waarbij iedereen min of meer zelfvoorzienend is.

Dit ideaalplaatje is behoorlijk in tegenspraak met de huidige toestand, waarbij weinigen veel bezitten en velen weinig. In onze moderne maatschappij zijn we doorgeslagen in de schaalvergroting. Er is een hele hiërarchie ontstaan van baas boven baas. En velen van ons zijn in loondienst. Dit is niet in overeenstemming met het ideaalplaatje uit de Bijbel. Uiteindelijk wilde God dat iedereen vrij zou zijn en voor zichzelf zou kunnen zorgen.

Hoe het ideaalplaatje er ook uitziet, we leven in de maatschappij van vandaag en zullen daarin moeten functioneren. En we mogen daarin succesvol worden. Toch is het goed om altijd in gedachten te houden dat God niet wilde dat de rijken over de armen zouden heersen. God wilde iedereen rijkdom, vrijheid en zegen geven. Naast geld kan ook macht en invloed ons naar het hoofd stijgen. Maar Jezus wilde dat wij ons allemaal nederig op zouden stellen. Dat is goed om voor ogen te blijven houden.

Ook al leven we niet in de ideale wereld, we kunnen wel lessen leren van wat de Bijbel ons toont. Zo stelt het voorbeeld van de eerste christelijke gemeente ons voor een vraag: zijn wij bereid alles op te geven voor de Heer, als Hij dat van ons zou vragen? Leven wij voor succes en rijkdom of leven we voor God? Verder leert het ons dat we als gelovigen elkaar financieel kunnen helpen. We zouden veel meer financieel kunnen samenwerken, zodat we minder afhankelijk worden van de maatschappij om ons heen. Zo zouden bepaalde verzekeringen niet afgesloten hoeven te worden, als we met elkaar een financieel vangnet vormen. We zouden als gemeenteleden financieel meer samen kunnen werken.

Het ideaalplaatje uit het Oude Testament kunnen we ook vertalen naar onze tijd. Laten we niet klakkeloos meegaan in de schaalvergroting en globalisering. En laten we onszelf niet teveel financieel afhankelijk maken van anderen. Zorg dat je zoveel mogelijk zelfstandig blijft en zelf je producten blijft ontwikkelen. Als je de keuze hebt, probeer zaken dan zoveel mogelijk lokaal te regelen. En kijk of je de verantwoordelijkheden binnen je bedrijf zoveel mogelijk kunt verdelen, zodat iedereen een gewaardeerd plekje krijgt en er meer gelijkheid ontstaat binnen jouw bedrijf.

Dit zijn zomaar een aantal lessen die we uit de Bijbel kunnen leren, als het aankomt op het ideaalplaatje van de maatschappij en het financiële systeem. Uiteindelijk zullen we allemaal een plekje in het Vaderhuis van God krijgen. En dat is veel belangrijker dan de grootte van het bedrijf wat je hier op aarde hebt gehad. In het Vaderhuis van God krijgt iedereen een uniek plekje, speciaal voor jou op maat gemaakt. God heeft iedereen lief en waardeert ons om wie we zijn.

Laten we dit meenemen in ons ondernemerschap. Laat het niet gaan over koude cijfers en aantallen, maar over individuele personen en over mooie, creatieve producten, die met liefde gemaakt zijn. Iedere persoon, ieder idee, ieder uur ontvangen wij uit Gods Hand om daar iets moois mee te doen. Die kunnen we niet zomaar op een hoop gooien, maar daar mogen we met aandacht van genieten. Toen Jezus hier op aarde liep, had Hij oog voor iedere persoon, ondanks de grootte van de menigte, die Hem volgde. Laten we ook hierin op Jezus, onze Heiland, lijken. Als wij oog hebben voor iedere persoon binnen ons bedrijf en met wie we zaken doen, zal dat opvallen en tot zegen zijn!

Bijbelteksten:

1. Jezus gebruikte geld: Mattheüs 17:27, 22:15-22, Lukas 8:3, 14:28, 16:9-11, Johannes 12:6
2. De duivel rooft en steelt: Johannes 10:10
3. De Vader wil (materieel) het beste voor jou: Mattheüs 7:11, Markus 10:29-30
5. Wie het kleine waard is, is het grote waard: Mattheüs 25:21, Lukas 16:10
6. Gemor van de Griekssprekenden: Handelingen 6:1
7. Onder de eigen wijnstok zitten: 1 Koningen 4:25, Micha 4:4, Leviticus 26:5, Deut. 28:4

Literatuurverwijzingen:

4. Koelewijn, M.C. (2020). *Gods economie. Ontdek 14 Bijbelse principes om in voorspoed te leven*. Zeewolde: Boaz Media, pp. 19-23.