

8. Waaraan te geven...?

Introductie

In de voorgaande documenten is al zijdelings ter sprake gekomen dat je kunt geven op allerlei manieren en aan allerlei verschillende doelen. In dit document willen we specifiek inzoomen op de doelen waaraan gegeven kan worden. Hoe bepaal je die? Ben je daar helemaal vrij in? En wat zegt de Bijbel daarover?

Hoe bepaal je de doelen waaraan je geeft?

Onder het nieuwe verbond leven we in de vrijheid van Christus. Daarmee zijn er geen verplichtende wetten meer voor het geven. Dit wil niet zeggen dat er geen aanwijzingen in de Bijbel gevonden kunnen worden voor de doelen waaraan we kunnen geven. Het is goed om deze aanwijzingen op te volgen, omdat we dan dichterbij Gods bedoelingen komen te leven. Dit opent de weg naar meer zegen in ons leven en het leven van anderen.

Wat leert de Bijbel ons dan over de doelen waaraan gegeven kan worden? In het document over het geven van de tienden, hebben we al een aantal categorieën van doelen voorbij zien komen. In de eerste plaats werden de tienden afgedragen voor de dienst in het Huis van God. Hierbij kunnen wij denken aan het geven aan de christelijke gemeente waar we meelevens. Verder werden er tienden afgedragen aan de armen en behoeftigen. Hierbij kunnen we denken aan het geven aan behoeftigen in onze omgeving of andere goede doelen. Verder zagen we dat er ook tienden waren waarmee men de feesten van de Heer moest vieren. Over al deze dingen komen we hieronder nog verder te spreken.

Dit zijn de belangrijkste Bijbelse aanwijzingen wat betreft de doelen waaraan gegeven kan worden. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Want welke doelen kies je dan? En hoeveel geef je waaraan? Wel, hierin zullen we ons hart mogen volgen en bovenal God mogen raadplegen. Volg de leiding van de Heilige Geest in het geven. Als Hij je een persoon of doel op je hart geeft, geef dan in gehoorzaamheid en je zult ontdekken dat het geld dan op zijn plek terecht komt. Dit is heel opbouwend voor je geloof en kan je zoveel vreugde en blijdschap geven!

Geven wordt echt een avontuur als je gaat bidden wat de Heer daarin wil. Het kan zomaar voorkomen dat de Heer het op je hart geeft om een bepaald bedrag aan iemand in je omgeving te geven. En als je dit bedrag dan geeft, dat die ander precies dat bedrag nodig had. God wil aan zijn kinderen geven, maar Hij gebruikt daarvoor vaak onze handen en portemonnee. Beweeg met God mee in het avontuur van het geven. Je zult er een dankbaarder mens van worden.

Geven aan de gemeente van Christus

Het eerste doel wat de Bijbel noemt om aan te geven is de dienst van het Huis van God. Hier werden de eerste en belangrijkste tienden voor gegeven. Dit laat zien dat het geven aan de gemeente van Christus onze eerste prioriteit mag zijn. Of het nu tien procent is of een ander percentage, het is goed om een bepaald bedrag aan de gemeente te geven waar je meeleeft. De gemeente van Christus heeft geld nodig om te kunnen blijven draaien. En zou het niet slecht zijn als we onze eigen huizen bouwen, maar de bouw van Gods Huis laten versloffen?¹

Maar hoe geef je nu aan de gemeente? Wat betreft het geven aan de EGHW specifiek; daar zullen we in het volgende onderwijsdocument bij stilstaan. Maar hier willen we de algemene vraag behandelen, hoe je dan kunt bijdragen met je geld aan een gemeente van Christus. Dit kan door een vast bedrag over te maken naar de bankrekening van de gemeente. Of door middel van collectes. Of door zelf financieel bij te dragen aan projecten van de gemeente.

Het geven aan de gemeente van Christus is wat anders dan geven voor de armenzorg, de zending of andere projecten die vanuit de gemeente ondersteund worden. Dus als er een aparte rekening bestaat voor kerkenwerk en diaconie/zending, dan wordt het geven aan de eerste rekening hier bedoeld. Immers, als je geeft aan de diaconie/zending, dan wordt het geld toch weer weggeven aan andere goede doelen, zoals de armenzorg etc. Met geven aan de gemeente van Christus bedoelen we hier het ondersteunen van de plaatselijke gemeente met je financiën, zodat God verheerlijkt en gediend kan worden in de gemeente.

Misschien ben je wel geneigd om aan heel specifieke projecten binnen de gemeente te geven, omdat je dan weet dat je geld goed gebruikt wordt. Toch is het goed om los te durven laten wat er met het gegeven geld gebeurt. Je geeft het aan de Heer, in het vertrouwen dat de Heer daar iets mee zal uitwerken. Ook mogen we ervan uitgaan dat God oudsten en leiders aan de gemeente gegeven heeft, die op een verantwoordelijke en goede wijze gaven kunnen inzetten. Daarom kan het heel goed zijn om aan de algemene rekening te geven en daarna geen onderzoek of navraag meer te doen. Hiermee toon je immers vertrouwen in God en de leiders. Ook laat je hiermee zien dat je gift niet in eerste instantie aan mensen is gegeven, maar aan God Zelf.

Natuurlijk staat het je ook vrij om aan specifieke projecten binnen de gemeente te geven. Ook daarvoor moet immers geld beschikbaar zijn. Bid erover en geef aan de projecten, die de Heer jou op het hart geeft om aan te geven. Doe alles onder leiding van de Heilige Geest. Dan zullen je gaven eeuwigheidswaarde bezitten.

Het is belangrijk dat er binnen een gemeenschap evenwicht is in de gaven. Er kan te weinig gegeven worden, zodat de gemeente in noodweer komt. Maar er kan ook teveel gegeven worden, waardoor een gemeenschap gaat zwemmen in het geld. Stel dat je een hele kleine gemeenschap bent, die weinig capaciteiten heeft om echt iets goeds met het geld te doen, dan kan dit echt een probleem worden. We mogen hierbij ons nuchtere verstand gebruiken.

Ook kunnen de gaven uit balans raken als er één of enkele heel rijke mensen in de gemeente zijn, die een groot percentage van alle giften geven. Dit is ook geen wenselijke situatie voor de gemeente van de Heer. Ten eerste kunnen zij een soort machtsblok gaan vormen in de gemeente. Ten tweede kleeft hier een groot risico aan voor de gemeenschap. Want stel dat deze persoon of personen de gemeente verlaten, komen te overlijden of in financiële problemen komen, dan kan de gemeente daar een behoorlijke tik van krijgen. Ook hierin geldt dat evenwichtig geven belangrijk is.

Mocht je dus heel rijk zijn, doordat God je veel heeft toevertrouwd, wees dan extra alert waar je aan geeft. Doe dit samen met de Heer, zodat het geld goed terecht komt en geen ongezonde situaties creëert. Geef aan bedieningen die het gegeven bedrag goed kunnen dragen en daar niet opeens substantieel rijker van worden. Tenzij de Heer anders op je hart legt, natuurlijk. Het zou natuurlijk kunnen dat de Heer een plan op het hart van een gemeenschap heeft gedrukt, waar simpelweg veel geld voor nodig is. En Hij zou jou daarvoor kunnen gebruiken om daarin te voorzien. Maar wees heel alert en voorzichtig als het op grote bedragen aankomt, zodat zaken niet nodeloos uit balans raken.

Geven aan behoeftigen in jouw omgeving

Geven aan de armen kom je ook door de hele Bijbel heen tegen. God vindt het heel belangrijk dat we zorgen voor de armen en behoeftigen. Hierbij kunnen we onmogelijk alle lasten van de hele wereld dragen. Dan zouden we zelf geen cent overhouden. Het gaat hierbij in eerste instantie om de behoeftigen die je in jouw directe omgeving tegenkomt. Als jij in gesprek raakt met mensen, die financieel echt heel krap zitten. Dan kun je daarin helpen en bijdragen.

Hierbij is het wel belangrijk om jezelf de volgende vraag te stellen, voordat je iets aan iemand geeft. Het is goed om je af te vragen of diegene wel zijn of haar eigen verantwoordelijkheid voor de situatie wil nemen. Het kan zo zijn dat iemand profiteert van anderen of door een verslaving geregeerd wordt of een ander probleem heeft dat hij/zij niet wil aanpakken. Dan kan het onverstandig zijn om te geven, omdat je dan een ongezonde situatie in stand helpt te houden.

Een heel ander verhaal is het wanneer iemand daadwerkelijk niet in staat is om iets te verdienen, bijvoorbeeld door ziekte of doordat hij/zij geen mogelijkheden heeft om aan de bak te komen of doordat iemands bedrijf in zwaar weer verkeerd, zonder dat daar iets aan veranderd kan worden. Dan kan het heel goed zijn om zo iemand financieel te ondersteunen. Dat kan zelfs een roeping van boven zijn, die op dat moment op jou rust.

Ook bij het geven aan behoeftigen in jouw omgeving geldt dat het goed is om evenwichtig en wijs te geven. Als je rijk bent, kun je anderen in hun nood helpen en bijstaan. Maar je kunt iemand ook ongezond veel geld geven in één keer. Dit kan ertoe leiden dat mensen niet weten wat ze met dat geld moeten doen. Ook zou dat een ongezonde relatie van afhankelijkheid kunnen creëren. Je transformeert iemands leven dan op dusdanige wijze dat jou dat heel veel macht geeft. Interfereer financieel alleen in iemands leven, als dat echt noodzakelijk is. We dragen namelijk allemaal onze eigen verantwoordelijkheid voor onze financiën en dat is op zich een goede zaak.

Maar voor alles, bid God altijd of en wat je moet geven aan iemand. Dan komt het goed. Zelfs als God je zegt om iemand ineens een groot bedrag te geven. Als God het zegt, zal Hij daar wel een bedoeling mee hebben. Gewoonlijk mogen we echter ook ons nuchtere verstand in deze dingen gebruiken, zodat we evenwichtiger worden in ons geven. God wil ons namelijk ook inzicht en wijsheid geven in deze zaken, zodat we daar zelf wijze beslissingen in kunnen nemen. God wil ons laten opgroeien naar geestelijke volwassenheid, ook op het gebied van financiën.

Geven aan christelijke bedieningen

Behalve het geven aan de plaatselijke gemeente, kunnen we ook op andere manieren investeren in de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Er zijn namelijk ook allerlei (interkerkelijke) bedieningen. Denk hierbij aan evangelisatieprojecten, Bijbel vertaalprojecten, christelijke zorgprojecten en noem maar op. Er zijn heel veel verschillende bedieningen, die hun steentje bijdragen aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk en het brengen van Gods gerechtigheid in de wereld.

Het is goed om ook in deze bedieningen te investeren. Zij draaien vaak op giften van gelovigen. Zonder onze giften kunnen zij niet doen, wat zij doen. Het is belangrijk om te investeren in christelijke doelen en met name in bedieningen, die van boven gegeven zijn. Dat is vaak lastig te onderscheiden, maar ga ook hierover in gebed. God wil door allerlei bedieningen zijn Koninkrijk wereldwijd bouwen. En Hij geeft openbaring, zalving en zegen aan vele bedieningen, zodat ze succesvol zijn daarin.

Als wij geven aan bedieningen die bij God vandaan komen, dan investeren we in Gods Koninkrijk. Eigenlijk zaaien we dan in Gods akker. We zaaien in het goede werk van de Heer, zodat eeuwige schatten en opbrengst ons deel zullen zijn. Stel dat wij gaven geven aan een evangelisatieproject, waarbij vele mensen tot geloof komen. Dan heeft ons geld dit mede mogelijk gemaakt. Wij hebben dan bijgedragen aan de eeuwige redding van deze mensen. Dit telt als eeuwige schatten in de hemel.

Het is hierbij goed om op te merken dat het geven van geld, ons niet ontslaat van de verantwoordelijkheid om zelf ook ons steentje in Gods Koninkrijk bij te dragen op andere manieren. Het is niet de bedoeling dat we ons geweten afkopen en bijvoorbeeld zeggen: ik geef wel geld aan een evangelisatiebediening, dan hoef ik zelf niet meer te getuigen, want anderen doen dat dan voor mij. Dat is niet de manier waarop Gods Koninkrijk werkt.

Maar het kan wel zo zijn dat God jou bijzonder wil gebruiken door middel van jouw geld in zijn Koninkrijk. Roepingen van mensen kunnen wel degelijk verschillen in het Koninkrijk. De één is geroepen om een evangelist te zijn en de ander om financiën voor het Koninkrijk binnen te brengen. Het is niet erg dat daar verschil in zit. Maar waak ervoor om je eigen geweten af te kopen, zodat je verantwoordelijkheden gaat ontduiken, die eigenlijk wel op jouw schouders rusten. We zijn namelijk allemaal geroepen om te getuigen van Jezus in onze eigen directe omgeving. Of het nu is met woorden of met daden. We mogen allemaal ons licht laten schijnen in onze omgeving.

Als wij geven aan christelijke bedieningen, dan is het goed om deze ook aan de Bijbel te toetsen. Zijn ze eerlijk? Klopt het wat ze over zichzelf beweren? En is het in lijn met wat de Bijbel ons leert? Zaaï in de zuivere grond van Gods Koninkrijk en niet in valse schijnakkers. Het is goed om dat biddend te toetsen. God kan je daarin de wijsheid geven.

Als wij investeren in Gods Koninkrijk, dan kunnen we een hoog rendement aan zegen terug verwachten. We investeren dan immers in het eeuwige Rijk van de God, die hemel en aarde bezit. Ook bij het investeren in christelijke bedieningen geldt: doe alles in gebed. Wees afgestemd op de Heilige Geest. En geef op evenwichtige wijze. God zal je daarin onderwijzen.

Geven aan andere goede doelen

Naast het geven aan christelijke doelen, kun je ook geven aan andere goede doelen. Dat een doel niet specifiek christelijk is, wil nog niet zeggen dat zij geen goed werk doen. God werkt soms ook door niet-christelijke organisaties heen om anderen te helpen. Als je een doel op je hart krijgt om aan te geven, geef daar dan aan. Ook als de organisatie niet perse christelijk is. De Bijbel leert ons wel om allereerst aan bedieningen van onze broeders en zusters in geloof te geven en daarna pas aan anderen. Maar het is zeker niet verboden om aan andere goede doelen te geven, als zij goed werk doen.

Bij niet-christelijke doelen geldt nog meer dat het wel goed is om te toetsen waaraan je precies geeft. Stel je geeft aan een doel dat arme kinderen in Nederland helpt, door hen ook eens wat leuks te geven. Dan is dat best wel gaaf. Maar stel dat zij die kinderen dan cadeautjes geven, die met magie te maken hebben of die de seksuele normen en waarden onderuit halen, dan zijn je giften in slechte grond gevallen en dragen ze wrange vruchten. Bekijk goed wat deze doelen precies beogen en doen, voordat je op eigen initiatief ergens aan gaat geven.

Het is natuurlijk een andere zaak als God tegen jou zegt dat je aan een bepaald doel moet geven. Dan kun je dat zonder navraag of onderzoek doen. Dan is het Gods verantwoordelijkheid dat het geld goed terechtkomt en daar zal Hij ook voor zorgen. Dan komt het op geven in vertrouwen aan. Nogmaals: doe alles in gebed en betrek de Heer bij al je giften.

Gaven om de feesten van de Heer mee te vieren

We kunnen ook geven door met ons geld feest te vieren voor de Heer. Dit laatste doel zal sommigen misschien de wenkbrauwen doen fronsen. Kunnen wij geven door met geld feest te vieren voor de Heer? Valt dit eigenlijk wel onder geven? En toch waren er volgens de Bijbel bepaalde tienden bestemd om feest mee te vieren in Jeruzalem voor het aangezicht van God. Dit kunnen we lezen in Deuteronomium 14:23-26:

*Voor het aangezicht van de HEERE, uw God, op de plaats die Hij zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen, moet u **de tienden** van uw koren, van uw nieuwe wijn en van uw olie, en de eerstgeborenen van uw runderen en van uw kleinvee eten, om de HEERE, uw God, te leren vrezen, alle dagen.*

*Als de weg voor u te lang is, zodat u dat alles niet kunt meenemen, omdat de plaats die de HEERE, uw God, zal uitkiezen om Zijn Naam daar te vestigen, te ver bij u vandaan is, dan moet u, wanneer de HEERE, uw God, u gezegend heeft, het **te gelde maken**, het geld in een buidel meenemen en naar de plaats gaan die de HEERE, uw God, zal uitkiezen.*

*Daar moet u dat geld **besteden aan alles wat uw ziel verlangt**: runderen en kleinvee, wijn en sterkedrank, ja, alles wat uw ziel maar wenst. Dan kunt u daar eten voor het aangezicht van de HEERE, uw God, en u verblijden, u en uw gezin.*

We zien hier dat God het als 'geven' beschouwd als we een bepaald deel van ons geld opmaken aan het feestvieren voor zijn aangezicht. Net als een vader blij is als hij zijn kind ziet genieten van een cadeautje, zo wordt de hemelse Vader er blij van als we genieten van zijn gaven voor zijn Aangezicht. Dit gaat over de speciale feesttijden die God Zelf had ingesteld. De Israëlieten namen dan hun tienden mee en gingen daar met z'n allen uitbundig van genieten en feest mee vieren voor de Heer.

Dit leert ons dat het belangrijks is om feestdagen voor de Heer te hebben, waarbij we niet karig, maar uitbundig feest vieren. Kosten nog moeiten mogen dan gepaard worden. Als de feesten van de Heer wat mogen kosten, laat dat namelijk zien dat je de feesten van de Heer belangrijk vindt. Je eert en aanbidt God dan daarmee. Dat is een gave rechtstreeks aan God. Je maakt Gods Vaderhart blij, door op zijn feesten te genieten van zijn gaven.

Welke feesten zijn dat dan? Wel, God heeft zijn feestdagen beschreven in Leviticus 23. Dit zijn de Shabbat, Pesach, Wekenfeest, Bazuinenfeest, Grote Verzoendag en Loofhuttenfeest. De christelijke feesten zijn van deze Bijbelse feesten afgeleid, maar wijken daar wel een beetje van af. Dit had te maken met het feit dat keizer Constantijn de Bijbelse feesten wilde combineren met de heidense feestdagen van het Romeinse Rijk, zodat het hele Rijk dezelfde feestdagen zou hebben. Hoe jammer deze achtergrond ook is, staan we in de vrijheid om deze feesten te vieren, als we ze maar vieren voor de Heer.² Het gaat om ons hart en onze intentie.

Tegelijk mag hierbij gezegd worden dat het wel jammer is als we niet de dagen vieren die God Zelf heeft ingesteld. Daar brengt Hij namelijk wel zijn hart in tot uitdrukking. We kunnen natuurlijk onze eigen feesten voor de Heer vieren en dat is gaaf. Maar nog gaver is het om op zijn eigen feesten te komen en daarvan te genieten. Nogmaals: we staan in de vrijheid van Jezus, maar laten we zoeken naar de passie van Gods hart, ook in het vieren van de feesten. En laten we daarbij rijkelijk uitgeven en genieten van alle gaven, die God ons gaf!

Bijbelteksten

1. Bouw van Gods Huis versloft:
2. Vieren voor de Heer:

Haggai 1

Romeinen 14:5-6, Kolossenzen 2:16