

Yitro – Exodus 18:1 – 20:23

Aliyah 2 – Exodus 18:13 – 18:23

Hoe herkenbaar is het **messiascomplex** waaraan Mozes leed. Hij dacht alle zaken van het hele volk op zijn schouders te moeten dragen. En hij had genoeg redenen om dit te denken, want hij was door God Zelf uitgekozen om het volk uit te leiden. En hij was uitgekozen om middelaar tussen God en de Israëlieten te zijn. Hij zou de woorden van God naar de Israëlieten brengen en andersom. En toch was de manier waarop hij het deed niet vol te houden. Hij kon niet alle zaken op zijn schouders dragen.

Soms heb je **ogen van buiten** nodig om dit helder te kunnen zien. Of heb je een mond van buiten nodig, om zonder eigen belang de zaak aan het licht te brengen. In dit geval was het Yitro, die Mozes op de onhoudbaarheid van de situatie wees. Hij zei het heel direct en confronterend tegen zijn schoonzoon Mozes: ‘Je bent niet goed bezig! Je zult er samen met het hele volk aan onderdoor gaan!’

Als we iets ontdekken van God of een positie gaan bekleden in zijn dienst, is het gevaar groot dat we de zaak zelf uit willen rollen. We willen het **bij onszelf houden**, zodat we de controle erover houden. We voelen ons persoonlijk verantwoordelijk om de last helemaal alleen te dragen. Maar zo heeft God de mens niet bedoeld. God wilde dat de mens in samenwerking met anderen zijn lasten zou dragen. Hij wil door de hele gemeenschap heen werken. Zijn Heilige Geest moet tot in de kleinste haarvaatjes van Yeshua's lichaam doordringen.

Waarom zijn er zoveel **burn-outs** onder predikanten, voorgangers en strijders voor het Koninkrijk van God? Heeft God ons gemaakt om burn-out te raken? Nee! Hij heeft ons zo gemaakt, dat we de last kunnen dragen, die Hij voor ons heeft. Alleen hebben wij mensen de neiging om onze **eigen last** te verzwaren. Om allerlei verantwoordelijkheden naar onszelf toe te halen. En ondertussen hebben we geen tijd meer om daadwerkelijk met God, met onszelf en met anderen contact te hebben.

Als u gebukt gaat onder de last, die u draagt voor het Koninkrijk van God, dan zeg ik u bij dezen: ‘Het is niet goed wat u doet! U zult er met allen die u dient aan onderdoor gaan!’ Yeshua heeft gezegd: ‘Mijn juk is zacht en **mijn last is licht**. Leert van mij dat ik nederig van hart ben.’¹ Als het juk niet zacht en licht voelt, dan hebt u uzelf een juk opgelegd. Wees nederig zoals Yeshua en haal niet in uw hoogmoed allerlei verantwoordelijkheden naar u toe, die zorgen dat u geen kind meer kunt zijn voor God. Yeshua wil u rust geven!

Tegelijkertijd gaat het niet aan om de **taak van God** dan maar naast ons neer te leggen, alsof dat ons rust zou geven. Maar hoe krijgen we licht op wat onze taak van Godswege is? Gelukkig heeft God daar allang over nagedacht en Hij stuurt ons mensen op ons pad om ons daarover te onderwijzen. Vaak niet de mensen van wie we het verwachten, maar vaak mensen van buiten, die met een helderder oog kunnen kijken. Wie kan een Yitro voor u zijn...?

1 Mattheus 11:28-30.

Het is juist deze Yitro, de heidense priester, die Mozes terug leidt naar de **kern** waar het om draait. Hij adviseert Mozes om meer **tijd met God** door te brengen. Hij zegt: 'Zorg ervoor dat je tijd hebt om de zaken van de mensen bij God te kunnen brengen. Om te luisteren naar wat Hij tegen je zegt. En om de woorden van God tot het volk te kunnen spreken. Maar deleger de rechtszaken aan mensen onder je. Zorg ervoor dat alleen de belangrijkste en ingewikkeldste zaken bij jou terecht komen. Zo houd je meer tijd over.

Dit is het allerbelangrijkste. We mogen nooit vergeten dat het verblijven in de aanwezigheid van de Heer het belangrijkste is. Hoe zullen we ooit anderen kunnen dienen, als we geen kind meer aan huis zijn bij de **hemelse Vader**? Als we losraken van de bron van openbaring, leven en kracht? Dit raakt ook het diepste verlangen van God. Hij wil allereerst gewoon tijd met zijn schepselen doorbrengen. De taken volgen daarna als vanzelf. Kruip eerst maar op schoot bij de hemelse Vader!

Maar verantwoordelijkheden dienen wel **op verantwoorde wijze gedelegeerd** te worden. Niet ieder is voor alles geschikt in Gods Koninkrijk. Dit vraagt wijsheid en gebed. Yitro zegt dat er mensen aangesteld moeten worden, die krachtig zijn en God vrezen, betrouwbare mensen, die geldelijk gewin haten. Zij mogen over de kleinere zaken gaan oordelen. Hieruit blijkt de enorme wijsheid van Yitro. Hij beseft dat verantwoordelijkheden op zorgvuldige wijze uitbesteed moeten worden.

Ook hierin kunnen we zo gemakkelijk een eigen oplossing gaan zoeken. We denken: 'Oh nee, ik ga het niet meer redden! En we hebben mensen tekort. Dus nu nemen we iedereen maar aan, die zich aanbiedt om te helpen!' Nee, dat is niet de manier. Ga ermee naar God toe. **Leg je last weer bij Hem neer**. Zeg tegen Hem: 'Heer, deze last kan ik niet dragen, wilt u voorzien in mensen, die deze last wel kunnen dragen...?!'

In de nacht voordat Yeshua zijn twaalf leerlingen uitkiest, is Hij aan het **vasten en bidden**. Hij bidt de hele nacht door. Hij is de hele nacht met zijn Vader in gesprek en stemt totaal af op zijn hemelse Vader.² En zijn Vader openbaart Hem in die nacht, wie zijn twaalf meest trouwe leerlingen zullen worden. Zij zullen de taken van het Koninkrijk van God voort gaan zetten, als twaalf apostelen, nadat Yeshua is heengegaan. Dit leert ons dat we alleen door gebed de juiste mensen kunnen uitkiezen voor Gods Koninkrijk.

Verder blijkt Yitro's buitengewone inzicht door de **trapsgewijze structuur**, die hij voorstelt. Hij zegt tegen Mozes: 'Stel leiders aan over duizend, over honderd, over vijftig en over tien.' Waarom zou hij het in deze volgorde zeggen en niet andersom? Wel, ik denk dat Mozes degenen over duizend aanstelde. Vervolgens zouden de leiders over duizend de leiders over honderd aanstellen. Enzovoorts. Het is namelijk vrijwel onmogelijk dat Mozes alle 603.550 Israëlieten gekend heeft en daar een ruime 60.000 leiders over heeft aangesteld...

Tegelijk laat dit een belangrijk principe van Gods Koninkrijk zien. God wil zijn eigen **hemelse autoriteit delegeren** aan ons mensen. Dat was vanaf het begin zijn hemelse plan. Daarom stelde Hij Adam aan om als koning te heersen over de schepping. Daarom maakt Hij ook ons in Yeshua tot koningen om te heersen.³ En daarom geeft Yeshua zijn leerlingen autoriteit over alle machten en krachten. Hij besteedt zelfs het oordeel over

2 Lukas 6:12-13.

3 Openbaring 1:6.

mensen en engelen uit aan zijn leerlingen.⁴

God wil dat we zijn hemelse autoriteit en verantwoordelijkheden **verder delegeren** naar anderen. Maar als we hoogmoedig zijn en de zaak in onze eigen hand willen houden, dan gaan we een **spaak in het wiel** vormen voor Gods plan. We weigeren de autoriteit en verantwoordelijkheden te delegeren aan anderen en zo breekt de keten af bij ons. Na ons zal er niet meer een keten kunnen volgen van delegeren. Zo zal de zegen stagneren en het volk onbestuurbaar worden. We zullen zelf met allen onder ons ten onder gaan, omdat we weigeren los te laten en door te geven.

Interessant aan het principe van delegeren is dat als je de kleinere zaken gaat delegeren, je ook meer tijd en aandacht overhoudt voor de grotere zaken. Je kunt deze meer tot in detail uitzoeken. Zo zul je nog **toenemen** in wijsheid, inzicht en kennis. Dit geldt ook voor alle mensen onder je. Je zult hierdoor meer en meer zaken kunnen gaan doorgeven en steeds grotere en moeilijkere zaken onder je beheer kunnen krijgen. Zo groeit het Lichaam van Yeshua **tot zijn volledige gestalte**. Niet doordat wij omhoog reiken, maar doordat we anderen de hand bieden om ook taken te gaan verrichten.

Heel mooi is het dat Yitro zijn advies nog overgeeft **aan God ter beoordeling**. In vers 23 zegt hij niet simpelweg: 'Als je dit doet, zul je kunnen overleven'. Nee, hij zegt: 'Als je dit doet en God dit jou zal gebieden, dan zul je kunnen overleven.' Hij erkent dat God Zelf dit zal moeten gebieden aan Mozes om zo te handelen. Daarmee geeft hij zijn advies over ter controle. Eigenlijk zegt hij tegen Mozes: 'Ga ermee naar God! En vraag of dit inderdaad het advies is, wat van Hem komt...'

Hoe mooi adviezen en zaken soms ook kunnen klinken, ga altijd te rade bij God Zelf, of deze bij Hem vandaan komen of niet. En vraag God ook wat dit voor uw eigen leven betekent. Probeer het niet meteen zelf toe te passen, maar vraag God om **de Gebieder** hiervan te zijn. Nogmaals dus het advies: contact met God is het allerbelangrijkste. Blijf dicht bij Hem en blijf in contact met Hem, dan alleen zul je kunnen overleven.

En niet alleen **overleven**, maar dan zal het volk ook in *shalom* op zijn plaats aan kunnen komen. Ze zullen tot hun volledige bestemming kunnen komen. *Shalom* betekent namelijk niet alleen 'vrede' maar vooral ook 'volledig / compleet worden'. Het volk zal volledig op haar plaats aan kunnen komen. Ze zullen **in hun volle bestemming** kunnen wandelen.

Zoveel mensen zijn alleen bezig met overleven. Ze willen het hoofd boven water kunnen houden. Zo rommelen ze door met hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Maar God wil dat we **alleen zijn taken** en verantwoordelijkheden dragen. Dan hoeven we niet meer in de overleefstand te leven, maar zullen we tot onze volledige bestemming kunnen komen. We mogen gaan wandelen tot we volkomen tot ons recht zullen komen. Wat een belofte! Zullen we ons daar samen naar uitstrekken...?!

4 Mattheus 19:28, 1 Korinthe 6:3.

Wat hebben we nu geleerd?

1. Yeshua wil dat we onze taken en autoriteit verder **delegeren**
2. Yeshua's juk is zacht en **zijn last is licht**
3. Als we **gebukt** gaan onder lasten, zijn dit onze **eigen opgelegde lasten**
4. Als we alles **bij onszelf** houden, **breken** we Gods **keten van zegen**
5. God wilde zijn **hemelse autoriteit** aan de mensen delegeren
6. Hij wil dat wij deze autoriteit **verder delegeren**
7. Alleen zo kan **Yeshua's Lichaam** tot haar **volledige gestalte** doorgroeien
8. **Contact met de hemelse Vader** is het **allerbelangrijkste** bij dit alles!