

Tetsaweh – Exodus 27:20 – 30:10

Aliyah 1 – Exodus 27:20 – 28:12

De Israëlieten moeten **pure geperste olijfolie** brengen om de altijd brandende lamp te laten branden in het Heiligdom. Olijven werden in drie fasen uitgeperst in de olijfpers. Tijdens de eerste persing, kwam de beste en meest pure olijfolie uit de pers stromen. Deze eerste olie werd onder meer gebruikt voor de altijd brandende lamp in de tabernakel. Dit was de zevenarmige kandelaar, die ook wel de *menorah* wordt genoemd. Bij de tweede en derde persing kwam er olijfolie van mindere kwaliteit vrij. Maar deze olie was weer geschikt voor andere doeleinden.

Het Hebreeuwse woord voor 'olijfpers' is **Get shemanim**. De hof van Gethsemané is dus de hof van de olijfpers. Hier ging Yeshua vlak voor zijn lijden en sterven met zijn leerlingen heen. Hij begon daar zeer angstig en verdrietig te worden en heeft daar driemaal zwaar gebeden of het lijden aan Hem voorbij mocht gaan.¹ Hij zweette zelfs bloed, door de zware psychische en geestelijke druk.² Zo werd Yeshua dus driemaal uitgeperst in de olijfpers. En zijn bloed kwam tevoorschijn, zoals de olijfolie.

Yeshua bad in de hof van Gethsemané of de **drinkbeker van Gods toorn** aan Hem voorbij mocht gaan. Maar Hij moest die tot de laatste druppel leegdrinken. Zo nam Hij onze zonden op zich en bracht ons vergeving daarvoor. Net zoals bij de olijven, komt hier iets goeds voort uit grote druk of persing.³ De lampolie hebben we in de eerste *aliyah* van de vorige *parshah*⁴ verbonden met visionaire gaven. Het mag dan ook niet verwonderen dat er engel verscheen aan Yeshua in de hof van Gethsemané. Deze engel versterkte Yeshua, zodat Hij de strijd vol kon houden.⁵

De lampolie was nodig om de *menorah* in de tabernakel altijd te laten branden. De *menorah* is niet zomaar een kandelaar. Deze is boordevol symboliek. Zij wordt bijvoorbeeld symbolisch verbonden met de Boom des Levens in het paradijs. Ook wordt zij verbonden met het licht van de hemellichamen, zon en maan en sterren. Maar meer nog dan dit, verwijst de *menorah* naar koning Yeshua, want Hij heeft gezegd: ***Ik ben het Licht van de wereld: wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.***⁶ Yeshua verlicht ons leven, zoals de *menorah* het Heiligdom verlichtte. En door Yeshua worden ook wij het *licht van de wereld* genoemd. Wij krijgen de opdracht om ons licht zo te laten schijnen voor de mensen, dat zij onze

¹ Matth. 26:36-46.

² Luk. 22:44. Dit verschijnsel wordt *hematidrose* genoemd en komt voor bij grote fysieke of psychologische stress.

³ zie: <http://www.de7wonderen.nl/story/wonder-1/druppels-bloed-in-gethsemane/>

⁴ www.ingeestenwaarheid.nl > Bijbelstudies > Torah > Exodus > Terumah

⁵ Luk. 22:43.

⁶ Joh. 8:12.

goede werken zien en de hemelse Vader verheerlijken. Door ons heen zullen mensen het goede van God zien en dit zal zijn tot heerlijkheid van God.⁷

Op het moment dat Yeshua zich laat zien aan Johannes op het eiland Patmos, wandelt Hij te midden van **zeven gouden kandelaars** en heeft Hij zeven sterren in zijn rechterhand. Deze zeven gouden kandelaars worden uitgelegd als de **zeven gemeentes** van volgelingen van Yeshua. En de zeven sterren zijn de zeven engelen van deze gemeentes. De kandelaar staat hier symbool voor Gods lichtende aanwezigheid in de gemeente. Ook staat zij symbool voor de aanwezigheid van de Heilige Geest. De zeven kandelaars hangen namelijk samen met de **zevenvoudige Geest** voor Gods Troon. De zeven engelen waken over de gemeente en geven haar hemelse autoriteit.⁸

In geval van volhardende ongehoorzaamheid, kan de kandelaar ook uit het midden van de gemeente weggenomen worden. Dan wordt deze gemeente in de hemel niet meer erkend en zal Gods Geest zich terugtrekken uit deze gemeente. Zo'n gemeente zal uiteindelijk in verval raken, want zij bestaat voortaan alleen op basis van mensenwerk. Zeven is overigens het getal van de volheid. Hier worden alle gemeentes van Yeshua wereldwijd onder gevat. Het bovenstaande is dus een **waarschuwing** voor alle gemeentes van Yeshua wereldwijd. Blijf dicht bij de bron Yeshua en geef de Heilige Geest de ruimte om de kandelaar altijd te laten branden, als een altijd brandende *menorah*.⁹

In deze *aliyah* wordt ook opdracht gegeven om de **heilige priesterkleding** te maken. Dit is niet zomaar mooie kleding, want ze moeten gemaakt worden door ieder, die wijs van hart is en gevuld is door de Geest van wijsheid. Deze kleding heeft namelijk een heel belangrijke functie. Ze bekleedt de mens als het ware met goddelijkheid om in de aanwezigheid van God te kunnen komen. De hogepriester zal in het Heiligdom in Gods aanwezigheid en de aanwezigheid van de engelen verkeren. In het Heiligdom betreedt Hij eigenlijk de hemel.¹⁰

De kleding moet dan ook gemaakt worden van dezelfde vier stoffen, als waarvan de tabernakel gemaakt is. Deze vier stoffen waren vier koninklijke stoffen, hebben we in de vorige *parshah* gezien.¹¹ De tabernakel is als het ware de **koninklijke kleding van God**, die Hij draagt te midden van zijn volk. De hogepriester wordt met dezelfde koninklijke kleding gekleed, als God zelf. Ook wordt er goud in zijn kleding ingeweven. Dit goud hebben we in de vorige *parshah* met de Geestesgave van **wijsheid** verbonden. Met het goud wordt er goddelijke wijsheid door de priesterkleding heen geweven. Het is dus niet verwonderlijk dat de heilige kleding door mensen gemaakt moest worden, die vervuld waren door de Geest van wijsheid.

⁷ Matth. 5:14-16.

⁸ Openb. 1:4, 12-20.

⁹ Openb. 1:5.

¹⁰ Bijv. Jes. 6 en Zach. 3:1-7.

¹¹ www.ingeestenwaarheid.nl > Bijbelstudies > Torah > Exodus > Terumah

Yeshua is mens geworden om ons daadwerkelijk **met goddelijkheid te bekleden**.¹² In 1 Johannes 3:2 staat bijvoorbeeld: *Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard worden, wij **Hem gelijk** zullen zijn; want wij zullen Hem zien, zoals Hij is.* Uit deze tekst leren wij dat we als God zullen zijn, zodra we Hem zien. Het is namelijk een bekend gegeven uit de Bijbel dat geen mens God zal zien en leven.¹³ De enige manier om God te zien, is dus om mens-af te worden en met goddelijkheid overkleed te worden.

Bij Mozes zagen we dit al een beetje gebeuren. Toen hij een glimpje van God opving, **straalde zijn gezicht** als het gezicht van God. De mensen konden er niet eens naar kijken. Daarom bedekte Mozes zijn gezicht, als hij buiten de tabernakel was.¹⁴ Maar in 2 Korinthe 3 staat dat dit nog maar het begin is, van wat er komen gaat. Wij hoeven ons gezicht niet meer te bedekken, zoals Mozes. In vers 18 staat: *Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante **veranderd naar hetzelfde beeld**, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heer bewerkt wordt.* Dit betekent: als wij door Gods Geest naar de heerlijkheid van de Heer blijven kijken, dan zullen we langzaam maar zeker steeds meer daarop gaan lijken. Ook wij zullen met goddelijke heerlijkheid bekleed worden.

De **Efod** was een zogenaamde lijfrok, die aan de voorkant over de priesterlijke kleding heen hing. De Efod moest aan de schouders bevestigd worden aan de rest van de kleding. Even verderop lezen we dat ook de borstlap van het gericht aan de schouders bevestigd moest worden. Dit laat zien dat deze kledingstukken te maken hebben met het voeren van **heerschappij**. De heerschappij rust namelijk op de schouders, volgens Jesaja 9:5. We hebben in de vorige *parshah* dan ook verwezen naar de Geestesgave van leidinggeven en de bedieningen van oudsten en apostelen.

De twee **Shoham-stenen** worden ook op de schouders geplaatst. De twaalf namen van de zonen van Israël worden hierop gegraveerd met de graving van een zegel. Ook zegels verwijzen naar autoriteit, gezag en heerschappij. Het koninklijke zegel werd gebruikt om zaken als koninklijk eigendom aan te merken of om een bericht koninklijke autoriteit mee te geven. Verder worden de shoham-stenen in gouden kassen gezet, wat het geheel ook een koninklijke uitstraling geeft.

Waarom moesten de namen van de stammen van Israël nu op de schouders gedragen worden? In vers 12 staat dat deze namen als een **zikaron**, een 'herinnering' voor het aangezicht van Yahweh gedragen worden. Op de schouders zijn de namen gemakkelijk vanuit de hemel te lezen. Zo herinnert de hogepriester de hemel er steeds aan dat de stammen van Israël God toebehoren.

¹² Kol. 3:4, Hebr. 2:5-10, 2 Petr. 1:4, Openb. 3:21.

¹³ Ex. 33:20.

¹⁴ Ex. 34:29-35.

Nu kun je jezelf afvragen: moet Yahweh dan herinnert worden aan zijn volk? Zou Hij zijn volk anders vergeten? Nee, Yahweh zal zijn volk sowieso niet vergeten. Maar ik vermoed dat hier sprake is van een **officieel herinneren**. *Zikaron* kan ook een gedenkteken of monument betekenen. Je kunt je dus een officieel moment als de herdenking op 4 mei voorstellen bij *zikaron*. Steeds als de hogepriester het Heiligdom binnenkwam, werd er als het ware een officiële herinnering aan de stammen van Israël aangevraagd in de hemel. Dit is waarschijnlijk niet eens zo zeer voor God zelf bedoeld, als ook wel voor de leden van zijn **hemelse raad en rechtbank**. We weten namelijk uit de Bijbel dat God overleg pleegt in de hemelse rechtbank met zijn raadgevers, alvorens er plannen uitgevoerd worden.¹⁵ Steeds als de hogepriester het Heiligdom binnenkwam, werden de namen van de stammen in herinnering gebracht ten goede. Als een officiële en verzegelde boodschap voor de hemelse rechtbank.

Hieruit mogen we leren dat we **aandacht mogen vragen** in de hemel, voor onszelf en voor degenen die bij ons horen. We hoeven ons niet te schamen om God te vragen ons ten positieve te herinneren bij zijn raadsbesluiten. We hoeven ons ook niet te schamen om aan te blijven dringen bij God. Yeshua heeft ons namelijk de gelijkenis verteld van de onrechtvaardige rechter:

*En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei: Er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde stad en **zij kwam voortdurend naar hem toe** en zei: Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastigvalt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heer zei: Hoor, wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die **dag en nacht tot Hem roepen**, ook wanneer Hij lang wacht om hen te hulp te komen? Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?¹⁶*

Yeshua gebruikt hier een *qal wagomer* – argument: *als dit ... hoeveel te meer dat ...* Als de onrechtvaardige rechter al luisterde naar de vrouw, hoeveel te meer zal God luisteren naar ons. Maar belangrijker nog is de les die Yeshua ons hierdoor leerde: soms laat God lang wachten op zijn hulp. Maar we moeten blijven bidden, aandringen en nooit het geloof en de moed verliezen. Zo draagt de hogepriester steeds weer de namen van de stammen van Israël voor Gods aangezicht het Heiligdom in. **Zonder schroom** brengt hij hen onder de aandacht van God en de engelen. Hier mogen we van leren.

¹⁵ Job 1, Zach. 3:1-7, Luk. 18:1-8, etc. Zie voor meer informatie over de hemelse rechtbanken: www.ingeestenwaarheid.nl > Toerusting > Praktisch onderwijs > Hemelse rechtbanken.

¹⁶ Luk. 18:1-8

Welke lessen hebben we nu geleerd?

1. **Yeshua** werd als de **olijfolie** uitgeperst om het **Licht van de wereld** te zijn
2. Laat je licht schijnen voor de mensen, door je **goede daden**
3. Geef de **Geest** de volle ruimte in de gemeente om de lamp **altijd te laten branden**
4. **Blijf kijken** naar de **goddelijke heerlijkheid** van Yeshua, dan wordt je **zoals Hem**
5. De **oudsten** zijn geroepen om **gezag en autoriteit** in de gemeente uit te oefenen
6. Vraag zonder schroom **aandacht in de hemel** voor jezelf en je naasten