

Jezus is God

Introductie

Regelmatig duiken er leringen op, waarin ontkenning wordt dat Jezus God is. Dit zijn gevaarlijke valse leringen, die velen misleiden. Deze leringen zijn kunstig in elkaar gezet en de Bijbelteksten worden verdraaid en krachteloos gemaakt. Velen zijn niet in staat om deze argumenten vanuit de Bijbel te weerleggen, daarom wil ik in dit stuk een handreiking doen in die richting. Hiernaast is het belangrijk om dergelijke leringen ook in gebed te toetsen. De Heilige Geest openbaart en ontmaskert de leugengeesten, die achter deze visie schuilgaan. Hun vruchten worden al snel zichtbaar. Zij willen koste wat het kost voorkomen, dat Jezus de eer ontvangt, die Hem toekomt. Maar op een dag zal elke knie zich buigen in Jezus' Naam.

In 1 Korinthe 11:19 staat geschreven: *Want er moeten ook afwijkingen in de leer onder u zijn, opdat wie beproefd blijken te zijn, in uw midden openbaar komen.* Mogen wij met Gods hulp beproefd blijken te zijn en staande blijven, in deze tijden van verwarring en misleiding. Aan God zij de eer!

Wie is Jezus dan wel...?

Wanneer er beweerd wordt dat Jezus niet God is, stel dan in elk geval de vraag: 'Wie is Jezus dan wel? Wat maakt Hem **uniek**, als de **eniggeboren Zoon van God**?'¹ Hierop zult u waarschijnlijk geen duidelijk antwoord ontvangen. Vaak wordt wel erkent dat Jezus de Zoon van God is, zoals ook koningen in het Oude Testament zonen van God genoemd worden. Maar wat Hem dan precies tot de unieke en eniggeboren Zoon van God maakt, daar worden vaak alleen maar vage antwoorden op gegeven.

Men kan stellen dat Jezus een Tweede Adam is of een mens, die volledig gevuld was met Gods Heilige Geest. Maar dit maakt Jezus nog niet bepaald uniek. Wat onderscheid Hem dan van eerste Adam en van ons, mensen? Hoe kon Hij een zondeloos leven leiden?² Hoe kon Hij waard geacht worden om Zichzelf voor ons te offeren aan het kruis? Hoe kon Hij God de Vader zo goed openbaren, dat men de Vader kent, wanneer men Jezus kent?³

Was de Tweede Adam net als de eerste Adam een gecreëerd mensenkind, die toevallig wel de juiste keuze maakte voor God? Dan is het een gelukkig toeval dat het tweede experiment met Adam wel lukte en niet faalde, zoals bij de eerste Adam. Dat strookt niet echt met een eeuwig en onveranderlijk reddingsplan van God. En zelfs als God door een toevallige keuze van de tweede Adam de wereld zou willen redden, waarom zou deze tweede Adam onze zonden op zich kunnen nemen en verzoenen? Hoe zou een mens ons met God kunnen verzoenen? En hoe zou de naam van een mens hemel en aarde kunnen verenigen, de boze machten kunnen verslaan en onze aanbidding kunnen ontvangen?

Uit deze vragen kunnen we indirect al afleiden dat Jezus meer moet zijn geweest dan een mens. Op vele punten schrijft de Bijbel ook expliciet over het feit dat Jezus God is. Laten we samen de Bijbel induiken...

¹ Johannes 3:16.

² Hebreeën 4:15, 7:26, 9:14.

³ Johannes 14:8-9.

Prominente plaats van Jezus' Godheid in de Bijbel

De leer dat Jezus God is, is niet zomaar een verzonnen bijproduct of iets wat alleen maar in de zijlijn van de Bijbel voorkomt. Nee, dit is de **centrale boodschap** van het Evangelie en het komt prominent naar voren in de Bijbel. Opvallend is namelijk dat de identiteit van Jezus vaak in de **eerste hoofdstukken** van Bijbelboeken naar voren komt. Het is het eerste en belangrijkste punt, waarmee veel Bijbelboeken starten: Jezus is God.

Zo start **Johannes 1** met het volgende: *In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt ... En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.* Hier wordt Jezus heel duidelijk God genoemd. Ook wordt de link met Genesis 1 gelegd, met de woorden 'in het begin'. Kennelijk was Jezus al bij de schepping bij God en was Hij zelfs God. Alle dingen zijn door Jezus gemaakt.

Dit kunnen we ook afleiden uit **Genesis 1** zelf. Genesis start met het woord *bereeshiet*. Letterlijk vertaald betekent dit 'met een beginsel'. Dus God schiep de wereld met een beginsel (*reeshiet*). Wat is dat beginsel dan? Dat legt Spreuken 8:22 ons uit: God bezat de hemelse Wijsheid en maakte Hem de *reeshiet* van al zijn scheppingswerk. Ditzelfde woord *reeshiet* komt daar weer voor. Uit Spreuken 8:30 leren we dat de Wijsheid als Gods lievelingskind voor Zijn Aangezicht speelde, toen Hij de wereld schiep. Dit is het Woord, namelijk Jezus. Jezus was het eniggeboren lievelingskind van God, door Wie Hij de wereld schiep.

Ook **Efeze 1** begint meteen met de beschrijving van Jezus' identiteit. Jezus was er al **voor de grondlegging van de wereld**, volgens vers 4 en wij werden door Hem al uitgekozen, voordat de wereld gemaakt werd. Ook zullen alle dingen uiteindelijk weer aan Jezus onderworpen worden en wordt Jezus **de vervulling van Hem die alles in allen vervult** genoemd. Hiermee wordt Jezus God genoemd: Jezus is de vervulling van God. Dit kunnen we lezen in de verzen 22-23. We zien in Efeze 1 de beweging dat de hele schepping uit Jezus voortkomt en ook weer in Hem verenigd of teruggebracht zal worden.

Dit lezen we ook **Kolossenzen 1**, opnieuw een eerste hoofdstuk. In de verzen 15-20 lezen we: *Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping. Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn ... En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem ... Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou ...* Jezus is opnieuw de Eerste en de Laatste. Hij is de Schepper en alles wordt door Hem weer verzoend met God. Hij is het Beeld van God, niet zoals mensen beelddraggers van God zijn, maar Hij is **HET Beeld van God**, namelijk God Zelf, die Zichzelf zichtbaar maakt. In Hem woont de volheid van God. Dat is aan geen mens gegeven. Dit staat nog een keer expliciet uitgewerkt in Kolossenzen 2:9: **Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk**. Als heel de volheid van God in je woont, dan val je dus helemaal samen met God. Dit is een expliciete identificatie van Jezus met God. Jezus is God in mensenvlees.

Ook **Hebreeën 1** kan aan dit rijtje toegevoegd worden. Dit hoofdstuk begint met: *... tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen ... En wanneer Hij vervolgens de Eerstgeborene in de wereld brengt, zegt Hij: En laten alle engelen van God Hem aanbidden*

... maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid ... Daarom heeft Uw God U gezalfd, o God...

Opnieuw zien we dat Jezus alles gemaakt heeft en dat alles in Hem verzoend zal worden. Verder wordt Jezus met verschillende bewoordingen letterlijk God genoemd. Hij is het Beeld van God. Hij draagt alle dingen door Zijn Woord. Hem aanbidden de engelen. En Hij wordt in twee citaten uit het Oude Testament letterlijk 'God' genoemd. Het is maar al te duidelijk: Jezus is God Zelf in zichtbare gestalte.

Tenslotte kunnen we ook **Openbaring 1** nog toevoegen. In vers 8 zegt **God Zelf**: *Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heer, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige*. En vervolgens blijkt dit niemand anders dan **Jezus** te zijn in vers 11: *Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste*. Dit blijkt ook uit de rest van het boek Openbaring. Het Lam zit samen met God op de Troon en wordt ook samen met Hem aanbeden, terwijl niemand aanbeden mocht worden, dan God alleen. Ook staat er bijvoorbeeld dat God en het Lam beiden de Tempel van het Nieuwe Jeruzalem zijn. Ook vellen zij beiden het Eindoordeel over de alle mensen.⁴ **God wordt consequent vereenzelvigd met Jezus in dit boek.**

Uit al deze eerste hoofdstukken van de Bijbel blijkt hoe belangrijk het is, dat we Jezus zo zien: Hij is God. Dit is geen zaak in de kantlijn of een zaak, die we gemakkelijk kunnen weg vertalen vanuit het Grieks, al doen sommigen enorm hun best om dat wel te doen. Dit is echter onmogelijk, want de zaak staat in het **hart van de Bijbel** gegrift. Het bewijs is veel te groot om uit te wissen. Lees met een oprecht en open hart deze eerste hoofdstukken van de Bijbel door en je zult maar tot één conclusie kunnen komen: Jezus is God Zelf, in materie uitgedrukt.

De Engel van de Heer in het Oude Testament

Al snel wordt er dan opgemerkt: ja, dat is allemaal Nieuwe Testament. Dit is in tegenspraak met wat er in het Oude Testament onderwezen wordt, namelijk dat God Eén en de Enige is. Nu denk ik niet dat dit in tegenspraak met elkaar is, want Jezus is Eén met de Vader. Zij vormen samen met de Heilige Geest de Ene en Enige God. Zij vormen geen drie goden naast elkaar, maar zij zijn verschillende manifestaties van Dezelfde God. God uit Zich in drie Personen: Vader, Zoon en Geest. Toch zijn zij helemaal één.

Verder kunnen we ook in het Oude Testament al verwijzingen naar Jezus vinden. De belangrijkste in dit verband is misschien wel de **Engel van de Heer**. Deze Persoon zien we in het Oude Testament op verschillende momenten naar voren komen⁵ en ik geloof dat dit niemand anders is dan **Jezus**. Over deze Engel van de Heer wordt namelijk gezegd dat Hij God is en tegelijk beweegt Hij zich als een aparte Persoon, gezonden door God.

We komen de Engel van de Heer bijvoorbeeld tegen in Genesis 16. We lezen dan dat de Engel van de Heer Hagar ontmoet en met haar spreekt. En vervolgens blijkt deze Engel van Heer **Jehovah Zelf** te zijn, in vers 13. Verder komen we de Engel van de Heer tegen, wanneer Hij tot Mozes spreekt, vanuit de brandende doornstruik, volgens Exodus 3:2. Maar in vers 4 blijkt deze Engel van de Heer Jehovah Zelf te zijn. De Engel van de Heer is duidelijk God Zelf.

⁴ Openbaring 5:6-14, 19:10. Openbaring 22:22. Openbaring 20:12, 22:12.

⁵ Gen. 16:7-11; Gen. 22:11-15; Ex. 3:2; Num. 22:22-35; Richt. 2:1-4; Richt. 5:23; Richt. 6:11-22; Richt. 13:3-21; Psalm 34:8; Psalm 35:5-6; Jes. 37:36; Zach. 3:1-6.

Uit Exodus 23:20-23 blijkt echter dat God deze Engel ook als **aparte Persoon** op weg kan sturen. God zegt daar dat Hij zijn Engel voor het volk uit zal sturen. Dit is niet zomaar een Engel, maar de Engel waarin Gods Naam in zijn binnenste is. Dit betekent dat Hij de identiteit van God Zelf draagt. Aan de ene kant wordt de Engel dus uitgezonden door God en aan de andere kant is God Zelf door deze Engel aanwezig. Als het gaat over de Engel in Wie de Naam van God is, dan gaat het over de Engel van Jehovah, de Engel van de Heer.

We kunnen dit ook leren uit Richteren 13. In vers 3 van dit hoofdstuk verschijnt de Engel van de Heer aan de vrouw van Manoach. Toch spreekt deze Engel **over God in de derde persoon**, in vers 5. Hij spreekt over God, alsof Hij een andere Persoon is. Hieruit leren we dat de Engel van de Heer zowel God is, als een aparte Persoon, Die door God naar de wereld toegezonden kan worden.

Dit alles krijgt zijn vervulling in Jezus. Ik geloof dat **Jezus de manifestatie van God in het materiële** is. In het Oude Testament nam Hij de gestalte aan van de **Engel van de Heer**. In het Nieuwe Testament nam Hij de gestalte aan van een mens en werd Hij geboren uit Maria. Maar Hij is **dezelfde Zoon van God**. Hij is God, Die Zichzelf uitdrukt in het materiële. Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament wordt Hij geïdentificeerd met God Zelf. De Engel van de Heer is Jezus en is God.

Dertig andere Bijbelteksten over de Godheid van Jezus

1. Uit Jesaja 9:5 blijkt dat Jezus genoemd kan worden: 'Wonderlijk, Raad, **Sterke God**, Vader van de eeuwigheid, Vrededorst'. Dit zijn niet zomaar titels of namen, want namen drukken in de Bijbel de **identiteit** van een persoon uit. Niemand kreeg dergelijke namen toegewezen in de Bijbel. De dichtstbij komende naam is 'Eli', wat 'mijn God' betekent. Maar als je 'mijn God' zegt, dan zeg je daarmee dat de 'mij' geen God is. Zelf was Eli geen God, maar Hij beled zijn God als 'mijn God'.

2. Uit Jesaja 62:5 en Hosea 2:15-19 en nog andere gedeeltes blijkt dat **God de Bruidegom is van Israël**. Uit de missie van **Jezus** blijkt dat Hij ook de Bruidegom van Israël is. Zijn missie weerspiegelt namelijk het **Joodse trouwritueel**. Hij kwam naar deze wereld toe om Israël in ondertrouw te nemen.⁶ God en Jezus vallen hiermee samen. Zij zijn beiden de Bruidegom. Dit blijkt ook uit Openbaring 19, waar het Lam (Jezus) de Bruidegom blijkt te zijn.

3. In Mattheüs 16:16-17 staat het volgende: *Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, **de Zoon van de levende God**. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.* Dit klinkt niet alsof Jezus maar één van de vele zonen Gods is, zoals de koningen in het Oude Testament. Nee, Jezus is DE Zoon van God. Hij is niet gemaakt zoals wij, maar letterlijk geboren uit God en daarmee God Zelf.

4. Jezus zelf haalt in Mattheüs 22:42-46 Psalm 110 aan waarin David zegt: '**De Heer heeft tegen mijn Heer gezegd**: zit aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden als een voetbank onder uw voeten heb gelegd.' Hoe kan God tegen God spreken? En hoe kan een Zoon van David, Davids Heer zijn? Dit kan alleen als Jezus Zelf God en Heer is. Dat is het punt dat Jezus hier wil maken.

⁶ Zie hiervoor Lamm, A. & Vanbeckevoort, E.A. (2014). *Wake Up! Gods profetische kalender in tijdslijnen en feesten*, pp. 438-501.

5. In Mattheüs 27:54 erkennen de Romeinse soldaten, die Jezus kruisigden, dat **Hij werkelijk de Zoon van God was**. Dit waren heidenen. Vanuit hun polytheïstische achtergrond is het helder wat zij hiermee bedoelden. Jezus draagt niet alleen de titel 'Gods zoon', maar Hij is daadwerkelijk geboren uit God en daarmee God.

6. In Mattheüs 28:18 zegt Jezus dat Hem **alle macht gegeven is in de hemel en op de aarde**. Jezus regeert op de hemelse Troon over alle dingen. We weten dat deze macht God alleen toebehoorde. God regeert volgens de Bijbel over hemel en aarde. Zou God werkelijk al zijn macht delegeren aan een mens? Dat zou Hem compleet afhankelijk maken van een mens. Dit is onmogelijk. God regeert van eeuwigheid tot eeuwigheid. Toch is aan Jezus alle macht gegeven. Hieruit blijkt dat Jezus God is.

7. In Mattheüs 28:19 staat dat wij mensen moeten **dopen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest**. Hieruit blijkt heel duidelijk dat de Vader, de Zoon en de Geest Eén en Dezelfde God zijn.

8. In Mattheüs 28:20 staat dat **Jezus met ons is, alle dagen, tot de voleinding van de wereld**. Hoe kan Jezus bij ons zijn, als Hij in de hemel is? Een mens kan niet overal tegelijk aanwezig zijn, maar God wel. Dit laat zien dat Jezus God is.

9. Uit Markus 2:5-7 blijkt dat **Jezus zonden vergaf** en dat **alleen God dit kan doen**. Hiermee stelt Jezus Zichzelf gelijk aan God. De Schriftgeleerden namen grote aanstoot hieraan, omdat dit in hun oren **godslastering** was.

10. In Markus 16:17 staat dat wij **demonen zullen uitdrijven in Jezus' Naam**. Dit zien we ook op allerlei plekken in het Nieuwe Testament gebeuren. Als Jezus niet God was, dan zouden wij de demonen dus door een mensennaam uitdrijven. Dit is absoluut ongepast. Dit zou namelijk gelijk staan aan **magie**, waarbij mensen- of engelennamen gebruikt worden om geestelijke macht uit te oefenen. Alleen God Zelf komt die autoriteit toe en alleen in zijn Naam kunnen we dergelijke dingen doen. Jezus moet dus God zijn.

11. In Lukas 13:34 horen we Jezus zeggen: *Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt die naar u toe gezonden zijn, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild!* Jezus spreekt hier in de 'Ik'-vorm, maar het gaat over het feit dat God door de hele Bijbelse tijd heen probeerde het volk te verzamelen. Jezus stelt Zich met deze 'Ik' dus gelijk aan God Zelf.

12. In Johannes 3:16 staat dat Jezus **Gods Eniggeboren zoon** is. Dit betekent dat Hij van totaal andere orde is dan alle anderen, die zonen Gods genoemd worden. Hij is niet maar een mens, die tot zoon van God aangenomen wordt. Nee, Hij is de Eniggeboren Zoon, in die zin, dat Hij de Enige is Die letterlijk uit God de Vader is geboren. Hij is daarmee God Zelf in tegenstelling tot alle andere kinderen van God. Bij zijn geboorte kwam Jozef ook niet te pas. Jezus werd **door de Heilige Geest verwekt**. Dit laat zien dat Jezus totaal uniek is: Hij is geboren uit God Zelf. Hij is God, Die Zich uitdrukt in mensenvlees.

13. In Johannes 5:39 zegt Jezus: *U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen*. Dit wordt bevestigd in het verhaal van de Emmaüsgangers in Lukas 24:27: *En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was. De hele Thora getuigt van Jezus*. Deze eer valt geen mens ten deel. De Thora getuigt namelijk in zijn geheel van God Zelf alleen. Dit wijst erop dat Jezus samenvalt met God.

14. In Johannes 6:54-56 zegt Jezus: **Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want Mijn vlees is waarlijk voedsel en Mijn bloed is waarlijk drank. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.** Zouden we werkelijk het vlees eten en het bloed drinken van een mens? Dat zou **kannibalisme** zijn. Nee, Jezus bezat **goddelijk vlees en bloed**. Dat kunnen wij eten en drinken. Dan krijgen wij letterlijk deel aan Hem en worden wij één met Hem. Wij krijgen dan deel aan zijn eeuwige leven. Dit kan van geen mens gezegd worden, zelfs niet een zondeloos of Geest vervuld mens. Dit kan alleen van God gezegd worden.

15. In Johannes 8:23 zegt Jezus: **U bent van beneden, Ik ben van boven; u bent van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld.** Jezus had een totaal andere oorsprong, namelijk de hemel. Hij kwam uit God voort en niet uit de mens.

16. In Johannes 8:58 zegt Jezus dat Hij **voor Abraham geboren is**, wat de Farizeeën als **godslastering** opvatten, gezien Jezus zich tot God verheft. Daarom willen zij Hem meteen stenigen.

17. In Johannes 10 noemt Jezus Zichzelf de **Herder** van de kudde van Israël. Uit Psalm 23 wordt duidelijk dat **God de Herder van Israël** is. Daarmee vallen God en Jezus samen.

18. In Johannes 14:8-9 staat geschreven: *Filippus zei tegen Hem: Heer, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo'n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: laat ons de Vader zien?* Hieruit blijkt dat Jezus en de Vader Eén en Dezelfde zijn. We kunnen de Vader niet eens zien, dan door Jezus alleen. Hij is namelijk de uitdrukking van God Zelf in materie. **Er bestaat geen Godsopenbaring apart van Jezus.** Jezus is de enige Weg waarin God Zichzelf laat zien. Ook zegt Jezus: 'kent U mij niet?' Dit laat zien dat zijn **identiteit** God is. God woont dus niet alleen in Hem, maar Hij is God. Als je Jezus kent, dan ken je de Vader. Dit kan geen mens van zichzelf zeggen, hoe vervuld hij of zij ook is met Gods Geest. In Johannes 17 gaat Jezus hier nog uitgebreid op door.

19. In Johannes 14:23 staat dat zowel God de Vader als Jezus Zelf naar ons toe zullen komen en in ons komen wonen. Dit wordt in 1 Korinthe 6:19 ook van de Heilige Geest gezegd. **Met zijn Drieën komen ze in ons wonen.** Dit kan niet van een mens gezegd worden. Een mens kan niet in ons wonen. Dit is God Zelf, Die in de uiting van drie Personen in ons komt wonen.

20. In Johannes 20:28 zegt Thomas tegen Jezus: **Mijn Heer en mijn God!**

21. In Romeinen 9:5 staat dat **Jezus God is, boven alles te prijzen tot in eeuwigheid.**

22. Volgens 1 Korinthe 12 **vormen wij het Lichaam van Jezus.** Dit is niet iets menselijks, maar absoluut iets goddelijks.

23. In 1 Korinthe 15:45-47 staat geschreven: *Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede mens is de Heer uit de hemel.* Hieruit blijkt heel duidelijk dat de Tweede Adam, Jezus, van totaal andere orde is dan de eerste Adam. Hij was niet zomaar een mens, maar de levendmakende Geest en de Heer uit de hemel. Wij worden lichamelijk uit de eerste Adam geboren, maar **geestelijk uit de Tweede Adam.** Dit zijn twee totaal verschillende dingen. Hoe kunnen wij **uit God geboren** worden (1 Joh. 5:1), wanneer we uit de Tweede Adam geboren worden, als de Tweede Adam geen God zou zijn...?!

24. In Filippenzen 2:6-7 staat dat Jezus **zijn gestalte van Godheid aflegde**, toen Hij naar deze wereld kwam. Dit betekent dat Hij al aan God gelijk was, voordat Hij naar de wereld toekwam. Dit stemt overeen met Johannes 17:5 waarin Jezus bidt: *En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was*. Jezus bestond dus al voordat de wereld bestond en Hij bezat heerlijkheid bij de hemelse Vader. Hij was daar aan God gelijk, volgens Filippenzen 2:6-7.

25. In Filippenzen 2:9-11 staat dat Jezus' **de hoogste Naam** heeft ontvangen. Dit kan maar één Naam zijn, namelijk de Naam van God Zelf. En in zijn Naam zal iedere knie zich buigen en iedereen zal daarbij belijden dat Jezus de Heer is. **Neerknielen en belijden** laat ons een daad van **aanbidding** zien. Jezus wordt dus aanbeden, terwijl alleen God aanbeden mag worden. Dit alles strekt tot heerlijkheid van God de Vader. Hij is namelijk één met de Zoon. Als Jezus aanbeden wordt, wordt in en door Hem God de Vader aanbeden!

26. In Hebreëen 7 wordt gezegd van Jezus dat Hij **geen menselijke afstamming kende**. De figuur van Melchizedek was een voorafschaduwing van dit feit. Jezus kent een goddelijke afstamming namelijk. In vers 3 van dit hoofdstuk staat dan ook nog dat Jezus **geen begin van dagen en ook geen levenseinde kende**. Dit betekent dat Hij van eeuwigheid tot eeuwigheid bestaat. Dit zegt genoeg...

27. In Hebreëen 9:14 staat dat Jezus **Zichzelf smetteloos kon offeren** aan God en daarmee een eeuwige verzoening teweegbracht. Jezus was **zonder zonde** (zie ook Hebreëen 4:15) en kon Zichzelf offeren op het altaar in onze plaats. Dit kan niet van een mens gezegd worden. Zelfs als Jezus onbevlekt in de wereld zou verschijnen, zou Hij spoedig bevlekt zijn geraakt door zijn gebroken opvoeding en omgeving, als Hij gewoon alleen maar mens was geweest. En verder, hoe zou het offer van een mens voldoende kunnen zijn **om verzoening te bewerken**?

28. In 1 Johannes 5:7 staat geschreven: *Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één.*

29. In 1 Johannes 5:20 staat geschreven dat **Jezus de waarachtige God is** en het eeuwige leven.

30. In Openbaring 5:13 wordt **Jezus aanbeden**, terwijl alleen God aanbeden mag worden, volgens Openbaring 22:8-9.

Weerlegging van enkele tegenargumenten

Hoewel het Bijbelse getuigenis overweldigend is, proberen sommigen toch om alle teksten te ontkrachten en te verdraaien. Er worden allerlei argumenten verzonnen tegen het feit dat Jezus God is. Hier willen we enkele van deze argumenten behandelen en ontkrachten:

1. Steeds staat er in de Bijbel dat we God de Vader **aanbidden door/in Jezus**. Dit betekent dat de aanbidding voor de Vader bestemd is en niet voor de Zoon. Jezus is alleen de bemiddelaar die de aanbidding naar de hemelse Vader doorsluisst.

Dit argument is totaal krachteloos. Immers, als wij God de Vader aanbidden door/in Jezus, dan betekent dat niet dat wij Jezus **niet** aanbidden. **Juist door Jezus te aanbidden, aanbidden we God**. Dat is het hele punt wat in dergelijke zinnen gemaakt wordt. Als Jezus niet had bestaan, dan hadden we geen zichtbare Persoon gehad om te aanbidden. In Jezus komt God Zelf in zichtbare gestalte naar ons toe en ontvangt Hij onze aanbidding. Door Jezus te aanbidden, aanbidden wij de Vader. Wij aanbidden hen dus beiden.

2. **Jezus spreekt tot God, aanbidt God en noemt Hem zijn God.** Dit betekent dat Jezus Zelf niet God is.

De Bijbel laat ons zien dat de Vader en Jezus **totaal Eén zijn** en toch **als verschillende Personen naar voren treden**. Het is logisch dat Jezus, wanneer Hij hier op aarde rondwandelt in mensengestalte, spreekt met zijn Vader en Hem aanbidt als God. Hij geeft ons hierin ook **een voorbeeld** van hoe een mens zich tot God moet verhouden. Dat God de Vader en Jezus als het ware een intern gesprek in Zichzelf houden, is voor God helemaal geen probleem. **Hij is een levende relatie in Zichzelf**. We moeten hierbij bedenken dat de hemelse realiteit de onze ver overstijgt. In de hemel kunnen Personen en zaken **allerlei verschillende gestalten op hetzelfde moment hebben** en ook op verschillende plaatsen tegelijk zijn. Voor ons menselijk begrip is dit misschien lastig, maar voor Gods begrip niet.

3. De belijdenis dat Jezus God is, is niet in lijn met de **Joodse monotheïstische** lijn van denken.

Dit berust op een **misverstand**. Voordat Jezus naar deze wereld kwam, was er veel meer openheid binnen het Jodendom om verschillende gestalten en zelfs Personen in God Zelf te erkennen.⁷ Aanleiding hiervoor vormden de Persoon van de Engel des Heren en ook de Henoeh-traditie. **Uit reactie op het ontstaan van het christendom** zijn deze tradities **uitgefilterd** en is het Jodendom veel strikter monotheïstisch geworden, dan de Bijbel ons ooit voorschreef. Het Joodse denken van nu is niet gelijk te stellen met het Joodse denken in Jezus' dagen. In het Joodse denken van vandaag de dag zit veel verzet tegen Jezus verweven. Zo kun je jezelf niet tot het Jodendom bekeren, zonder Jezus af te zweren.

4. Steeds klinkt het in het Nieuwe Testament: **God, de Vader, en de Heer Jezus Christus**. Er staat **niet de God Jezus**, dus hieruit blijkt dat Jezus niet God is. Hij wordt 'Heer' genoemd, net zoals meesters in de Bijbel 'heren' genoemd worden.

Dit argument herbergt ook een verdraaiing van de werkelijkheid. **Jezus wordt consequent op één lijn genoemd met God, de Vader**. Dit is niet aan een mens gegeven. Dit stelt Hem aan God gelijk. Ook de titel 'Heer' kan gewoon als **titel voor God Zelf** gelden. Hier zal dit zeker het geval zijn, gezien de titel in combinatie met de titel 'God' voorkomt.

Of Jezus hier niet God genoemd wordt, is nog maar zeer de vraag. Het hangt ervan af waar je de komma zet. Je kunt het ook vertalen met: **God, de Vader en de Heer Jezus Christus**. Dan zijn zij beiden een uitdrukking van het eerste woordje 'God'. En zelfs als de titel 'God' gekoppeld wordt aan de Vader alleen, dan zegt ons dit nog steeds niet dat Jezus geen God is. De **vaste aanspreektitel** van 'God en Heer' is een vaste combinatie van twee titels, die Eén en Dezelfde Persoon aanduiden. Dit blijkt ook in Johannes 20:28 waar Thomas de beide titels op Jezus toepast: *En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: **Mijn Heer en mijn God!*** Beide titels behoren Jezus toe. En beide titels behoren ook de Vader toe.

5. **God kan niet doodgaan**, maar Jezus stierf wel aan het kruis. Dit bewijst dat Hij geen God was.

Hier is een misvatting in het geding. Jezus is de **eeuwige Zoon van God, die een lichaam aannam**, toen Hij uit Maria werd geboren. Zijn ziel en geest kwamen dus bij God vandaan en die blijven ook eeuwig in leven. Zijn lichaam was niet goddelijk, maar menselijk en aan het gebroken bestaan onderhevig. **Onze ziel is ook onsterfelijk**. Sterven is niets anders dan de scheiding van ziel en lichaam. Het lichaam vergaat vervolgens, maar de ziel keert naar God terug. **Toen Jezus stierf, scheidde Hij dus ook van zijn lichaam**, maar Zelf leefde Hij gewoon voort. Hij daalde immers af in het dodenrijk en heeft daar gepredikt, terwijl zijn lichaam

⁷ Zie bijvoorbeeld: Alan F. Segal *Two Powers in Heaven*. Free PDF via Google te vinden ;-)

in het graf lag. En op de derde dag stond Hij lichamelijk weer op uit de dood, zoals ook wij eens lichamelijk zullen opstaan. **God Zelf stierf dus niet**, maar Hij raakte wel zijn aangenomen menselijke lichaam kwijt voor enkele dagen.

6. Vaak wordt er veel opgehangen aan **vertaalkwesties**, die net zo gemakkelijk de andere kant op uitgelegd kunnen worden. Dan wordt bijvoorbeeld gezegd dat het woordje *kurios* niet alleen de Heer met een hoofdletter betekent, maar ook net zo goed een aardse heer kan zijn. Bij de titel 'Heer Jezus Christus' zouden we dan heer met een kleine letter moeten lezen. Maar bij de titel 'Heer God' moeten we hem dan weer met een hoofdletter lezen. **Op basis waarvan wordt dit besluit genomen?** Waarom vertalen we het niet gewoon in beide gevallen met een hoofdletter? Dat is toch veel logischer? De titel 'Heer Jezus Christus' laat ons zien dat Jezus Christus Heer en God is.

Zo kan ook het woordje *theos* soms met 'God' met een hoofdletter vertaald worden en andere keren met 'god' met een kleine letter. Ook mensen en engelen worden een enkele keer goden genoemd in het Oude Testament.⁸ Zo wil men dan ook de uitroep van Thomas in Johannes 20:28 lezen: *'Mijn heer en mijn god!'* Alsof Jezus zomaar met de titel 'god' aangeduid wordt, terwijl het niet echt 'God' betekent. Dit is heel onlogisch. Die enkele keer dat mensen of engelen 'goden' genoemd worden, zijn duidelijk **uitzonderingen op de regel** en uit het verband wordt dan ook heel duidelijk dat het niet over God Zelf gaat. In Johannes 20:28 is het echter volkomen logisch om dit wel op God Zelf toe te passen. Opnieuw wordt een **willekeurige taalverdraaiing** toegepast om teksten te laten zeggen, wat goed uitkomt.

Verder wordt gespeeld met **punten en komma's**. Er wordt beweerd dat er missers gemaakt zijn in de **manuscripten** en in de **vertalingen**. Soms wordt er beweerd dat teksten later zijn toegevoegd. Op die manier kun je de Bijbel altijd laten zeggen wat jij wilt. Pas er voor op om dit soort argumenten zwaar mee te wegen. De discussie moet niet op dergelijke punten gevoerd worden en deze geven zeker **geen doorslag in de discussie**. We zullen veel meer inhoudelijk moeten kijken wat de Bijbel nu over Jezus zegt en of dit ons leert dat Hij God is of niet. En volgens mij is duidelijk genoeg uit het bovenstaande gebleken dat het eerste het geval is.

Korte uitweiding: de goddelijke veel-eenheid

God is een Drie-enig God. Hij uit Zich in drie Personen, namelijk Vader, Zoon en Geest. Maar ook wij mogen in tweede instantie gaan delen in Gods goddelijkheid. Dit is een bijzonder geheim. **God wil ons dus welkom heten in zijn Drie-enigheid**, zodat het tot een veel-eenheid wordt. Hierbij zal het onderscheid tussen Jezus en tussen ons wel altijd blijven bestaan. Jezus is de Eeuwige Zoon. Hij komt van boven. Wij worden slechts door geloof daarbij ingevoegd. Wij komen van beneden.

Maar er worden wel bijzondere dingen over gezegd in de Bijbel. In 1 Korinthe 12 wordt verteld dat wij het **Lichaam van Christus** zijn. In Johannes 17 wordt verteld dat wij **één zullen worden met Jezus**, zoals Hij één is met de hemelse Vader. Hebreeën 2 laat zien dat Jezus de Eersteling is, **Wie wij achterna gaan**, totdat wij boven de engelen verheven zijn. Psalm 8 wordt hier ook aangehaald, waar staat dat wij mensen **'weinig minder dan de goden'** gemaakt zijn. In 1 Johannes 4-5 staat dat wij **uit God geboren worden**, als

⁸ Exodus 4:12-16, Psalm 82:1,6.

we in Jezus geloven. 1 Johannes 3:1-2 stelt dat we **aan Jezus gelijk zullen worden**. 2 Petrus 1:4 stelt dat we **in goddelijke natuur gaan delen**. En Openbaring 3:21 stelt dat we **met God op zijn Troon** zullen zitten.

Dit laat zien dat wij door Jezus gaan delen in Gods goddelijkheid. Dit maakt ons mogelijk 'goddelijk', maar **zal ons nooit tot God Zelf maken**. Waar Jezus kan zeggen: 'Ik ben God', daar zullen wij dat nooit kunnen zeggen van onszelf. Wij kunnen wel zeggen dat we één zijn geworden met God en in zijn goddelijkheid zijn gaan delen. En daarmee zijn wij in zekere zin aan Jezus gelijk geworden. Volgens Hebreëen 1 wil Jezus ons broers en zussen noemen. Hij heet ons welkom om te gaan delen in de relatie die Vader, Zoon en Geest met elkaar beleven.

Tweede korte uitweiding: rangorde binnen de Drie-eenheid

God drukt zich volledig uit in alle drie de Personen van Vader, Zoon en Geest. Daarin zijn zij volkomen gelijk. Toch zien we wel **functiever verschillen** tussen de Vader, de Zoon en de Geest. En er lijkt zelfs een zekere **rangorde** te zijn binnen deze drie Personen. De Zoon schikt zich altijd onder de Vader en geeft Hem alle eer. Hij zal het Koningschap uiteindelijk ook aan de Vader overdragen en Zich dan onderwerpen aan de Vader, volgens 1 Korinthe 15:28. De Zoon komt ook uit de Vader voort en niet andersom.

We zien dat God de Vader zich vaak opstelt als de **God tegenover ons**, de Zoon als de **God met ons** en de Geest als de **God in ons**. Tegelijk moet gezegd worden dat waar één van de drie Personen van God aanwezig is, zij alle drie aanwezig zijn. Zij zijn immers één. Zo komen de Vader, de Zoon en de Geest alle drie in ons wonen, hoewel dit hoofdzakelijk door de Heilige Geest gestalte krijgt. Er is dus tegelijk sprake van verschil en eenheid. Zij zijn **Eén en Dezelfde God**, maar uiten zich wel op drie verschillende manieren.

Dit is **te wonderlijk om precies te begrijpen**. Gods Wezen overstijgt dan ook ons denkvermogen. Wij zullen nooit precies weten hoe dit in elkaar steekt. Maar we weten wel dat voor God niets te wonderlijk is en dat de werkelijkheid veelzijdiger en complexer is, dan wij met onze natuurlijke ogen kunnen waarnemen en met ons natuurlijke verstand kunnen begrijpen. Dit zeg ik niet om mij van de discussie af te maken, maar wel vanuit een nederige houding. Ik geloof wat de Bijbel ons vertelt over de Vader, de Zoon en de Geest, ook wanneer ik niet helemaal voor me kan zien, hoe dit nu precies in elkaar steekt.

Tenslotte

Het punt van **de Godheid van Jezus** wordt in de Bijbel zelfs aangehaald als het **punt waarop je dwaalleraars en dwaalgeesten kunt herkennen**. Zo staat er geschreven in 1 Johannes 4:2-3: *Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist... Wat betekent 'in het vlees komen'? En waarom wil satan dit zo graag loochenen? Dit betekent dat Jezus, Die eerst niet in het vlees was, mensenvlees aangenomen heeft. Jezus bestond kennelijk al, voordat Hij vlees aannam. Hij is God Zelf, die mensenvlees aanneemt. Wie dit loochent, volgt een leugengeest. Jezus is het diepste geheim van wat er bestaat: God in mensenvlees, ongehoord dichtbij en in geen enkele andere religie geëvenaard. Dit geheim wil satan graag loochenen, maar Gods Geest maakt het ons bekend. God Zelf is naar ons toegekomen en Hij wil met ons wandelen en een relatie met ons aangaan. Hij wilde daarvoor **zo dichtbij komen**, dat Hij Zelf mens werd.*