

Purim en Yeshua

Het feest van Purim wordt gevierd op de 14^{de} of 15^{de} van de twaalfde maand (adar). Dit valt in februari/maart. Tijdens dit feest wordt het **verhaal van Esther** (uit de Hebreeuwse Bijbel) herdacht. Dit verhaal speelt zich af in de vijfde eeuw voor Christus, toen het Joodse volk in ballingschap leefde in het rijk van de Meden en de Perzen. Haman, een vriend van koning Ahasveros, wilde uit pure haat alle Joden uitroeien. Esther, die een geheime Joodse achtergrond had, was echter koningin op dat moment. Zij wist Ahasveros, met gevaar voor haar eigen leven, over te halen om de plannen van Haman te verijdelen. Het verhaal eindigt ermee dat Haman aan zijn eigen galg wordt opgehangen en dat de Joden zichzelf succesvol wisten verdedigen tegen hun belagers.

Dit verhaal wordt gelezen tijdens Purim. En iedere keer als de naam van Haman klinkt, maken de kinderen lawaai met ratels en andere instrumenten. Ook worden er traditioneel geschenken aan elkaar gegeven. Daarnaast wordt er door sommigen ook veel gedronken tijdens Purim. Zoveel dat men geen onderscheid meer kan maken tussen de goede Mordechai (de Joodse pleegvader van Esther) en de slechte Haman. Aan Purim gaat wel een vastendag vooraf, de zogenaamde *Taäniet Esther* ('het vasten van Esther').

Purim staat symbool voor de Jodenhaat door de eeuwen heen. **Antisemitisme** blijkt helaas van alle tijden en plaatsen te zijn. Steeds weer komt het antisemitisme bovendrijven. Het volk **Amalek** wordt hier vaak als *pars pro toto* genomen, omdat Amalek Israël in de woestijn aanviel. Aan het eind van deze strijd zegt Mozes: *Omdat er een hand op de Troon van de Heer is, zal de Heer van generatie tot generatie oorlog voeren met Amelek* (Ex. 17:8-16). Dit laat zien dat Amalek voortleeft in alle volken die Gods volk haten en aanvallen.

Door de eeuwen heen hebben we de kruistochten gehad, de gedwongen bekeringen tot het christendom, de inquisitie, de brandstapels, de pogroms, de razzia's, de shoa etc. De Joden zijn door de eeuwen heen veel vervolgd en gehaat geweest. Ze werden 'Christusdoders' genoemd, omdat ze Yeshua gedood hadden. Ze werden onterecht beschuldigd van het brengen van kindoffers en andere gruweldaden. Ze kregen de schuld van de rondwarende pest. En ga zo maar door.

Het vele drinken met Purim staat symbool voor het vergeten van deze narigheid en zorgen. Maar tegelijk wordt met Purim gevierd dat de Jodenhaat niet het laatste woord heeft. Uiteindelijk komt God op voor zijn volk en komt er redding.

Yeshua zelf maakte voluit deel uit van deze geschiedenis. Ook Hij is gehaat en vervolgd geweest. Net als het volk van Israël (bijv. Jes. 42:19) kan Hij met de **lijdende knecht** uit Jesaja vereenzelvigd worden (lees Jesaja 53). Uiteindelijk werd Hij onder de volgende beschuldiging gekruisigd: *Yeshua, de Nazarener, koning van de Joden* (Joh. 19:19). Yeshua leed als koning van de Joden, onder de Romeinse spot en haat tegenover het Joodse volk.

Ook heeft Yeshua gezegd dat zijn volgelingen overal gehaat en vervolgd zouden worden, zoals Hijzelf (Matth. 10:16-39, Mark. 8:34-35, Joh. 15:20). We hebben door de eeuwen heen gezien dat volgelingen van Yeshua het ook zwaar te verduren hebben gehad. Volgelingen van Yeshua die afweken van de kerkelijke leer, werden als ketters vervolgd en gedood. En ook vandaag de dag zijn er heel veel landen waar de **christenvervolging** zwaar is. Zeker in veel Islamitische landen. Met Purim mogen we met het Joodse volk meevieren dat alle vervolging tot een einde zal komen. God zal verlossing brengen!

Purim is ook een bijzonder feest in de zin dat het verwijst naar de Eindtijd, net als het feest van Chanoeke trouwens. De vervolging en vijandschap zal zijn climax gaan bereiken wanneer de antichrist regeert op aarde. Dit zal in de Eindtijd plaatsvinden. Maar God heeft de overwinning. Uit het boek van Esther kunnen we bijzondere lessen leren over de Eindtijd. De onderstaande punten ben ik op het spoor gekomen dankzij het onderwijs van Jennifer Guetta-Peersmann.

De naam Esther is de heidense naam, die Hadassah aan het hof kreeg toegewezen. Het verwijst naar de heidense godin Ishtar. Toch zit er een bijzondere betekenis in deze naam, want 'Esther' betekent 'verborgen'. Nu zien we in het boek Esther dat verborgenheid een grote rol speelt. Het plot van Haman werd in verborgenheid beraamd. Esther houdt haar Joodse afkomst lang verborgen. En God wordt in het boek niet genoemd, maar is overal verborgen aanwezig. Deze verborgenheid wordt vandaag de dag door Joden gevierd met het dragen van maskers. Met Purim vieren we eigenlijk dat de maskers af zullen vallen. Dit is ook wat er in de Eindtijd gaat gebeuren. De maskers zullen afvallen. De ware aard van licht en duister zal zich onthullen.

Verder zien we in het verhaal dat de rollen worden omgedraaid. Alles wat Haman over het Joodse volk wilde brengen, keert op zijn eigen hoofd terug. Haman kreeg een decreet voor elkaar, waardoor de Joden uitgeroeid konden worden. Maar er werd een hoger decreet verzegeld, waardoor de Joden de overwinning konden behalen. Zo heeft Yeshua door zijn dood aan het kruis ook een hoger decreet vanuit de hemel in werking gesteld. De dood had niet het laatste woord, maar de opstanding ging daar bovenuit. Verlies veranderde in winst. De rollen werden omgedraaid.

Uit het verhaal van Esther kunnen we ook leren dat we moed nodig hebben en uit moeten stappen. Van ons wordt gevraagd dat wij zichtbaar worden, net als Esther, die met gevaar voor eigen leven naar de koning toeging. Zij maakte zichzelf zichtbaar en bekend, maar dat vroeg veel moed van haar. Zo mogen wij ook uitstappen en zichtbaar worden als kinderen van God, juist in de moeilijke en donkere Eindtijd.

Ook zien we dat gebed en vasten hierbij een belangrijke rol spelen. Esther vastte drie dagen voordat zij naar de koning toeging en vroeg alle Joden om met haar mee te vasten. Daarna ging zij naar de koning toe. Zo mogen wij ook vasten en bidden voor Gods overwinning.

Een ander bijzonder aspect van het verhaal van Esther is het feit dat zij een jaar lang in olie werd gebed, voordat zij haar rol als koningin op zich kon nemen. Zo mogen wij in de olie van de Heilige Geest baden en ons helemaal laten vervullen en doortrekken van Gods Geest, voordat wij onze taken als koningen en koninginnen gaan uitvoeren.

Gods timing is ook een bijzonder gegeven in het boek Esther. Zij was aangesteld als koningin 'juist voor een tijd als deze...' Zo zijn wij ook allemaal op de juiste tijd geboren en worden wij op Gods plaatsen aangesteld. Als wij wandelen in Gods timing, dan kunnen we wonderbaarlijke dingen verwachten.

Verder had Esther speciale toegang tot de koning, omdat hij haar zijn scepter van genade aanreikte. Dit geldt ook voor de gelovigen, die hun vertrouwen in Yeshua stellen. Door het bloed en offer van Yeshua hebben wij speciale toegang tot de hemelse Koning, tot God de Vader.

Uit het boek Esther blijkt ook hoe belangrijk het is om voor de redding en zegen van het volk van Israël te blijven bidden. Door de tijden heen heeft Israël het zwaar te verduren gehad, maar laten wij Israël zegenen en voor haar bidden.

Door Yeshua worden wij tot koningen en priesters gemaakt. Net als Ahasveros en Esther mogen wij nu hemelse decreten uitvaardigen, namens God. Wij hebben hemelse autoriteit ontvangen als koningen en priesters van God. Laten we deze autoriteit kennen en gebruiken voor Gods Koninkrijk!

De rol van het zegel en de scepter komen ook nadrukkelijk in het verhaal van Esther naar voren. God verzegeld zijn hemelse decreten en besluiten met zijn zegel en verleent daarmee zijn autoriteit daaraan. En Hij reikt zijn scepter van genade uit naar ons allen, door het offer van Yeshua.

Tenslotte werd het Purim feest gevierd. Men vierde en proclameerde het wonder van de bevrijding ieder jaar opnieuw. Dit leert ons om Gods wonderen te vieren en te blijven proclameren. We mogen onze getuigenissen blijven delen, zodat Gods wonderen steeds opnieuw gestalte kunnen krijgen, ook in deze tijd. We mogen hierbij met vreugde vieren dat we de overwinning op satan en de duivelen behaald hebben. De duivel wil niet herinnerd worden aan zijn verlies, maar wij mogen in Gods Naam dat nu juist wel doen. Wij mogen vrijmoedig de overwinning in Yeshua over het rijk van de duisternis uitroepen en vieren, zelfs als we het vaak nog niet zien. Yeshua heeft de machten van de duisternis onder zijn voeten gelegd. Hij heeft overwonnen en zal in de Eindtijd als overwinnende Koning terugkeren uit de hemel!