

Feest van de Eerstelingen / Yom HaBikkurim

Tijdens of na het feest van de Ongezuurde Broden (Chag HaMatzot / Pesach), werd de eerste schoof van de gerstoogst als een beweegoffer voor de Heer gebracht. Hiermee werd de komende oogst aan de Heer toegewijd. Vanaf dit moment werden 7 volle weken (49 dagen) geteld en op de 50^{ste} dag werden twee broden als een beweegoffer voor de Heer gebracht. Deze broden moesten met zuurdeeg gerezen zijn. Dit waren de eerstelingen van de tarweoogst. De telling van deze dagen wordt ook wel de **Omer-telling** genoemd, omdat er een omer (inhoudsmaat) gerst als beweegoffer geofferd moest worden.

Interessant is te zien dat hier symbolisch van een graanschoof naar twee gerezen broden toegewerkt wordt. Een nieuw zuurdeeg is hier in werking getreden en de oogst is in eetbaar brood omgezet. (Zie voor de betekenis van het zuurdeeg onder het tabblad 'Ongezuurde Broden'.) Dit hele proces is van begin tot einde toegewijd aan God. Hij is degene die de oogst laat groeien, het zuurdeeg in werking stelt en het brood eruit tevoorschijn laat komen.

De Israëlieten trokken met Pesach weg uit Egypte. Tegen het einde van de Omer-telling kwamen zij bij de berg Sinaï aan. Daar liet God Zichzelf aan het volk zien en ontvingen zij de Torah uit zijn Hand. De Omer-telling is dus een **tussentijd in de woestijn**, waarin de Israëlieten van de slavernij naar Gods verbond trokken. Het is een tijd waarin de oogst in het verborgene aan het groeien is. De mens wordt voorbereid op een ontmoeting met God.

Jezus is de Eersteling (eerste oogst) uit de doden (Rom. 8:29, Openb. 1:5). Hij stond dan ook op uit het graf op de eerste dag van de week, namelijk op het Feest van de Eerstelingen. En door Hem worden ook wij eerstelingen (Jak. 1:18, Openb. 14:4).

In de tijd van de Omer-telling verscheen Yeshua aan steeds meer mensen, nadat Hij was opgestaan uit het graf (Joh. 20:11-21:25, 1 Kor. 15:1-8). **Een oogst van volgelingen begint in het verborgene te groeien.** Tijdens deze Omer-telling vaart Yeshua ook naar de hemel. (Hand. 1) Daar voltooit Hij zijn reddingswerk in de hemel en zorgt ervoor dat de Heilige Geest uitgestort kan worden over zijn volgelingen (Hebr. 4:14, 9:11-12, Joh. 16:7). Op de 50^{ste} dag van de Omer-telling is het tijd voor de definitieve oogst. Dit is het feest van Shavuot (Pinksterfeest). Yeshua stort op dit feest de Heilige Geest over zijn volgelingen uit. Ook komen er dan ineens 3000 mensen tot geloof. (Hand. 2) De volle oogst is daarmee begonnen. Het zuurdeeg van Gods Koninkrijk heeft zijn werk gedaan (Matth. 13:33) en er zijn prachtige broden uit voortgekomen...

Hier nog iets over de **verschillende kalenders**:

In Leviticus 23:11 staat dat de eerste schoof van het Feest van de Eerstelingen op *de dag na de shabbat* bewogen moet worden door de priester in de Tempel. In de Joodse traditie wordt deze shabbat uitgelegd als de **eerste rustdag** van het feest van ongezuurde broden (15 Nissan). De schoof wordt dan dus op 16 Nissan bewogen voor de Heer. Andere uitleggingen zijn hier ook mogelijk. Het kan ook gaan om de **tweede rustdag** van het feest van ongezuurde broden (21 Nissan). De schoof wordt dan dus op 22 Nissan bewogen voor de Heer. Verder kan het nog gaan om een **reguliere shabbat**, die toevallig tijdens of na het feest van de ongezuurde broden valt. Er zijn dus mogelijkheden genoeg om andere versies van kalenders te ontwerpen, met als gevolg dat Shavuot (de 50^{ste} dag van de Omer-telling) ook op een ander tijdstip zou gaan vallen.

Uit het Nieuwe Testament kunnen we opmaken dat de laatste optie aangehouden zou moeten worden. Yeshua was namelijk drie dagen **en drie nachten** in het graf (Matth. 12:40). Dit betekent dat Hij voorafgaande aan de eerste rustdag van Pesach gekruisigd moet zijn geweest en dat Hij **na de reguliere shabbat** moet zijn opgestaan. Dit is ook het meest logisch met het tellen van de weken, want dan beginnen we altijd netjes op de eerste dag van de week te tellen. Het is minder logisch dat Shavuot

ook met de maanstanden mee zou schuiven, omdat dit feest niet op volle maan valt. We krijgen dus het volgende schema in het jaar van Yeshua's dood:

14 Nissan	Donderdag	Sedermaaltijd	Yeshua gekruisigd
15 Nissan	Vrijdag	Shabbat van Pesach	Yeshua rust in het graf
16 Nissan	Zaterdag	Reguliere shabbat	Yeshua rust in het graf
17 Nissan	Zondag	Feest van de Eerstelingen, Omer 1	Yeshua staat op
18 Nissan	Maandag	Omer 2	Oogst groeit
19 Nissan	Dinsdag	Omer 3	Oogst groeit
...	...	Omer 4 t/m 49	Oogst groeit
7 Siwan?	Zondag	Shavuot	Heilige Geest uitgestort

Gezien de sedermaaltijd altijd met volle maan gevierd wordt en het Feest van de Eerstelingen in deze rekening altijd op zondag, zitten er het ene jaar meer dagen tussen de sedermaaltijd en het Feest van de Eerstelingen dan het andere jaar. Een ander jaar (waarbij volle maan op dinsdag-woensdag zou vallen) zou er bijvoorbeeld als volgt uit kunnen zien:

14 Nissan	Dinsdag	Sedermaaltijd
15 Nissan	Woensdag	Shabbat van Pesach
16 Nissan	Donderdag	<i>Chag HaMatzot 2</i>
17 Nissan	Vrijdag	<i>Chag HaMatzot 3</i>
18 Nissan	Zaterdag	Reguliere shabbat
19 Nissan	Zondag	Feest van de Eerstelingen, Omer 1
20 Nissan	Maandag	Omer 2
21 Nissan	Dinsdag	Omer 3
...	...	Omer 4 t/m 49
9 Siwan?	Zondag	Shavuot

Nu zou je nog kunnen beargumenteren dat het jaar van Yeshua' kruisiging een uitzondering op de regel was, omdat het Feest van de Eerstelingen niet op de shabbat zou kunnen vallen. Daarom vond het Feest van de Eerstelingen eenmalig na de reguliere shabbat plaats, maar gewoonlijk gewoon na de rustdag van Pesach. Er zijn echter nog meer redenen om aan te nemen dat het Feest van de Eerstelingen altijd op de dag na de reguliere shabbat valt:

1. In Leviticus 23 worden de rustdagen van Pesach geen 'shabbat' genoemd, maar wordt er wel gezegd dat de schoof van het Feest van de Eerstelingen op de dag na de shabbat bewogen moet worden. Dit gaat logischerwijs dus over de reguliere shabbat.
2. Belangrijker nog is dat in Leviticus 23:15 over de Omertelling staat geschreven, dat er zeven shabbatten geteld moeten worden. Als je de telling echter halverwege een week begint, dan vallen er slechts zes shabbatten in de Omertelling!
3. Verder staat er in Leviticus 23:16 dat Shavuot altijd op de dag na de zevende shabbat valt. Dit laat heel duidelijk zien dat de dagen van de week in de Omertelling altijd dezelfde waren. We moeten dus beginnen te tellen na de reguliere shabbat, anders komen we niet uit. In de huidige Joodse kalender valt Shavuot niet perse meer na een shabbat bijvoorbeeld...

Dit zou enerzijds betekenen dat Yeshua niet op vrijdag, maar op donderdag is gekruisigd. Dus Goede Vrijdag zou eigenlijk Goede Donderdag moeten zijn. Anderzijds vallen in deze telling het Feest van de Eerstelingen en Pasen altijd samen. Ook vallen Shavuot en Pinksteren in deze telling altijd samen. Dus wat betreft Pasen en Pinksteren vinden de Bijbelse kalender en de christelijke data elkaar dan...