

Bechukotai – Leviticus 26:3 – 27:34

Aliyah 2 – Leviticus 26:6 – 26:9

We lezen in deze verzen een **prachtige belofte** van God. Wanneer de Israëlieten zich houden aan Gods geboden, dan zal God hen veilig doen wonen. God zal de wilde dieren uit het land verwijderen. Ook zullen zij hun **vijanden verslaan**. Het zal zelfs zo zijn dat vijf Israëlieten honderd tegenstanders zullen achtervolgen en honderd Israëlieten wel tienduizend vijanden zullen achtervolgen. God zal hen vruchtbaar en talrijk maken en zijn verbond oprichten met hen.

Het **tegenovergestelde** is ook waar. Dat blijkt uit het vervolg. Als de Israëlieten Gods geboden niet houden, dan zullen zij juist moeten vluchten voor hun tegenstanders. Dan zullen zij geen zegen, maar juist vloek ontvangen. We hebben beide zaken ook zien gebeuren in de geschiedenis van Israël. Steeds wanneer de Israëlieten God dienden, dan werden zij rijkelijk gezegend en beschermd. Maar wanneer de Israëlieten bij God vandaan gleden, dan werden ze door hun vijanden overmeesterd.

Deze letterlijke belofte werd aan de Israëlieten gedaan in de tijd van vóór de komst van Yeshua naar deze wereld. We kunnen deze beloftes **niet zondermeer overzetten** naar deze tijd of ook naar gelovigen uit de heidenvolken. Hoewel we er zeker van mogen zijn dat God zijn kinderen wil zegenen als goede Vader, heeft Yeshua ook gezegd dat wie Hem volgen **vervolging** zullen ondergaan. De vijanden vluchten dus niet altijd, maar gelovigen zullen ook geregeld door hun vijanden overmeesterd worden. Dit is een belangrijk onderdeel van het volgen van Yeshua. Wij nemen ons kruis op ons en volgen Yeshua ook na in zijn lijden. We mogen wel weten dat God ons daarbij zal beschermen en veilig door dat alles heen zal loodsen.

Toch houdt deze tekst een enorme belofte in voor Gods kinderen vandaag de dag. In **geestelijke zin** is deze tekst namelijk volledig **van toepassing** op de volgelingen van Yeshua. De strijd van de Israëlieten was vaak tegen letterlijke vijanden, maar onze strijd is geestelijk. Sinds de komst van Yeshua in deze wereld is Gods Koninkrijk in geestelijke zin naar ons toegekomen en in ons begonnen.¹ En Gods Koninkrijk komt daarbij in botsing met het koninkrijk van de duisternis. Onze strijd is dan ook niet tegen vlees en bloed (mensen), maar tegen satan en de geestelijke machten.²

Laten we de huidige *aliyah* nog eens met die bril op lezen. God zal ons shalom (vrede) schenken en we zullen neerliggen, zonder dat iemand ons schrik aanjaagt. Dit kan voor een gelovige waar zijn onder alle omstandigheden. Zelfs als wij letterlijk door onze vijanden van ons bed gelicht kunnen worden, dan nog kunnen wij in Gods vrede zijn. Dit is de **vrede van God, die alle verstand te boven gaat**, volgens Filippenzen 4:7. Wij hoeven niemand te vrezen, want God is altijd bij ons en Hij werkt alles ten goede uit.

¹ Markus 1:15, Lukas 17:21.

² Efeze 6:12.

Verder staat er dat God de **wilde dieren** uit het land zal wegdoen. Nu staan deze wilde dieren in geestelijke zin ook voor duivelen of **demonische machten**. Zo lezen we dat Yeshua veertig dagen de woestijn in ging om door de duivel verzocht te worden. Daarover lezen we het volgende in Markus 1:13:

En Hij was daar in de woestijn veertig dagen en werd verzocht door de satan; en Hij was bij de wilde dieren, en de engelen dienden Hem.

Satan, wilde dieren en engelen. Welke hoort er niet in het rijtje thuis? Toch staan de wilde dieren hier vermeld. Dit heeft ermee te maken dat de wilde dieren voor demonische machten stonden. Er zijn ook teksten die demonische machten omschrijven als slangen of schorpioenen. Zo staat er in Lukas 10:18-19 geschreven:

Hij zei tegen hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen.

Wanneer God belooft dat Hij de wilde dieren uit het land weg zal doen, dan belooft Hij daarmee in geestelijke zin dat Hij alle demonische machten en duivelen uit onze omgeving zal verwijderen. Dit is een bijzondere en vergaande belofte. God heeft ons de **autoriteit** over de boze machten gegeven, als wij in Yeshua geloven. In Yeshua's Naam mogen wij de demonen wegsturen. Ja, zij zullen zelfs voor ons vluchten. En overal waar wij komen, moet het koninkrijk van de **duisternis wijken**. God Zelf zal voor ons strijden en overal de geestelijke vijanden voor ons uit wegrijven, wanneer wij verbonden blijven met Yeshua. Over deze voorwaarde komen we verderop nog te spreken.

Verder staat er in de huidige *aliyah* dat wij onze vijanden zullen verslaan en najagen. Zij zullen vallen door het zwaard. Het is dus niet alleen zo dat onze vijanden voor ons vluchten, maar wij mogen ze ook **actief najagen** en verdrijven. Ja, we mogen ze zelfs de doodsteek toebrengen, zodat ze niet meer terug kunnen komen. God geeft ons dus de macht om hierin een actieve rol in te nemen. In Yeshua's Naam mogen wij eropuit trekken om onze geestelijke vijanden te achtervolgen en te verslaan.

Uiteraard moet hierbij wel rekening gehouden worden met onze geestelijke **autoriteitssfeer**. Wij hebben in elk geval macht gekregen over de boze machten, die zich met ons, onze familie, onze bezittingen, onze bediening of wat dan ook bemoeien. Die mogen wij in Yeshua's Naam verjagen. We mogen dus zoeken naar de invloed, die de boze nog in deze dingen heeft, zodat wij hem kunnen verslaan en wegjagen.

Wanneer het gaat om regionale machten of hogergeplaatste engelen, dan kan dit buiten onze autoriteitssfeer liggen. Deze machten kunnen we dan alleen verslaan, wanneer God ons die **apostolische autoriteit** toe heeft vertrouwd. Vaak moeten deze machten ook **gemeenschappelijk** bestreden worden en niet individueel. Laten we voorzichtig zijn om zomaar engelen of machten te gaan bestraffen, waar we niets over weten. Dat zou te vergelijken zijn met Israëlieten, die op het grondgebied van een ander volk vijanden gaan maken en bevechten. Daar heeft God niets over gezegd of beloofd. De beloftes gelden alleen voor het land Israël. Dat had God aan de Israëlieten in beheer gegeven.

Hoe verslaan wij de boze machten nu? Wel, er staat in vers 7 dat zij zullen vallen door **het zwaard**. En het zwaard wordt in verschillende verzen het **Woord van God** genoemd.³ Wij mogen dus de Bijbel gebruiken als een zwaard in de geestelijke strijd om onze vijanden te overwinnen. Zo antwoordde Yeshua de duivel ook steeds met een Bijbelvers. Maar ook de woorden die Gods Geest ons rechtstreeks (profetisch) ingeeft, kunnen we als een zwaard gebruiken. De woorden uit Gods mond geven ons de overwinning. Als we die **hardop proclameren**, dan verslaan we daarmee de boze machten.

Vervolgens staat er in vers 8 dat **vijf** Israëlieten **honderd** vijanden zullen achtervolgen en **honderd** Israëlieten **tienduizend** vijanden zullen achtervolgen. Dit is meer dan alleen een overtreffende trap van het voorgaande. We kunnen hieruit leren dat we het beste samen kunnen strijden. Dan kunnen we veel meer vijanden verslaan. Immers, in het eerste geval jaagt één Israëliet twintig vijanden op de vlucht en in het tweede geval jaagt één Israëliet wel honderd vijanden op de vlucht. Dit komt omdat de Israëlieten dan met een grotere groep **samen de strijd aangaan**.

Hieruit kunnen we ook leren dat we de geestelijke strijd het beste niet alleen kunnen voeren, maar samen. Het is belangrijk om **geestelijke oorlogsvoering** te beoefenen in **onze gemeenschappen**. We kunnen gemeenteleden daarvoor toerusten. We kunnen leren hoe we teksten kunnen proclameren, hoe we boze machten gezamenlijk kunnen aanspreken en bovenal hoe we ons kunnen uitstrekken naar profetische openbaring hierover. Met dat laatste bedoel ik dat we als gemeenschap aan God kunnen vragen of Hij wil laten zien welke geestelijke vijanden er in de omgeving actief zijn en hoe de gemeente zich daartegen mag en kan verweren.

In vers 9 staat er ook nog geschreven dat God de Israëlieten **vruchtbaar en talrijk** zal maken. Ook dit is een heel belangrijke geestelijke belofte. God zal mensen aan zijn gemeente toevoegen. God is eropuit om verloren mensen te redden. En als wij als individuen en gemeenschappen op Gods weg blijven wandelen, dan zal God vele verloren mensen bij ons kunnen voegen. Hier wordt in geestelijke zin beloofd dat God het evangelie met kracht uit zal doen gaan. **Velen zullen zich bekeren** en zich bij Gods volk voegen. Dat is een heel gave belofte, want dit is de roeping van Gods gemeente. We willen straks de eeuwigheid ingaan met zoveel mogelijk geredde medemensen. En zolang wij nog hier op aarde zijn mogen we ons steentje daaraan bijdragen.

Voordat we inzoomen op vers 9b wil ik eerst de aandacht vragen voor de **voorwaarde** van al deze beloftes. Voor de Israëlieten golden deze beloftes, onder de voorwaarde dat zij **Gods geboden** zouden houden. Onder het nieuwe verbond ligt dit iets anders. Wij hebben geen deel aan Gods beloftes op basis van onze gehoorzaamheid aan de wet, maar op basis van ons **levende geloof**. Daar schrijft Paulus uitgebreid over in de Romeinenbrief. Voor ons is het geloof de voorwaarde om deel te krijgen aan Gods beloftes. En dan gaat het om geloof in het offer van Yeshua. Hij heeft voor ons geleden en de prijs betaald. Daar mogen we ons vertrouwen op stellen.

³ Efeze 6:17, Hebreeën 4:12.

Dit betekent niet dat het er niet toe doet hoe je leeft. Het levende geloof uit zich in bepaalde vruchten. Hierbij gaat het niet om het houden van wetten en regeltjes op papier, maar om de **vruchten van de Heilige Geest**. Dit zijn de karaktervruchten van liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.⁴ Gods Thora is nog wel richtinggevend en opbouwend onderwijs, maar we mogen daar in volle vrijheid en vanuit innerlijke motivatie naar leven. Het gaat vooral om de **karaktervruchten**, die aan onze levensboom groeien. Daaraan herken je het ware en levende geloof.

Dit brengt ons bij Psalm 1 en Johannes 15. In Psalm 1 staat het volgende geschreven:

*Welzalig de mens die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de Thora van Jehovah en **Zijn wet dag en nacht overdenkt**. Want hij zal zijn **als een boom** geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.*

Deze woorden zijn vergelijkbaar met de woorden in de huidige *aliyah*. Als Gods Thora jouw dagelijkse voedsel is, dan ben je als een boom die vrucht draagt op zijn tijd en alles zal goed gelukken. Uit het Nieuwe Testament weten we dat **Yeshua** de **ware Thora** is. Hij is het vleesgeworden Woord van God. Dit betekent dat als Yeshua ons dagelijkse voedsel is, dat wij dan vrucht zullen dragen. Als wij mediteren op wat Hij voor ons heeft gedaan en steeds met Hem spreken, dan zullen wij vrucht dragen. We komen dan bij Johannes 15 uit, waar Yeshua zegt:

*Ik ben de **ware Wijnstok** en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. **Blijf in Mij, en Ik in u**. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.*

De voorwaarde is onder het nieuwe verbond dus net even anders. De Thora heeft namelijk een andere gestalte gekregen. In plaats van wetten op papier, komt er nu een **levende Persoon** naar ons toe. Hij wil ons gaan leiden en onderwijzen en in ons leven. Dit is Yeshua, de ware en belichaamde Thora. Als wij in Hem blijven, dan zijn we als de vruchtdragende boom van Psalm 1 en geven we vruchten op de juiste tijd.

Door het geloof krijgen we deel aan Yeshua. En als we in Hem blijven en daar vrucht naar dragen, dan gelden de beloftes van de huidige *aliyah* in geestelijke zin ook voor ons. Dan zal God onze vijanden voor ons uit verdrijven en dan mogen wij deze vijanden verslaan. We zullen steeds talrijker worden en God zal ons zijn shalom geven. Laten we **onze aandacht** dus bij dag en nacht op Yeshua Zelf richten en hoe geweldig Hij is!

⁴ Galaten 5:22-23.

Tenslotte kijken we nog wat beter naar vers 9b. God belooft ook dat Hij zijn **verbond** met de Israëlieten zal oprichten, als zij zijn geboden gehoorzamen. Hoe zit dit? God had zijn verbond toch al gesloten met de Israëlieten? Het gehoorzamen van de geboden was toch juist onderdeel van Gods verbond met het volk? En de beloofde zegeningen ook?

Het bijzondere is dat hier in vers 9b het woord *hakiemotie* wordt gebruikt. Dit woord is afgeleid van het werkwoord *koem* en betekent 'op doen staan', 'opzetten' maar ook '**wakker doen worden**'. Het werkwoord *koem* gebruik je ook wanneer je zegt dat iemand wakker wordt uit zijn slaap en opstaat uit bed. Het beeld wat we hier dus krijgen is dat Gods verbond altijd aanwezig is, maar dat het soms een '**slapend verbond**' is. Wanneer de geboden van God niet gehouden worden, dan volgen ook de zegeningen van het verbond niet meer. Het verbond raakt dan als het ware in een slapende toestand. De beloftes zijn nog steeds van kracht, maar worden geen werkelijkheid. Ze zijn 'slapend'.

Wanneer de Israëlieten Gods geboden gaan uitleven, dan maakt God zijn verbond wakker. De beloftes van het verbond gaan dan tot leven komen en brengen dan ook daadwerkelijk hun vruchten voort. God kan de beloftes van het verbond pas waarmaken voor zijn volk, wanneer zij ook hun voorwaarden van het verbond vervullen. Dan wordt zijn verbond wakker gemaakt.

Dit leert ons dat wanneer Gods beloftes niet uit lijken te komen, dat Gods verbond wel eens in slapende toestand zou kunnen zijn. Laten we in zo'n geval niet twifelen aan de waarheid en betrouwbaarheid van Gods beloftes, maar laten we op zoek gaan naar de **voorwaarden van het verbond**, die niet vervuld worden, van onze kant. Dit kan zitten in het ontbreken van een stuk toewijding aan Yeshua, in het uitblijven van geestelijke vruchten, in bepaalde zonden die we vast blijven houden, in geestelijke dorheid of matheid, etc. Laten we ons dan bekeren en bidden dat God zijn verbond weer wakker en levend maakt voor ons.

Het mooie is dat we in de huidige *aliyah* eigenlijk de **oorlogsroep van God** horen doorklinken. Hij is de grote Oorlogsheld, die voor ons wil vechten in de geestelijke strijd. Hij wil onze vijanden voor ons op de vlucht jagen. Maar soms lijkt het alsof Hij in slaap is gevallen. God slaapt natuurlijk niet letterlijk, maar Hij kan zich wel slapend houden tegenover zijn kinderen, omdat zij bij Hem weggeden zijn.

Prachtig is wat dan geschreven staat in Zacharia 2:13 en Joël 3:16:

*Wees stil voor het aangezicht van de Heer, alle vlees, want **Hij is ontwaakt** uit Zijn heilige woning.*

***De Heer zal vanaf Sion brullen als een leeuw**, vanuit Jeruzalem zal Hij Zijn stem laten klinken, zodat hemel en aarde zullen beven. Maar de Heer is een toevlucht voor Zijn volk en een vesting voor de Israëlieten.*

Op een dag zal God weer 'ontwaken' op wereldschaal. Op die dag zal Hij brullen als een Leeuw vanuit zijn Tempel in Jeruzalem. Op die dag zal Hij ook strijden tegen al zijn vijanden en de overwinning behalen. Dit zal bij de **Wederkomst van Yeshua** gebeuren.

Hoewel de verzen van deze keer over vrede spreken, spreken ze ook over oorlog en strijd. De belofte is dat al onze vijanden door het zwaard zullen vallen. Velen hebben moeite om deze dingen aan God te verbinden. Maar God komt op allerlei plaatsen in de Bijbel naar voren als een **machtige Krijgsheer** en Strijder. Yeshua zal terugkomen naar deze wereld om alle machten van het kwaad te verslaan. Dan zal de belofte van de huidige *aliyah* volledig in vervulling gaan. Alle vijanden zullen vallen door het zwaard en er zal wereldwijde vrede komen.

Het krijgsgeschreeuw van onze God komt voort uit zijn passie en **liefde voor zijn kinderen**. Hij zal niet voor eeuwig lijdelijk toezien hoe zijn kinderen worden vervolgd en gedood. Op een dag zal Hij het voor hen opnemen. Dan zullen hun vijanden moeten boeten voor hun gedrag. Satan en zijn trawanten zullen verslagen worden en God zal zijn kinderen definitief bevrijden. Yeshua zal bij zijn Wederkomst met vuur en passie voor hen strijden. Wat een overwinning zal dat zijn.

Wat hebben we nu geleerd?

1. God verslaat Israëls vijanden, wanneer zij de Thora houden
2. Yeshua's volgelingen krijgen echter met vervolging te maken
3. Onze strijd is niet met vlees en bloed, maar met geestelijke machten
4. God geeft ons vrede, zelfs te midden van de strijd
5. In Yeshua's Naam mogen wij de boze machten verslaan en verdrijven
6. We moeten hierbij rekening houden met onze toegewezen autoriteits sfeer
7. Het Woord van God is ons wapen in de strijd, proclameer dit hardop
8. Gezamenlijke geestelijke oorlogsvoering in onze gemeenschappen is belangrijk
9. Als we in Gods wegen gaan, zullen velen zich bekeren
10. De voorwaarde voor deze zegeningen is voor ons het levende geloof
11. Dit is geloof wat zich uit in de karaktervruchten van de Geest
12. De ware Thora, waarin wij moeten blijven, is Yeshua
13. Gods verbond kan 'slappend zijn' als niet aan de voorwaarden voldaan wordt
14. God zal als Krijgsheer ontwaken en voor zijn kinderen strijden
15. De definitieve overwinning zal Yeshua behalen bij zijn Wederkomst