

Bamidbar – Numeri 1:1 – 4:20

Aliyah 2 – Numeri 1:20 – 1:54

Het boek Numeri heet in het Hebreeuws *bamidbar*. Dit betekent 'in de woestijn'. Dit boek gaat over de **woestijnperiode**, waar de Israëlieten doorheen moesten, inclusief alle **strijd**, die daarbij kwam kijken. In geestelijke zin gaat dit boek over de geestelijke strijd en woestijntijden waar wij allemaal doorheen zullen moeten. En in het bredere plaatje van de aardse geschiedenis gaat dit boek in het bijzonder ook over de **Eindtijd**. Dit zal een woestijntijd van grote strijd zijn voor de hele wereld, voordat het Beloofde Land van Gods Koninkrijk bereikt wordt.

Het boek Numeri begint met het **tellen** van alle strijdbare Israëlieten, van twintig jaar en ouder, die in de oorlog uit kunnen trekken. Het volk van de Israëlieten wordt dus in belangrijke mate als een leger beschouwd. Steeds trokken zij ook in slagorde op, netjes naar hun indelingen. Het zou me niets verbazen als er vaandeldragers voor de indelingen uittrokken, net als bij de latere Romeinse legers.

Dit leert ons al een belangrijke les. Als wij bij het volk van God geteld worden, dan worden wij daarmee ook ingelijfd in het **leger van God**. Iedere gelovige krijgt met geestelijke strijd te maken en iedere gelovige zal zijn of haar steentje bij mogen dragen aan de oorlog die God met het rijk van de duisternis heeft. Wij zijn geroepen om strijd te voeren en het Koninkrijk van God uit te helpen breiden. Niet iedereen heeft daarin dezelfde taak, net zoals dat in een leger het geval is. Maar met elkaar strijden we voor Gods Koninkrijk. Geloven is dus geen passieve zaak, waarbij we achterover leunen en consumeren. Het is actieve krijgsmacht, zoals Paulus ook schrijft in 2 Timotheüs 2:3-4.

Verder zien we in dit gedeelte veel **herhalingen**. Per stam wordt steeds uitgebreid opgesomd wie er hoe geteld wordt. Daarop volgt dan het aantal getelde personen uit de betreffende stam. Je kunt je afvragen of dit niet iets korter kon. Je kunt toch ook een lijstje maken met stammen en nummers? Maar juist deze uitgebreide opsomming laat zien dat voor God **ieder individu meetelt** en belangrijk is. De getelde personen zijn bij God meer dan een nummertje. Er staat dan ook dat 'het nummer van de namen' geteld wordt. Zeer waarschijnlijk zijn de mensen dus niet als een nummertje geteld, maar zijn ze met hun namen opgeschreven. Zij worden ingeschreven naar hun identiteit. Iedereen is belangrijk.

Het bijzondere hiervan is dat bijna al deze getelde personen in de woestijn zijn omgekomen. En toch waren al deze **gevallen personen** belangrijk voor God. God vaagde niet zomaar een groot aantal anonieme mensen van de kaart. Nee, dit moet God zeer aan het hart gegaan zijn. Voor Hem waren dit allemaal unieke mensen, die een gewaardeerd plekje in zijn leger in hadden kunnen en moeten nemen. Ieder van hen had een eigen verantwoordelijkheid en viel uiteindelijk door zijn eigen beslissing. Zij hadden ook het Beloofde Land kunnen halen, samen met Jozua en Kaleb.

Door alle tijden heen **telt God mensen**. En in het bijzonder geldt dat van de Eindtijd. We kunnen dat bijvoorbeeld lezen in Openbaring 7, waar opnieuw duizenden Israëlieten uit de twaalf stammen geteld en verzegeld worden. In de Eindtijd gaat het er in het bijzonder om spannen of je de krijgsdienst van God goed vervuld of dat je in het kamp van de boze terecht komt. En we kunnen daar de goegemeente niet de schuld van geven. God telt ieder mens, als uniek individu, rekening houdend met zijn of haar capaciteiten en geschiedenis. We worden volgens Numeri 1 immers ook naar onze families en vaderhuizen geteld. Iedereen draagt zijn of haar **eigen verantwoordelijkheid** en allemaal zullen wij verantwoording voor onze keuzes af moeten leggen bij de Overste van het Leger. Je doet ertoe voor God en jouw keuzes doen ertoe. Ook binnen zijn miljoenenleger...

Regelmatig worden er pogingen gedaan om mensen te laten beseffen dat het bij grote aantallen nog steeds om individuele mensen gaat. Bij mij is altijd bijgebleven hoe daar in **Yad Vashem** gestalte aan gegeven wordt. Eindeloze namenrijen die voorgelezen worden, een donkere hal met de spiegeling van vele kaarsjes in de lucht, rijen met foto's en namenlijsten. Dit alles om een klein beetje besef te geven van de **6 miljoen individuele drama's** van de Joodse slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog. Toch kunnen we ons hier nauwelijks een voorstelling van maken met ons beperkte verstand.

In de woestijn vielen volgens het boek Numeri **600.000 Israëlieten**. In de Tweede Wereldoorlog kwamen 6 miljoen Joden om, een tienvoud hiervan. Ditmaal niet door persoonlijke eigen schuld, maar doordat de vijand raasde en tierde. Ook zij bereikten het Beloofde Land niet, maar **na hen ging de nieuwe generatie binnen**. Vanaf **1948** konden zij in vrijheid daar wonen. Wij kunnen hier niet goed een voorstelling van maken met ons verstand, maar voor God waren alle omgekomen Joden individuele mensen, die bij Hem in de hemelse boeken opgeschreven stonden. En het laat Hem zeker niet koud. De dood van ieder mens gaat Hem zeer aan het hart. Hij huilt en lijdt met hen mee.

De **Israëlieten** worden door God als **eerstelingen** van de wereldbevolking geteld. En wij mogen met Hem meetellen. Wanneer wij Gods volk als eerstelingen beschouwen en hen zegenen, dan zullen wij zelf ook gezegend worden. Dan zullen wij gaan delen in de zegen van Abraham. God heeft beloofd: '**Wie u zegent**, zal gezegend worden en wie u vervloekt zal vervloekt worden' (Genesis 12:3). Als wij het volk van God zegenen, dan worden we gezegend. Dit geldt ook voor het zegenen van individuele Joodse mensen onder ons. Zij worden immers allen bij name geteld, als eerstelingen van God.

Een geheim wat nog niet volledig onthuld is, is het feit dat ook de Israëlieten uit de andere **tien stammen** zich bij het Joodse volk zullen gaan voegen. Het Joodse volk betreft de afstammelingen van het tweestammenrijk Juda. Maar de tien stammen zijn sinds de Assyrische ballingschap in de mist van de geschiedenis verdwenen. God weet echter waar zij zich bevinden en zal hen ook terug gaan halen. Dit staat duidelijk geprofeteerd in Ezechiël 37 en wordt ook verondersteld in de telling van Openbaring 7. Ook zij zullen als eerstelingen geteld worden onder de volken.

In het gedeelte van deze keer lezen we ook dat de **Levieten niet meegeteld** werden. Zij werden apart geteld, omdat zij een bevoorrechte positie hadden. Zij waren gelegerd rond de **Tabernakel** en mochten daar hun dienst verrichten. Waar de andere stammen tot de letterlijke oorlog geroepen waren, was de stam van Levi geroepen tot de **geestelijke oorlogsvoering** in de Tabernakel. In Numeri 4:3 staat hun taak namelijk ook met militaire termen omschreven: ‘... *allen die komen tot de oorlog om het werk van de Tabernakel te doen*’.

De Levieten hadden dit voorrecht verkregen, omdat zij hun broeders hadden gedood, toen zij losgeslagen waren bij het gouden kalf. Zij bewezen daarmee hun trouw aan de Heer en mochten daardoor bij de Tabernakel dienen. Zij hadden hun portie letterlijke strijd wel gehad, doordat ze hun **eigen broeders moesten doden**. Nu mochten zij in het geestelijke leger dienstdoen. De andere stammen mochten de letterlijke strijd voeren bij het innemen van het Beloofde Land. Dan konden zij hun steentje ook nog bijdragen, na hun desertie bij het gouden kalf.

Zoals we al gezien hebben, spelen getallen een belangrijke rol in het boek Numeri. Daarom zal bij de uitleg van het boek **Numeri** de **getallenleer** ook een belangrijker rol spelen. De Bijbel kent veel verschillende betekenislagen. De getallenleer vormt één van die lagen daarin. Hebreeuwse letters hebben getalswaarden, waardoor woorden met dezelfde getalswaarden met elkaar verbonden kunnen worden. En ook de hoeveelheid en positie van woorden en letters in de Thora hebben ons iets te zeggen. God heeft zijn Woord **meesterlijk in elkaar geweven** en wanneer we de bijzondere schatten daarvan ontdekken, dan kunnen we ons verbazen. Dit is geen mensenwerk...

Bij de uitleg van de huidige *aliyah* wil ik deze laag ook aanboren. Het staat u natuurlijk vrij om dit terzijde te laten liggen, als het u gaat duizelen of als u het te ver gezocht vindt. Maar zelf vind ik het fascinerend om af en toe dingen hiervan te ontdekken. Ik geloof dat de genoemde **aantallen van Israëlieten** niet toevallig zijn, maar ons ook iets te zeggen hebben. Het staat immers in Gods Woord beschreven. Hier volgt eerst een lijst:

Ruben	46.500	Efraïm	40.500
Simeon	59.300	Manasse	32.200
Gad	45.650	Benjamin	35.400
Juda	74.600	Dan	62.700
Issaschar	54.400	Aser	41.500
Zebulon	57.400	Naftali	53.400
		Totaal	603.550

Ik ben mijn zoektocht begonnen met de **positie van woorden in de Thora**. Meteen ontdekte ik dat het 46.500^{ste} woord van de Thora ‘Israël’ is. Dat vond ik al een opvallend begin, omdat het in ons gedeelte nu juist over de telling van Israël gaat. Vervolgens ben ik ook het 59.300^{ste} woord, het 45.650^{ste} woord, etc. gaan opzoeken in de Thora. Hoewel deze telling niet helemaal zeker is, kreeg ik wel een heel interessant rijtje woorden:

יִשְׂרָאֵל	Israël	אַהֲרֹן	Aäron
מֶלֶךְ	koning	וְלָקַחְתָּ	en u zult nemen
וְאִישׁ	en man/mens	אֲדָנִים	heren/voetstukken
תְּשִׁיבֵם	u zult hen terugbrengen	הַזְבִּיעִי	de zevende
נֹסְעִים	reizend/reizigers	בְּנִבְלָתָהּ	op haar karkas/lijk
אֶל-	naar	הַכְּרֻבִים	de cherubs

Het is niet meteen duidelijk wat deze woorden te betekenen hebben, maar het is volgens mij wel duidelijk dat deze woorden niet zomaar toevallig bij elkaar terechtkomen. Ze lijken samen een soort **zin of verhaal** te vormen. Het lijkt hier te gaan over een koning van Israël, die expliciet ook een mens/man genoemd wordt. Deze koning lijkt aangesproken te worden met 'u'. Tegen deze koning wordt gezegd dat hij reizigers zal terugbrengen naar Aäron, de Hogepriester. Ook zal hij heren of leiders (uit de reizigers?) nemen. En dan volgen er nog drie woorden die lastig te plaatsen zijn. Maar het karkas vormt in elk geval een tegengesteld paar met de cherubs. Waar het karkas een onrein dood aards lichaam betreft, zijn de cherubs de meest heilige engelenwezens in de hemel.

Als ik een **poging** zou moeten doen om hier een lopende zin van te maken, dan zou deze er als volgt uitzien: *'Israëls Koning en Man, u zult reizigers terugbrengen naar Aäron en u zult heren (uit hen) nemen. De zevende op haar karkas zijn de cherubs.'*

Het eerste gedeelte van de zin bevat een heldere Bijbelse boodschap. Wie is Israëls Koning anders dan Yeshua? En wie moet er in het bijzonder een Mens genoemd worden, anders dan Gods Zoon Yeshua? God is uiteindelijk de **Koning van Israël** en in **Yeshua** is Hij **Mens** geworden. Ik geloof dat hier Yeshua aangesproken wordt. Over Hem wordt gezegd dat Hij de reizigers terug zal brengen naar Aäron. Ik geloof dat dit gaat over de **ballingschap** van het volk van Israël. Zij zwerven overal rond op de wereld, maar Yeshua brengt hen terug naar hun land. En dat niet alleen, zij zullen ook in hun **priesterlijke rol** hersteld worden (Aäron was hogepriester). De Tempel zal weer in hun midden staan. Verder zal Yeshua heren nemen uit hen. Verschillende Israëlieten zullen **koninklijke** taken krijgen in het wereldwijde bestuur van Koning Yeshua.

Op vele plaatsen in het Oude Testament staat geprofeteerd dat God zijn volk Israël weer **terug zal brengen** naar het land. Dat zien we vandaag de dag al gedeeltelijk in vervulling gaan in de staat Israël. In Jesaja 66:20-21 staat geschreven dat de Israëlieten uit de meest afgelegen heidenvolken op paarden en wagens naar Israël gebracht zullen worden. En dan staat er geschreven: *Ook zal ik enigen uit hen tot priesters en Levieten aanstellen, zegt de Heer.* Dat is waar we het hier over hebben. De Israëlieten worden weer tot priesterlijke (en ook koninklijke taken) verheven.

Maar nu nog de laatste drie woorden: **de zevende, op haar karkas, de cherubs**. Deze lijken een soort **raadsel** te vormen. We zouden nog kunnen vermoeden dat het karkas iets met de dood van Yeshua te maken heeft, maar waarom dan 'haar karkas' in plaats van 'zijn karkas'? Toch denk ik dat ik een sleutel hiervoor heb mogen ontvangen, al wil ik wel een zekere slag om de arm houden en sta ik open voor andere suggesties...

Toen ik over deze dingen aan het bidden was, sloeg ik Psalm 22 open. Nu had ik in diezelfde week een cursus over aanbidding gegeven. Ik heb daarbij ook **Psalm 22:4** uitgelegd. Daarin staat geschreven: *Maar U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël*. Nu staat er in Ezechiël 1 geschreven dat **Gods Troon** door **vier cherubs** gedragen wordt. Maar één van die cherubs is waarschijnlijk satan geweest, volgens Ezechiël 28. Hij was met zijn aanbiddingsmuziek één van de vier poten van Gods Troon. En hij is deze positie kwijtgeraakt door zijn zondeval. Het gat wat geslagen is onder Gods Troon, wordt nu echter opgevuld door de lofzangen van Israël. Zij helpen met hun aanbidding de Troon van God te dragen. Zij vervullen daarmee de rol van één van de vier cherubs. Het is bijzonder dat juist vers 4 van Psalm 22 ons dit leert, gezien er vier cherubs zijn.

De cherubs komen we dus tegen in vers 4. Maar het karkas en de zevende dan? Logischerwijs wilde ik ook even het zevende vers van deze Psalm checken. **Psalm 22:7** luidt als volgt: **Maar Ik ben een Worm en geen Man, een smaad van mensen en veracht door het volk**. Dit is een hele interessante, want Psalm 22 gaat bij uitstek over het **offer van Yeshua**. En in vers 7 zegt Yeshua dat Hij geen Mens, maar een Worm (תולעת) is. Waarom zou Yeshua een dergelijk woord in de mond nemen en Zichzelf met een worm gelijkstellen?

Dit brengt ons bij een ander vers in de Bijbel waar dit woord 'worm' (תולעת) voorkomt en dat is **Exodus 26:31**. In dit vers wordt gesproken over het **Voorhangsel**. En dan staat er letterlijk in het Hebreeuws: *En u zult maken een voorhangsel, blauw, purper, scharlaken/worm (תולעת שני), gewoven linnen, kunstwerk, hij zal haar maken cherubs*. Het voorhangsel werd dus onder meer met scharlaken gemaakt. Dit materiaal werd verkregen door wormen te pletten, die een scharlaken rode vloeistof voortbrachten. In het Voorhangsel waren dus letterlijk de overblijfselen van wormen aanwezig.

We kunnen nu begrijpen waarom Yeshua zich in Psalm 22:7 een Worm noemt. Aan het kruis werd Hij geplet om voor ons de doorgang door het Voorhangsel open te maken. En meer dan dat. In de Bijbel wordt letterlijk gezegd dat **Yeshua het Voorhangsel is**. In Hebreëen 10:19-20 staat geschreven:

Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Yeshua, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees.

Yeshua's lichaam is letterlijk het hemelse Voorhangsel. Hij is de Deur naar de hemel. We kunnen alleen door Hem naar binnen gaan. Daarom scheurde het aardse voorhangsel ook, op het moment dat Yeshua stierf, volgens Mattheüs 27:51.

Toen **Yeshua** stierf werd Hij **als een Worm geplet**. En zijn **scharlakenrode bloed** vermengde zich met het hemelse Voorhangsel. Vanaf dat moment werd de weg door dit Voorhangsel heen gebaad.

Hiermee is het probleem van het vrouwelijke karkas opgelost, want het woordje תולעת voor **'worm'** is een vrouwelijk woord. Hoewel een 'karkas' een wat vreemde uitdrukking is voor de overblijfselen van een letterlijke worm, zou bij een worm wel over **'haar karkas'** gesproken moeten worden. En we hebben het hier niet over een letterlijke worm, maar over de Mens Yeshua. In het geval van een mens kan het woordje נבלה (karkas/lijk) wel toegepast worden (volgens Jesaja 26:19). We zien hier dus een combinatie tussen Yeshua als Mens en als Worm.

Is dit niet gewoon heel ver gezocht? Hoe weten we nu dat **Psalm 22 en Exodus 26:31** samen gelezen moeten worden? Laten we nog iets beter op dit laatste vers inzoomen:

*En u zult maken een voorhangsel, blauw, purper, scharlaken/worm (תולעת שני),
gewoven linnen, kunstwerk, hij zal haar maken cherubs.*

We zien in dit vers dus de worm (תולעת) uit Psalm 22:7 terug. Daarnaast zien we ook de cherubs uit Psalm 22:4 terug, want er worden ook cherubs in het Voorhangsel gewoven. En verder zien we ook de getallen 4 en 7 terug. Er worden namelijk zeven zaken opgesomd in dit vers:

1. Voorhangsel
2. Blauw
3. Purper
- 4. Scharlaken/worm**
5. Gewoven linnen
6. Kunstwerk
- 7. Cherubs**

Opvallend is dat de worm als vierde genoemd wordt en de cherubs als zevende. Dit is precies andersom dan in Psalm 22, waar de cherubs in vers 4 genoemd worden en de worm in vers 7. Deze drie kenmerken komen dus zowel in Psalm 22 als in Exodus 26:31 voor. En deze drie kenmerken zijn ook verbonden met de drie gevonden woorden: *de zevende, op haar karkas* en *de cherubs*. We kunnen nu dus zien dat de cherubs letterlijk op het 'karkas' van de worm zijn gewoven en dat de cherubs het zevende onderdeel van het Voorhangsel vormen. Dit zou impliceren dat de **cherubs** in de hemel letterlijk in contact met het **bloed van Yeshua** staan, het overblijfsel van de geplette Worm, met eerbied gesproken.

Dit klopt weer helemaal met het feit dat het **Voorhangsel** in de hemel samenvalt met het **Verzoendeksel** waarop het bloed van Yeshua gesprendeld wordt, met het **Kristallen Uitspansel** boven de hoofden van de cherubs uit Ezechiël 1 en met de **Glazen Zee** waar de cherubs staan in Openbaring 4. Dit zijn vier vormen van de **Deur naar de hemel**...

We zien dus een wonderlijk mysterie tevoorschijn komen, wanneer we de getallen van de Israëlieten onderzoeken. Als we deze getallen als woordposities van woorden in de Thora opvatten, dan krijgen we een rijtje van tien woorden. Daarin wordt min of meer gezegd dat Koning Yeshua de Israëlieten weer terug zal brengen tot de priesterdienst en dat het Voorhangsel met de cherubs daarop geopend is door Zijn bloed!

De ruimte ontbreekt me om nog uitgebreid in te gaan op **letterwaarden**. Ik wil één mooie vondst hier nog uitlichten, om te laten zien dat niets in de Bijbel toevallig is. Alles is wonderlijk mooi verweven. Als we naar het getal van de **stam van Manasse** kijken is dit 32.200. Nu doen de duizendtallen niet mee in de letterrekenkunde. Dus we zullen dit moeten beschouwen als twee afzonderlijke getallen, die wij bij elkaar op kunnen tellen. We krijgen dan de **letterwaarde 232** in dit geval.

Wanneer we woorden gaan opzoeken in de Thora met letterwaarde 232 dan komen we onder meer de volgende woorden tegen:

בְּכָרִי	mijn eerstgeborene	כְּבִיר	machtig veel
בְּרָכִי	zegen!	לְרַב	tot veel
יְבָרֵךְ	hij zal zegenen	זְכָרָה	herinner!
הַבְּרָכָה	de zegen	מְקַבֵּץ	verzameld, verzameling
הַבְּכֹרָה	het eerstgeboorterecht	בְּרָכִי	mijn knieën

Als we deze woorden naast **Genesis 48** leggen, waarin **Efraïm en Manasse gezegend** worden door Jakob, dan zien we opvallend veel parallellen. Bijna alle woorden spelen een rol in deze geschiedenis. Manasse is de **eerstgeborene** van Jozef. Hij zou als eerste **gezegend** moeten worden en hem valt het **eerstgeboorterecht** ten deel. Jakob kruist echter zijn handen en zo krijgt niet Manasse, maar Efraïm de eerste zegen mee.

Een opvallend detail hierbij is dat Jozef zijn zonen Manasse en Efraïm **bij Jakobs knieën** laat plaatsnemen, volgens Genesis 48:12. En ook het woord ‘mijn knieën’ heeft letterwaarde 232. Verder zien we dat de zegen van zowel Manasse als Efraïm te maken heeft met het **tot een groot volk** worden. Uiteindelijk is met name Efraïm uitgegroeid tot de grootste stam van Israël, maar zij kregen beide de belofte mee dat zij tot grote volken zouden worden. Dus ook de woorden ‘machtig veel’ en ‘tot veel’ komen in Genesis 48 tot hun recht...

Zo zien we dat als we de woorden met letterwaarde 232 op een rijtje zetten, dat we dan veel linken aantreffen met de zegen van Manasse (en Efraïm). Dit doet het vermoeden reizen dat als we de letterwaarden van andere stammen nagaan, dat we ook dingen zullen vinden, die met de **betreffende stam** te maken hebben. In enkele gevallen heb ik dit ook duidelijk vast kunnen stellen. We leren hieruit dat God alles kunstig in elkaar weeft en dat de **zegeningen** van het volk **Israël** een prominente rol hebben in Gods gedachten.

Wat leren we nu?

1. Als gelovigen zijn we in actieve militaire dienst
2. In het leger van God tellen alle individuen mee
3. We zijn zelf verantwoordelijk voor onze keuzes
4. God lijdt mee met de enkeling, zelfs in de massa's
5. Er is een parallel tussen de dood van 600.000 Israëlieten en 6 miljoen Joden
6. De volgende generatie ging binnen in het Beloofde Land
7. De Israëlieten zijn eerstelingen onder de volken, wie hen zegent, wordt gezegend
8. Hier horen ook de tien stammen bij (de Joden komen uit de twee stammen voort)
9. De Levieten deden aan geestelijke oorlogsvoering in de Tabernakel
10. De aantallen Israëlieten bevatten belangrijke lessen van God:
11. Yeshua zal de Israëlieten terugbrengen en hen tot priesters en koningen maken
12. Yeshua werd geplet als een worm, zijn bloed kwam op het Voorhangsel terecht
13. Yeshua is het gescheurde Voorhangsel, door Wie wij de hemel binnengaan
14. De cherubs die de Troon dragen staan in contact met Yeshua's bloed
15. De aantallen van Israëlieten zeggen iets over de betreffende stam