

Naso' – Numeri 4:21 – 7:89

Aliyah 1 – Numeri 4:21 – 4:28

Dit stuk behandelt de rol van de **Levieten**, die van **Gershon** afstammen. De Levieten waren de afstammelingen van Levi, die de priesters hielpen met hun priesterdienst in de tabernakel. Nu had Levi drie zonen: Kahat, Gershon en Merari. Hun afstammelingen hadden allemaal een specifieke taak bij het **opbreken van de tabernakel**. Als God en het volk weer op reis gingen, werd de tabernakel door de Levieten afgebroken. De zonen van Kahat droegen tijdens de reis de heilige voorwerpen, zoals de ark en de gouden kandelaar. De zonen van Gershon droegen de tentkleden van de tabernakel. En de zonen van Merari droegen de planken, pinnen, palen en voetstukken. We zullen zien dat zij daarmee een belangrijke geestelijke rol vervulden.

In de eerste *aliyah* van *parshat Bamidbar* verwees ik al even naar Numeri 4:23.¹ Het boek **Numeri** gaat over de geestelijke (eind)strijd in de woestijn van het leven. Alle Israëlieten, die in het leger konden dienen, van 20 jaar en ouder, moesten geteld worden. Zij waren in geestelijke dienstplicht in de woestijn van het leven. Maar de Levieten moesten apart geteld worden, vanaf 30 jaar en ouder, omdat zij hun geestelijke dienstplicht vervulden in de tabernakel, oftewel in de hemelse regionen. In Numeri 4:23 wordt de dienst van de Levieten namelijk ook in **militaire termen** beschreven. Letterlijk staat er in dit vers: *Van 30 tot 50 jaar zal je hen tellen, ieder die ten strijde trekt met het leger (litsvo' tsava') om te dienen met dienstwerk in de tent van de getuigenis.*

Dit leert ons een heel belangrijk principe: in en rond de tabernakel wordt aan **geestelijke oorlogsvoering** gedaan. Rituelen zijn niet zomaar rituelen. Als ze onder de zalving van de olie van Gods Geest worden uitgevoerd, zijn het krachtige middelen in de geestelijke oorlogsvoering in de hemelse regionen. Zo bewerkt het bloed van de offers vrijspraak voor de hemelse rechtbanken, zodat het lot van mensen en natiën veranderd kan worden. En de reukoffers brengen een wolk van aanbidding en toewijding voort en gaan geestelijke stank en demonisch bederf tegen. En de wassingen zorgen ervoor dat mensen heiliger en reiner voor God gaan leven. En de juiste indeling van de tabernakel zorgt ervoor dat de kosmos geordend en overeind blijft. En noem het maar op...

In het vers, dat we nu behandelen, Numeri 4:23, staat dat de Levieten vanaf **30 jaar** hun dienst aanvangen. In Numeri 8:24 wordt de leeftijd van **25 jaar** genoemd. Dit lijkt in tegenspraak met elkaar te zijn, maar ik vermoed dat hier sprake is van een inwerkperiode. Het zou best kunnen zijn dat de Levieten van 25 tot 30 jaar onder supervisie al taken verrichtten in de tabernakel en pas vanaf 30 jaar in volle dienst traden. De Levieten moesten immers ook leren, wat er allemaal precies gedaan moest worden.

¹ www.ingeestenwaarheid.nl > Bijbelstudies > Torah > Numeri > Bamidbar.

Opvallend is dat zowel **David** als **Yeshua** rond de 30 jaar hun bediening aanvingen. David werd rond zijn 30-ste levensjaar koning te Hebron.² En Yeshua begon zijn predikings- en genezingsbediening ook rond zijn 30-ste levensjaar.³ In het geval van Yeshua betekende dit heel duidelijk dat de **geestelijke machten** het af moesten leggen voor Hem. Zieken werden genezen en demonen werden uitgedreven. De vermelding van Yeshua's dertigste levensjaar in Lukas 3:23 wordt direct gekoppeld aan de **Heilige Geest**, die als een duif op Yeshua neerdaalde. Hierdoor werd Yeshua toegerust voor zijn bediening. Ook bij David is dit het geval. De vermelding van zijn 30-ste levensjaar wordt direct gekoppeld aan zijn **zalving met olie**, waarmee hij tot koning gezalfd werd. Hierdoor werd David door de Heilige Geest toegerust voor zijn taak als koning. David zou letterlijke oorlogen voeren, maar tegelijk voerde hij ook **geestelijke oorlogen** uit, als gezalfde van God.

Wat was nu precies het dienstwerk van de nakomelingen van **Gershon**? Zij moesten de **tabernakelkleden dragen**, als de tabernakel op reis ging. Dit is veelzeggend, want de tabernakelkleden maakten een stukje woestijn tot een stukje hemel op aarde. De Gershonieten droegen Gods tent door de woestijn van het leven en zorgden ervoor dat steeds op nieuwe plekken de hemel kon doorbreken op aarde.

Dit gebeurde op Gods bevel, want de Israëlieten trokken pas op, als de wolkkolom van Gods aanwezigheid optrok. Maar de dienst van de Gershonieten was wel nodig, om Gods aanwezigheid op nieuwe plekken te kunnen laten landen. Als zij de tentkleden niet meenamen, dan kon God niet meer te midden van de Israëlieten wonen. De Gershonieten zorgden voor een **verandering van geestelijk klimaat**. Door de tentkleden in te pakken werd een heilige plek tot kale woestijn. En door de tentkleden weer uit te spreiden werd een stukje kale woestijn tot een heilige plek, waar God kon wonen. Zij waren dus verantwoordelijk voor het geestelijk klimaat op aarde.

Hun werk wordt in militaire termen omschreven, want een verandering van geestelijk klimaat vergt altijd **geestelijke strijd**. Machten die heersen over gebieden en over personen moeten verdreven worden. En juist de woestijn stond bekend om de aanwezigheid van demonen en kwade machten. Maar Gods macht werd uitgeroepen over een nieuw gebied en de andere machten moesten wijken.

In geestelijke zin hebben we het hier over **gebedsbedieningen**, want een verandering van geestelijk klimaat komt er alleen door gebed en vasten. In Mattheüs 17:21 zegt Yeshua tegen zijn leerlingen dat demonen niet uitgaan, dan alleen door bidden en vasten. En het is niet toevallig dat Hij in het vers daarvoor zegt dat als zijn leerlingen een geloof hebben, zo klein als een mosterdzaadje, dan kunnen ze bergen bevelen om zich te verplaatsen en zij zullen gehoorzamen. Dit gaat niet zozeer over letterlijke bergen. Bergen staan in de Bijbel namelijk symbool voor geestelijke overheden en demonische machtscentra.⁴

² 2 Sam. 5:4.

³ Luk. 3:23.

⁴ Daarom zal de berg Sion boven alle bergen verheven zijn, Gods Troon staat boven de machten: Micha 4:1.

Om samen te vatten: Yeshua zegt tegen zijn leerlingen dat als zij een superklein geloof hebben, maar **bidden en vasten**, dan zal iedere geestelijke macht voor hen wijken. Zij zullen ongekeerde autoriteit in de hemelse regionen hebben. Daarom zal de bediening van de Levieten zeker met gebed en vasten te maken hebben gehad. Alleen zo kon Gods tent en heilige autoriteits sfeer op nieuwe plekken opgericht worden.

Verder blijkt op allerlei plekken in de Bijbel dat **lofprijzing en muziek** essentieel zijn bij de geestelijke oorlogsvoering. Zo horen we dat koning Josafat zangers voor de Heer voor zijn leger liet uittrekken. Zodra zij vreugdegeroep en lofzang lieten opklinken, versloeg de Heer de Ammonieten voor hen.⁵ Ook de muren van Jericho stortten in, toen het volk op ramshoorns blies en een gejuich voor de Heer aanhief.⁶ We lezen telkens weer dat lofprijzing en muziek een heilige sfeer voor God creëren en de boze machten op de vlucht jagen. Daarom is lofprijzing en muziek een belangrijke taak van de Levieten.

Dit lezen we in 1 Kronieken 23, waar wordt gesproken over de **Levitische zangers en muzikanten** in de Tempel van Salomo. Vele Levieten dienden de Heer als professionele lofzangers, met instrumenten, die David gemaakt had.⁷ Zij moesten elke morgen en elke avond klaarstaan om Yahweh te loven en te prijzen.⁸ En ook tijdens alle feestdagen. De Levieten zorgden voor een **permanent lofprijzingsteam** in de Tempel. Hiermee volvoerden zij de geestelijke strijd, die op hen gelegd was. Zij creëerden een heilige sfeer, een geestelijk klimaat, waarin God kon wonen en wonderen kon werken.⁹

Andere Levieten deden dienst als **poortwachters, toezichthouders, beambten en rechters** in de Tempel. Deze letterlijke functies in Tempel hangen ook samen met verschillende geestelijke bedieningen. De poortwachters en toezichthouders verwijzen naar de **Wachtersbediening**, die we in Jesaja 62 vinden.¹⁰ Zij proclameren Gods beloftes en herinneren God aan zijn Woord. De beambten en rechters verwijzen naar de bediening in de **hemelse rechtbanken** om goede oordelen van God te verkrijgen.¹¹

Terug naar de aanbiddings- en gebedsbediening: ik denk dat deze bediening vooral voor de zonen van **Gershon** was weggelegd.¹² Zij vervoerden namelijk de **tabernakelkleden**. Goed is het te beseffen dat de tabernakelkleden eigenlijk kleding zijn. In de eerste *aliyah* van *parshat Wayaqheel* zagen we dat de tabernakelkleden **Gods heilige kleding** vormen, waarin Hij aan de mensen kan verschijnen. De priesterkleding was van dezelfde stoffen gemaakt, als de tabernakelkleden. Zoals de priester deze kleding droeg, droeg God de tabernakelkleden als het ware als zijn kleding.

⁵ 2 Kron. 20:21-22.

⁶ Joz. 6.

⁷ 1 Kron. 23:4-5.

⁸ 1 Kron. 23:30-31.

⁹ Zie voor deze bediening bijv. de website van de 24/7 gebedsbeweging in Nederland: <https://www.24-7gebed.nl/>

¹⁰ Meer info over de Wachtersbediening treft u aan op de site van Bart Repko: <http://neverbesilent.org/nl/>

¹¹ Meer info over de Hemelse rechtbanken: <https://ingeestenwaarheid.nl/praktisch-onderwijs/#hemelserechtbank>

¹² Ik vermoed dat de nakomelingen van **Kahat** (Tempelvoorwerpen) vooral een bediening in de hemelse rechtbanken vervulden, dat de zonen van **Gershon** (Tabernakelkleden) vooral een aanbiddings- of gebedsbediening hadden en dat de zonen van **Merari** (planken, pinnen, voetstukken) voornamelijk een Wachtersbediening vervulden.

Nu wordt de lofprijzing in de Bijbel soms gekoppeld aan onze kleding. Zo wordt er in Jesaja 61:3 over een kroon, vreugdeolie en **lofgewaad** gesproken. Dit laatste laat zien dat we ons geestelijk mogen bekleden met lofprijzing en aanbidding. Hiermee is de lofprijzing dus ook aan de tabernakelkleden gekoppeld. God kleedt zich met onze lofprijs.

De zonen van Gershon hadden dus een prachtige taak, maar tegelijk ook een serieuze en **zware taak**. Gods tent werd niet alleen op nieuwe plaatsen neergezet, maar vertrok ook van bepaalde plaatsen. Daar bleef **kale woestijn** achter. Yeshua heeft de gemeenten in Openbaring gewaarschuwd dat de kandelaar uit een gemeente weggenomen kan worden, als men ongehoorzaam is aan zijn woorden.¹³ Dat is een ernstige boodschap. Als God niet langer welkom is, dan trekt Hij verder, naar nieuwe plaatsen, om zijn Koninkrijk daar te stichten.

Deze serieuze ondertoon komt ook in de namen van Kahat, Gershon en Merari tot uitdrukking. De naam *Kahat* betekent mogelijk zoiets als '**verbinden**' of een 'bondgenootschap aangaan'. Maar de naam *Gershon* is afgeleid van *garash*, wat betekent '**verdreven** worden' of 'verbannen worden'. Een *geer* is in het Hebreeuws ook een vreemdeling. En de naam *Merari* betekent '**bitterheid**'.

Zo vertelt het **afbreken van de tabernakel** ons een verhaal: Kahat is nog verbonden, maar Gershon is een outcast of verdrevene en Merari houdt slechts bitterheid over. Op het moment dat de zonen van Kahat de heilige voorwerpen opruimen, staat de tabernakel nog overeind. Er is nog sprake van verbondenheid. Maar als de zonen van Gershon de tentkleden wegnemen, is er geen thuis meer. Vanaf dat moment is men onderweg en een banneling geworden. En als de zonen van Merari dan ook nog de tentpinnen en planken etc. oppakken, dan rest er slechts bitterheid. God trekt zijn pinnen uit de grond en de woestijn blijft kaal over.

Echter, bij de **opbouw van de tabernakel** geldt hetzelfde in omgekeerde volgorde: eerst wordt de structuur van de tabernakel neergezet. Daarmee wordt de bitterheid opgeheven. De dienst van de zonen van Merari zit erop. Vervolgens spreiden de zonen van Gershon de kleden daarover uit, waarmee een einde aan de ballingschap komt. Men kan weer thuiskomen in de tent van God. En als de zonen van Kahat dan de heilige voorwerpen in de tent neerzetten, is er weer sprake van volledige verbondenheid tussen God en zijn volk. De volle zegen kan gaan stromen uit het heiligdom. Een nieuw stukje hemel op aarde is geboren.

Ik wil nog één link naar boven halen en dat is de link tussen **tabernakel en kosmos**. De tabernakelkleden staan in verbinding met de hemelen en de pinnen, planken en voetstukken staan in verbinding met de aarde. Het Tempelgerei staat voor alle invulling daarin, dus voor hemellichamen (kandelaar), mens en dier (altaar), bomen en planten (toonbrood en reukwerk), etc.

¹³ Openb. 2:5.

Op verschillende plaatsen in de Bijbel staat dat God de **hemelen** uitspant als een **tent** of de hemelen oprolt als een boekrol of dat Hij zich hult in een mantel van licht.¹⁴ De hemel wordt als een doek of als kleding van God voorgesteld. Op het moment dat de zonen van Gershon de kleden oprollen, meenemen en elders weer uitspreiden, heeft dit dus ook kosmologische betekenis. De hemelen worden letterlijk opengebrouwen, veranderd van plaats en opnieuw uitgespannen. We zien dat natuurlijk niet letterlijk gebeuren, als de tabernakel gaat reizen. Maar in geestelijke zin is dit precies wat er gebeurt. Als God op reis gaat met zijn volk, dan verandert er wezenlijk iets in de hemel en op aarde. Er treedt een **kosmologische verandering** op.

Dit betekent ook dat de dienst van de Levieten de macht heeft om de natuur in beweging te zetten. Als God verschijnt is er vaak sprake van machtige **natuurfenomenen**, zoals vuur, rook, donder, bliksem, wind, water, etc. Op het moment dat Levieten een gebied onder Gods heerschappij brengen, dan zal de natuur daar ook aan God gaan gehoorzamen. Dit betekent dat er **wonderen** gaan gebeuren. Ziektes zullen wijken, de schepping zal worden hersteld, wonderen en tekenen gaan plaatsvinden. Heel de schepping zal getuigen van Gods aanwezigheid en Hem eren en aanbidden. Dat kan niet onopgemerkt blijven. Zo'n uitspanning van Gods tabernakel noem ik een opwekking.

Iedereen van boven de 20 is geroepen tot geestelijke strijd in de woestijn van het leven. Iedereen is geroepen om het leven aan God toe te wijden en de duivel te weerstaan. Maar God roept daarnaast specifieke **Levieten**, die Hij een verborgen rol geeft in zijn **hemelse regionen**. Zij verrichten het zwaarste werk om de **weg klaar te maken** voor Gods intocht in deze wereld. Met hun gebedsbediening, lofprijzingsbediening, geestelijke oorlogsvoering en hemelse rechtsspraak¹⁵ veranderen zij in opdracht van God het geestelijke klimaat in een bepaalde regio. En plotseling is daar een opwekking van Gods Geest, maar niet zonder deze Levieten, die zwaar gestreden hebben.

Dat het een zware strijd kan zijn, blijkt wel uit vers 27 van ons gedeelte. Daar wordt met wel vijf woorden uitgedrukt dat het om een **opgelegde taak** of **last** gaat.¹⁶ Dit weegt zwaar op de schouders van de zonen van Gershon. Tegelijk drukt dit hen niet neer, want deze *parshah* heet niet voor niets **naso'**, wat **'opheffen'** betekent. Het gaat in dit gedeelte steeds over 'opheffen'. In vers 22 wordt het hoofd van de zonen van Gershon opgeheven.¹⁷ En in vers 25 heffen de Gershonieten de kleden van de tabernakel op. En de bedekkende huiden worden in datzelfde vers daar nog boven overheen gelegd. Zo wijst alles de weg omhoog aan.

Dit laat gelijk de **dubbelheid** zien van de bediening van de Levieten. Enerzijds hebben zij een zware verantwoordelijkheid te dragen. Dit kan soms als een **gebedslast** op de schouders drukken of als een flinke toewijding qua tijd om God voortdurend te loven en te prijzen. Soms kan de last van de geestelijke oorlogsvoering heel zwaar zijn. Maar

¹⁴ Psalm 104:2, Openb. 6:14.

¹⁵ 1 Kron. 23:4-5.

¹⁶ *'avodat* (dienstwerk), *masa'am* (last), *'avodat* (dienstwerk), *mishmeret* (plicht), *masa'am* (last).

¹⁷ Dit is de letterlijke vertaling van *naso' et-rosh benee gershon*, het gaat hier om de telling van de Gershonieten.

tegelijk worden zij **opgeheven** en heffen zij Gods zaken op. Het strekt tot eer en brengt de Levieten dichter dan andere mensen bij de heilige God. Zij krijgen toegang tot de hemel om God daar te dienen. Dat is een groot voorrecht.

Ten slotte: de Levieten verrichten **ondersteunend dienstwerk**, onder de leiding van de priesters. Zij werken vaak niet op de voorgrond, maar juist op de **achtergrond**. De priesters verrichten de dienst in alle openbaarheid en namens de gemeenschap. Maar de Levieten zijn vaak op de achtergrond met de harde, geestelijke arbeid bezig. Zo blijven gebedsbedieningen vaak **verborgen** voor het oog van de mensen. Voorbidders zijn gefocust op God en op zijn plannen en zij brengen de noden van de wereld bij God. Zij doen soms boete en belijden schuld namens volken of gemeenschappen. En als voorbidders kunnen zij oordelen van God afwenden en zegen van God laten komen.¹⁸ Juist in het verborgene kunnen zij vaak veel goed werk doen.

Omdat de Levitische bediening vaak op de achtergrond plaatsvindt, wordt dit werk lang niet altijd **op waarde geschat**. We kijken op tegen mensen die op podia staan, grote leiders zijn en machtige tekenen laten zien. Maar we vergeten dat zonder het gebed alles in elkaar stort. De intieme omgang met God en de zware gebedsstrijd, daar valt of staat alles mee. Laten we ons toewijden aan gebed, vasten en lofprijzing.¹⁹ We hebben meer mensen van aanbidding en gebed nodig. Dat is van groot belang!

Wat hebben we nu geleerd?

1. De **Levieten** voeren **geestelijke oorlog** in de **hemelse regionen**
2. Dit wordt vanaf de leeftijd van 25 à 30 jaar gedaan
3. De zonen van Gershon vervulden waarschijnlijk een **gebedsbediening**
4. Deze bestaat uit **permanente lofprijzing en muziek**, gebed en vasten
5. Andere Levieten waren als **wachters** of in de **hemelse rechtbanken** actief
6. De Levieten brengen **verandering in het geestelijk klimaat** van regio's
7. De Levieten hebben een zware en tegelijk verheffende taak
8. Hun taak wordt vaak in het **verborgene** uitgevoerd
9. Als zij Gods tabernakel oprichten, wordt dit door **wonderen in de natuur** zichtbaar
10. De Levieten **bereiden de weg** voor opwekking en voor Gods komst

¹⁸ Ezechiël 22:30-31.

¹⁹ Zie verder de website van de 24/7 gebedsbeweging in Nederland: <https://www.24-7gebed.nl/>