

Beha'alotcha – Numeri 8:1 – 12:16

Aliyah 1 – Numeri 8:1 – 8:14

Waarom verlangt God ernaar om **Levieten** in zijn heiligdom te brengen? Kon Hij niet gewoon nog wat meer priesters aanstellen? In deze *aliyah* leren we daar meer over. De Levieten zijn tot een totaal ander doel geroepen dan de priesters. Ze werken beiden in het Heiligdom van God, maar ze brengen twee verschillende verlangens van God tot uitdrukking. Misschien zal dit gedeelte u wat zweverig in de oren klinken, maar dat heeft dan ook alles te maken met het karakter van de Levitische bediening.

Het eerste wat opvalt in deze *aliyah* is dat de inwijding van de Levieten samen met het aansteken van de **menorah** beschreven wordt. Deze twee hebben alles met elkaar te maken. Zoals de lichten van de *menorah* ontstoken worden door Aäron, worden de Levieten door Aäron aan de Heer gewijd. De Levieten zijn voor Gods Troon, zoals de zeven kaarsen van de *menorah*. Wat kan dit betekenen?

De *menorah* laat allereerst de aanwezigheid van de **zeven Heilige Geesten** voor Gods Troon zien. Dit kunnen we leren uit het laatste boek van de Bijbel: *Openbaring van Johannes*. In Openbaring 1 wandelt Yeshua in zijn volle glorie te midden van zeven gouden kandelaren. En in vers 4 van ditzelfde hoofdstuk wenst Johannes zijn lezers genade en vrede toe van Hem Die is en Die was en Die komt en van de zeven Geesten, Die voor zijn Troon zijn. Dit laat zien dat de Heilige Geest, in de gedaante van maar liefst zeven Geesten, voor Gods Troon zweeft. De Heilige Geest uit zich dus in vele vormen en gedaantes.¹

De Heilige Geest is dan ook de meest **beweeglijke** en wendbare Persoon, waarin God zich uit. Wind, water en vuur staan symbool voor de Heilige Geest. Ook heeft Yeshua Nicodemus onderwezen over de aard van de Heilige Geest. Hij zei: *De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet, waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.*² Als we geboren worden uit de Heilige Geest, worden we op een bepaalde manier onvoorspelbaar en wendbaar.

Toch is de Heilige Geest niet onbetrouwbaar of onnavolgbaar. Dit leren we uit een ander aspect van de *menorah*. De *menorah* wordt altijd **ordelijk aangestoken**. Het zijn zeven kaarsen, netjes op een rij. En ze worden altijd aan de voorzijde ontstoken, volgens het tweede vers van ons gedeelte. Dit duidt op orde en voorspelbaarheid. Wat heeft dit te betekenen? Wel, deze orde is verbonden met de vaste baan, die de planeten afleggen rondom de zon. Van oudsher is bekend dat er **zeven planeten** zijn, die hun vaste hemelbaan afleggen, gehoorzaam aan het gebod van hun hemelse God. De zeven kaarsen van de *menorah* verwijzen naar deze hemellichamen en hun vaste baan.³

¹ Zeven is het getal van de volheid: dit leert ons dat de Geest zich in enorm veel gedaantes tegelijk kan tonen.

² Johannes 3:8.

³ Naast de zeven klassieke planeten, zijn later meer planeten ontdekt. Zie verder Job 9:7-9, 38:31-33, Openb. 12:1.

De kaarsen van de *menorah* moeten aan de **voorzijde** ontstoken worden door Aäron. Dit betekent dat de zeven olielampjes op de gouden kandelaar, met hun lont naar voren wijzen en niet opzij. Hier zit ook een soort beweging in. Ze worden 'naar voren' (*moel penee*) ontstoken. En in die richting zullen de lampen hun licht laten schijnen. Wat heeft dit te betekenen? Waarom is het belangrijk dat Aäron dit gebod ontvangt?

Zelf denk ik dat dit te maken heeft met de **banen**, die de zeven planeten afleggen, **rondom de zon**. Bij het aansteken, zet Aäron de kandelaar als het ware in beweging. En als we de beweging van het licht van de kandelaar volgen en veronderstellen dat de kandelaar zich niet verder weg zal bewegen van het Heilige der Heiligen en Gods Troon, dan zien we al snel dat de kandelaar een cirkelbeweging gaat maken, met het Heilige der Heiligen als middelpunt. Zo ontstaan zeven banen van licht, rondom Gods Troon, zoals u in de afbeelding hieronder kunt zien:

Tabernakel

- A = Ark
- B = Reukofferaltaar
- C = Kandelaar
- D = Tafel van de Toonbroden



We herkennen hierin de zeven banen van de planeten rondom de zon. Dit betekent dat de zon zich in het Heilige der Heilige bevindt. Daar waar God zit op zijn Troon. Dit stemt overeen met veel Bijbelteksten. In Psalm 84:12 staat geschreven: *want God, **Yahweh, is een zon en een schild***. In Maleachi 4:2 staat geprofeteerd: *voor u die mijn Naam vreest, zal de **Zon van de gerechtigheid** opgaan en er zal genezing onder zijn vleugels zijn*. In 1 Johannes 1:5 staat: **God is een Licht** en in Hem is in het geheel geen duisternis. Yeshua heeft over zichzelf gezegd: **Ik ben het Licht van de wereld**; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het Licht van het leven hebben (Joh. 8:12). En in Openbaring 21:23 staat over het nieuwe Jeruzalem geschreven: *de stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister en **het Lam is haar licht***. Hieruit leren wij dat God de bron van alle licht is. Hij staat in het midden van het heelal en alles draait om Hem heen. Alles ontleent zijn energie aan God.⁴

⁴ Dat God de Bron van alle energie is, blijkt ook uit allerlei vormen van elektriciteit, die verbonden zijn met Zijn verschijning. Zo horen we van donder en bliksem op de Sinaï (Ex. 19:16). Ook gaan er donder en bliksem van Gods Troon uit (Openb. 4:5). We zien Uzzia dood neervallen, als hij de ark van God aanraakt (2 Sam. 6:6-7). Etc.

De planeten cirkelen om de zon heen, met vaste tred. Zij voeren hun deel uit van de **dans** van het leven voor de Schepper. Ook **reflecteren** zij het licht van de zon en laten het op aarde schijnen. Ik geloof dat de Levieten bij uitstek geroepen zijn om ditzelfde te doen. God heeft hen apart gezet, als eerstelingen (tienden) van het volk, om rondom Hemzelf te cirkelen. Zij maken een dans rond de Bron van alle licht en leven. Samen met de Geesten voor Gods Troon, maken zij de rondedans van het leven, met God in het centrum. Ook zijn zij speciaal geroepen om het Licht van Gods aangezicht te weerspiegelen en te laten schijnen in de wereld.

Toen Johannes op Patmos Yeshua ontmoette, schitterde het **gezicht van Yeshua** als de felle zon. Daardoor viel Johannes als dood aan zijn voeten neer.⁵ Maar er gebeurt meer met de mens, als hij Gods lichtende gezicht heeft gezien. Dat leren we van Mozes. Want toen Mozes een stukje van de heerlijkheid van God had gezien, straalde **Mozes' gezicht** ook als de zon. De mensen konden er niet eens naar kijken, zo fel. Mozes reflecteerde, net als de planeten, het licht van Gods gezicht.⁶ Op dezelfde manier zijn de Levieten geroepen om Gods licht te weerspiegelen.

Terug naar de lampen van de *menorah*. Zij moeten naar voren aangestoken worden. Maar het blijft niet bij een **cirkelbeweging**, want er zit ook een opgaande beweging in. Het woord voor aansteken is *beha'alotcha*, wat letterlijk betekent 'doen opgaan' of '**omhoog doen gaan**'. Aäron zorgt ervoor dat de vlammetjes van de *menorah* opstijgen. Hier zit een beweging in naar boven. Als we de cirkelbeweging met de opgaande beweging combineren, krijgen we een **spiraalbeweging** omhoog. De schepping wordt in de tabernakel boven zichzelf uitgetild en beweegt zich omhoog in de richting van de hemel. Bij iedere omwenteling komen de hemellichten op hoger plan te liggen.

Deze spiraalbeweging komen we trouwens door de **hele schepping** heen tegen. Alles danst de dans mee, die God met zijn scheppende Woord heeft ingezet. Van de grootste sterrenstelsels, die in spiraalvormen door het heelal heen bewegen, tot aan de superkleine DNA-strengen, die zich in een spiraalvorm om elkaar heen wikkelen. Het gaat steeds om een combinatie van een lineaire en circulaire beweging.⁷

Alles in het leven heeft een **ritme en cadans**. In de Westerse wereld zijn we daar een beetje verlegen mee, omdat we in een lineair tijdsbeeld vastzitten. Alles gebeurt voor onze beleving op een rechte tijdlijn. Achter ons ligt het verleden en voor ons ligt de toekomst, waar we ons recht naartoe bewegen. Maar in het Oosterse denken is sprake van een **cyclische tijdsbeleving**. Steeds komen dezelfde dingen voorbij. Op vaste tijden zijn ze weer aan de beurt. Verleden, heden en toekomst horen bij elkaar. We passeren steeds weer hetzelfde punt, alleen als het goed is, op hoger niveau. Dit zien we onder meer terug in de **Bijbelse kalender** van feesten. Iedere week is het weer shabbat, ieder jaar is het weer Pesach en iedere vijftig jaar is het weer jubeljaar. God wil dat we in zijn ritme meedraaien, omdat dit Zijn hartslag is, die het heelal in beweging heeft gezet.

⁵ Openbaring 1:12-18.

⁶ Exodus 34:29-35.

⁷ Dokter Hans Moolenburgh heeft hier heel interessante dingen over gezegd in zijn GreenSpotter lezing op 25 november 2011, zie: <https://www.youtube.com/watch?v=H8lnENoYfbc>

We leren hieruit een belangrijke les voor ons leven. Als we plannen hebben, problemen tegenkomen of gebeurtenissen het hoofd moeten bieden, dan vraagt God van ons om **eromheen te dansen**. Dit wil zeggen: we gaan niet in één rechte lijn op ons doel af, alsof we zelf alles direct het hoofd kunnen bieden. Deze houding is hoogmoedig en tevens onrealistisch van aard. Nee, we leggen onze plannen, problemen en gebeurtenissen bij God neer. En samen met Hem beginnen we eromheen te bewegen. We bekijken het van alle kanten, leggen het open naar andere mensen toe en we zoeken bovenal naar **Gods perspectief** op de zaak. Dan zullen we zien dat de zaken als vanzelf gaan veranderen. God Zelf staat namelijk in het centrum en gaat ermee aan de slag.

Dit klinkt heel abstract, maar voor de Israëlieten bij **Jericho** was dit bepaald niet abstract te noemen. Zij hadden zich bewapend en wilden Jericho met geweld in gaan nemen. Recht op de muur af, zou je zeggen. Maar dan spreekt God tot Jozua en beveelt hem dat het volk zeven dagen lang, iedere dag rondom de stad moet wandelen. En op de zevende dag zelfs zeven maal. Na de laatste ronde zullen zij een geroep voor de Heer aanheffen en de ramshoorn laten klinken. Dan zullen de muren van Jericho ineens instorten.

We zien hierin de vastgestelde cadans, waarmee het volk rond hun probleem (Jericho) moet wandelen. Iedere dag een ronde en op de zevende zelfs zeven ronden. Steeds het loslaten en overgeven van hun probleem aan God. Hiermee komen zij op één lijn te zitten met **Gods hartslag** en hiermee wordt het ritme geraakt, dat de muren omver zal werpen en bovenal plaatst dit God in het centrum: Hij staat in Jericho en werpt haar muren omver. De Israëlieten dansen hun dans rondom Yahweh, zoals Hij bevolen heeft.

Dit alles leert ons ook, hoe enorm belangrijk het is, om God totaal en tot in elk detail **gehoorzaam** te zijn. God weet precies hoe het heelal in elkaar zit. En Hij weet precies hoe wij als mensen in elkaar steken. Als Hij ons opdraagt iets te doen of een bepaald ritme aan te houden; doe dat dan, ook als u er helemaal niets van begrijpt. Dit kan het verschil tussen leven en dood betekenen. Het kan alles ondersteboven keren.

De Leviëten zijn in het bijzonder tot deze taak geroepen. De **Leviëten** zijn vrijgesteld van alle menselijke activiteiten en doelen, om **rondom God** te kunnen cirkelen. Zoals we ook al aanstipten in de eerste *aliyah* van *parshat Naso*⁸ zijn de Leviëten geroepen voor gebed, muziek en aanbidding. Ook zijn zij geroepen voor het opzetten van Gods tabernakel, om een stukje schepping tot heilige grond te maken. En zij eren en aanbidden God ook door dans⁸ en vaste eredienst in het heiligdom. Verder vechten zij een geestelijke strijd uit in de hemelse gewesten, om het licht over de duisternis te laten zegevieren.

Dit is een totaal andere roeping dan de priesters hadden. De **priesters** waren geroepen om **middelaars** tussen God en mensen te zijn. Zij gingen voortdurend in en uit het Heiligdom. Zij brachten de woorden van God bij de mensen en de woorden van de mensen bij God. Zo brachten zij een verbinding tot stand tussen God en mensen. Dit in tegenstelling tot de Leviëten, die als eerstelingen van het volk, volledig aan God Zelf toegewijd waren. Zij hadden geen andere taak, dan te verblijven in Gods tent.

⁸ Psalm 149:1-3, Psalm 150:1-4. Het Hebreeuwse woord *Machol* in Ps. 149:3 en 150:4 betekent 'dansen'.

Dit verschil wordt ook duidelijk, als we verder lezen over de **inwijding van de Leviëten**. Over de priesterwijding lezen we in Leviticus 8 dat de priesters met beide benen op de grond blijven staan. Maar in de huidige *aliyah* over de Leviëtenwijding lezen we iets heel merkwaardigs: Aäron moet de Leviëten als een heoffer voor de Heer optillen en bewegen (vers 11 en 13). De Leviëten gaan dus **met hun voeten van de vloer**. Zij hoeven niet langer te aarden, zoals de priesters, maar zij worden als een levend heoffer aan de Heer geofferd. Zij worden omhooggetild tot hoger plan en zij worden heen en weer bewogen in de lucht door Aäron. Zo zetten de priesters het ritme en de dans van de Leviëten in. Op dit ritme zullen de Leviëten hun verdere dienst voortbewegen...

Vervolgens lezen we dat het hele volk de **handen op de Leviëten** oplegt. Praktisch bezien is dit een welhaast onmogelijke opdracht, met een volk van 603.550 man. Maar dit laat zien dat de Leviëten namens het volk aan God gewijd worden. Zij zijn het tiende deel, dat namens alle zielen van het volk tot God nadert. Met de handoplegging vindt namelijk een **eenwording van zielen** plaats. Zo draagt iedere Leviët zo'n tien mensen in zijn hart mee, als hij het Heiligdom betreedt.

Ook dit is uniek voor de wijding van de Leviëten. De priesters werden bij hun wijding geen handen opgelegd door het volk. Zij legden alleen zelf, namens het volk, de handen op de offerdieren. De priesters hadden dan ook een taak **ten behoeve van** het volk. Zij waren een tegenover voor het volk. Zij brachten de mensen bij God en God bij de mensen. Maar de Leviëten hadden een taak **namens** het volk. Zij waren het volk. Zij moesten belichamen wat het uiteindelijke doel van ieder mens is: je geven in aanbidding aan God.

Verder zien we een verschil in de dieren, die er bij de wijding geslacht worden. Bij de priesterwijding werden een kalf als zondoffer en twee rammen als brandoffer geofferd.⁹ Maar bij de Leviëtenwijding worden er **twee stierkalveren** geofferd. De één als zondoffer en de andere als brandoffer. In de eerste *aliyah* van *parshat Shemini* zagen we dat de offers van de priesterwijding ons leerden, dat de priesters hun levenskracht moeten verloochenen en bereid moeten zijn, zichzelf op te offeren voor het volk.¹⁰ In de huidige *aliyah* zien we dat er bij de Leviëtenwijding sprake is van **tweerichtingsverkeer**. Enerzijds wordt het kalf (de levenskracht) als zondoffer geslacht en anderzijds als brandoffer. Dit laat zien dat de kracht enerzijds verloochend en opgeofferd wordt en anderzijds juist omhoog geheven en tot ultieme dienst van God gebracht.

Ook hierin zien we het verschil tussen de priester en de Leviët terugkomen. De priester offert zichzelf op om God en het volk met elkaar te verzoenen. De priester is er ten behoeve van het volk. Maar de Leviët is er namens het volk. Hij belichaamt het volk. Hij laat zien dat het leven enerzijds bestaat uit opoffering en **zelfverloochening**, maar anderzijds uit verheffing en **verheerlijking** voor Gods Troon. Zoals het in 1 Petrus 5:6 ook geschreven staat: *Verneder u dan onder de krachtige Hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt*. Wij offeren onszelf aan God en vernederen onszelf voor Hem. Maar Hij heft ons omhoog en verheerlijkt ons, door zijn genade en het bloed van Yeshua.

⁹ Leviticus 8:2.

¹⁰ www.ingeestenwaarheid.nl > Bijbelstudies > Torah > Leviticus > Shemini.

Is de Leviet dan meer op zichzelf gericht dan de priester? Geniet de Leviet heerlijk van Gods aanwezigheid, terwijl de priesters het zware werk opknapt? Nee, zeker niet. De Levieten voeren ook strijd, rondom de Troon van God. Zij voeren **geestelijke oorlog** in de hemelse gewesten. We zagen in de eerste *aliyah* van *parshat Naso* al dat dit als een **zware last** of taak op de schouders van de Levieten kan drukken. Al verheft dit hen wel tot in de hoogste hemelen.

Dit is ook terug te zien in de huidige *aliyah*. Het volk legt hun handen op de Levieten. Alle handen rusten op hen. Zij dragen de **zwaarte van de zielen** van het volk op hun schouders. En zij hebben de verantwoordelijkheid om de handen vervolgens op de offerdieren te leggen. Dan zal de zwaarte van al deze zielen van hen afglijden. Zo zullen sommige zielen met het zondoffer afdalen op de aarde en sommige zielen met het brandoffer opklimmen ten hemel. De Levieten vormen door hun dienst een spiraalvormige trap in de hemel, waarop de zielen van het volk kunnen **opklimmen en afdalen**. Door hun aanbidding en eredienst maken zij het hemelse verkeer van en naar Gods Troon mede mogelijk.

Mede mogelijk, want uiteindelijk is het **Yeshua** alleen, die de toegang tot de hemel voor ons verschaft heeft. Hij heeft Zichzelf 'de Weg' en 'de Deur' genoemd. Alleen door Hem kunnen wij bij de hemelse Vader in- en uitgaan.¹¹ En Hij sprak tot zijn leerlingen, aan het begin van zijn bediening: *Voorwaar, voorwaar, Ik zeg jullie: van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen.*¹² Het Griekse voorzetsel *epi* lijkt te suggereren dat de Zoon des Mensen, Yeshua, hier de **hemelse trap** is, waarover de engelen opklimmen en afdalen.

Yeshua heeft de weg gebaad, maar ook wij mogen, op grond van zijn offer en bloed, de weg voor anderen banen. Yeshua heeft vlak voor zijn lijden en sterven namelijk gezegd: *Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen en hij zal **grotere doen dan deze**, want Ik ga heen naar mijn Vader. En wat u ook zult vragen in mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden.* Ook wij mogen een hemelse trap vormen, waarlangs engelen en mensen kunnen opklimmen en afdalen. Er staat dan ook geschreven in Daniël 12:3: *De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf en zij die er velen **rechtvaardigen**, als de **sterren** voor eeuwig en altijd.*

De zware taak van de Levieten komt ook terug in de lichten van de *menorah*. Deze moeten wel ontstoken worden. Aäron moet ze **in het duister** 'doen opgaan'. Als eenzame lichtpuntjes in het donkere heelal, voltrekken zij hun baan, terwijl ze alles verlichten wat ze tegenkomen. Zij voeren strijd tegen de geestelijke duisternis en laten **Gods licht** schijnen. Dit is het licht van Gods zuiverheid, heiligheid en goedheid. En bovenal ook het licht van Gods waarheid, visioenen en openbaring.

¹¹ Joh. 10:9, 14:6.

¹² Joh. 1:52 (51).

Leviëten **ontmaskeren het kwaad**, door dicht bij de Lichtbron te leven en Gods licht te reflecteren in de wereld. Zo ontmaskeren zij leugens door Gods waarheid te laten schijnen. In Efeze 5:6-14 staat dit heel mooi beschreven:

*Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen **duisternis**, maar nu bent u **licht** in de Heere; wandel als kinderen van het licht - want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid - en beproef wat de Heere welbehaaglijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar **ontmasker** ze veeleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.*

De Leviëten hebben de taak om leugens te ontmaskeren. Dat is je licht laten schijnen. De wereld is vol met **leugens** en halve waarheden, dus er is nog genoeg te doen. Op allerlei niveau (politiek, economie, medische wereld, etc.) worden zaken anders voorgesteld dan ze zijn, zodat enkele mensen kunnen profiteren van alle andere mensen. En zelf doen we ook zo gemakkelijk mee met sociaal wenselijk gedrag, maskers en imago's en het verdraaien van de waarheid. De Leviëten ontvangen echter **openbaring** en visioenen van God om waarheid en leugen van elkaar te kunnen onderscheiden. Zij leven namelijk in het licht van Gods *menorah*.

Heel binnenkort zal **Yeshua terugkomen** naar deze wereld. Dan zal het stralende licht van zijn gezicht de hele aarde beschijnen. Alles zal dan openbaar komen. Geen enkele leugen zal dan stand kunnen houden. Alles zal open en bloot voor God komen te liggen. De **duisternis zal vluchten** en het goede zal geëerd en verheerlijkt worden. Op die dag zit de specifieke taak van de Leviëten erop, want dan zal iedereen in Gods licht leven en wandelen. Dan zullen we allemaal mee mogen zingen en dansen rondom de Troon en God voor eeuwig verheerlijken. God en het Lam Yeshua staan dan voor eeuwig en zichtbaar voor iedereen in het middelpunt van de schepping.

Wat hebben we nu geleerd?

1. De **Heilige Geest** is een **beweglijke** en toch **ordelijke** Persoon
2. God en het Lam zijn de **Bron van alle licht** en energie
3. Alles **cirkelt en danst** om God heen
4. De **Leviëten** zijn specifiek tot deze dans geroepen
5. We zijn geroepen in **Gods cadans, kalender en ritme** te leven
6. God vraagt ons **omtrekkende bewegingen** te maken rond alles wat ons overkomt
7. Het is belangrijk dat we God **tot in ieder detail gehoorzaam** zijn
8. De Levitische eredienst maakt het **hemelse verkeer van de zielen** mede mogelijk
9. De Leviëten laten zien dat het leven uit **opoffering en verheerlijking** bestaat
10. De Levitische eredienst **ontmaskert leugens** en geestelijke duisternis
11. De Levitische eredienst weerspiegelt Gods licht en brengt **visioen en openbaring**
12. Als **Yeshua terugkomt**, zal Gods licht overal stralen