

Shelach – Numeri 13:1 – 15:41

Aliyah 1 – Numeri 13:1 – 13:20

In de vorige *parshot* lazen we over de taak van de Levieten, in de hemelse oorlogsvoering. In dit gedeelte lezen we over de strijd en doorbraak van **Gods Koninkrijk op aarde**. Uit alle stammen worden spionnen uitgekozen, om het Beloofde land te gaan verkennen, behalve uit de stam van Levi. De Levieten hebben hun strijd in de tabernakel en de hemel te strijden. De andere stammen hebben hun strijd in de woestijn van het leven en op aarde te strijden.

Yeshua leerde ons bidden: *Uw Koninkrijk kome en uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op aarde*. Als Gods Koninkrijk op aarde gaat doorbreken, zoals in de hemel, dan wordt de aardse woestijn tot een prachtig paradijs. Dan zijn we aangekomen in het Beloofde land, dat God zijn kinderen beloofd heeft, hen te zullen geven. In deze *aliyah* lezen we dat God ons alvast een glimpje van dit komende rijk laat opvangen. Hij stuurt ons op **verkenningstocht**.

Voor de Israëlieten was dit een concrete verkenningstocht in het **land Israël**, dat God hen onder ede beloofd had. Dit is het heilige land, waar Gods ogen altijd op rusten. Israël is het centrum van de aarde en daar zal uiteindelijk ook zijn Troon op aarde staan, namelijk in Jeruzalem. Daar zal Yeshua zetelen op de troon van zijn voorvader David. Als dat gebeurt, dan zal de hele wereld vanuit Jeruzalem vernieuwd worden. Zijn oordelen, zijn waarheid en zijn zegen zullen vanuit Jeruzalem de hele wereld overgaan.

Maar ook wij mogen op verkenningstocht gaan, naar het Beloofde land van God. Uiteindelijk zal de hele aarde namelijk vernieuwd worden en zal Yeshua's heerschappij zich over **alle landen** en volken uitstrekken. Daarom kijken wij reikhalzend vooruit, naar wat er met de wereld gebeuren gaat, in de toekomst. En wat krijgen we dan te zien...?

Mozes stuurt de spionnen eropuit met een **nauwkeurige omschrijving** van hun taak: ze moeten opklimmen in de woestijn van het zuiden en daar een berg beklimmen. Vandaaruit zullen ze het volgende kunnen waarnemen: of de inwoners sterk of zwak zijn, of de inwoners met veel of weinig zijn, of het land goed slecht is, of de steden open of ommuurd zijn, of het land vet of mager is, of er wel of geen bomen zijn. Tenslotte moeten ze moedig zijn en wat vruchten van de eerste druivenoogst van het land nemen.

Opvallend zijn de **tegenstellingen**, die hier opgesomd worden. Veel wordt er van de spionnen niet gevraagd. Als ze zes vragen met ja of nee beantwoorden, zijn ze klaar. Drie vragen gaan over de inwoners en de steden. En drie vragen gaan over het land en de bomen. De antwoorden liggen er ook dik bovenop: ja, de inwoners zijn sterk, met veel en wonen in ommuurde steden. Maar het land is ook goed, vet en met veel bomen daarop. Deze zes vragen **balanceren** elkaar precies uit.

Toch blijkt deze opdracht te moeilijk te zijn voor de spionnen. Uitgezonderd Jozua en Kaleb, laten de spionnen de balans van hun verslag naar het **negatieve** doorslaan.

Als God ons een blik gunt op zijn komend Koninkrijk, dan zien we dus twee dingen. We zien de **grote zegen**, die God voor ons klaar heeft liggen. En we zien de **sterke vijanden**, die ons willen beletten, dat we die zegen in handen krijgen. Deze twee gaan samen op. Ze zijn niet los verkrijgbaar. En dat is maar goed ook. Als we alleen de zegen zouden zien, dan zouden we kunnen denken, dat we de zegen zelf kunnen grijpen. We hebben daar Gods hulp dan niet bij nodig. En als we alleen de vijanden zouden zien, dan zou het een moedeloze en hopeloze zaak zijn. Dan zouden we waarschijnlijk direct omkeren.

Gods zegen komt altijd samen met vijandschap van de wereld en de boze machten. Dit maakt ons nederig en laat ons zien dat God alleen ons de zegen kan geven. Daarom zegt God ook in vers 2 *Stuur voor uzelf mannen om het land Kanaän te verkennen, dat Ik de kinderen van Israël zal geven.*¹ God is het, die het Beloofde land aan zijn volk geeft. Het belangrijkste is namelijk niet, dat we het Beloofde land in bezit krijgen. Het belangrijkste is, dat we God daardoor groot zullen maken, omdat Hij onze vijanden voor ons verslaat en ons het Beloofde land in bezit laat nemen.

Verder zien we, dat de spionnen een berg in de Negev-woestijn moeten beklimmen. En na de spionage van het land, moeten zij de eerste vruchten van de druivenoogst uit het Beloofde land meenemen. We zien hier opnieuw, net als in *parshat behar*², de tegenstelling tussen **woestijn/berg** en **Beloofde land**. In de woestijn en op de berg, leerde het volk in afhankelijkheid van God te leven. Ze kregen hun voedsel, in de vorm van manna en kwakkels, uit de hemel aangeleverd. Vanaf de berg mogen de spionnen nu even het Beloofde land in, om daar zelf enige vruchten uit te nemen. Straks zullen ze namelijk leren weer op eigen benen te staan en hun eigen oogsten binnen te halen. Daar is dit al een oefening voor. Daarom wordt er ook bij gezegd dat ze moedig moeten zijn.

Maar het volk was hier duidelijk nog niet aan toe. De **moed** om zelf het Beloofde land in te gaan, ontbrak hen. Door God gevoed te worden in de woestijn, was tot daar aan toe, maar zelf de vijand tegemoet treden en op eigen benen gaan staan; dat was voor hen teveel van het goede. Ze willen nog liever terugkeren naar de slavernij in Egypte. Dan weet je tenminste, waar je aan toe bent en krijg je het eten toegeschoven.³ Kortom, het volk wil blijven hangen in **onvolwassenheid**. Dit wordt hoog opgenomen door God.

Als Jozua, vele jaren later, het Beloofde land in bezit neemt, klinkt de opdracht opnieuw: 'Wees sterk en moedig! Schrik niet en wees niet ontsteld, want Yahweh, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.' Bij de inname van het Beloofde land komt het op moed, maar vooral ook op **vertrouwen** aan. Vertrouwen we God, dat Hij ons terzijde blijft staan, ook als we zelf de vijand tegemoet moeten treden? Als we daarvoor terugdeinzen, spreekt dat van wantrouwen naar God toe. Daarom neemt God dit hoog op. Hij wil dat we moedig en gehoorzaam onze weg met Hem gaan. Dan zal Hij voor ons strijden en laten zien, Wie de Machtige is!

¹ Num. 13:2-3. We zien in deze verzen opnieuw dat 'man man' (*ish ish*) gekoppeld wordt aan de stammen en dat 'man hoofd' (*enosh rosh*) aan de kinderen van Israël gekoppeld wordt. In Gods Koninkrijk gaan familieverbanden boven stamverbanden. Familiehoofden zijn speciaal als priesters van hun gezin of familie aangesteld. Zie *Bamidbar*.

² www.ingeestenwaarheid.nl > Bijbelstudies > Torah > Leviticus > Behar.

³ Num. 13:3-4, zie ook Ex. 16:3.

Hoe ziet de weg naar het Beloofde land er nu uit? Een tipje van de sluier wordt opgelicht in de **namen van de spionnen**. In het Bijbelboek Numeri worden de Israëlieten naar hun namen geteld. Dat bleek uit het tweede vers van dit Bijbelboek. Dit laat zien dat de namen en hun volgorde in Numeri heel belangrijk zijn. Ze vertellen ons een verhaal op zichzelf. Zo ook in deze *aliyah*. De namen van de spionnen hebben ons iets te leren. Hieronder volgt een schemaatje met de vertaling van de namen in de verzen 5-16:

Naam van stam	Naam van spion	Naam van vader
zie een zoon!	bericht	herinnering
horen	hij oordeelt	mijn hol / grot / opening
prijzen	hond / nederige dienaar / <i>Kaleb</i>	hij zal omgekeerd zijn / <i>ben Josef</i>
hij zal uitbetalen	hij zal lossen	hij zal vermeerderen
vruchtbaarheid	verlossing / <i>Jehoshua'</i>	voortplanting / vis
zoon van de rechterhand	mijn ontvluchting	heling
wonen	God is mijn fortuin	mijn geheim / raad
hij zal vermeerderen en doen vergeten (verdriet)	mijn fortuin	mijn paard (kracht)
de rechter	God is mijn volksgenoot	hij betaalt volledig uit (kameel / rijkdom)
de gelukkige	verborgen	Wie is als God? / <i>Michaël</i>
mijn worsteling	mijn geheim/verborgenheid	<i>wafsi?</i>
fortuin / aanval	majesteit van God	geslagen/arm/uitleenkracht

We proberen er een **lopend verhaal** van te maken: Zie, er is een bericht uit de herinnering voortgekomen. Dit bericht hoor ik: God oordeelt over mijn verborgen woning. We prijzen de nederige dienaar, want hij zal bekeerd zijn. God zal hem uitbetalen, hem lossen en hem vermeerderen. Ja, Hij zal hem vruchtbaarheid, verlossing en voortplanting geven. De zoon van de rechterhand is mijn ontvluchting en heling. Ik zal veilig wonen, want God is mijn fortuin en mijn verborgen raadgever. Ja, hij zal mijn fortuin en mijn kracht vermeerderen en mij mijn verdriet doen vergeten. God is de Rechter en Hij is mijn volksgenoot; Hij betaalt mij volledig uit. Maar de gelukkige is wel verborgen: Wie is gelijk aan God? Mijn worsteling zit hem vast op mijn verborgenheid. Er is een fortuin in de majesteit van God beschikbaar, maar een aanval treft mij en slaat mij neer.

We horen dus over een **verborgenheid**, geheim of oordeel. Dit stempelt het begin en het einde van deze verzen. Maar in de 3^e t/m 6^e regel van het schemaatje wordt de bedekking even weggenomen. Als we ons nederig en gehoorzaam opstellen, dan wordt Gods verlossing over ons leven zichtbaar. **Kaleb** is de **nederige** dienaar (regel 3) en **Jozua** staat in het hart van Gods **verlossing** (regel 5). Dit waren de twee trouwe verspieters.

In de laatste zes regels is er steeds sprake van een **fortuin**, misschien wel het Beloofde land, dat de spionnen bekeken. De naam van het land *Kanaän* betekent ook 'land van handelaren'. De **Kanaänieten** waren handelaren, die overal een fortuin uit wilden maken. Maar als je jezelf daarop blind staart, kom je arm en bedrogen uit. De laatste regel eindigt namelijk bij een geslagen, arme uitleenkracht. Overigens betekent *Kanaän* ook 'laagland' of 'Nederland' (!). Misschien is de zuinigheid van de Nederlanders niet zo toevallig...

Maar hiermee is nog niet alles gezegd. Er komen namelijk ook drie namen in deze verzen voor, die heel belangrijk zijn voor een geestelijke duiding van deze verzen. Deze drie namen zijn rood gemaakt in de tabel. De eerste is **ben Josef**, 'de zoon van Jozef'. Dit is de titel, die de lijdende Messias (in de Joodse Messiasverwachting) draagt. De tweede is *Hosea*'. Met deze naam gebeurt iets heel bijzonders, want in vers 16 staat dat Mozes de naam van *Hosea*' verandert in **Jehoshua**'. Deze naam zullen we dus mee moeten nemen in het verhaal. En de derde naam is **Michaël**, de naam van de belangrijke aartsengel, die onder meer over Israël is aangesteld.

Nu verwijst de titel *ben Josef* naar Yeshua's eerste komst, als lijdende Messias.⁴ En de komst en verschijning van de aartsengel *Michaël* heeft alles te maken met de tweede komst van Yeshua, als grote koning en zoon van David.⁵ En de naam *Jehoshua*' is gelijk aan de Naam **Yeshua**. Met de toevoeging van de *yod*, die Mozes hier doet, is de verkorte Godsnaam *Yah* present in de naam *Jehoshua*'. God toont zich in deze Naam.

Als we nu nogmaals naar de tabel met vertaalde namen kijken, maar de namen *ben Josef*, *Jehoshua*' en *Michaël* laten staan, dan leren we de volgende lessen. De namen beginnen met oordeel over ons verborgen leven. Dit is de periode van de **wet** op de Sinaï. De wet wordt overgeleverd en veroordeelt ons leven. Maar in regel 3 horen we dat de nederige dienaren van God op **genade** kunnen rekenen van *ben Josef*, de lijdende Messias. Dit blijkt in regel 5 Yeshua te zijn. Allerlei vormen van verlossing brengt Hij teweeg. Met zijn **dood** koopt Hij ons vrij (regel 4). Met zijn **opstanding** geeft Hij ons nieuw leven en een nieuwe geboorte (regel 5). Met zijn **hemelvaart** zet Hij zich aan de Rechterhand van de hemelse Vader (regel 6) en pleit Hij voor onze bevrijding en heling. Hij komt in ons wonen door zijn **Heilige Geest** (regel 7) en is zo ons fortuin en onze verborgen Raadgever. Hij vermeerdert onze kracht en rijkdom en rekent ons tot zijn volk (regel 8 en 9).

Toch blijft er nog een **worsteling** over voor de volgelingen van Yeshua: hun heil blijft namelijk nog vaak **verborgen** (regel 10-11). Dit betekent dat wij op aarde vervolgd worden, geslagen worden en te lijden hebben, terwijl we in de hemel juist majesteitelijke schatten verzamelen (regel 12). Paulus zegt het als volgt: *Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.*⁶ En: *... Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem die ons heeft liefgehad.*⁷

⁴ Zie de *parshot Wayeeshev* t/m *Wayechi*: www.ingeestenwaarheid.nl > Bijbelstudies > Torah > Genesis.

⁵ Daniël 12, Openbaring 12.

⁶ 2 Kor. 4:16.

⁷ Rom. 8:36-37.

Het bijzondere is dat de **aartsengel Michaël** een belangrijke rol in dit geheim speelt. De **verborgenheid** wordt hier zelfs als zoon van Michaël aangehaald. De koppeling tussen Michaël en verborgenheid vinden we ook terug in Daniël 12. Daar wordt over een verzegelde profetie gesproken, die tot de tijd van het einde verzegeld zal blijven (vers 4). In de verzen, die daar direct aan vooraf gaan, wordt over de engel Michaël gesproken, die in de eindtijd zal opstaan om Israël te redden:

In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is, sinds er een volk is geweest, tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen.⁸

Michaël zal dus opstaan om het volk Israël te **redden** en wel in het bijzonder degenen, die in het Boek van het Leven staan opgeschreven. Tegelijk zal daarmee de **oordeelsdag** aanbreken, waarbij de doden opstaan. In het Nieuwe Testament horen we dat Yeshua met bazuingeschal en de roep van een aartsengel zal terugkomen. Dan zullen de doden opstaan.⁹ Dit doet sterk vermoeden dat deze aartsengel, de aartsengel Michaël is.

In Openbaring 12 lezen we ook over de belangrijke rol, die de aartsengel Michaël in de **eindtijd** speelt. Hij voert met zijn engelenleger oorlog tegen de **duivel** en zijn engelen. Deze worden de hemel uitgedreven. Dit betekent dat de laatste gebeurtenissen in gang worden gezet, want de duivel gaat vervolgens op aarde als een brullende leeuw tekeer, om daar nog zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Yeshua Zelf zal vervolgens met de hemelse legers uitrijden om de duivel en zijn trawanten op aarde te vernietigen.¹⁰

Hoewel we dus op aarde verliezen lijken te lijden, winnen we in de hemelse regionen terrein. Yeshua pleit voor ons bij de Vader en zijn engelen strijden voor de uitbreiding van zijn Koninkrijk. Michaël voert deze engelenlegers aan, in de hemel. Op bevel van God drijft hij de satan terug. **Machtige helden** staan ons ter zijde, die namens Yeshua en op grond van zijn bloed, de duivelse machten terugdringen. **De strijd is al gewonnen**. Dat is het mooiste geheim, dat we mogen kennen.

We zijn op weg naar de komst van Gods Koninkrijk op aarde. En we worden opgeroepen om **moedig** te zijn en niet te wankelen, want God en zijn hemelse legers staan ons terzijde. Laten we bidden dat God onze **ogen opent** voor de komst van zijn Rijk en voor de tegenstand, die hiertegen opkomt. En we spreken in geloof uit: Yeshua heeft alles overwonnen. In deze overwinning zullen wij gaan en staan, zelfs als dit op aarde ons leven kost. In de hemel zijn we meer dan overwinnaars, door Hem Die ons liefheeft.¹¹

⁸ Daniël 12:1-2.

⁹ 1 Thess. 4:16.

¹⁰ Openb. 19:11ev.

¹¹ Matth. 28:18-20, Joh. 16:33, Rom. 8:37.

Welke lessen hebben we nu geleerd?

1. **Gods Koninkrijk** en de tegenstand van het **rijk van satan** worden tegelijk zichtbaar
2. Dit houdt ons **nederig**: God schenkt ons de overwinning!
3. Onze natuurlijke neiging is de balans naar het **negatieve** door te laten slaan
4. Maar God zegt: "Wees **moedig** en **vertrouw** op Mij!"
5. Het binnengaan van het Koninkrijk vraagt **volwassenheid** en op eigen benen staan
6. Als we ons laten leiden door **bezit en rijkdom**, komen we bedrogen uit
7. De namen van de spionnen vertellen, dat het Koninkrijk alleen door **Yeshua** komt
8. De **aartsengel Michaël** is verbonden met: **geheimenissen, eindtijd en Israël**
9. Als hij opstaat, zal de **definitieve klap** aan het rijk van satan uitgedeeld worden
10. **Machtige helden** staan ons terzijde, **de strijd is al gewonnen**, dus wees moedig!