

## **Balak – Numeri 22:2 – 25:9**

### **Aliyah 1 – Numeri 22:2 – 22:12**

In deze *parshah* lezen we dat God zijn volk bevrijdt uit de macht van **tovenarij** en van boze **vloeken** uit het rijk van de duisternis. Dit past helemaal in het thema van het boek Numeri in zijn geheel. Het overkoepelende thema is de geestelijke strijd en hoe God zijn volk daar doorheen leidt. Geen wapen, dat tegen God gemaakt wordt, zal voorspoedig zijn. In iedere *parshah* zien we een ander wapen van de boze tevoorschijn komen, maar God is overwinnaar over alles:

<b>Parshah</b>	<b>wapen van de satan</b>	<b>Gods antwoord en zegen</b>
<i>bamidbar</i>	afval	verzegeling
<i>naso'</i>	dor geestelijk klimaat	tabernakel neergezet
<i>beha'alotcha</i>	duisternis, leugens en wanorde	licht, visioen en ritme
<i>shelach</i>	angst en reuzen	moed en beloofde land zien
<i>korach</i>	hoogmoed en opstand	nederigheid en oordeel
<i>chukat</i>	dood, aarde en materie	rode koe en vrijkopen ziel
<i>balak</i>	tovenarij en vloeken	profetie en zegening
<i>(pinchas)</i>	overspel en vermenging	reinheid, heiligheid en toewijding
<i>(matot)</i>	ondoordachte geloften	opheffing of betaling geloften
<i>(mas'ee)</i>	ballingschap en zwerven	settelen in het beloofde land

In *parshat Balak* wordt het hoogtepunt van de strijd bereikt, wanneer Bileam het volk weet te verleiden tot vermenging, overspel en afgoderij. Dankzij Pinchas keren de zaken om en in de hierop **volgende drie parshot** overheerst Gods zegen en overwinning...

Wat was er precies gaande in Numeri 22? De Moabieten en de Midianieten hadden gezien wat God allemaal voor het volk gedaan had. God had hen met sterke hand uit Egypte uitgeleid. Ook had God ervoor gezorgd dat zijn volk de Amorieten en de inwoners van Basan konden verslaan in de strijd. Zij hadden de koningen Sihon en Og gedood. En nu lagen zij met hun hele legerkamp tegenover Moab en Midian. Daarom werden de Moabieten en de Midianieten erg **bang voor Israël**.

Maar Balak, de koning van de Moabieten, bedacht een plan. Als hij de strijd niet met het zwaard kon winnen, kon hij nog een ander wapen inzetten. Hij kende de kracht van tovenarij en van het occulte. Als het volk Israël vervloekt zou kunnen worden, dan waren ze in zijn hand overgeleverd. Ja, Balak wist ook wel wie hij daarvoor moest inschakelen. **Bileam** was een groot tovenaars. Iedereen die hij zegende, werd ook gezegend en iedereen die hij vervloekte, kwam er slecht van af. De tijd had bewezen, dat Bileam goed was in zijn vak. Daarom stuurde Balak boden naar Bileam toe, om hem ter hulp te vragen.

In eerste instantie zouden we misschien denken dat een vloek God er niet van kan weerhouden om zijn volk de overwinning te geven. Boze vloeken stellen toch niets voor, tegenover onze machtige God? Maar zo eenvoudig liggen de zaken toch niet. God neemt het streven van Balak, om het volk te vervloeken, **zeer serieus**. Hij zet alles op alles om te voorkomen dat Bileam het volk daadwerkelijk vervloekt. Dit laat zien dat de kracht van tovenarij en van vloeken serieus genomen moet worden. Zij werken onvermijdelijk wat uit in de geestelijke wereld.

Dit is vandaag de dag niet anders. In de Westerse wereld zijn de ogen van veel mensen gesloten voor deze dimensie. Zij zien niets van het occulte en de macht en uitwerking daarvan. Daardoor kan het rijk van de boze ongestoord en **onder dekmantels**, zijn werk doen. Maar ook in onze omgeving zijn satanisten en tovenaars actief. Ik heb getuigenissen uit eerste hand gehoord van mensen, die vervloekt werden en daardoor zwaar getroffen werden in hun lichaam of ziel. Dat is niet iets om mee te spotten.

Maar net als vervloekingen, hebben ook **zegeningen** grote kracht. God zorgt er uiteindelijk voor dat Bileam geen vervloekingen, maar juist zegeningen over het volk uitspreekt. En deze zegeningen werken even concreet dingen uit, als de vervloekingen. Ook de zegeningen hebben een effect, dat goed merkbaar en zichtbaar is. Dood en leven liggen in de macht van de tong, staat er geschreven in Spreuken 18:21. Onze woorden hebben **scheppende macht**, zeker als ze geïnspireerd zijn door de Heilige Geest of juist door boze geesten.

Daarom is het belangrijk om altijd **positief te spreken**. De duivel wil je zover krijgen, dat je altijd negatief spreekt. Eigenlijk vervloek je dan de hele dag jezelf en anderen in je omgeving. Hij wil voorkomen dat je positieve woorden gaat spreken, die als zegen uitstromen in jouw leven en de levens van mensen om je heen. Bedenk daarom wat je uit wilt spreken en wat niet. En spreek bovenal Gods Woord steeds hardop uit, als een **proclamatie** voor Hem. Of zing het Woord uit, want ook daar gaat enorme kracht vanuit. Dat zal zijn effect hebben op je leven en in de geestelijke wereld.

Laten we eens wat beter kijken naar Bileam. In eerste instantie komt Bileam heel **sympathiek** en zelfs gelovig over. Als de boden van Balak bij hem komen, dan laat hij hen de nacht overblijven en gaat hij in gesprek met God. Hij richt zich zelfs expliciet tot Yahweh, de God van Israël, voordat deze ook maar één woord tot hem gesproken heeft, volgens vers 8. Hieruit mogen we opmaken dat hij Yahweh al kende, van voor deze tijd. Kennelijk heeft hij een **band met Yahweh** opgebouwd. Hij krijgt in elk geval niet alleen woorden door van boze geesten, maar ook van de God van Israël.

Ook horen we dat Bileam **gehoorzaam** is. Yahweh zegt Bileam dat hij niet mee mag gaan om het volk Israël te vervloeken. Het volk Israël is namelijk een gezegend volk. En Bileam neemt het gebod van Yahweh serieus: hij stuurt de boden terug naar huis. Dit is wel heel mooi. Bileam weerstaat de vragen van een koning, omdat hij God niet ongehoorzaam wil zijn. Dit pleit voor Bileam. Ook is het bijzonder dat God Bileam niet meteen doodt ofzo. Nee, God geeft Bileam een kans om Hem gehoorzaam te zijn. Hij neemt Bileam serieus. Hiermee mag Bileam zich in het rijtje van heidense priesters scharen, die God kenden.

Maar dit is niet het enige wat de Bijbel ons leert over Bileam. Want even verderop in het verhaal, moet er nog een engel met een getrokken zwaard aan te pas komen om Bileam over te halen, echt alleen Gods woorden uit te spreken over Israël. Hij blijkt zelfs dover en **blinder te zijn dan zijn ezel**. De ezel ziet de engel namelijk op de weg staan en wijkt uit, maar Bileam slaat zijn ezel en heeft geen oog voor de engel. Kennelijk was Bileam het spoor en het woord van God daar even kwijt. Als God niet had ingegrepen, had het goed kunnen zijn dat Bileam, onder invloed van kwade geesten, Israël had vervloekt.

En we lezen nog meer over Bileam in de Bijbel. Nadat Bileam Israël gezegend heeft, is hij toch degene, die Israël op **slinkse wijze** op de knieën weet te krijgen. In Numeri 31:16 lezen we namelijk dat Bileam de Moabieten en Midianieten de raad heeft gegeven om hun vrouwen op de Israëlieten af te sturen. Daardoor begonnen de Israëlieten **hoererij** te bedrijven met deze vrouwen. En vervolgens nodigden deze vrouwen de Israëlieten uit om zich neer te buigen voor de god Baäl-Peor en zijn **afgodenoffers** mee te eten.<sup>1</sup>

Hiermee had Bileam het volk van Israël goed te pakken, want hij dreef hen weg bij hun God. Er volgde dan ook een plaag, waaraan 24.000 Israëlieten stierven. Ook moesten alle voormannen van het volk daar worden opgehangen in de brandende zon, om zo de **toorn van God** af te keren.<sup>2</sup> Bileam was Yahweh en het volk van Israël dus helemaal niet zo toegewijd, als het wel lijkt in onze *aliyah*. Hij gehoorzaamde simpelweg iedere geest, die met hem sprak. En uiteindelijk had hij net zo'n hekel aan de Israëlieten als Balak zelf.

Des te wonderlijker is het, dat God Bileam niet meteen doodde, om al deze narigheid te voorkomen. Nee, God besluit om Bileams **vloek in een zegen** te veranderen. Deze bijzondere werkwijze van God komen we door de hele Bijbel heen tegen. God laat soms vloek en narigheid toe in de wereld, maar keert het voor zijn kinderen wel ten goede. Hij staat er volledig boven. Uiteindelijk hebben de boze machten helemaal niets te zeggen en volgen zij zelfs ongewild Gods plannen op. Dat is de reden dat zij nog bestaan. De wapens, die tegen God gesmeed worden, houden niet lang stand. Nee, zij keren zich tegen de gebruikers zelf...<sup>3</sup>

Bileam was een tovenaars, die zijn zegeningen en vloeken ten kwade gebruikte. Zijn wapens waren veel sterker dan zwaarden of manschappen in de oorlog. We kunnen de **profeet Elisa** zien als het tegenbeeld van Bileam. Hij was een machtige profeet, die zijn geestelijke wapens ten goede gebruikte. Ook zijn wapens waren veel sterker dan zwaarden of manschappen in de oorlog. We kunnen hierover lezen in 2 Koningen 6:

We lezen daar dat de koning van Syrië oorlog voerde tegen Israël. En telkens als hij in het geheim zijn legerkamp verplaatste, kreeg de profeet Elisa dat door van God. Hij vertelde dat dan aan de koning van Israël, zodat de betreffende plaatsen in staat van paraatheid gebracht konden worden. De koning van Syrië werd er helemaal gek van en begon een heksenjacht op spionnen binnen zijn leger.

---

<sup>1</sup> Numeri 25:1ev.

<sup>2</sup> Numeri 25:4ev.

<sup>3</sup> Psalm 2, Matth. 26:52, Rom. 8:28, Openb. 13:10.

Uiteindelijk werd hem verteld dat het de profeet Elisa was, die zijn plannen bekendmaakte. Toen stuurde de koning van Syrië een enorm leger naar Elisa toe om hem gevangen te nemen of te doden. Maar in tegenstelling tot Bileam, die blind was voor de engel van Yahweh, waren de **geestelijke ogen** van Elisa wijd geopend. Hij zag dat de hele berg vol was met vurige wagens en paarden van Yahweh, daarom was hij absoluut niet bang. Ook bad hij of God de Syriërs met blindheid wilde slaan. En dat gebeurde. De Syriërs herkenden Elisa niet en wisten niet meer waar zij waren.

Daarop brengt Elisa de Syriërs helemaal naar Samaria toe, de hoofdstad van het rijk van Israël, in die tijd. En toen bad hij of God de ogen van de soldaten weer wilde openen. Ze schrokken wakker en beseften dat zij totaal omringd waren door Israëlitische soldaten. Ze konden daar niets meer beginnen. Zo zien we dat Elisa geopende ogen had en dat erop zijn woord een verblinding valt op de Syriërs. Elisa's woord had grotere macht, dan de zwaarden van alle Syriërs bij elkaar. Dit leert ons het **belang van visioen en profetie**.

Elisa was een groot visionair en profeet, maar de **Heilige Geest** wil deze zelfde gaven ook aan alle gelovigen geven.<sup>4</sup> De gave van profetie wordt in het Bijbel hoog gewaardeerd. De Geest zorgt ervoor dat we Gods woorden doorkrijgen en dat onze geestelijke ogen voor de hemelse zaken geopend zijn. Ook zorgt Gods Geest ervoor dat we Gods woorden uit kunnen spreken met zijn goddelijke autoriteit. Ook onze profetische woorden hebben de kracht om de boze machten met blindheid te slaan en om grote wonderen te verrichten.

Heel bijzonder is ook de afloop van de geschiedenis van Elisa en de Syriërs. De koning van Israël vraagt aan Elisa of hij de Syriërs mag doden. Maar Elisa zegt dat de koning de soldaten juist **te eten en te drinken** moet geven. Daarop bereidt de koning een grote maaltijd voor de Syriërs en stuurde hen daarna terug naar hun heer. De uitkomst van dit alles is, dat de Syriërs niet meer in het land van Israël terugkwamen.

Zo zien we ook hier dat iets slechts **ten goede wordt gekeerd**. God doodt zijn vijanden niet meteen en daarmee klaar. Nee, Hij zorgt ervoor dat de soldaten en de koning van Syrië zo **beschaamd** komen te staan door zijn goedheid en grote macht, dat zij nooit meer terugkwamen om tegen Israël te strijden. Zo wordt een kwaad plan om Elisa gevangen te nemen, omgebogen naar een goed plan, namelijk om de vrede en de rust te herstellen. Zo wordt de vloek veranderd in een zegen.

Geen **wapen**, dat tegen Gods volk gesmeed wordt, zal voorspoedig zijn of blijven bestaan. Zelfs vervloekingen of occulte praktijken niet. God zal namelijk strijden voor zijn volk. We lezen in Joël 3:10 dat de Israëlieten de **ploegscharen in zwaarden** moet omsmeden, om het gericht te voltrekken over de volken, die hen onderdrukt hebben. Onder Gods hand zullen deze wapens succesvol zijn. Zelfs de zwakke zal op die dag een held zijn in de strijd, zoals David was.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Joël 2:28, Joh. 1:52, Hand. 2:17, 7:55, Rom. 12:3, 1 Kor. 14, Efez. 4:11, Jak. 5:16-18, Openb. 11:6, etc.

<sup>5</sup> Joël 3:10ev, Zach. 12:8-9.

Maar daarna zullen alle wapens weer omgesmeed worden **tot ploegscharen**.<sup>6</sup> Dan is het messiaanse vrederijk aangebroken. Geen enkel wapen zal dan meer blijven bestaan en de oorlog zal niet meer geleerd worden. De mensen zullen in vrede met elkaar leven. Daaruit leren we dat **geen enkel wapen voor altijd** blijft bestaan. Vervloekingen kunnen een nare uitwerking hebben, maar God zal ervoor zorgen, dat voor zijn volk de zegeningen het winnen van de boze vervloekingen. Zij zijn veilig in zijn hand.

Hoe blijven we dan veilig tegen occulte machten en vervloekingen? Er is maar één manier en dat is dicht bij **Yeshua** blijven. Onder **zijn bloed** zijn we veilig. Yeshua heeft voor zijn hemelvaart gezegd tegen zijn leerlingen: 'In de wereld zult u verdrinking hebben, maar heb goede moed, want **Ik heb de wereld overwonnen**'. Yeshua heeft alle machten verslagen en Hij zal ons aan het einde de overwinning geven.

Hoe heeft Yeshua de wereld overwonnen? Doordat Hij als een **vervloekte** aan het kruishout gehangen werd. Want ieder, die hangt aan een hout, is een vervloekte, volgens Deuteronomium 21:23 en Galaten 3:13. Yeshua werd een vloek voor ons, zodat de **zegen** naar de gelovigen toe kon toestromen. Ja, daardoor kon zelfs de zegen van Abraham naar de gelovigen uit de heidenvolken toestromen. Zo verandert God een vloek in zegen. Het kruis is het hoogtepunt van deze wonderlijke werkwijze van God.

Yeshua werd vervloekt en gescheiden van God. In duisternis moest Hij zijn lijden doorstaan, toen alle machten van de hel Hem belaagden. Alle schuld, slechtheid en gebrokenheid kwam op zijn schouders terecht. Iedere vloek, die uitgesproken is, in hemel en op aarde, werd door Hem, als door een **bliksemafleider**, afgeleid. Het raakte de Heer van hemel en aarde, zodat wij niet meer geraakt zouden hoeven worden.

En nu mogen wij **met kracht proclameren**, dat geen enkel wapen, dat gesmeed wordt tegen God, tegen zijn volk Israël en tegen alle gelovigen, zal blijven bestaan. Het zal niet voorspoedig zijn, maar terugkeren op degene, die het hanteert. Er is een  **vurige hemelse legermacht** rondom ons, om ons te beschermen. Wij zijn veilig en geborgen, door het bloed van Yeshua!

Welke lessen hebben we nu geleerd?

1. De **kracht van tovenarij** en vloeken moet serieus genomen worden
2. God verandert **vloeken in zegen** voor zijn kinderen
3. **Geen enkel wapen**, gesmeed tegen God of zijn volk, houdt stand
4. Gods **vurige engelenleger** is om ons heen
5. Onder **Yeshua's bloed** zijn wij veilig
6. Yeshua werd een **vloek**, zodat wij de zegen konden ontvangen
7. De Heilige Geest schenkt ons de **gaven van visioen en profetie**
8. Woorden hebben scheppende kracht, spreek dus **positieve woorden**
9. **Proclamatie en zegening** is van groot belang
10. **Spreek of zing Gods Woord** hardop uit

---

<sup>6</sup> Jesaja 2:4, Micha 4:3.