

Jesaja 43:18-19 – Bedenk niet de dingen van ouds

Bedenk niet de eerste dingen en de dingen van ouds, begrijp die niet!

Zie ik maakt iets nieuws, nu zal het uitspruiten, zou u dat niet weten?

Ja, ik zal een weg in de woestijn plaatsen, in de wildernis rivieren.

אֶל-תִּזְכְּרוּ הָאֲשֵׁרוֹת וְקִדְמוֹנוֹת אֶל-תִּתְבַּנְּנוּ:
הֲנִי עֹשֶׂה חֲדָשָׁה עֲתִידָה תִצְמַח הֲלוֹא תִדְעוּהָ
אֲף אֲשֵׁים בַּמִּדְבָּר דֶּרֶךְ בְּיַשְׁמוֹן נְהַרֹת:

Dit gedeelte geldt in de eerste plaats voor de Israëlieten, die door de woestijn heen geleid worden naar het Beloofde Land. Dit gebeurde niet alleen ten tijde van de Exodus, maar dit herhaalt zich steeds in de geschiedenis. Ook na de ballingschap maakte God weer een weg door de woestijn voor zijn volk. En aan het einde der tijden zal Hij dit opnieuw doen. Maar God doet ook nieuwe dingen, die niet vanuit het verleden te verklaren zijn. Juist in de woestijn worden wegen aangelegd en ontspringen rivieren. Dit had niemand verwacht. God roept zijn volk op om zich niet op het verleden te richten, maar op de toekomst, want Hij zal weer nieuwe dingen voor hen doen. Dit geldt ook voor de gelovigen uit de heidenvolken. Wanneer zij hun vertrouwen in Yeshua stellen, krijgen zij deel aan de nieuwe dingen, die God gaat doen voor zijn volk Israël.

Vers 18 is wel bijzonder in die zin dat er opgeroepen wordt om bepaalde dingen niet te herinneren (*zakar*) en te verstaan/onderzoeken/begrijpen (*bien*). Bijna altijd wordt er in de Bijbel juist wel tot begrip, herinnering en studie aangespoord. Wat mag er dan niet onderzocht worden? Wel, de eerste dingen (*rishonot*) en de dingen van ouds (*kadmonijot*). Dit gaat over de oer-fundering van de wereld. De toekomst kan kennelijk niet vanuit de oorsprong van de schepping gekend worden. Het einde is meer dan het herstel van het begin...

Bij dit vers sluit ook de Joodse waarschuwing aan om de zaken van vóór de schepping niet te diep te bestuderen in mystieke zin, omdat je dan het gevaar loopt om aan de heiligheid van Gods wezen en de eeuwige zaken tekort te doen of je daaraan te branden. De zaken van vóór de schepping behoren de Heer toe. Deze openbaart Hij niet aan de mensenkinderen. Daarom zit er een grens aan het onderzoeken van de dingen van oudsher. Er zijn een aantal zaken geopenbaard in de Bijbel, die al bestonden vóór de schepping, zoals de Thora, de Troon van glorie, de Tempel, de Messias, etc. Voor de rest moeten we deze zaken laten rusten en bij God laten. Onderzoekt deze dingen dus niet...

Jan-Willem van den Bosch, 10 mei 2023