

10. *Spiritual mapping*

Introductie

Een ander wapen in de geestelijke strijd kunnen we het beste met de Engelse term weergeven: *spiritual mapping*. Dit betekent het in kaart brengen van de aanvallen van de boze. We weten uit de Bijbel dat God met een kalender en met bepaalde tijden werkt (Lev. 23, Psalm 31:16, Dan. 9:24ev, Openb. 11:2-3, etc.). Nu werkt de boze alles van God tegen en hij maakt ook zijn eigen verwrongen kopieën van alles wat God doet (Dan. 7:25). Satan komt daarom ook op bepaalde vaste tijdstippen in actie. Hij kan wel ongeveer inschatten hoe laat het is op Gods agenda en welke dingen hij moet proberen te verhinderen. Daarnaast maakt hij zijn eigen plannen en tijdsschema's. We kunnen dit bijvoorbeeld terugzien in astrologische kalenders en heidense feesten.

Spiritual mapping en de geestelijke strijd

Hoe kan *spiritual mapping* ons nu helpen in de geestelijke strijd? Wel, als we in kaart kunnen brengen wanneer en hoe de boze ons aanvalt, dan kunnen we veel beter voorbereid zijn op wat komen gaat. Dan worden we er minder door overvallen en kunnen we dingen beter plaatsen. We kunnen makkelijker onderscheiden hoe we ons moeten verweren en welke wapens we nodig hebben in de strijd. Ook kunnen we ons dan van tevoren voorbereiden in gebed en zo ons schild alvast heffen.

In de natuurlijke oorlogen, die aardse volken met elkaar voeren, is het vergaren van informatie één van de belangrijkste middelen om de strijd te winnen. Het is belangrijk om te weten wat de vijand van plan is, waar zijn legers zich bevinden, hoe hij beweegt en waar hij wil aanvallen. Dan kun je jezelf het beste verdedigen en ook het beste een tegenaanval op touw zetten. Je kent dan de sterke en zwakke punten van je tegenstander beter en kunt daarop inspelen. Dit geeft een groot voordeel in de strijd.

Zo kunnen we God ook om openbaring vragen over hoe onze vijand beweegt en welke plannen hij tegen ons beraamt en hoe we daarop moeten reageren. Daarbij hebben we ons nuchtere verstand gekregen om dingen na te rekenen en patronen te ontdekken in de geestelijke strijd. God wil ons inschakelen bij de strijd en gebruikt ook ons vermogen om het werk van de boze in kaart te brengen.

Spiritual mapping: hoe doe je dat?

Het belangrijkste punt bij *spiritual mapping* is het bijhouden van een geestelijk dagboek. Schrijf op wat je meemaakt in de geestelijke strijd, met de datum daarbij. Als je dit een tijdje hebt gedaan, dan kun je terug gaan kijken of je bepaalde patronen kunt ontdekken in de aanvallen van de boze. Zo kan het zijn dat de boze je standaard aanvalt, voordat je naar een bijeenkomst gaat, die met Gods Koninkrijk te maken heeft. Dan weet je ten eerste dat die bijeenkomsten kennelijk belangrijk zijn, anders vond de boze het niet de moeite waard om het aan te vallen. Ten tweede kun je jezelf de volgende keer voor zo'n bijeenkomst wapenen in gebed en alert zijn.

Als je hier een aantal jaar verder in bent, dan kun je patronen gaan herkennen die zich ieder jaar herhalen. Zo kun je bijvoorbeeld ontdekken dat de boze vaak aanvalt rond maart-april in de tijd vlak voor het Pesachfeest. Dit heeft ermee te maken dat God nieuwe doorbraken geeft rond en na Pesach (Pasen), die hun volle beslag gaan krijgen tijdens de Omertelling tot aan Shavuot (Pinksteren). God werkt namelijk met een kalender en deze heeft Hij niet voor niets in de Bijbel op laten schrijven.

***Spiritual mapping* en de Bijbelse feesten**

Hiermee komen we bij het volgende punt uit, namelijk de rol van de Bijbelse feesten bij *spiritual mapping*. Als we de timing van de boze willen begrijpen, is het belangrijk om eerst de timing van God Zelf te kennen. God heeft een jaarcyclus van feesten gegeven in Leviticus 23. Deze feesten hebben een geestelijke betekenis en laten ons onder meer zien wat er in de hemel gebeurt. Het is belangrijk om deze feesten te vieren en met Gods kalender mee te bewegen, want dan ontdek je veel gemakkelijker Gods timing en ook de timing van de plannen van de boze.

Zo neemt rond *Yom Teruah* (Bazuinenfeest / Rosh Hashanah) het hemelse gerechtshof zitting om nieuwe plannen voor het nieuwe jaar uit te vaardigen. We kunnen dit niet direct in de Bijbel lezen, maar wel opmaken uit vroeg Joodse uitleggingen van de Bijbel. Het is ook best wel logisch, want het blazen op de shofar proclameert Gods besluiten op aarde, zoals in de hemel. En op het Bazuinenfeest wordt de shofar geblazen, volgens Leviticus 23.

Daarom is het best wel voorspelbaar dat Gods besluiten voor het nieuwe jaar rond deze tijd ook zijn profeten op aarde bereiken. We zien dan ook dat er veel nieuwe profetieën worden geboren en uitgesproken rond de tijd van het Bazuinenfeest. Er worden dan meer beelden gezien en woorden ontvangen. God geeft nieuwe openbaring over zijn plannen. Als je dit weet kun je jezelf hierop afstemmen en ben je beter voorgesorteerd voor het nieuwe jaar. Je hebt dan beter zicht op Gods plannen voor het nieuwe jaar en ook op de aanvallen die de boze daar mogelijk op doet.

Persoonlijk hebben wij als gezin ook mogen ontdekken dat God vaak op de Bijbelse feesten bijzondere dingen in ons leven deed. Deze dingen hadden bijna altijd te maken met de betekenis van de betreffende feesten. Zo zijn we tot twee keer toe met Pesach ons huis kwijt geraakt en kregen we met Loofhuttenfeest een nieuwe woning toegewezen. Nu draait Pesach om de uittocht en met Loofhuttenfeest wordt het wonen in hutten gevierd. Met Pesach verliet het volk Israël zijn woningen in Egypte en met Loofhuttenfeest vieren zij dat God hen nieuwe plaatsen gaf om te wonen. Zo zien wij dat God met een kalender werkt. Maar rond deze data zat de boze ook niet stil. Het is belangrijk om oog voor deze dingen te krijgen, zodat je geestelijk beter voorbereid bent.

***Spiritual mapping* en het verstaan van de tijden**

Spiritual mapping is ook op hoger niveau toepasbaar. Jezus zei dat zijn leerlingen de tijden geestelijk moesten verstaan (Mattheüs 16:3, 1 Tess. 5:4). Als je weet in welke tijd je geestelijk leeft, dan kun je jezelf voorbereiden op wat komen gaat. Waarschijnlijk zitten we nu ergens in de beginweeën van de Eindtijd. We zitten al behoorlijk dicht tegen Jezus' komst aan. Dat blijkt uit heel veel dingen, die we hier niet allemaal op kunnen sommen. Laten we dus voorbereid zijn op de zware tijden, die aan Jezus' komst vooraf zullen gaan. Ben jij klaar om staande te blijven tijdens de zware vervolgingen, die zullen gaan komen? Kun jij samen met Jezus als overwinnaar in de strijd tevoorschijn komen?

Ik geloof dat in de komende jaren alles naar een climax toe gaat werken. Enerzijds zullen we geestelijke opwekkingen en herlevingen zien en anderzijds zal de druk en vervolging enorm toenemen. Maar dit alles zal ten goede meewerken voor Gods kinderen. Verdrukking betekent zuivering en loutering en dat betekent dat we meer op Jezus gaan lijken en dat betekent liefde, kracht en overwinning! Onze verdrukking op aarde, zal een eeuwig gewicht aan heerlijkheid in de hemel teweegbrengen. Ook zal het ons sterker maken dan ooit en vol passie achter onze Heiland Jezus aan laten gaan. Dit zijn geweldige tijden, als we erop voorbereid zijn. Laten we de tijden dus geestelijk duiden en verstaan.