

11. Avondmaal en Bijbelse feesten

Introductie

Nog een ander wapen in de geestelijke strijd is het vieren. In de Bijbel draagt God ons op om bepaalde dingen te vieren. Als we dat in gehoorzaamheid aan Hem doen, gaat daar grote kracht vanuit. Dit geldt in de eerste plaats van het Avondmaal, waarin we het offer van Jezus vieren en de zegeningen, die daaruit voort komen. Daarnaast is het goed om de Bijbelse feesten, zoals die beschreven staan in Leviticus 23, te vieren. Hier is geen verplichting in¹, maar het helpt ons wel om zegeningen en doorbraken van God te ontvangen. Het vieren van deze feesten is een krachtig wapen in de geestelijke strijd. Laten we dit wapen niet ongebruikt laten...

Avondmaal vieren als geestelijk wapen

Als wij het avondmaal vieren, dan vieren we onder meer Jezus' overwinning over de boze machten. Doordat Hij met zijn bloed en lichaam de prijs betaalde, hebben de machten geen recht meer op ons leven. Wanneer we het avondmaal vieren, dan proclameren we deze overwinning opnieuw over ons leven. We nemen Jezus' bloed en lichaam geestelijk tot ons. En het is nu juist het bloed en de Naam van Jezus die de boze machten verjagen. Wanneer het bloed van Jezus genoemd wordt, dan sidderen de machten. Zij weten dat zij geen rechten meer hebben, omdat Jezus de prijs heeft betaald.

Verder vieren we het avondmaal in gehoorzaamheid aan Jezus' bevel.² Hij droeg zijn volgelingen op om het avondmaal te blijven vieren als gedachtenis aan Hem. Zo krijgen wij steeds weer deel aan zijn vergeving, heling, bevrijding, zegen en leven. Het is goed om dit heel regelmatig te doen. In de Bijbel staat niet vermeld dat het avondmaal door een priester of oudste bediend moet worden. Het avondmaal mogen we gewoon als gelovigen onder elkaar vieren. In Bijbelse tijden werd er dagelijks van huis tot huis brood gebroken.³ Zeer waarschijnlijk verwijst dit naar de avondmaalsvieringen, die dagelijks aan huis werden gedaan. Ook werd het avondmaal aan zogenaamde liefdesmaaltijden gevierd.⁴ Dit waren maaltijden in de gemeente, waar ook de armen aan konden schuiven. Dit zal ook in een hoge frequentie hebben plaatsgevonden, omdat de armen dagelijks eten nodig hadden.

Hieruit leren we dat het goed is om het avondmaal thuis en in de gemeente met een hoge frequentie te vieren. Waarom? Wel, je vergeet toch ook niet je natuurlijke eten te eten, zodat je lichaam de juiste stoffen krijgt? Waarom zouden we dan wel ons geestelijke voedsel vergeten tot ons te nemen? En dit geestelijke voedsel komt in belangrijke mate tot uitdrukking in het avondmaal. Daarnaast natuurlijk ook in Bijbellezen, gebed en dergelijke. Maar het is goed om heel regelmatig avondmaal te vieren, zodat je geest weer gesterkt wordt. Je kunt er dan weer tegenaan in de geestelijke strijd. We hebben immers steeds Jezus' kracht nodig om verder te kunnen.

¹ Kolossenzen 2:16.

² Lukas 22:19-20, 1 Korinthe 11:23ev.

³ Handelingen 2:46.

⁴ 1 Korinthe 11 (en Handelingen 2:46, 6:1-2).

Bijbelse feesten vieren als geestelijk wapen

De feesten, zoals God die heeft gegeven in Leviticus 23, helpen ons om de overwinning in de geestelijke strijd te behalen. We hebben in het vorige document over *spiritual mapping* al gezien hoe de Bijbelse feesten ons een beter zicht kunnen geven op Gods activiteiten en de ook de activiteiten van de boze. Dit geeft ons beter inzicht in de geestelijke strijd en hoe we deze moeten voeren. Dit is echter maar één aspect van waarom het vieren van de feesten ons helpt bij de geestelijke oorlogsvoering.

Wanneer we de Bijbelse feesten gaan vieren, dan schenkt God ons wapens in de strijd. Het helpt ons weer te focussen op de volheid van Gods werk. Het is belangrijk om deze feesten op een geestelijke manier te vieren, met het oog op Jezus. Zo vieren we met Pesach het offer van Jezus en de bevrijding uit het slavenhuis van de zonde. Ook vieren we dat alle boze machten, net als de Egyptische goden, verslagen zijn door het bloed van Jezus. Met het daaropvolgende Feest van de Ongezuurde broden, doen we het zuurdesem van de zonde en slechtheid uit ons leven weg. We doen als het ware een geestelijke voorjaars schoonmaak. Dit bereidt ons geestelijk voor op de nieuwe doorbraken, die God op dat moment wil gaan geven. Het is goed om een vaste tijd in het jaar te hebben om de balans op te maken en te kijken of er geen zonden ons leven binnen geslopen zijn. Staan we nog steeds in de volle vrijheid en vergeving van Jezus of hebben we een nieuwe uittocht nodig? God wil dit feest gebruiken om dingen, die niet in je leven thuishoren, daaruit te verwijderen.

Op het Feest van de Eerstelingen vieren we de opstanding van Jezus. Hij stierf namelijk met Pesach aan het kruis en Hij stond weer op uit de dood op het Feest van de Eerstelingen. Als we dit feest vieren, dan mogen we vieren dat we in een nieuw leven opstaan en dat we nieuwe kracht van God ontvangen. God maakt een nieuw begin met dingen in ons leven. En in de daaropvolgende Omer-telling mogen we de dagen tellen, dat Gods zegeningen in ons leven toenemen. Zo worden we voorgesorteerd voor geestelijke groei. En geestelijke groei betekent ook meer kracht om de boze te overwinnen.

Met de najaarsfeesten vieren we Jezus' wederkomst, die spoedig gaat komen. Zo vieren we met het Bazuinenfeest dat Jezus met een Bazuin (Sjofar) uit de hemel zal neerdalen en de eindoverwinning zal behalen op het rijk van de duisternis. Wanneer de Sjofars klinken, wordt de overwinning van Jezus geproclameerd, worden de engelen in beweging gezet en wordt de nederlaag van de duivel uitgeroepen. Dit is een machtig feest om te vieren voor de geestelijke strijd... Met het Loofhuttenfeest vieren we het Duizendjarig Messiaanse Rijk, waarin Jezus Koning zal zijn en de duivel gebonden zal zijn in de afgrond. Ook hiermee vieren we dus de overwinning over satan en zijn trawanten. En met Grote Verzoendag vieren we dat God zich zal verzoenen met zijn volk en alles op aarde goed zal maken. Dit zal een grote overwinning zijn over de duisternis. Reden genoeg om deze feesten te vieren!

De feesten van Purim en Chanoeka zijn niet door God opgedragen om te vieren, maar staan wel in de Bijbel vermeld. Ook deze feesten herbergen veel betekenis en kracht voor de geestelijke strijd. Zij hebben namelijk specifiek betrekking op de Eindtijd en de strijd tegen de antichrist.

Ik spreek uit persoonlijke ervaring dat het vieren van de feesten nieuwe overwinningen in de geestelijke strijd kan geven. We maken ieder jaar mee hoe God rond Pesach nieuwe geestelijke doorbraken geeft en ons opnieuw uitleidt uit de macht van de boze. Dit gebeurt steeds weer op iets ander vlak, maar het is een herhalend patroon. De feesten helpen ons om niet van koers af te raken, maar op Gods pad en *timing* van overwinning te blijven wandelen. Een leger moet de strijd georganiseerd aangaan. Dit geldt ook voor Gods leger. De feesten helpen ons te organiseren, te groeperen en samen op te trekken in de *timing* van God. Dit heeft grote geestelijke kracht tot gevolg.