

12. Zalven, vlaggen, dansen, shofar blazen

Introductie

Er zijn nog een aantal heel concrete wapens in de geestelijke strijd, die niet onbenoemd mogen blijven. Dit betreft het zalven met olie, het bewegen van vlaggen of opsteken van banieren, het dansen en het blazen op de shofar. Deze vier zaken zijn sterk verbonden met het behalen van geestelijke overwinningen op de vijand. We hopen ze hier stuk voor stuk te bekijken.

Zalven als geestelijk wapen

In de Bijbel komen we heel regelmatig het zalven met olie tegen. Zo worden koningen en priesters gezalfd en daarmee toegerust door de Heilige Geest voor hun taak. Ook wordt er in het Nieuwe Testament opgeroepen tot het zalven van zieken, zodat zij genezing kunnen ontvangen.¹ Ook voorwerpen kunnen gezalfd worden. We zien bijvoorbeeld dat de Tabernakel en haar voorwerpen gezalfd worden en daarmee geheiligd en toegewijd worden aan de Heer.² Zalving brengt dus toerusting van de Heilige Geest en toewijding aan de Heer teweeg.

Het zalven van personen en voorwerpen is daarnaast een machtig middel in de geestelijke strijd. Wanneer zieken bijvoorbeeld genezen worden door zalving, dan wordt de ziekte door de zalving van God verslagen. Hiermee wordt een overwinning op het rijk van de boze behaald. Ook als mensen onder een sterke zalving van Gods Geest uitgaan, dan kunnen zij zich krachtig verweren tegen het rijk van de boze. Daarvoor is de toerusting en zalving van Gods Geest hard nodig. Deze kan belangrijke doorbraken geven voor het Koninkrijk van God.

Zalving kan ook tot rechtstreekse bevrijding van geestelijke gebondenheid leiden. In Jesaja 10:27 staat hier het volgende over geschreven:

*Op die dag zal het gebeuren dat zijn last van uw schouder zal afglijden en zijn juk van uw hals;
en dat juk zal te gronde gericht worden, vanwege de olie/zalving (יָשַׁח).*

De zalving zorgt er dus voor dat lasten en jukken van de schouders afglijden. Dit betekent geestelijke bevrijding. En dat niet alleen, maar het zal het juk zelfs totaal verbreken. De zalving zal de geestelijke machten daarachter verslaan, zodat dit juk niet meer op jou of een ander gelegd zal kunnen worden. De zalfolie brengt dus overwinning in de geestelijke strijd. De olie kan dus ook aangewend worden voor geestelijke bevrijding. Wat een belofte schuilt er in de zalfolie, die in Gods Naam toegepast wordt!

Het is goed om jezelf en je huisgenoten te zalven met de olie van Gods Geest. Daarnaast is het goed om je huis en spullen te zalven met de olie van Gods Geest. Je kunt dit doen door een klein beetje olie op de persoon of het voorwerp te smeren en daarbij met geloof te proclameren: 'In de Naam van Jezus zalf ik jou met de olie van de Heilige Geest.' Verder kun je natuurlijk uitspreken wat de Heilige Geest jou daarbij op je hart geeft, zolang in het in overeenstemming is met Gods Woord. De zalfolie kan jou bescherming, bevrijding en toerusting brengen. Dit kan een groot verschil maken in de geestelijke strijd. Het is geen 'trucje', in die zin dat de olie kracht in zichzelf heeft. Maar het geloof in Gods Woord en de beloftes over de olie en het gelovig toepassen daarvan, herbergt grote geestelijke kracht in zich.

¹ Jakobus 5:14-15.

² Exodus 30:25ev.

Vlaggen als geestelijk wapen

In het onderwijsdocument over aanbiddingshoudingen (in de onderwijsserie over aanbedding) hebben we al kort stilgestaan bij het gebruik van vlaggen en banieren. Dit is een Bijbels gebruik waar ook geestelijke kracht vanuit gaat. We willen hier specifiek inzoomen op het gebruik van vlaggen en banieren in de geestelijke strijd. Banieren bestaan gewoonlijk uit een stuk doek, met symbolen daarop en in het midden opgehangen aan een stok. Deze kunnen opgestoken worden als identificatie symbolen. Vlaggen zijn vaak dunner en aan de zijkant van een stok geplaatst. Deze hebben vaak alleen een kleur en kunnen bewogen worden door de lucht. Banieren zijn over het algemeen meer geschikt voor de geestelijke strijd en vlaggen meer voor aanbiddingsdoeleinden.

Een belangrijk Bijbels verhaal om mee te beginnen is de geschiedenis waarin Israël de Amalekieten verslaat in de woestijn. We lezen in Exodus 17 dat Mozes zijn handen naar de hemel uitstrekte. In zijn handen had hij de staf van God. Zolang zijn handen naar de hemel uitgestrekt waren, wonnen de Israëlieten terrein in de oorlog. Maar zodra zijn handen zakten, wonnen de Amalekieten terrein. Aäron en Hur kwamen Mozes handen ondersteunen, zodat hij de hele dag zijn handen en de staf van God naar de hemel kon opheffen. Zo versloegen de Israëlieten de Amalekieten. Na deze oorlog bouwde Mozes een altaar en noemde het 'De Heer is mijn Banier!' En hij zei daarbij: 'Voorzeker, de hand op de troon van de Heer! De strijd van de Heer zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie!'

Deze strijd gaat voor altijd door. Het is de strijd tussen Amalek en het volk van de Israëlieten. Amalek is het symbool geworden voor het antisemitisme. Maar deze strijd staat in bredere zin ook symbool voor de geestelijke strijd, die iedere gelovige te voeren heeft. Dit is de strijd, die zich door alle generaties heen afspeelt, tussen God en de duivel. En deze strijd kan gewonnen worden door de handen op te heffen naar de hemel. In deze handen ligt een staf. Verder heeft deze staf te maken met een Banier, want Mozes noemt het Altaar 'De Heer is mijn Banier!' Mozes had zijn staf als een Banier opgeheven en dat bracht de overwinning. Het opheffen van zijn staf, de Banier van God, bleek te zijn als een hand op de troon van God zelf. Mozes kon met de staf als het ware zijn hand op de troon van God Zelf leggen en de overwinning in de strijd ontvangen.

Het opheffen van banieren gebeurde gewoonlijk door legers. De banieren trokken voor de legers uit. Vaak hadden verschillende legerafdelingen ook verschillende banieren en vaandel dragers bij zich, die voor hen uittrokken. Zodra de banier of het vaandel optrok, trok ook het leger op. De banier gaf als het ware de identiteit van het leger aan. Zo kunnen vlaggen en in het bijzonder banieren ook de geestelijke identiteit van Gods volk aangeven. Wanneer wij in geloof vlaggen of banieren opsteken, dan proclameren wij dat we het leger van de Heer zijn en dat Hij ons de overwinning over satan zal geven. Dit is een daad van geloof en proclamatie, waar grote geestelijke kracht vanuit gaat.

Profeten riepen soms op om de banieren te heffen om daarmee de geestelijke overwinning te proclameren, zoals bijvoorbeeld in Jesaja 62:10 en Jeremia 51:12, 27. En zelfs de Heilige Geest van God Zelf richt banieren op om de vijand te verslaan. We kunnen dit lezen in Jesaja 59:19-20:

*... Als de vijand zal komen als een rivier, zal de Geest van de Heer de banier tegen hem oprichten.
En naar Sion zal een Verlosser komen...*

Zo leren we uit de Bijbel dat het opsteken van banieren en vlaggen de overwinning in de geestelijke strijd kan geven. Ook dit is geen trucje wat kracht heeft in zichzelf. Het gaat erom dat we dit in geloof doen, vertrouwend dat Gods beloftes over banieren en vaandels waar zijn. Als we vlaggen en banieren opsteken in Jezus' Naam, dan doen we dat in geloof en als proclamatie van Gods overwinning. We roepen de hemelse legermacht ter hulp en proclameren dat wij het leger van de Heer zijn en dat de Heer ons de overwinning heeft gegeven!

Dansen als geestelijk wapen

Ook dansen kan geestelijke kracht vrijzetten. In ons nuchtere landje zijn we meer van de woorden, wanneer we communiceren. Communicatie doen we echter met ons hele lichaam. We zeggen ook iets met onze houding en bewegingen. Dit komt bij het dansen sterk naar voren. Het is belangrijk dat we het dansen niet onderschatten. We komen dansen veel tegen in de Bijbel, met name reidansen. Dit waren eenvoudige volksdansen, die door iedereen aangeleerd konden worden. Reidansen werden onder meer in de Tempel toegepast als een stuk aanbidding voor God.³

Het verband met de geestelijke strijd komt mooi naar voren bij de profetische dans van Mirjam en de vrouwen in Exodus 15:20-21. Mirjam en de vrouwen dansten en zongen over het feit dat God de Egyptenaars door de Schelfzee had verzwolgen. Je kunt dit beschouwen als een stuk aanbidding, nadat God de overwinning al gegeven had, maar je kunt dit ook beschouwen als het instemmen van Mirjam en de vrouwen met de geestelijke strijd en overwinning van de Heer. Mirjam wordt hier namelijk uitdrukkelijk een profetes genoemd. Normaal gesproken wordt ze simpelweg de 'zus van Mozes' genoemd. Kennelijk maakte zij hier een profetische dans en profetische muziek. Hiermee proclameerde zij de geestelijke overwinning van God in de strijd.

In de Bijbel komt de dans vooral als aanbidding voor. Toch is dans ook als een machtig wapen in de geestelijke strijd gegeven. Net als onze woorden, kunnen we ook in onze dans Gods overwinning tot uitdrukking brengen, zelfs voordat deze behaald is. Soms zegt lichaamsbeweging meer dan woorden. Dans kan een stuk vrijheid en verademing geven. Het kan soms geestelijke barrières wegnemen en doorbreken.

Shofar blazen als geestelijk wapen

Het blazen van de shofar, ofwel de ramshoorn, wordt in de Bijbel heel duidelijk en expliciet met de geestelijke strijd verbonden. Dit is ook niet zo verwonderlijk, omdat shofars gebruikt werden om de legers samen te roepen en op te laten trekken. Als we de Bijbel aandachtig lezen, dan roept de shofar niet alleen menselijke legers samen, maar ook engelenlegers. We kunnen dit bijvoorbeeld leren uit de overwinning over de stad Jericho. Op het moment dat de priesters op de shofars bliezen en het volk in gejuich uitbarstte, stortten de muren van Jericho in. Het kan haast niet anders of de engelen van God moeten de dikke muren op dat moment een duw hebben gegeven. Ook bij de overwinning van Gideon zien we dit principe in werking treden. Op het moment dat de 300 mannen op de shofar bliezen en begonnen te roepen, richtte God het zwaard van de Midianieten tegen elkaar, zodat ze elkaar aanvielen. Waarschijnlijk heeft God hier zijn engelen voor gebruikt. Zijn engelen stichtten verwarring in het kamp van de Midianieten, ten tijde van het blazen van de shofar.

De shofar heeft nog veel meer betekenissen in de Bijbel, maar in elk geval heeft dit instrument grote geestelijke kracht in zich, wanneer het in geloof en gehoorzaamheid aan de Heer geblazen wordt. De shofar kan Gods legers in beweging zetten en de vijandelijke legers op de vlucht jagen. Zo kan de shofar een hulpmiddel zijn bij het boeken van geestelijke overwinningen. Er zijn best wel wat getuigenissen beschikbaar van mensen die bij het blazen van de shofar genezing van God ontvingen. Dit instrument is door God aangewezen en als je de kans krijgt, zorg dan dat je er eentje hebt en dat je hem leert blazen. Dit kan erg behulpzaam zijn bij het voeren van de geestelijke strijd.

³ Zie Psalm 149:3 bijvoorbeeld.