

## 13. Dienen en liefhebben

### Introductie

Twee wapens in de geestelijke strijd, die gemakkelijk over het hoofd gezien kunnen worden, zijn dienen en liefhebben. Er wordt wel eens gezegd dat wij de oorlog niet met wapens voeren, maar met Gods liefde en daar zit een grote kern van waarheid in. Liefde overwint veel narigheid van de boze. Bij deze liefde hoort ook een dienende houding, allereerst naar God toe, maar ook naar de naaste. Een nederige en dienende houding kan ons de overwinning geven. Met deze houding onderwerpen wij ons aan God en als we dat doen, zal Hij de strijd voor ons voeren.

### Liefde als wapen in de geestelijke strijd

Satan probeert overal verdeeldheid, haat en strijd te zaaien. Het wapen tegen deze machtsmiddelen van satan, is de dienende liefde. Als wij anderen blijven liefhebben, ondanks alles wat er gebeurt, dan kunnen negatieve patronen doorbroken worden en wapens van de boze worden vernietigd. In Hooglied 8:6 wordt gezegd dat de liefde sterker is dan de dood. In dat boek gaat het over romantische liefde, maar de strekking van deze tekst is veel breder. Juist ook de dienende liefde kan de machten van de dood het zwijgen opleggen.

Veel ruzie en strijd kan voorkomen worden door in liefde te blijven wandelen. In Spreuken 17:9, 14 staat hierover het volgende geschreven:

*Wie de overtreding toedekt, zoekt liefde, maar wie de zaak weer oprakelt, maakt scheiding tussen de beste vrienden ... het begin van een ruzie is alsof iemand water de vrije loop geeft. Stop daarom de onenigheid, voordat ze echt losbarst.*

Het zoeken van de liefde, maakt dat we overtredingen niet steeds blijven oprakelen, maar juist bedekken. Dit wil niet zeggen dat we alles maar goedkeuren en al het kwade door de vingers zien, maar het spreekt over onze houding: willen we anderen steeds op hun fouten en gebreken blijven vastpinnen of gaan we genadig en liefdevol met anderen om? Geven we hen een kans om hun leven te beteren en geven we de relaties met anderen een echte kans? In het Nieuwe Testament wordt ook gesproken over de toedekkende rol van de liefde. We kunnen het volgende lezen in 1 Korinthe 13:4-7 en in 1 Petrus 4:8:

*De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet opgepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, **zij bedekt alle dingen**, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.*

*Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want **de liefde zal een menigte van zonden bedekken.***

De liefde bedekt vele zonden. Dit betekent dat de negatieve uitwerking van zonden binnen de perken wordt gehouden. Hoewel mensen op zaken aangesproken moeten worden, gaan we zaken niet onnodig oprakelen of er met anderen over praten of onze relaties en emoties erdoor laten verzieken. Het woord wat hierbij past is vergeving (zie verder het document 'Vergeving en heling'). Liefde is vergevingsgezind. Dit zorgt ervoor dat de zonden hun gal en vloek niet verder kunnen verspreiden.

Jezus heeft de liefde het hoofdgebod genoemd van alle geboden.<sup>1</sup> Als je God liefhebt boven alles en je naaste als jezelf, heb je de hele wet vervuld. Dit betekent ook dat, wanneer wij in liefde wandelen, de rechten van de boze op ons leven drastisch ingeperkt worden. Wij wandelen dan namelijk in Gods gerechtigheid, in de weg die Hij wijst. Dit ontnemt de boze zijn rechten over ons leven. De liefde is het belangrijkste karakterkenmerk van Gods kinderen. Daarom is het goed om altijd voor liefde te blijven bidden en naar liefde te blijven streven. Uit onszelf zijn we niet zo liefdevol aangelegd, maar bij God vinden we de Bron van Liefde. We kunnen bij Hem terecht voor meer liefde.

### **Dienen als geestelijk wapen**

Het nederig dienen van God en anderen is onlosmakelijk verbonden met de liefde. Liefde uit zich in dienende daden. Dienstbaarheid positioneert ons voor de overwinning in de geestelijke strijd. Dan zijn we namelijk niet bezig met ons eigen koninkrijkje, maar met het dienen in Gods Koninkrijk. Dit zorgt ervoor dat we op de juiste tijd op de juiste plaats zijn om overwinningen in de strijd te boeken. Juist in de weg van het dienen, vinden we vaak onze roeping en bestemming. God raakt ons hart aan met een bepaalde bewogenheid en we gaan vandaaruit Hem en anderen dienen. En zo leren we steeds meer wat God voor ons heeft weggelegd. We wandelen dan op Gods paden voor ons en op deze paden zal Hij er Persoonlijk voor zorgen dat we de overwinningen en doorbraken behalen, die nodig zijn.

Als de geestelijke strijd zwaar woedt in je leven, bedenk dan hoe je anderen concreet zou kunnen dienen. Doe eens een extra bezoekje bij iemand, die eenzaam is. Of doe eens een gratis klus voor iemand, die het niet kan betalen. Of schenk wat extra tijd en aandacht aan je vrouw en kinderen. Het is goed om te kijken wat de behoeften in jouw omgeving zijn en wat er bij jou past. Het kan heel goed zijn dat je in de weg van het dienen ineens gaat zien dat oude vijanden verslagen worden en nieuwe deuren geopend worden. Je bouwt namelijk een geestelijk tegoed in de hemel op door te dienen...

Misschien denk je: maar ik heb het zelf al zo zwaar, ik heb geen tijd of energie over om anderen te dienen. In sommige gevallen kan dat inderdaad zo zijn, als je bijvoorbeeld lichamelijk of psychisch tobt met ziekte. Toch is bijna iedereen wel in staat om anderen op de één of andere manier te dienen, al is het maar door voorbede. Dit is ook een krachtig middel om anderen te dienen. En laten we daarbij niet vanuit tekorten denken, maar een geloofshouding aannemen. Als wij onze tijd en energie in Gods Koninkrijk en het dienen van anderen gaan steken, dan mogen we dat in het vertrouwen doen, dat God ons tijd en energie daarvoor terug gaat geven. Hier geldt iets soortgelijks als bij het geven van de tienden van onze inkomsten. Als wij met een gelovig hart geven, zullen we terug gezegend worden. We zien dat niet altijd direct, maar God is trouw en Hij zal ons terugbetalen voor onze dienst.

Als het dienen van God en anderen voor jou als een zware last voelt, dan kun je God vragen wat Hij van jou wil. Misschien heb je jezelf dan wel lasten opgelegd, die niet op jouw schouders thuishoren. Jezus heeft namelijk gezegd dat zijn juk zacht is en zijn last licht.<sup>2</sup> Bid voor openbaring over wat God van jou vraagt en wat je op je eigen schouders hebt gelegd. Deze laatste lasten mag je bij Hem leren neer te leggen en los te laten. God wil je leren om in ontspanning in deze dingen te wandelen.

Als het dienen van God en anderen als een verplichting voelt, dan kun je bidden of God je hart wil aanraken met bewogenheid en liefde. God kan je liefde en bewogenheid geven, zodat je vanuit een innerlijke motivatie kunt dienen. Dit maakt het dienstwerk een stuk minder zwaar en vervelend. Het maakt zelfs dat je gaat verlangen naar het dienen van God en anderen. Het kan je lust en leven worden.

---

<sup>1</sup> Mattheüs 22:34-40, Markus 12:28-34, Lukas 10:25-37.

<sup>2</sup> Mattheüs 11:28-30.

## **Gehoorzamen als geestelijk wapen**

Wat betreft de dienstbaarheid aan God, gaat het in de eerste plaats om gehoorzaamheid. We kunnen allerlei dingen voor God doen, omdat we denken dat we daarmee het goede doen. Dit wil echter niet zeggen dat we God ook daadwerkelijk dienen. Dienstbaarheid gaat in de eerste plaats over gehoorzaamheid. Stel dat je een werknemer aanneemt in jouw bedrijf en die werknemer vervult zijn toegewezen taken niet, maar gaat zelf allerlei dingen doen, waarvan hij of zij denkt dat het wel goed zal zijn voor het bedrijf; zou jij dan zeggen dat deze werknemer jou goed gediend heeft? Zo werkt het ook bij God. We kunnen van alles en nog wat in Gods Koninkrijk gaan doen, omdat we denken dat het goed is of omdat het zo'n fijn gevoel geeft, maar als we God niet volgen in wat Hij van ons vraagt, dan zijn we met de verkeerde zaken bezig. Dan dienen we niet God, maar onszelf.

Daarom is het belangrijk om eerst de afstemming op God te zoeken, als we Hem willen dienen. Vraag Hem om jou te laten zien wat Hij van jou vraagt. Welke taak en roeping heeft God op jouw leven gelegd? En blijf dit jezelf ook afvragen gedurende de rest van je leven: 'Heer, wat wilt U op dit moment van mij? Vervul ik nog de juiste taken of ben ik met mijn eigen dingetjes bezig nu?' Het is belangrijk om steeds op God af te stemmen en dan ook stil te worden en te luisteren wat Hij aan jou doorgeeft. Neem stille tijd met God en kijk of Hij jou woorden, beelden of indrukken door wil geven. Kijk ook wat er op jouw pad komt en welke mensen jouw pad kruisen. Wil God daar iets mee zeggen? Zoek zo samen met de Heer een weg in jouw leven, zodat je Hem kunt volgen.

Wanneer God tot ons spreekt, dan wordt er gehoorzaamheid van ons gevraagd. Dat blijkt door de hele Bijbel heen. Als God spreekt, dan zullen we dat serieus moeten nemen en daar iets mee gaan doen. God is geen strenge of hardvochtige Heer, die altijd met zijn zweep klaarstaat, maar God vraagt ons wel om Hem te gehoorzamen en te volgen. Dit is de enige manier om Hem goed te dienen en om in onze volledige bestemming te gaan wandelen.

Het is hierbij ook goed om te beseffen dat God een grote en heilige God is, die alles overziet. Wij zijn van onszelf maar kleine en zondige mensen, die de weg steeds kwijtraken. Dienstbaarheid en gehoorzaamheid hebben daarom ook te maken met nederigheid. Als we onszelf in de juiste verhouding tot God zien, dan zullen we ons nederig aan God onderwerpen en Hem de koers voor ons leven laten bepalen. Dit zal ons grote overwinningen in de strijd kunnen bezorgen. In 1 Petrus 5:5-6 staat hier het volgende over geschreven:

*Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.*

Als wij ons vernederen en God en elkaar onderdanig zijn, dan komen we tot de ware dienstbaarheid. En dit zal ons uiteindelijk de overwinning in de strijd geven. Er staat namelijk een belofte in de bovenstaande tekst: als wij ons vernederen onder Gods hand, dan zal Hij ons op Zijn tijd verhogen. God Zelf zal voor ons strijden en ons op Zijn tijd verhogen. Dit is niet altijd onze tijd en zeker niet altijd meteen en direct, maar op Gods tijd zal Hij ons verhogen en de overwinning geven. Daar mogen we ons in geloof aan vasthouden.