

3. Oorzaken van geestelijke strijd

Introductie

Nu we de geestelijke strijd kunnen herkennen in ons leven, komt de volgende vraag naar boven: waar komt die geestelijke strijd nu eigenlijk vandaan? Hierop kunnen verschillende antwoorden gegeven worden. We kunnen bekijken waar geestelijke strijd in het algemeen vandaan komt. En we kunnen ook kijken naar waar de geestelijke strijd in ons persoonlijke leven vandaan komt. Zijn er specifieke oorzaken aan te wijzen voor de geestelijke strijd, die wij beleven? Vooral die laatste vraag is van belang, omdat we die oorzaken met Gods hulp weg kunnen nemen.

De val van de engelen

Laten we eerst kijken naar de vraag waar geestelijke strijd in het algemeen vandaan komt. Het bestaan van geestelijke strijd in de wereld heeft alles te maken met de zondeval en de val van de engelen aan het begin van de tijd. Deze twee gebeurtenissen hebben ervoor gezorgd dat we nu voortdurend met geestelijke aanvallen te maken hebben en ons op geestelijk oorlogsterrein bevinden.

De eerste val was die van de engelen. Hier staat niet zoveel concreets over in de Bijbel geschreven. Het volgende is dan ook een interpretatie of theorie van hoe het gegaan kan zijn. Satan, ook wel de duivel genoemd, kwam in opstand tegen God. Dit deed hij samen met een derde van alle engelen in de hemel. We lezen over deze opstand in Openbaring 12. We lezen in vers 7 over de opstand van de draak en zijn engelen in de hemel. Deze draak wordt ook de oude slang genoemd, waarmee de slang bedoeld wordt, die Adam en Eva misleidde in de Hof van Eden. Verder wordt deze draak ook satan of duivel genoemd, in vers 9.

In Openbaring 12:4 staat dan geschreven dat deze draak het derde deel van de sterren van de hemel veegde en die op de aarde wierp. Nu staan de sterren in de Bijbel vaak symbool voor de engelen. Zo lezen we bijvoorbeeld in Job 38:7 dat de morgensterren samen vrolijk zongen en de kinderen van God juichten, bij de schepping van de wereld. Deze morgensterren en zonen Gods waren de engelen, die bij de schepping van de wereld aanwezig waren. Zij verheugden zich samen met God in zijn scheppingswerk.

Verder zien we drie verzen verderop in Openbaring 12:7 dat de draak samen met zijn engelen tegen God strijdt in de hemel en daarna op de aarde wordt neergeworpen. Het is heel aannemelijk dat de vallende sterren de gevallen engelen zijn, die met satan mee naar beneden vallen. Dit leidt ons dan tot de conclusie dat satan een derde van alle engelen meenam in zijn opstand tegen God.

Een lastige vraag is de vraag wanneer satan precies uit de hemel wordt gegooid. We lezen verschillende teksten in de Bijbel over de val van satan, maar deze lijken steeds naar een ander tijdstip te verwijzen. We zetten ze hier op een rijtje:

Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel ... ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil! (Jesaja 14:12-15)

U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen. Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd ... Daarom verbande Ik u van de berg van God ... Ik wierp u ter aarde ... (Ezechiël 28:12-19)

De zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Heer, zelfs de demonen zijn in uw Naam aan ons onderworpen. Hij zei tegen hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. (Lukas 10:17-18)

Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. (Johannes 12:31)

En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. ... Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. (Openbaring 12:9-12)

In de teksten uit Jesaja en Ezechiël lijkt te worden gesuggereerd dat satan al naar beneden is gevallen. Het is echter nog maar de vraag of deze teksten echt over de val van satan gaan of alleen over de val van de engelenvorsten van Tyrus en Babel. Deze teksten vormen een wankel basis om conclusies te trekken over het tijdstip van satans val. Uit andere Bijbelteksten kunnen we opmaken dat satan nog niet naar beneden gevallen was, voordat Jezus kwam. Zo lezen we in Job 1 en Zacharia 3:1 dat satan gewoon in de hemel rond kon wandelen en kon optreden als officiële aanklager binnen Gods hemelse rechtbank. Als u meer wilt weten over de hemelse rechtbanken, dan kunt u daar een apart onderwijsdocument over vinden in deze serie.

In Lukas 10 lijkt het erop dat Jezus tijdens zijn bediening op aarde de satan uit de hemel zag vallen. Toch kan dit ook een profetisch vergezicht van de toekomst zijn geweest, dat Jezus hier kreeg. Hij zou dan op dat moment hebben gezien hoe satan in de toekomst uit de hemel zou vallen. In elk geval was de macht van satan al aan het verminderen, want de leerlingen van Jezus hadden macht over de demonen gekregen van Jezus.

In Johannes 12 lijkt Jezus te suggereren dat satan buitengeworpen zal worden, op het moment dat Jezus aan het kruis gaat sterven of zelfs op het moment van spreken. Toch is het woordje 'nu' wat Jezus gebruikt nog niet zo gemakkelijk in te vullen. Het woordje *nun* in het Grieks, kan ook betekenen 'in dit tijdperk' of 'binnenkort' of 'in deze tijd'. Maar op welk tijdperk doelt Jezus dan? En wat is voor Hem binnenkort? Waarschijnlijk sprak Hij over de Eindtijd, die eigenlijk al begonnen is, sinds Jezus' eerste komst, maar zijn climax zal bereiken bij Jezus' wederkomst. Dit laat de mogelijkheid open dat satan nu nog niet uit de hemel is gevallen.

Volgens Openbaring 12 zal de satan pas in de Eindtijd uit de hemel worden gegooid. Op het moment dat hij neergeworpen wordt, zal hij direct de Grote Verdrukking ontketenen. Ook blijkt uit Openbaring 12 dat de satan na Jezus' eerste komst nog steeds als officiële aanklager in de hemel kon functioneren. Er staat immers geschreven in vers 10 dat satan de broeders in het geloof dag en nacht aanklaagde voor Gods Troon. Hiermee geeft Openbaring 12 het meest duidelijk het tijdstip aan van de val van satan. Zijn val zal namelijk plaatsvinden aan het einde der tijden en zal direct de Grote Verdrukking van 3,5 jaar tot gevolg hebben, volgens vers 14.

Wij hebben sinds Jezus' komst wel de macht gekregen over de demonen etc. Maar het is goed om in herinnering te roepen wat we zagen in het eerste document van deze serie. De demonen zijn zeer waarschijnlijk een andere categorie wezens dan de gevallen engelen. De demonen zijn machten laag bij de grond, die wij in Jezus' autoriteit mogen vertrappen. Engelen functioneren op hoger niveau, namelijk in de hemel. Wij hebben geen autoriteit over hen, tenzij het ons uit de hemel wordt gegeven.

Sinds de opstand van satan en zijn engelen is er geestelijke strijd in de hemel en op aarde gekomen. Satan heeft nog rechten in de hemel en een officiële positie in de hemelse rechtbanken. Hij klaagt mensen aan bij God. Ook bestuurt hij zijn eigen duistere koninkrijk, vanuit de hemelse positie, die hij nog heeft. Dit brengt allerlei geestelijke aanvallen en beschuldigingen teweeg. De effecten daarvan kunnen wij ervaren als geestelijke strijd in ons eigen persoonlijke leven.

Maar op een dag zal de aartsengel Michaël opstaan in de hemel om tegen satan en zijn engelen te strijden en hen uit de hemel te gooien, volgens Openbaring 12.¹ Dit zal aan het einde der tijden gebeuren. Over dit moment heeft ook de profeet Daniël geprofeteerd in Daniël 12:1-3:

In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen.

Op dat moment zal satan al zijn autoriteit in de hemel verliezen. Maar hij zal wel naar de aarde toekomen om zijn woede los te laten daarop. Dit zal de heftigste vervolging ontketenen van alle tijden. Maar God zal zijn volk beschermen en bewaren in die tijd, volgens Daniël 12 en Openbaring 12. Zij zullen door God in de woestijn gevoerd worden en daar gevoed en beschermd worden.

De zondeval

Sinds de val van de engelen is er geestelijke strijd gekomen in de hemel en op aarde. Maar sinds de zondeval van de mens, is deze strijd veel hachelijker geworden voor de mens. We bevinden ons nu voortdurend in bezet en overwonnen terrein. En zonder het verlossende bloed van Jezus zijn wij al overwonnen door satan. Hij wordt dan ook op verschillende plaatsen in de Bijbel 'de overste/vorst van deze wereld' genoemd.² Satan regeert nu vrij op aarde, behalve daar waar hij in contact komt met het Koninkrijk der hemelen, wat Jezus naar deze wereld kwam brengen.

Hoe verliep de zondeval van de mens? God had de mens in het paradijs één verbod meegegeven. Zij mochten niet eten van de Boom van kennis van goed en kwaad. Satan zag hier zijn kans schoon en misleidde Adam en Eva door leugens over God te vertellen. Adam en Eva aten daarop van de Boom van kennis van goed en kwaad. Hierdoor kwam er veel vloek, narigheid en pijn de wereld binnen. Adam en Eva verloren hun hemelse positie en mochten niet meer in het paradijs komen. Vanaf dat moment kon satan zijn boze plannen vrij uitvoeren op de aarde. We zien dan ook dat het steeds van kwaad tot erger gaat met de mensen. Als God niet ingrijpt, gaat het bergafwaarts met deze wereld. Het is dan een verloren strijd.

¹ Volgens Judas 1:9 durft Michaël voor die tijd geen oordeel van lastering tegen satan uit te spreken, maar houdt hij het bij de woorden: 'Moge de Heer u bestraffen!'

² Mattheüs 4:8-9, Johannes 12:31, 14:30, 16:11, 2 Korinthe 4:4, Efeze 2:2, 6:12.

Een ander belangrijk punt is, dat satan sinds de zondeval ook grip heeft op ons hart. De geestelijke strijd en aanvallen komen nu niet langer alleen van buitenaf, maar ook van binnenuit. Omdat de mens gevallen is, kan satan bolwerken in ons denken en in ons hart opbouwen. Ook kunnen demonen en boze machten in ons komen huizen of ons gebonden nemen. Dit maakt de geestelijke strijd veel intenser en moeilijker te voeren.

Verder heeft satan sinds de zondeval rechten verkregen op de wereld en de mensheid. Als wij zonden begaan, dan geven wij daarmee nog steeds rechten weg aan satan. Op basis van onze zonden kan satan ons aanklagen bij God in de hemel en oordelen en vloeken over ons leven verkrijgen. Zonder het bloed van Jezus staat satan volledig in zijn recht en kan hij ons laten veroordelen in de hemelse rechtbanken. Hij kan zijn gang dan gaan in ons leven, omdat wij geen recht meer hebben op ons eigen leven.

Gelukkig verzoent het bloed van Jezus al ons schuld. Als wij ons vertrouwen op het offer van Jezus stellen, dan heeft satan geen recht meer op ons leven. Ook ontvangen wij dan de kracht van de Heilige Geest om bolwerken van de boze te slechten en de boze machten uit ons leven te verwijderen. Het blijft echter wel een strijd, die stap voor stap gevoerd moet worden. Bij iedere specifieke aanklacht van satan in de hemel, mogen wij op het bloed van Jezus pleiten en vrijspraak verkrijgen. Omdat we nog zonden begaan, zal dit een voortdurend proces blijven van het toepassen van Jezus' verlossingswerk op ons leven. Het zal een voortdurende hemelse juridische strijd blijven, totdat de aanklager satan uit de hemel geworpen zal worden. We komen hier in een later document op terug.

Oorzaken van geestelijke strijd in onze cultuur

We hebben gezien hoe de val van de satan en de val van de mensheid geestelijke strijd in de wereld binnenbrachten. Dit gebeurt ook op landsniveau of regioniveau. Hele landen kunnen zich bekeren of juist afwenden van de Heer. Daar lezen we in de Bijbel ook voorbeelden van.³ Wanneer een land zich afkeert van de Heer, dan komen er andere machten binnen. Een land raakt dan meer en meer bezeten en gebonden door de machten van het kwaad. Dit ga je terug zien in de cultuur en de mate van geestelijke strijd in dat land.

Jonathan Cahn laat helder en duidelijk zien dat de Westerse wereld de laatste eeuw een dergelijk proces doormaakt. In enkele decennia tijd is de Westerse wereld bij God vandaan gegleden. Christelijke normen en waarden vervagen en andere machten komen in steeds grotere getalen binnen. In zijn boek en video's onder de titel *The return of the Gods* laat Jonathan Cahn zien hoe dit proces verloopt.⁴ Er zit een vaste volgorde in de gebeurtenissen en veranderingen, die laten zien dat de heidense goden van voor het christelijke tijdperk één voor één terugkeren en hun invloed weer laten gelden. De drie belangrijkste machten zijn daarbij volgens hem: Baäl, Astarte en Moloch. Zij staan bekend onder vele namen en zijn de drie hoofdmachten achter het hele afgodenrijk.

Gewoonlijk komt Baäl als eerste een cultuur binnen. We zien dat in de Bijbel ook gebeuren. Baäl leidde de Israëlieten bij de dienst aan God vandaan.⁵ Zijn naam kan worden vertaald met 'de Bezitter', 'de Heer' of 'de Meester'. En deze macht zorgt ervoor dat God uit alle gebieden van het leven weggedrongen wordt, zodat er ruimte komt voor andere goden. Waar Westerse landen vroeger uitgesproken christelijk waren, daar mag God nu steeds minder een rol spelen in de publieke sfeer, scholen, media, etc. In de afgelopen decennia heeft de secularisatie om zich heen gegrepen. God

³ Richteren, 2 Kronieken 7:14, Jona 4, etc.

⁴ Cahn, J. (2022). *The Return of the Gods*. Frontline.
<https://www.youtube.com/watch?v=AlR6dAkbpM&t=621s> (15-02-2023).

⁵ Richteren 2:11-13, 1 Koningen 16:31-32, 1 Koningen 18.

verdwijnt uit onze samenleving en cultuur en dat laat zijn sporen van vernieling na. Normen en waarden gaan vervagen en de geestelijke strijd neemt toe.

Vervolgens komt Astarte erachteraan. Zij werd als de vrouw van Baäl gezien. Zij staat ook bekend onder namen als Ishtar, Asherah, Afrodite, etc. Zij is de grote Verleidster of Hoer, die de seksuele normen en waarden laat vervagen. Zij brengt overspel, lust, porno en vrije seksualiteit met zich mee. Ook brengt zij hekserij en magie met zich mee. Verder staat zij bekend als degene, die de genderverschillen opheft: mannen worden vrouwen en andersom. Al deze dingen zagen we gebeuren in de laatste decennia en zien we nu nog volop werkzaam om ons heen. Nadat God werd weggedreven uit de publieke sfeer, kwam de seksuele revolutie op gang, op de voet gevolgd door het uitwissen van alle genderverschillen. Dat laatste, daar zitten we nu midden in. Er mogen niet eens meer mannen en vrouwen toiletten zijn... Ook zijn er in onze cultuur weer allerlei vormen van hekserij opgekomen en is magie alomtegenwoordig in films en zelfs in kinderboeken.

Baäl en Astarte nemen gewoonlijk nog een derde macht met zich mee en dat is de macht van Moloch. Deze macht vraagt kinderooffers. De kinderen worden opgeofferd om een succesvol en vruchtbaar leven te kunnen ontvangen. We zien dit terug in de enorme schaal waarop abortussen gepleegd worden wereldwijd. Verder verdwijnen de belangen van onze kinderen naar de achtergrond, ten behoeve van onze eigen carrière en eigen verlangens. Het is ook een opvallend gegeven dat de meeste politieke leiders van Europese landen kinderloos zijn.⁶ De kinderen worden in onze maatschappij in toenemende mate opgeofferd voor succes, macht en invloed.

In de Bijbel kunnen we ontdekken hoe groot de geestelijke invloed van deze drie machten was.⁷ Ook uit de Mesopotamische, Griekse en Romeinse geschriften kunnen we dit opmaken. Maar nu zien we dit alles voor onze ogen opnieuw gebeuren. Demonische machten nemen de Westerse wereld over. Dit zorgt ervoor dat er veel geestelijke strijd bij komt, omdat we meer en meer in geestelijk bezet gebied leven. Zeker op punten als gender en seksualiteit wordt nu een heftige geestelijke strijd uitgevochten. De geesten achter deze discussie zijn zeer hard en veroordelend. Als je niet meegaat met het 'tolerante' denken van tegenwoordig, dan wordt je niet getolereerd. Dan ben je homofoob, veroordelend, hatelijk en wat niet al meer...

Oorzaken van geestelijke strijd in ons persoonlijke leven

Wat op grote schaal gebeurt, gebeurt ook op kleinere schaal. Persoonlijk kunnen we ook onder de invloed van boze machten komen. Dit kan allerlei oorzaken hebben. De meest duidelijke of uitgesproken oorzaak is occultisme. Velen komen vandaag de dag in aanraking met occulte praktijken. Dit kan zijn in de vorm van glaasje draaien, tarotkaarten leggen, in een glazen bol kijken, bij een waarzegger langs gaan, je hand of iris laten lezen, rituelen rond zon- en maanstanden, etc. Ook bepaalde voorwerpen kunnen demonische invloeden met zich meebrengen. Denk hierbij aan Boeddhabeelden, dromenvangers, een windgong of symbolen zoals pentagrammen, hexagrammen, draken, het Ankh symbool, het Peace symbool, etc.

Sommige symbolen lijken heel onschuldig of zelfs goed, terwijl de oorsprong toch demonisch is. Zo is de Jodenster een hexagram, wat uit de occulte wereld vandaan komt. Van oudsher is de zevenarmige kandelaar het symbool geweest van de Joodse gemeenschap. Dit was wel een *kosher* symbool. En het Peace symbool is afgeleid van het kruis van Jezus, maar dan met gebroken armen. Dit is ook een occult

⁶ Op moment van schrijven (2023) zijn de hoogste politieke leiders van Nederland, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Zweden, Luxemburg, Schotland en de Europese Commissie kinderloos...

⁷ Leviticus 20:2-5, Richteren 2:11-13, 1 Samuël 7:3-4, 1 Koningen 11:5-7, 1 Koningen 16:31-32, 1 Koningen 18.

symbool. Wees dus voorzichtig met symbolen en voorwerpen. Ga er eens in gebed doorheen met de Heer. Praktisch ieder voorwerp zou demonisch belast kunnen zijn. Je hebt hier openbaring voor nodig.

Andere oorzaken van geestelijke strijd kunnen de keuzes van je voorgeslacht zijn. Als jij bijvoorbeeld vrijmetselaars in je voorgeslacht hebt zitten, dan kunnen er nog allerlei vloeken en demonische verbonden van kracht zijn over jouw leven. Ook komen er vloeken en gebondenheden de familielijn binnen door zonden, die jouw voorgeslacht heeft gemaakt. Als jouw voorvader bijvoorbeeld incest heeft gepleegd of ooit iemand van het leven heeft beroofd, dan kan er nog een vloek op jouw leven en familielijn liggen. Dit kan ook gebeuren wanneer jouw voorgeslacht veel aan kwaadsprekerij heeft gedaan of uit een geest van rebellie heeft gehandeld. Zo kunnen allerlei zonden in meer of mindere mate een vloek brengen over volgende generaties. Het is goed om je familiegeneraties eens 'schoon' te bidden. We komen hier in een later document op terug.

Uiteraard kunnen ook zonden in je eigen leven een oorzaak van geestelijke strijd vormen. Verkeerde keuzes uit het verleden kunnen jou geestelijk nog najagen, zolang je deze niet hebt beleden en er vergeving voor hebt gevraagd. Ook het aanhouden van zonden, die je eigenlijk uit je leven weg had moeten doen, kunnen jou behoorlijke geestelijke strijd opleveren. Doe deze weg uit je leven, want je maakt het jezelf er heel moeilijk mee. Verder kunnen bitterheid en onvergevingsgezindheid jouw leven onder een vloek brengen. Dit kan ook een oorzaak van geestelijke strijd zijn.

Tenslotte is het goed om hier nog te wijzen op de uitwerking van negatieve woorden. Het uitspreken van negatieve woorden werkt als een vloek. Zij oogsten hun effect in de geestelijke wereld. Als jij altijd maar negatieve dingen blijft uitspreken over jezelf, dan zul je daar de vruchten van plukken. Daarom is het goed om je tong in toom te houden en te bidden, dat God een wacht voor jouw lippen zet. Probeer positieve en opbouwende woorden van geloof te spreken. Spreek de beloftes van God over jouw leven uit, dan werken jouw woorden als een zegen en niet langer meer als vloek.

Ook de negatieve woorden, die anderen over jou uitspreken, hebben effect. Soms worden deze daadwerkelijk intentioneel als vloek uitgesproken. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij hekserij. Maar heel vaak gebeurt het ook onbewust. Als anderen negatief over jou spreken, dan heeft dat effect in de geestelijke wereld. Daarom is het goed om te bidden dat God alle vloeken en negatieve woorden over jouw leven wil verbreken en jou daarvoor wil beschermen. En als jij hoort dat er negatieve woorden over jou of je gezinsleden worden uitgesproken, verbreek die dan onmiddellijk in Jezus' Naam en stelt er een zegen tegenover.

Zo kunnen er allerlei oorzaken zijn, die geestelijke strijd opleveren. Er zijn er vast nog meer te noemen. In de komende documenten willen we gaan kijken welke wapens we hiertegen kunnen gebruiken. Hoe kunnen we ons wapenen in de geestelijke strijd? En hoe kunnen we oorzaken van geestelijke strijd uit ons leven wegnemen? Dit alles kan uiteraard alleen op basis van het bloed van Jezus en onder leiding van de Heilige Geest.