

Balak – Numeri 22:2 – 25:9

Aliyah 2 – Numeri 22:13 – 22:20

In Numeri 22 lezen we hoe Balak, de koning van Moab, aan de profeet **Bileam** vraagt om de Israëlieten te **vervloeken**. Hij was bang geworden voor de Israëlieten, vanwege alle verhalen, die hij gehoord had. En nu wilde hij de strijd op geestelijk niveau oppakken. Hij wilde het volk laten vervloeken, zodat hij mogelijk de strijd van de Israëlieten zou kunnen winnen. Bileam blijkt echter niet in staat om het volk van de Israëlieten te vervloeken, want God beschermt het volk tegen vervloekingen. Hij kan het slechts zegenen.

Het bijzondere is dat Bileam, hoewel hij een **heidense profeet** is, **contact** heeft met **Jehovah**, de God van Israël. Hij raadpleegt Jehovah en Jehovah spreekt tot hem. Nu is de vraag of hij in zijn bezwingen en profetieën altijd al Jehovah diende of dat Jehovah pas in deze geschiedenis naar hem toekomt. Mogelijk raadpleegde hij allerlei goden en komt hij nu pas de God van Israël tegen, omdat het nu het volk van de Israëlieten betreft. Hoe het ook precies zij, Bileam had als heidense profeet contact met de ware God.

Het is bijzonder dat God zelfs heidense profeten, magiërs en bezweerders in hun eigen taal aanspreekt. Hij zegent de Israëlieten zelfs door de mond van deze slechte Bileam, terwijl hij met bezwingen en offers het volk probeerde te vervloeken. We zien een soortgelijke zaak naar voren komen rond de **geboorte van Yeshua**. **Heidense magiërs** komen vanuit het verre oosten om Hem te aanbidden. God had tot hen gesproken door het verschijnen van een ster. Kennelijk sprak God hen aan in hun eigen heidense, astrologische taal.

Dit wil niet zeggen dat astrologie, bezwingen, vervloekingen en dat soort dingen oké zijn. Verre van dat. De Bijbel maakt (bijvoorbeeld in Deuteronomium 18:9-14) heel duidelijk dat we alleen Jehovah moeten raadplegen en ons **verre van dat soort dingen moeten houden**. Maar het laat ons wel zien dat God ver boven deze zaken staat. Hij hoeft niet bang te zijn voor deze dingen en kan ze zelfs ombuigen tot glorie van zijn Naam. **God heerst** over alle demonen, goden en machten en Hij doet wat Hij wil, zelfs met de heidense profeten. Zij kunnen niets kwaads aanrichten tegen zijn wil in.

Uit de hele geschiedenis van Numeri 22 blijkt dat **Bileams intenties niet oké** zijn. Het liefst wil hij het volk van de Israëlieten gewoon vervloeken, zoals Balak heeft gevraagd. Echter, hij wordt keer op keer bijgestuurd en belemmerd in zijn voornemen door Jehovah. Wanneer hij contact met de geestelijke wereld zoekt, dan is daar steeds de God van Israël, die ervoor zorgt dat Bileam het volk niet kan vervloeken. God is sterker dan Bileam en de andere machten, die hij dient.

Wat Bileam in elk geval goed begrepen had, is dat hij niets tegen de wil van God in kon doen. Hij ging God in elk geval raadplegen of hij wel mee mocht gaan met de knechten van Balak. **Bileam kende zijn positie** en wist dat Jehovah veel sterker was dan hijzelf. Hierin toonde hij meer wijsheid dan het volk van de Israëlieten zelf...

Toch legt Bileam zich niet neer bij de mededeling van God, dat hij niet met de knechten van Balak mee mag gaan. Als de knechten opnieuw bij hem komen, **probeert hij het opnieuw**. Hij zegt niet dat zijn antwoord 'nee' is, maar hij gaat God opnieuw raadplegen in de nacht. En nu zegt God dat Bileam mee mag gaan met de knechten, maar dat hij alleen het woord mag spreken, wat Hij hem in de mond zal leggen.

Vervolgens lezen we in de volgende *aliyah* dat God zich weer tegen Bileam keert, omdat hij daadwerkelijk op weg ging. Het **lijkt** hier wel alsof **God zelf niet goed weet** wat Hij wil. De eerste keer laat Hij Bileam niet meegaan, de tweede keer wel en daarna is Hij toch weer boos dat Bileam op pad is gegaan. Hier moet dus meer aan de hand zijn, dan op het eerste oog zichtbaar is. Hoe zit dit nu precies?

Ten eerste kan het zo zijn dat God al die tijd niet heeft gewild dat Bileam op pad zou gaan. Echter, **omdat Bileam blijft aandringen**, zegt God zoveel als: 'Als je dan persé wilt, ga dan maar, dan zul je zelf de consequenties daarvan ervaren...' Hieruit kunnen we de les leren dat we Gods spreken serieus moeten nemen en dat we ons bij zijn uitspraken neer moeten leggen en die gehoorzaam moeten zijn. Wanneer we blijven doorzeuren om onze zin te krijgen, dan kan het zijn dat we inderdaad onze zin krijgen, maar dat we zelf vervolgens met de nare gevolgen ervan zitten. Het is goed om Gods aanwijzingen op te volgen, wanneer Hij duidelijk genoeg ergens over heeft gesproken. In plaats van daar dan vragen bij te blijven stellen, moeten we **gewoon gehoorzamen**.

Ten tweede kan het zo zijn dat **Bileams intenties** om op weg te gaan, **hebben gefluctueerd**. De eerste keer dat Bileam God benaderde, kwam hij met de vraag bij God of hij de Israëlieten mocht vervloeken namens Balak. Hier gaf God natuurlijk geen toestemming voor. De tweede keer gaf God aan dat Bileam wel kon gaan, als Hij alleen Zijn woorden zou spreken. Kennelijk kwam Bileam met God overeen dat hij Gods woorden zou uitspreken over het volk. Maar het kan goed geweest zijn dat Bileams intenties toch verkeerd waren, toen hij daadwerkelijk op pad ging. God kent de harten van de mensen. Mogelijk zag hij dat Bileam van plan was om het volk gewoon te vervloeken, zoals Balak van hem vroeg. Daarom trad God hem onderweg als vijand tegemoet. Zo kunnen Bileams intenties Gods houding hebben beïnvloed.

In elk geval lijkt God ambivalent over de onderneming van Bileam. Uiteindelijk zegende Bileam het volk van de Israëlieten. **Hij moest wel**. Dit is echter nooit helemaal van harte gegaan, wat ook blijkt uit hoe de geschiedenis zich verder ontwikkeld heeft. Uiteindelijk is **Bileam** namelijk een groot struikelblok voor Israël geworden. Toen hij zag dat hij het volk niet kon vervloeken, heeft hij Balak aangeraden om de **Moabitische vrouwen** op de Israëlieten af te sturen.¹ Die hebben de Israëlieten **verleid** en tot **afgoderij** gebracht. Vervolgens brak **Gods toorn** los over het volk en stierven er vele Israëlieten. Bileam heeft nooit waarlijk goede bedoelingen gehad voor het volk van Israël.

¹ Numeri 25, Numeri 31:16, 2 Petrus 2:15, Openbaring 2:14.

Zo zien we dat als je God hoort spreken en zijn woorden uitvoert, dat dit nog niet persé wil zeggen dat het **goed zit met je hart**. Het gaat uiteindelijk om jouw hartsintentie. Wil je God echt volgen? Heb je Hem lief? Zo niet, dan kun je tegen je zin in God wel gehoorzamen, maar dan zul je uiteindelijk verkeerd uitkomen. Het leert ons ook dat niet alle profeten, die namens God profeteren, kinderen van God zijn. Jezus heeft hier het volgende over onderwezen in de Bergrede:

*Niet ieder die tegen Mij zegt: 'Heer, Heer' zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie **de wil doet van Mijn Vader**, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: 'Heer, Heer, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd en in Uw Naam demonen uitgedreven en in Uw Naam veel krachten gedaan?' Dan zal Ik hun openlijk zeggen: 'Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de **wetteloosheid werkt**' (Mattheüs 7:21-23)*

Profeteren, demonen uitdrijvingen en wonderen zijn niet de graadmeter om de kinderen van God aan af te lezen. Er zijn ook **valse profeten** uitgegaan in deze wereld. De graadmeter is of je de gerechtigheid doet en de wil van de hemelse Vader zoekt. Ben je met je eigen koninkrijkje bezig? Of zoek je daadwerkelijk de wil van de hemelse Vader om die uit te voeren? Het gaat ten diepste om **onze relatie met de Heer**. En... aan de **vruchten** herkent men de boom. Bileams vruchten waren uiteindelijk overspel, afgoderij en heel veel doden. Dat zijn wrange vruchten. Hoe zijn onze vruchten? Brengen wij liefde, blijdschap, vrede, geduld, goedheid, enz. voort? Of brengen wij juist haat, nijd, jaloezie, hebzucht, overspel, enz. voort? Laten we onszelf beproeven of we de Geest van God hebben. De vruchten van de boom liegen niet...

Wat hebben we nu geleerd?

1. We moeten ons verre houden van occulte zaken en valse profetie
2. God staat echter ver boven deze zaken en kan ze ten goede ombuigen
3. Leg je neer bij Gods aanwijzingen en blijf niet doorzeuren; wees gehoorzaam
4. Doe alles met de juiste hartsintentie
5. Uitingen van de Geest zijn niet onze graadmeter, maar de vruchten van de Geest
6. Het gaat uiteindelijk om liefde, relatie en gehoorzaamheid t.a.v. God