

6. De kracht van het spreken

Introductie

In dit document staan we stil bij verschillende manieren waarop we ons spreken kunnen gebruiken in de geestelijke strijd. Onze spraak is een machtig wapen in de geestelijke strijd, mits goed gebruikt. We kunnen hierbij denken aan het spreken in tongen, aan profeteren, aan proclameren, maar ook aan positief spreken in het algemeen. Dit kunnen krachtige wapens zijn om de geestelijke strijd mee te voeren.

In Spreuken 18:21 staat hier het volgende over geschreven: *Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten*. En ook in de brief van Jakobus wordt uitgebreid stilgestaan bij de macht van de tong. Ons spreken is als een roer, dat een schip stuurt. Onze tong is een klein lichaamsonderdeel en toch stuurt het ons hele leven. In dit document willen we verkennen hoe we de tong kunnen gebruiken om de overwinning te behalen in de geestelijke strijd.

Spreken in tongen als geestelijk wapen

De eerste en misschien wel meest belangrijke manier van het gebruiken van onze tong, is het spreken in tongen. Dit is het spreken onder de directe leiding van de Heilige Geest en dit spreken gaat buiten ons verstand om, volgens 1 Korinthe 14. We begrijpen vaak niet wat we zelf zeggen, maar we spreken de perfecte woorden van God uit, geleid door zijn Heilige Geest. We willen hier niet uitgebreid ingaan op de gave van het spreken in tongen. Daar is een apart document over verschenen, wat je kunt terugvinden bij het onderwijs over de Gaven van de Geest. Hier willen we specifiek inzoomen op het gebruik van het spreken in tongen bij de geestelijke oorlogsvoering.

Omdat we met het spreken in tongen Gods perfecte woorden uitspreken en uitbidden, gaat daar enorme geestelijke kracht vanuit. God weet precies welke woorden er gesproken moeten worden om de geestelijke tegenstand te boven te komen. Daarom is dit een onmisbare gave in de hitte van de geestelijke strijd. Wij weten vaak niet hoe we de geestelijke strijd precies moeten uitvechten, maar God weet precies waar de strijd vandaan komt en welke rechten de boze nog over ons leven heeft. Door het spreken in tongen kunnen de plannen van de boze verijdeld worden, zelfs zonder dat wij precies weten wat er allemaal speelt.

Spreken in tongen helpt ook om de innerlijke mens, onze geest, op te bouwen. Het zorgt ervoor dat we beter afgestemd raken op God en niet door onze eigen verlangens en behoeftes geregeerd worden. Hierdoor zullen we veel minder kwetsbaar zijn voor de aanvallen van de boze. De boze valt ons namelijk aan op onze lichamelijke behoeftes en zielsverlangens. Maar als onze geest wordt opgebouwd, dan raken we allereerst op God Zelf gericht. We zijn dan minder kwetsbaar voor aanvallen van de boze.

In Efeze 6, het beroemde hoofdstuk over de geestelijke strijd en wapenrusting, komt ook het belang van bidden in tongen naar voren. In vers 18 staat dat wij ten allen tijde moeten 'bidden in de geest'. Dit is een andere benaming voor het bidden in tongen. Paulus legt in 1 Korinthe 14 namelijk uit dat we kunnen bidden met ons verstand en dat we kunnen bidden met onze geest. Dit laatste is het bidden in tongen. In Efeze 6 worden we dus opgeroepen om in de geestelijke strijd voortdurend te bidden in de geest, namelijk te bidden in tongen. Dan bidden we de perfecte wil van God over ons leven uit. Onze geest moet in lijn komen met wat Gods Geest Zelf spreekt, getuige Romeinen 8:16.

Profeteren als geestelijk wapen

Een andere manier om onze tong te gebruiken in de geestelijke strijd, is door te profeteren. Hierbij spreken we ook dingen uit onder leiding van Gods Geest, maar nu wel met ons verstand. We spreken begrijpelijke dingen uit en onze ziel is hierbij betrokken. Voor het verschil tussen profeteren en spreken in tongen verwijs ik u naar 1 Korinthe 14.

Als we profeteren laat God ons dingen horen of zien, die rechtstreeks uit zijn mond en hart naar ons toekomen. God laat ons zijn perspectief op de zaak zien en legt ons zijn eigen woorden in de mond. Als we dit vervolgens onder leiding van Gods Geest ook uitspreken, dan is er sprake van profeteren. We spreken Gods woorden uit, omdat God ons deze heeft geopenbaard. We hebben ze niet zelf bedacht of afgeleid uit de Bijbel o.i.d., maar God spreekt op dat moment rechtstreeks door ons heen. Uiteraard moet hierbij worden opgemerkt dat al ons profeteren ten dele is, volgens 1 Korinthe 13:9. Omdat ons verstand en onze ziel bij het profeteren betrokken zijn, is ons profeteren gebroken. Gods woorden zullen in onze mond met onze eigen menselijke woorden en intenties vermengd zijn. Daarom moeten profetische woorden ook altijd getoetst worden.

Bij het profeteren als onderdeel van de geestelijke strijd, gaat het niet in de eerste plaats om woorden die naar een andere persoon worden uitgesproken. Het gaat hierbij namelijk om woorden die in de geestelijke wereld worden uitgesproken en waarmee geestelijke machten of realiteiten worden aangesproken. God kan ons profetische woorden in de mond leggen, waarmee wij geestelijke machten en krachten kunnen verbreken, die in ons en om ons heen werkzaam zijn.

Het Oude Testament staat vol met getuigenissen van hoe profetische woorden en handelingen iets uit kunnen werken in de geestelijke wereld. Profetische woorden en handelingen kunnen de overwinning in de strijd geven, wanneer zij bij God vandaan komen. Zo lezen we bijvoorbeeld in 2 Koningen 13:14-19 dat de profeet Elisa een profetische opdracht aan de koning van Israël geeft. Eerst gebiedt hij hem om een pijl uit het raam te schieten. Deze pijl betekent de verlossing van en overwinning over de Syriërs. Vervolgens gebiedt Elisa de koning om op de grond te slaan met de pijlen. Dit doet de koning driemaal en dan stopt hij. Op dat moment wordt Elisa heel boos en profeteert dat de koning de Syriërs slechts driemaal zal verslaan. Als hij door had geslagen met de pijlen, had hij de Syriërs voor altijd kunnen verslaan. Hierin zien we de kracht van profetische woorden en handelingen om de overwinning te behalen in de strijd. Deze principes gaan ook op voor de geestelijke strijd, die wij hebben te voeren.

Het profeteren bij de geestelijke strijd kan allerlei gestalten aannemen. Soms zullen we letterlijk profeteren dat de geestelijke machten verslagen zijn door het bloed van Jezus en dat hun macht hun ontnomen wordt. Andere keren zullen we geestelijke waarheden profeteren, die als effect oogsten dat de machten verliezen. Soms zullen Gods profetische woorden een zonde in jouw eigen leven aan het licht brengen en helpen dat te belijden en daarmee af te rekenen. Soms zal God ons profetische woorden geven, die voor ons gevoel helemaal niets met onze eigen geestelijke strijd te maken hebben, maar die toch een geestelijke doorbraak geven in de hemelsferen. Vanaf dat moment kan de geestelijke strijd ineens gaan liggen.

Er kunnen onderwerpen zijn waar geestelijke strijd of vloeken op rusten. Als wij deze onderwerpen aanroeren, kunnen we met veel geestelijke weerstand en aanvallen te maken krijgen. Maar op het moment dat God ons het profetische woord van overwinning daarover geeft en we spreken dat uit, dan zal de strijd gaan liggen. Dan is de overwinning zeker. God alleen kan ons deze woorden geven en aan ons openbaren wat we profetisch mogen en moeten spreken.

Proclamatie als geestelijk wapen

Proclamatie is nog een andere manier om onze tong te gebruiken in de geestelijke strijd. Hierbij wordt het menselijke initiatief nog ietsje groter. In veel situaties kunnen we met ons eigen verstand wel ongeveer beredeneren welke Bijbelse beloftes geldig zijn. Stel dat je enorm wordt aangevallen op je financiën, terwijl je jouw tienden afdraagt en voor zover je weet God gehoorzaam bent en met Hem wandelt. Dan kun je in zo'n geval de Bijbelse beloftes van financiële voorspoed erbij pakken en proclameren. Je kunt uitspreken dat je God vertrouwt op deze woorden en dat ze hun kracht in jouw leven zullen hebben. Door deze beloftes hardop te proclameren, geef je ze stem en kracht in de geestelijke wereld. Als deze woorden met geloof gepaard gaan, zullen ze zeker wat uitwerken. Ze kunnen een langverwachte doorbraak geven in de strijd.

Dit wil niet zeggen dat we zomaar alles kunnen claimen en dat alle volgelingen van Jezus rijk zouden moeten zijn. De Bijbel laat ons duidelijk zien dat armoede ook een onderdeel van het volgen van Jezus kan zijn.¹ Wel mogen we weten dat God altijd voorziet in dat wat we nodig hebben om ons levenspad goed te kunnen vervolgen. Daarom is het goed om de Bijbelse beloftes altijd in perspectief te blijven zien en Gods soevereiniteit ook de accepteren. Maar we mogen de beloftes van God wel stem en woorden geven in ons leven, want soms is dat de ontbrekende stap om de zegen door te laten breken. Proclamatie is een machtig wapen in de strijd, vanwege de grote beloftes die God ons gedaan heeft in zijn woord. God zal ons alles geven wat we nodig hebben en ons zeker in geestelijke zin rijk maken!

Bij dit punt wordt duidelijk waarom het zo belangrijk is om Bijbelkennis te hebben. Als wij de beloftes van God kennen, dan zullen we voor iedere situatie in ons leven beloftes van God hebben om te proclameren. En Gods Woord zal altijd kracht hebben en niet leeg terugkeren, als we dit Woord in geloof gebruiken in de geestelijke strijd. Zorg dat je weet wat God jou allemaal heeft beloofd in zijn Woord. Dan weet je ook welke dingen je kunt proclameren en vrijzetten over jou leven. Dit alles uiteraard door de genade en het bloed van Jezus en onder leiding van Gods Geest.

Proclamatie is iets anders dan voorlezen of hardop uitspreken alleen. Het is een bewust en gelovig uitroepen van Gods beloftes en woorden. Hiermee herinneren we God aan zijn Woord om het waar te maken.² Als we ons bewust zijn van de kracht van Gods woorden, dan kunnen we deze met kracht proclameren. Dit zal zijn uitwerking in de geestelijke strijd zeker niet missen. In Efeze 3:10 staat dat de roeping van de gemeente van Jezus onder meer het volgende is:

... opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden...

Ons spreken wordt dus gehoord door de machten in de geestelijke sferen. En wij hebben de opdracht dingen van God te verkondigen (te proclameren) aan de geestelijke machten. Ons spreken heeft kracht, zeker als we dit heel bewust en in geloof doen. Nog krachtiger is het wanneer gelovigen dit samen doen en samen Gods beloftes proclameren.

Jezus gaf ons hierin ook een voorbeeld. Op iedere aanval en misleiding van satan in de woestijn, antwoordde Jezus hem met een Schriftgedeelte. Hij proclameerde daarmee Gods waarheden en dit ontnam alle kracht aan satans aanvallen. We kunnen dit lezen in Matthéüs 4. Het is heel belangrijk om de Bijbel te gebruiken bij de geestelijke strijd, door middel van proclamatie. Spreek het in geloof hardop uit, zodat de machten het horen en zodat het effect oogst in de hemelsferen.

¹ Markus 6:8, Lukas 12:33-34, Handelingen 3:6, Romeinen 15:26, 1 Korinthe 1:26-28, 2 Korinthe 8:1-2, Filippenzen 4:11-13.

² Jesaja 62:6. Hier wordt het woord *mazkirim* gebruikt: secretarissen. Zij herinneren God aan zijn agenda.

Positief spreken als geestelijk wapen

Dan komen we nu bij ons alledaagse spreken uit. In de inleiding gaf ik al aan dat ons spreken kracht heeft. Ons spreken kan zegen en vloek teweeg brengen. Leven en dood zijn in de macht van de tong, volgens Spreuken 18:21 en ook Jakobus 3. Daarom is het heel belangrijk om te letten op wat wij uitspreken. Wij zullen namelijk de vrucht van ons spreken oogsten. Als wij altijd maar negatief spreken, zullen we daar vloeken uit oogsten en als we altijd in geloof en in lijn met Gods Woord spreken, zullen we daar zegeningen uit oogsten. Een belangrijk gebed hierbij is: *Heer, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen* (Psalm 141:2).

Ons spreken is heel belangrijk, ook in de geestelijke strijd. Satan zal ons proberen te verleiden om negatieve dingen uit te spreken. Als wij aangevallen worden op onze slaap en nachtrust bijvoorbeeld, is het gevaar heel groot om tegen elkaar te blijven zuchten over hoe moe je jezelf wel niet voelt en over hoe slecht de nachten zijn en over energietekort, etc. Maar als je dit voortdurend blijft uitspreken, dan houdt je geestelijk de situatie in stand. Je mag vermoeidheid wel erkennen, maar spreek daarbij vooral ook in geloof uit: '... maar God gaat mij de energie geven, die ik nodig heb!' en: 'God gaat ons weer rust geven' en: 'hoe het ook loopt, of we nu moe zijn of niet, God is goed en zijn Naam zij geloofd!'

Let op je spreken. Dit geldt zeker voor wat je over anderen zegt. Kwaadsprekerij wordt in de Bijbel heel hoog opgenomen.³ Hiermee kun je zware vloeken over je leven halen. Pas dus op met wat je over anderen zegt. Soms is het noodzakelijk om dingen over anderen te zeggen, ter verbetering van de situatie, maar laten we waken voor roddel of kwaadsprekerij. Dit werkt vloeken uit over de ander en over jezelf. Hieruit zul je wrange vruchten oogsten voor je hele omgeving. Laten we elkaar zegenen en niet vervloeken. En laten we in liefde en nederigheid blijven wandelen.

Het punt van positief spreken is een grote uitdaging en op dit vlak hebben we Gods hulp zeer hard nodig. We mogen hier met vallen en opstaan in oefenen en groeien. Maar laten we ons hiervoor wel met inzet inzetten, want de vruchten van een zegenrijke tong zijn heel goed. En het effect van ons spreken kan ons de overwinning in de geestelijke strijd geven of het door onze vingers laten glijpen. God wil ons hierin onderwijzen en leiden door zijn Heilige Geest. Laten we overwinning uitspreken in Jezus' Naam, zelfs als het leven pijn doet en alles tegen zit. Laten we in geloof blijven uitspreken dat God uiteindelijk alles ten goede zal laten meewerken voor zijn kinderen.⁴

³ Leviticus 19:16-18, Numeri 12, Jakobus 3. Zie ook de Joodse wetten rond *Lashon Hara* en *Shemirat HaLashon*.

⁴ Romeinen 8:28.