

## 9. Bevrijding van demonische gebondenheid

### Introductie

Een integraal onderdeel van Jezus' missie was de bevrijding van demonische gebondenheid. Overal waar Hij kwam dreef Hij demonen uit en bevrijdde Hij mensen van geestelijke gebondenheid. Ook zijn leerlingen gaf Hij de opdracht om demonen uit te drijven. Dit is een belangrijke uitingsvorm van geestelijke strijd. Waar Jezus komt, komt zijn Koninkrijk in botsing met het rijk van de duisternis. Daar worden onvermijdelijk ook demonen uitgedreven en boze machten weggestuurd. Laten we kijken wat de Bijbel ons hierover leert en wat we hiervan kunnen leren voor onze geestelijke oorlogsvoering.

### Demonenuitdrijvingen in de Bijbel

In de Evangeliën wordt verteld hoe de bediening van Jezus eruit zag, toen Hij op aarde rondwandelde. Keer op keer wordt er verteld dat Jezus de zieken genas en de demonen uitdreef. Deze twee dingen gingen duidelijk samen op. We lezen bijvoorbeeld in Mattheüs 4:24 het volgende:

*En het gerucht over Hem verspreidde zich over heel Syrië; en zij brachten bij Hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren, **en die door demonen bezeten waren**, en maanzieken en verlamden; en Hij genas hen.*

Ook in Mattheüs 8:16 lezen we:

*Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen **die door demonen bezeten waren**, bij Hem, en **Hij dreef de geesten uit** met een enkel woord, en Hij genas allen die er slecht aan toe waren.*

En zo kunnen we nog heel wat teksten op een rijtje zetten, waaruit blijkt dat Jezus zieken genas en demonen uitdreef.<sup>1</sup> Vaak ging dit ook samen op. Wanneer Jezus een demon uitdreef, verdween tegelijkertijd de ziekte. Hieruit leren we dat achter ziekte ook vaak demonische gebondenheid schuilgaat. Wanneer deze opgeheven wordt, verdwijnt ook de ziekte. Dit is belangrijk om te beseffen, want als we het in zo'n geval helemaal op ziekengenezing zouden gooien, dan doen we eigenlijk aan symptoombestrijding. De kans is groot dat als de demonische gebondenheid niet aangesproken wordt, dat na een bovennatuurlijke genezing dezelfde ziekte of een andere ziekte terugkomt. De persoon in kwestie is dan helemaal niets verder gekomen.

Zo kunnen ook achter andere problemen demonen zitten. Er zijn demonen die het gemunt hebben op onze gezondheid, maar er zijn ook demonen die onze financiën aanvallen, of onze relaties kapot maken, of oude psychische wonden open blijven halen, of angst ons leven binnen brengen, of allerlei dingen in ons huis kapot laten gaan, etc. Achter schijnbaar natuurlijke problemen, kan demonische activiteit schuilgaan. Daarom is het goed om openbaring van de Heer te vragen over je leven. Hij kan laten zien waar de boze nog macht in jouw leven heeft, zodat deze macht verbroken kan worden.

We zien dat Jezus op eenvoudige wijze de demonen uitdreef. Hij hoefde slechts een enkel woord te spreken en de demonen gingen uit. Vaak sprak Jezus deze demonen Zelf aan, zoals in Mattheüs 8:16. In andere gevallen spraken de demonen Jezus aan, zoals in Mattheüs 8:29-31. In die laatste tekst smeekten de demonen bij voorbaat al of ze in een kudde varkens mochten varen, wanneer Jezus hen uit ging drijven. Jezus antwoordde simpelweg met één woord: 'Ga!' en zij gingen uit...

---

<sup>1</sup> Mattheüs 9:32-33, 17:18, Markus 1:32, 7:25-30, Lukas 8:27-35, 9:42, 11:14, Handelingen 10:38, etc.

## **Angst voor demonen**

Het thema van demonenuitdrijvingen kan een stuk angst oproepen. Kennelijk hebben we met een onzichtbare vijanden te maken. Hoe sterk zijn deze? Hoe zien ze eruit? Kunnen zij ook in mij huizen? Is dat niet een heel eng idee? Het is best logisch dat dit angst kan veroorzaken. Toch hoeven we niet bang te zijn, als we geloven in Jezus. Jezus heeft namelijk alle autoriteit over deze machten. En als wij ons vertrouwen op Jezus stellen, dan hebben we in zijn Naam ook autoriteit over de demonen. Wij hebben meer geestelijke macht dan de demonen. Als wij in de Naam van Jezus spreken, moeten zij gehoorzamen. Het is goed om te beseffen dat de demonen zelf bang zijn voor de kinderen van God en sidderen bij de gedachte aan het oordeel dat God over hen gaat brengen.<sup>2</sup>

Angst is één van de machtigste wapens van de boze. Zolang hij ons angst kan inboezemen, heeft hij macht over ons. Zodra wij echter de angst opzij zetten en ons door geloof laten leiden, heeft satan geen macht meer over ons. Satan heeft ten opzichte van Gods kinderen slechts bluf over. Hij kan roepen, schreeuwen, manifesteren en angst aanjagen, maar hij heeft geen macht meer over ons. Wij zijn namelijk bevrijd door het bloed van Jezus. En iedere macht zal daarvoor moeten wijken. Het is goed om hier een diep besef van te krijgen. Dan zijn we niet zo snel meer van ons stuk gebracht. De meest eenvoudige gelovige kan de demonen in Jezus' Naam op de vlucht laten gaan.

## **Kunnen demonen ook in gelovigen huizen?**

De praktijk laat overtuigend zien dat dit inderdaad mogelijk is. Wie een klein beetje ervaring heeft opgedaan op het gebied van bevrijdingspastoraat en/of demonenuitdrijvingen, die kan getuigen dat er gelovigen van demonen bevrijd worden. Hoe zit dit dan? Wij horen als gelovigen toch bij Jezus? Hoe kunnen die demonen dan toch nog in ons huizen?

Als wij tot geloof komen, dan neemt Jezus de leiding over ons leven over. Hij wordt Koning over ons leven. Dit maakt ons echter niet meteen perfect. Er blijven nog genoeg gebieden in ons leven over, waarin we nog dingen moeten afleggen en vernieuwd moeten worden. Dit is een levenslang proces van reiniging en heiliging. In de gebieden van ons leven, waarin we nog bevrijding en heiliging nodig hebben, kunnen nog demonen huizen. Er kunnen bolwerken in ons leven bestaan, die nog geslecht moeten worden. Dit kunnen verkeerde gedachtepatronen zijn, of bepaalde vloeken of wonden.

Je zou het je als volgt kunnen voorstellen. Er was eens een boze koning, die over een stad heerste en deze stad vulde met geweld. Zijn dienaren pleegden overal moorden en diefstal en zij maakten het leven van de mensen in de stad zuur. Zij verborgen zich in kelders, stegen en donkere plaatsen en vielen mensen aan, die nietsvermoedend aan hen voorbijtrokken. Op een dag kwam er een goede koning en hij voerde strijd om de stad. Hij overwon en dreef de boze koning de stad uit. Hij nam de regering over de stad over en bracht zijn eigen dienaren binnen. Zij begonnen de stad te vullen met liefde, licht en vrede. De stad was overgenomen door de goede koning en toch waren er nog slechte dienaren van de boze koning overgebleven in de stad. Zij verborgen zich en voerden nog jarenlang een guerrillastrijd. Op onverwachte momenten sloegen zij toe en vielen mensen aan. Na iedere aanval gingen de dienaren van de goede koning op zoek naar de boosdoeners en zo reinigden zij stuk voor stuk de stad van de dienaren van de boze koning.

---

<sup>2</sup> Mattheüs 8:29-31, Jakobus 2:19.

Wij zijn als die stad. Ons leven is door de goede Koning Jezus overgenomen en de Heilige Geest en de engelen strijden om ons leven schoon te maken en met het goede te vullen. Toch zijn er nog boze machten in ons leven overgebleven, die zich schuilhouden in de schuilhoeken van ons leven. Op onverwachte momenten slaan zij toe, maar daarmee verraden zij wel zichzelf. Uiteindelijk zal iedere boze macht moeten wijken voor Koning Jezus. Hij regeert over ons leven.

Iedere zonde van onszelf en ook van ons voorgelacht opent deuren voor boze machten om ons leven binnen te komen. Sommige zonden zijn zo ingeburgerd in ons leven, dat zij tot slechte gewoontes en patronen zijn geworden. Op deze plaatsen staat de poort wagenwijd open voor de boze. Vaak heeft de boze op deze punten in ons leven een zogenaamd bolwerk opgericht. Hij heeft daar een burcht op gebouwd en zal deze gebieden met hand en tand proberen te verdedigen.

Gelukkig hebben we door het bloed van Jezus vergeving ontvangen. Wanneer we onze zonden belijden en af willen leggen, dan kunnen we in Jezus' autoriteit de demonen wegsturen en de deuren voor de boze sluiten. In Jezus' Naam hebben we de autoriteit over ieder gebied van ons leven gekregen. Als we deze autoriteit gaan gebruiken en uitleven, kan de boze niet in ons leven en hart blijven zitten. Hij zal stukje bij beetje uit ons leven uitgedreven worden.

### **Hoe drijven we demonen uit?**

Bij demonenuitdrijvingen wordt al snel gedacht aan manifesterende demonen: schreeuwende en gillende mensen, die over de grond kronkelen of agressief worden. Dit kan inderdaad gebeuren bij een demonenuitdrijving, maar dit hoeft helemaal niet. Vaak gaan demonen er met een zucht of zelfs onhoorbaar uit. We merken opeens meer vrijheid op een bepaald vlak. De weerstand is verdwenen en de weg naar heling is geopend.

In de Bijbel lezen we dat Jezus de demonen gewoonlijk niet toestond om te spreken. Hij legde hen het zwijgen op en beval hen simpelweg om te gaan.<sup>3</sup> Dit leert ons dat we manifestaties van de boze niet voor lief hoeven te nemen. Wanneer de demonen beginnen te manifesteren, kunnen we hen in Jezus' Naam het zwijgen opleggen. Sommige bevrijders scheppen er genoeg in om manifestaties van de boze juist te stimuleren en er een hele show van te maken. Laten we hiervoor waken, want hiermee geven we de boze veel meer eer, dan nodig is. Leg de boze het zwijgen op in Jezus' Naam en laat niet toe dat hij door manifestaties de aandacht op hemzelf richt. De aandacht moet naar Jezus uitgaan!

Dit gezegd hebbende, kunnen demonenuitdrijvingen soms best heftig zijn. De boze geeft zich niet altijd gelijk zonder slag of stoot gewonnen. Manifestaties kunnen gebeuren. Herinner je dat de boze geen macht heeft en hiermee eigenlijk bluft en angst probeert aan te jagen. Hoe sterker wij staan in het geloof in Jezus, hoe minder dit soort dingen ons van ons stuk hoeven te brengen. We mogen de machten simpelweg het zwijgen opleggen in Jezus' Naam.

De meest basale vorm van demonenuitdrijving is door hen te gebieden om uit te gaan. Hierin mogen wij het voorbeeld van Jezus volgen.<sup>4</sup> Doe dit altijd in de Naam van Jezus en in geloof in Hem. Van onszelf hebben we geen autoriteit over de machten. Het is geen trucje wat we in eigen kracht kunnen doen. Als we dat proberen, dan lopen we ernstig gevaar om zelf aangevallen te worden, zoals blijkt uit het verhaal van de zonen van Sceva.<sup>5</sup> Onze autoriteit ligt in Jezus alleen. Volg de leiding van zijn Geest.

---

<sup>3</sup> Markus 1:23-25, Markus 1:34, Lukas 4:33-35.

<sup>4</sup> Mattheüs 10:8, Markus 16:17, Lukas 10:17-20.

<sup>5</sup> Handelingen 19:13ev.

Als we krachtig willen zijn in het uitdrijven van demonen, dan hebben we de openbaring van de Heilige Geest nodig. De Geest kan ons een woord van kennis geven over welke geest of demon er in een persoon huist. Als we een woord doorkrijgen van de Heer, dan kunnen we de demon ook met zijn naam aanspreken. Dit werkt veel krachtiger dan de demonische machten in het algemeen aan te spreken. Dit is vaak niet genoeg om de machten daadwerkelijk uit te drijven. Als wij bijvoorbeeld onder leiding van Gods Geest spreken: 'geest van angst ga uit, in Jezus Naam!' of 'geest van kwaadsprekerij ga uit, in Jezus Naam!', dan spreken we specifieke machten aan, die dan ook daadwerkelijk moeten luisteren en gaan. Dit heeft vaak direct en zichtbaar effect.

De directe vorm van demonenuitdrijving, zoals we die hierboven hebben beschreven, is vaak helemaal niet nodig. Wanneer we iemand tegenkomen op straat of in een bijeenkomst, dan kan een dergelijke uitdrijving nodig zijn. Maar wanneer we wat meer tijd hebben, dan kunnen we ook het pad van het bevrijdingspastoraat bewandelen. Daarbij kun je samen met elkaar in gebed gaan en vragen of de Heer wil openbaren welke rechtsgrond de boze in jouw leven of het leven van een ander heeft. Dit kunnen bijvoorbeeld bepaalde onbeleden zonden zijn. Wanneer deze rechtsgrond weggenomen wordt, dan gaan demonen er regelmatig zelf vandoor. De demonen hoeven vaak helemaal niet rechtstreeks toegesproken te worden. Wanneer hun rechten komen te vervallen, moeten zij wel gaan.

Een andere manier om tot bevrijding te komen is door het proclameren van Gods waarheden en beloftes. In Gods Woord heeft God heel veel beloftes en zegenrijke waarheden over de levens van de gelovigen op laten schrijven. We kunnen deze proclameren over de levens van anderen en ook over ons eigen leven. Wanneer we deze waarheden hardop uitspreken, zullen de leugens van de boze ontmaskerd worden en moeten de boze machten weggaan. Vaak gaan ze dan zonder slag of stoot weg, omdat de waarheid sterker is dan de leugen en het licht sterker is dan de duisternis.

Neil T. Anderson heeft hier veel onderwijs over geschreven.<sup>6</sup> Hij bepleit en gebruikt een methode waarbij hij de nadruk legt op onze nieuwe identiteit in Jezus. Als we gaan beseffen en ook hardop uit gaan spreken wie we zijn in Jezus, dan gaan de boze machten wijken. In zijn bevrijdingspastoraat laat Neil mensen vaak zelf hardop Bijbelteksten uitspreken over wie zij zijn in Jezus. Het gaat hierbij om zaken als: 'Ik ben een geliefd kind van God'<sup>7</sup> of 'Ik ben volmaakt geworden in Jezus'<sup>8</sup> en noem zo maar op. Er kan behoorlijke weerstand zijn bij mensen om dit hardop uit te spreken, juist omdat de leugens van de boze op deze vlakken zo sterk aanwezig kunnen zijn. Maar wanneer mensen deze waarheden hardop beginnen uit te spreken over hun levens, dan wijken de boze machten vaak zonder verdere manifestaties of uitdrijvingen. Zij kunnen simpelweg de waarheid van God niet weerstaan.

### **Doorbidden van huis en voorgeslacht**

Demonische bezetting heeft niet alleen met onszelf te maken, maar ook met onze omgeving. Zo kunnen we bepaalde gebondenheden en vloeken erven van ons voorgeslacht, volgens Exodus 20:5. Ook kan een huis waarin we wonen demonisch bezet zijn. Daarom is het goed voor iedereen om het huis en het voorgeslacht door te bidden.

---

<sup>6</sup> Anderson, N.T. (1995). *De Bevrijder. Reken af met: dwingende gedachten, onredelijke gevoelens, onbedwingbare zonden*. Gideon.

<sup>7</sup> Romeinen 8:15-17, 1 Johannes 3:2.

<sup>8</sup> Kolossenzen 2:10.

Laten we beginnen met het huis. Wanneer je een woning koopt of betreft, dan is het goed om in iedere ruimte van het huis te bidden. Vraag vergeving voor zonden die mogelijk begaan zijn in de bewuste ruimte en pleit Jezus' bloed over de ruimte. Wijdt de ruimte hardop toe aan Gods Koninkrijk en proclameer dat Jezus Koning is over deze ruimte. Vervolgens is het goed om iedere ruimte en deur/doorgang te zalven met olie en de zalving van Gods Geest over de ruimtes te proclameren. Zo kun je jouw huis toewijden aan de Heer en vrij bidden van boze invloeden.

Daarnaast is het belangrijk om God specifieke openbaring te vragen over jouw huis. Vraag de Heer of Hij wil laten zien of er bepaalde zonden zijn begaan in dit huis en of er negatieve geestelijke invloeden in huis zijn. Gods Geest kan jou een gedachte, indruk of beeld te binnen brengen, waardoor je weet wat er voor negatieve invloeden op het huis rusten. Hier kun je vervolgens specifiek voor bidden. Je kunt plaatsvervangend schuld belijden, omdat het huis nu van jou is. Vervolgens kun je Jezus' bloed daarover proclameren en zijn vergeving, zegen en zalving over de woning uitspreken.

Verder is het goed om van tijd tot tijd te bidden of er voorwerpen in je huis zijn, die occult belast zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld occulte symbolen zijn. Sommige occulte symbolen zijn heel bekend, zoals het pentagram, de cijfers 666, etc. Andere occulte symbolen zijn minder bekend, zoals het hexagram (Jodenster), Peace symbool (kruis met gebroken armen). Het is goed om dit te onderzoeken en daarover te bidden. Ook andere voorwerpen kunnen occult belast zijn, doordat het bijvoorbeeld in handen is geweest van iemand die occult belast was.

Het woord 'occult' betekent trouwens 'verborgen'. We gebruiken dit woord hier in de zin van 'verborgen duivelse invloeden'. De duivel gaat vaak in het verborgene zijn gang. Hij verspreidt zijn invloed stiekem via voorwerpen, personen, invloeden, films, boeken, etc. Occulte invloeden zijn overal om ons heen aanwezig, daarom is het goed om van tijd tot tijd door je spullen en leven heen te bidden. God kan je laten zien wat je weg moet doen of moet zuiveren.

Als de Heer je iets openbaart over een bepaald voorwerp, doe dit voorwerp dan onmiddellijk weg uit je huis. Ga er vervolgens over in gebed. Vraag vergeving voor het feit dat dit voorwerp bij jou in huis was. Pleit op het bloed van Jezus en verbreek in Jezus' Naam hardop alle invloeden, vloeken en negatieve gevolgen, die dit voorwerp in jouw huis en leven gebracht kan hebben. Zo kun je jouw huis geestelijk reinigen.

Iets soortgelijks geldt voor het doorbidden van de familie. Als er in jouw voorgeslacht bepaalde zonden zijn begaan of wanneer jouw voorouders bij occulte groepen betrokken zijn geweest, dan kunnen er allerlei gebondenheden en vloeken op jouw familie rusten. Deze erf je van je ouders, zolang daar niet hardop mee afgerekend wordt. Daarom is het goed om God ook openbaring te vragen over jouw voorgeslacht. Alle zonden en occulte zaken, die je weet of geopenbaard krijgt, kun je belijden aan de Heer en daar plaatsvervangend vergeving over vragen en uitspreken. Pleit het bloed van Jezus daarover en verbreek hardop alle vloeken en gevolgen van deze zaken. Snijd hardop de negatieve geestelijke banden met je voorgeslacht door. Dan kun je een nieuwe geestelijke start gaan maken en hoef je niet onder dezelfde vloeken en narigheid te lijden als je voorgeslacht.

Het doorbidden van de familielijn is goed voor iedereen, maar is in het bijzonder van belang, wanneer er herhalende negatieve patronen in jouw familie gevonden worden. Dit kan de vorm van zonden, ziekten of narigheden hebben. Ga voor jezelf eens na hoe dit zit in jouw familielijn. Bid hier doorheen onder de leiding van Gods Geest. Dit kan een stuk bevrijding voor je leven betekenen.

Tenslotte, we hoeven niet in angst te leven. Jezus heeft de overwinning, zelfs als er nog bepaalde gebondenheden in ons leven zijn overgebleven. Daardoor laat God zich niet tegenhouden. Hij zal ons zegenen en veilig bij Hem thuisbrengen. We mogen hier dus ontspannen in staan.