

10. Herstel van de schepping door het offer van Jezus

Introductie

Er zijn ook zegeningen van het kruis, die het persoonlijke vlak overstijgen. Zo maakt de kruisiging van Jezus het mogelijk dat de schepping weer hersteld gaat worden. In het paradijs was alles zeer goed, maar sinds de zondeval is er allerlei gebrokenheid binnengekomen in deze wereld. De schepping zucht onder de slechtheid van de mens. Door Jezus' offer kan dit allemaal weer hersteld gaan worden. Daar hopen we in dit stuk over na te denken.

Het paradijs

Toen God de wereld schiep, was er meteen sprake van chaos en duisternis. Er zijn verschillende uitleggingen over hoe deze duisternis kon ontstaan. Zo wordt dit bijvoorbeeld toegeschreven aan de val van satan en zijn engelen. Door anderen wordt dit toegeschreven aan het idee dat God Zichzelf 'terugtrok' om ruimte te maken voor een zelfstandige schepping naast Hem. Nog een andere mogelijkheid is dat God de aarde bewust chaotisch en duister maakte, zodat Hij kon scheppen door de duisternis te verslaan en zijn plaats te wijzen. Nog weer anderen wijzen erop dat er contrast nodig is om überhaupt iets waar te kunnen nemen. Zonder duisternis kun je geen licht waarnemen. Zonder chaos kun je geen orde waarnemen. Hoe het ook precies zij, in het begin was er chaos en duisternis.

En toen begon God orde te scheppen. Hij wees de duisternis zijn plaats, Hij drong het water terug en Hij maakte een uitspannel. Zo schiep Hij een prachtige en leefbare aarde. Op deze aarde maakte Hij bomen, planten, dieren en mensen. En uiteindelijk maakte Hij het paradijs. Dit was de heerlijke hof waarin de mens in Gods aanwezigheid en onder zijn zegen kon leven. In deze hof was het leven geweldig en goed. God was zeer tevreden over zijn scheppingswerk.

In het paradijs stroomde de Levensrivier van God, die zich in vier rivieren opsplijste. Deze Levensrivier bevochtigde de Hof van Eden, het paradijs. Hierdoor konden er allerlei bomen groeien. De Rivier gaf dus leven aan het paradijs. In het midden van het paradijs groeide de Boom/Geboomte des levens. Als de mens hiervan zou eten, dan zou hij voor eeuwig leven.¹ Verder stond midden in het paradijs ook de Boom/Geboomte van kennis van goed en kwaad. Hiervan mocht de mens niet eten, want dan zou hij sterven. We weten niet of dit slechts twee bomen waren of twee bossen van bomen. In het Hebreeuws wordt namelijk het woord *eets* gebruikt, wat zowel 'boom' als 'geboomte' of 'bos' kan betekenen.

Adam en Eva hadden als taak om het paradijs te bewerken en te onderhouden. Ook waren zij aangesteld om te regeren over de dieren in de hof. Dit was voor de zondeval licht en gezegend werk. De bomen en planten groeiden zonder vervelend onkruid en werden bewaterd door de levensrivier. Het leven in het paradijs was goed en gezegend.

De zondeval

We weten dat het niet zo is gebleven. Op een dag werden de mensen verleid door de slang om van de Boom van kennis van goed en kwaad te eten. De slang liep toen trouwens nog rechtop en had waarschijnlijk zelfs de gestalte van een Seraf. Serafs zien er namelijk uit als vurige slangen met zes paar

¹ Genesis 3:22.

vleugels.² Satan kwam zeer waarschijnlijk in de gedaante van een Seraf naar Adam en Eva toe en sprak met hen. Hij verleidde hen om van de verboden vrucht van de Boom van kennis van goed en kwaad te eten. Zo kwam de mens ten val en hij nam de schepping mee in zijn val.

Vanaf dat moment werd de mens uit het paradijs verbannen. Ook begon de aarde toen doorns en distels voort te brengen. De aardbodem werd vervloekt vanwege de zondeval van de mens. De mens moest voortaan hard zwoegen om de aarde vrucht te laten dragen. De hele schepping werd geraakt door de zondeval. Allerlei narigheid en gebrokenheid kwam de schepping binnen. Dieren begonnen elkaar op te eten, natuurrampen begonnen te gebeuren, alles raakte uit balans. Bovendien vulden de mensen de aarde met geweld. Zij begonnen de aarde kapot te maken en de aarde uit te putten. Dit laatste zien we vandaag de dag meer dan ooit voor onze ogen gebeuren.

De kruisiging

En toen kwam Jezus naar deze wereld. Hij kwam niet alleen om de zielen van de mensen te redden, maar ook om het gebroken scheppingswerk van God de Vader weer te herstellen. Waar Hij rondliep gehoorzaamde de schepping Hem. Op zijn bevel werden stormen tot bedaren gebracht. En Hij onderwees dat we door het geloof zelfs bergen zouden kunnen verzetten. Dit alles was mogelijk vanwege het offer dat Jezus kwam brengen op Golgotha.

Opnieuw zien we hierin een wonderlijke ruil. God had ooit de Levensboom in het paradijs geplant, zodat de mens daardoor eeuwig zou kunnen leven. Nu werd Gods Zoon zelf aan het dode hout van het kruis gehangen. Hij stierf aan zijn eigen scheppingswerk. Hij de timmerman, die tijdens zijn leven vaak hout bewerkt had, werd aan het hout vastgespijkerd. Hij moest aan zijn eigen levenswerk sterven. Voor Hem geen Levensboom, maar de dood aan het kruis. In plaats van de Levensrivier stroomden Jezus' bloed en het water uit zijn zijde over Golgotha heen. Heel de schepping wankelde op dat moment. Drie uur lang werd alles duister. Het licht van de eerste scheppingsdag werd bedekt. En bij Jezus' dood kwam er een zware aardbeving en scheurden de rotsen.³ De hele schepping schudde en wankelde op die dag, toen de Schepper van hemel en aarde aan het hout hing en stierf.

Dit alles nam Jezus vrijwillig op zich, zodat de schepping weer hersteld kon worden. Door het offer aan het kruis kon het licht weer gaan stralen over de schepping, kon de gebrokenheid daaruit gebannen gaan worden en werden de Levensboom en de Levensrivier weer toegankelijk voor de mens.

De schepping hersteld

In de Bijbel staat beschreven dat Jezus voor een tweede keer naar deze wereld toe zal komen. Bij zijn Wederkomst zal Hij de schepping volledig komen herstellen en vernieuwen. Allereerst zal Hij als Koning duizend jaar gaan regeren in het aardse Jeruzalem. Deze tijd wordt het Messiaanse Rijk genoemd. Je kunt meer lezen over dit Rijk in het onderwijsdocument 'Messiaanse Rijk' in de serie 'Eindtijd'. In het Messiaanse Rijk zal de Levensrivier vanuit Jeruzalem, vanuit de Tempel gaan stromen.⁴ Deze Rivier zal twee kanten opstroomen, namelijk naar de Dode Zee en de Middellandse Zee. Overal waar het water

² In de woestijn stuurde God namelijk vurige slangen onder het volk, die in het Hebreeuws *negasjiem serafim* ('slangen Serafs' of 'vurige slangen') worden genoemd. Ook zijn er afbeeldingen van deze slangenengelen gevonden in archeologische opgravingen. Verder hebben deze Serafs zes paar vleugels, omdat er een tweevoud gebruikt wordt in Jesaja 6:2.

³ Mattheüs 27:51, Lukas 23:44-46.

⁴ Ezechiël 47, Zacharia 14:4-9.

van de Levensrivier zal komen, daar wordt de schepping hersteld. Het water wordt gezond, er zullen allerlei vissen zwemmen, zelfs in de Dode Zee. Ook zal het Geboomte van het Leven op de oevers van de Rivier groeien. De vrucht daarvan zal tot voedsel zijn en de bladeren tot genezing. Dit Geboomte zal twaalf seizoenen in een jaar kennen. Iedere maand brengt hij andere vruchten voort. Op de berg Sion in Jeruzalem zullen de wilde dieren hun eetpatronen aanpassen en vegetariër worden. Alle gevaren zullen daar wijken. Dit is een voorproefje van de eeuwige toestand op de nieuwe aarde.

Aan het eind van het Messiaanse Rijk wordt satan nog even losgelaten. De laatste confrontatie tussen Jezus en satan vindt dan plaats. Daarna zullen de oude hemel en aarde vergaan en zal het Laatste Oordeel plaatsvinden. Vervolgens brengt God een totaal vernieuwde hemel en aarde tevoorschijn. Hemel en aarde zullen op dat moment voor eeuwig verenigd zijn. God zal zijn Troon op aarde hebben te midden van de mensen. En vanonder zijn Troon zal de Levensrivier voor altijd stromen, met het Geboomte van het Leven op zijn oevers.⁵ Het zal nog heerlijker zijn dan in het paradijs. De hele schepping zal dan hersteld en verheerlijkt zijn. Er zal voor altijd gerechtigheid zijn op aarde en alle vloeken van de zondeval zullen verdwenen zijn.

Tot die tijd zucht en kreunt de schepping, alsof zij in barensood is. Zij verlangt enorm naar de dag dat Jezus terug zal komen en ook de kinderen van God in volle glorie en heerlijkheid geopenbaard zullen worden. Kennelijk hebben wij ook een taak bij het herstel van de schepping. Op het moment dat onze heerlijkheid, die Jezus voor ons verdiend heeft, zichtbaar gaat worden, dan wordt de schepping hersteld. Daar ziet heel de zuchtende schepping naar uit, volgens Romeinen 8:19-23. Door Jezus' offer mogen wij straks een rol spelen bij het herstel van de schepping. We mogen de rol van Adam weer op ons nemen, die geschapen was om het paradijs te bewerken en te onderhouden.

Rentmeesterschap

Nu al zijn wij geroepen om als goede rentmeesters voor de schepping te zorgen. Dit betekent dat we bewust om moeten gaan met voedsel, eten, kleding, milieu, etc. We zijn geroepen om in onze directe omgeving iets moois te maken van Gods schepping en daar goed voor te zorgen. Dit is nog wat anders dan het politieke milieuactivisme, waar ook allerlei andere motieven achter schuilgaan. Wij mogen op ons eigen plekje zorgen voor wat God ons heeft toevertrouwd.

Deze roeping gaat veel verder dan een materiële roeping alleen. Bovenal is dit ook een geestelijke roeping. We zagen net vanuit Romeinen 8 dat het openbaar worden van de heerlijkheid van Gods kinderen het herstel van de schepping betekent. Wij zijn dus geroepen om zoveel mogelijk van de hemelse heerlijkheid zichtbaar te laten worden in ons leven. Dan zal de schepping daarop gaan reageren en hersteld worden. Wanneer wij onze hemelse en geestelijke autoriteit gaan uitoefenen, dan zal de schepping daarnaar luisteren en hersteld worden. Te midden van alle gebrokenheid kan daar nu al iets van zichtbaar worden, als wij onze focus op de hemel hebben liggen. Wanneer wij horen en volgen wat de Heilige Geest ons leert vanuit de hemel, dan gaat dit effect op aarde hebben.

Jezus leerde ons dat je met het geloof van een mosterdzaadje tegen een berg zou kunnen zeggen: 'Verplaats je in zee' en dan zou de berg gehoorzaam zijn. Jezus zelf demonstreerde dat de winden en de wolken Hem gehoorzaam waren. Ook lezen we in Openbaring 11 over de twee getuigen dat zij de hemel kunnen sluiten, zodat zij geen regen geeft en dat zij water in bloed kunnen veranderen en de aarde kunnen treffen met plagen zo vaak zij dat willen. Deze twee getuigen staan symbool voor de grote geestelijke autoriteit die Gods gemeente in de Eindtijd zal bezitten. Het is wel niet een heel

⁵ Openbaring 22.

positief voorbeeld, want de schepping reageert voornamelijk met plagen, droogte en bloed. Maar dit is deel van het bevallingsproces. Uiteindelijk zal de schepping ook herstellen door Gods autoriteit.

Dit leert ons dat we deze strijd niet in de eerste plaats met menselijke middelen hoeven te voeren. Laten we ons uitstrekken naar de hemelse autoriteit die Jezus ons heeft gegeven. Dan zal de schepping daar zeker op gaan reageren en in lijn komen met Gods plannen. Dit zal de geboorte van de herstelde aarde bespoedigen. We hebben hierin een hoge roeping gekregen. Dankzij het offer van Jezus aan het kruis kunnen we weer gaan regeren over de schepping. Zo komen we tot de bestemming die God ons bij het begin van de schepping al gegeven had. Laten we God daarom bidden en ons daarnaar uitstrekken.