

12. Geloof in het offer van Jezus

Introductie

Om deel te krijgen aan alle genoemde zegeningen van het offer van Jezus is geloof nodig. Geloof is namelijk het middel om dingen vanuit de hemel te kunnen ontvangen. Het persoonlijke geloof dat Jezus ook voor jou is gestorven en opgestaan, geeft jou deel aan alle zegeningen van het offer van Jezus. Als je dit aanneemt in geloof, dan mag je er zeker van zijn dat je dit ook ontvangen hebt. Het komt aan op vertrouwen in God en de beloftes van zijn Woord. In dit document denken we verder na over wat dit betekent.

Geloof als voorwaarde

Geloof is dé voorwaarde om deel te krijgen aan de zegeningen Jezus' offer, volgens Johannes 3:16: *Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.* Dit komt ook in andere Bijbelteksten duidelijk naar voren. Zo zegt Paulus in Romeinen 3:28: *Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet.*

Is het geloof ook de enige voorwaarde? Of zijn er nog andere voorwaarden? Hoewel het geloof de meest basale en belangrijkste voorwaarde is om deel te krijgen aan het offer van Jezus, worden er in het Nieuwe Testament ook nog andere voorwaarden genoemd. Zo staat er in Markus 16:16 geschreven: *Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.* Hier wordt de waterdoop als tweede voorwaarde, naast het geloof, genoemd. In de negatieve tweede helft van het vers, wordt de waterdoop echter niet herhaald als voorwaarde. Dit laat zien dat het in de basis om geloof draait, maar dat de doop daar wel onlosmakelijk mee verbonden is. Gelovigen worden geacht om zich te laten dopen, wanneer zij tot geloof komen.

In de Rooms-Katholieke Kerk werden mensen soms nog snel gedoopt, voordat zij kwamen te overlijden, uit angst dat men ongedoopt zou heengaan. Ik geloof niet dat we op die manier met de doop hoeven om te gaan. God kijkt naar het hart en naar onze bereidheid om Hem gehoorzaam te zijn. De doop is niet een soort 'trucje' waardoor je eeuwig heil kunt bemachtigen. Nee, we laten ons dopen in gehoorzaamheid aan het Woord van God. Mochten we net voor ons overlijden tot geloof komen, waarbij er geen gelegenheid meer was om ons te laten dopen, dan zal God daar ook rekening mee houden. Een ander verhaal is het wanneer we tot geloof komen en Gods Woord niet gehoorzaam willen zijn door ons niet te laten dopen. Dan kiezen we er bewust voor om Gods aanwijzingen niet op te volgen. In dat geval kan je eeuwige redding in gevaar komen.

Een andere voorwaarde die genoemd wordt in het Nieuwe Testament is de voorwaarde van geloofsbelijdenis. Zo staat er in Romeinen 10:9: *Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.* In gehoorzaamheid aan het Woord zullen we dus woorden moeten geven aan ons geloof. We zijn geroepen om onze mond open te doen en hardop, in het bijzijn van getuigen, ons geloof te uiten. Ook hiervan geldt: dit werkt niet als een soort 'trucje'. Het gaat om de bereidheid en gehoorzaamheid aan Gods opdracht. Stel je bent doofstom of kunt niet spreken, dan weet God dat ook. Hij hoort dan de woorden van jouw hart. Een ander geval is het wanneer we niet voor ons geloof uit willen of durven komen en ons in stilzwijgen hullen. Dan betreden we een gevaarlijk pad. Jezus vraagt ons om Hem te belijden voor de mensen.

De waterdoop en de geloofsbelijdenis worden dus heel concreet en direct verbonden met de zaligheid. Er zijn nog meer voorwaarden, die we in het Nieuwe Testament tegenkomen. Zo verzekert Jakobus zijn lezers ervan dat het geloof zonder werken dood is. Geloof zal ook vrucht moeten dragen, anders is het helemaal geen levend geloof en baat dat geloof ons niet. Op allerlei plaatsen in het Nieuwe Testament wordt duidelijk dat het geloof vrucht moet dragen en dat we op basis van deze vruchten geoordeeld zullen worden bij het Laatste Oordeel. Als je daarover verder wilt lezen, dan kun je het onderwijsdocument 'Laatste Oordeel' in de serie 'Eindtijd' lezen.

Dit betekent dus dat geloof wel de basis is, waarmee we deel krijgen aan alle zegeningen van het offer van Jezus, maar dat het levende geloof onvermijdelijk ook allerlei vruchten draagt. Als deze vruchten afwezig zijn, dan hebben we geen levend geloof en niet daadwerkelijk deel aan het offer van Jezus. Deze vruchten zijn voornamelijk karaktervruchten, zoals liefde, blijdschap, vrede, geduld, zelfbeheersing, etc. Verder zijn onze goede daden en onze gehoorzaamheid aan het Woord en de Geest van God goede vruchten aan ons leven. Als die aanwezig zijn in ons leven, mogen we ervan verzekerd zijn dat we door geloof deel hebben gekregen aan het offer van Jezus.

Wat is geloof?

Wat is geloof dan precies? Geloof is volgens Hebrëeën 11:1 een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Geloof is dus een zeker weten dat de beloftes van God waar zijn, ook al zie je ze nog niet in vervulling gaan. Geloof hangt dus heel nauw samen met vertrouwen. Als we God vertrouwen, dan hebben we er ook geloof in dat Hij zijn beloftes waar zal maken. Ons geloof is allereerst op de Persoon van God gericht. Wij vertrouwen Hem als Persoon, om Wie Hij is. En daardoor kunnen we ook geloof en vertrouwen hebben dat Hij zijn beloftes waar zal maken. Door dit geloof of vertrouwen kunnen we de beloofde zegeningen ook gaan ontvangen.

Geloof is niet alleen iets rationeels. Geloof speelt zich niet alleen af in jouw hoofd, maar heeft minstens zozeer met je hart te maken. Geloof betekent dat je een vertrouwensband met God gaat opbouwen. Je geeft jezelf over aan Hem en vertrouwt jezelf gaandeweg steeds meer aan Hem toe. Vertrouwen moet groeien, dat heb je niet van de één op de andere dag. Dit geldt ook voor het geloof in God, dat ontvang je ook niet van de ene op de andere dag in volledige mate. Natuurlijk kan er een moment zijn waarop jij jezelf in vertrouwen overgeeft aan Jezus; een bekeringsmoment. Maar daarna moet het geloof opgebouwd en gevoed worden, zodat het kan gaan groeien. Jouw geloof wordt opgebouwd, doordat je met de Heer gaat wandelen en ziet dat Hij betrouwbaar is.

Geloof en vertrouwen heeft dus met relatie te maken. We gaan een relatie met de Heer Jezus aan. Deze relatie wordt als het goed is steeds dieper en hechter. En een relatie ga je niet in de eerste plaats met je hoofd aan, maar met je hart. Je vertrouwt jezelf helemaal toe aan de Heer, met al je gedachtes, gevoelens en verlangens. En Hij neemt jou mee op zijn weg. Zo kan jouw geloof gaan groeien en kun je steeds meer van de zegeningen van het offer van Jezus gaan ontvangen. Hoe dichter je bij de Heer komt te leven, hoe meer je deel kunt krijgen aan zijn offer. Een levend geloof wordt uitgeleefd. Het is een levenslang en steeds intiëmer wandelen met de Heer.

Vormen van geloof

Geloof kan allerlei vormen aannemen en op allerlei gebieden van jouw leven toegepast worden. Als je jezelf in geloof overgeeft aan de Heer, dan ben je in principe al gered en schoon gewassen door zijn bloed. Maar een basaal geloof dat jouw deel geeft aan de redding van Jezus, kan zich verder ontwikkelen in allerlei andere vormen van geloof. Je kunt geloof ontwikkelen voor het genezen van zieken in Jezus' Naam. Je kunt geloof ontwikkelen voor wonderen en tekenen. Je kunt geloof ontwikkelen dat je God iedere dag hoort spreken tot jou. Je kunt geloof ontwikkelen dat je staande houdt in tijden van vervolging en strijd. Je kunt geloof ontwikkelen voor financiële zegen. Je kunt geloof ontwikkelen dat je helpt om je eigen karakterzwaktes te overwinnen.

Geloof uit zich ook op allerlei verschillende manieren. Zo uit geloof zich in jouw gedachten. Vertrouw je God in jouw gedachten? Geloof je dat Hij zijn beloftes waar gaat maken? Geloof uit zich ook in jouw woorden. Hoe spreek jij over jouw leven en jouw omgeving? Spreek je wanhoop, twijfel en narigheid? Of spreek je vanuit geloof de beloftes van God over je leven en omgeving uit? Geloof uit zich zeker ook in daden. Dat zien we bijvoorbeeld in Hebrëeën 11 duidelijk naar voren komen. Uit jouw daden blijkt wat je daadwerkelijk gelooft. Als je God gehoorzaam bent, terwijl je zelf niet weet hoe het moet of kan, dan spreekt daaruit jouw geloof. Aan de andere kant kunnen we een stuk controlezucht hebben en steeds naar menselijke zekerheden zoeken. Daaruit blijkt ten diepste ongeloof. We hebben dan niet het vertrouwen dat het goed komt, ook als wij daar geen grip meer op hebben. Abraham ging gelovig op weg, terwijl hij helemaal niet wist waar hij terecht zou komen. David ging de reus tegemoet in het geloof dat God hem redden zou. Zo blijkt in de Bijbel keer op keer het geloof uit de daden.

De één heeft meer geloof op dit vlak en de ander heeft meer geloof op dat vlak. Afhankelijk van onze ervaringen in het leven hebben we ons geloof op verschillende levensterreinen opgebouwd of niet. Hierin kunnen we van elkaar leren en elkaar ook aanvullen. Uiteindelijk komt het allemaal op gehoorzaamheid aan. Als God ons roept om op weg te gaan, dan kunnen we vanuit geloof gehoorzamen, zonder allemaal 'ja, maar'-en. Vertrouw God en ga gehoorzaam op pad. Als God jou zendt, dan zal Hij het ook waarmaken. Daar kun je van op aan. En als God roept, dan geeft Hij jou daar ook voldoende geloof voor om daar positief op te reageren. Weiger zijn roepstem dan niet, maar ga gelovig op pad. Dan zul je rijk gezegend worden, zelfs als dat in het begin helemaal niet zo lijkt te zijn.

Geloof voor de zegeningen van het offer van Jezus

In deze serie hebben we heel wat zegeningen van het offer van Jezus voorbij zien komen: vergeving, verzoening, heiliging, navolging, bevrijding, overwinning, genezing, wedergeboorte, eeuwig leven, de Heilige Geest en het herstel van de schepping. Al deze zegeningen kunnen we alleen door het geloof ontvangen en omarmen. God wil ons geloof hiervoor opbouwen, zodat we al deze zegeningen steeds meer kunnen ontvangen in ons leven. Als je geloof tekort komt, dan kun je God hierom bidden. Geloof is namelijk een gave van God.¹

Wat ook helpt om geloof op te bouwen is het mediteren op het offer van Jezus. Stel je de kruisiging en de wonden van Jezus voor. Zie hoeveel Hij voor jou overhad en betaald heeft. Hij gaf zijn leven. Hij gaf alles voor jou, uit liefde. Hij wilde jou zo graag zegenen, dat Hij daarvoor de hoogste prijs wilde betalen. In alles heeft Hij met jou geruild om jou het betere deel te kunnen geven. Als Hij dan zoveel voor jou overhad, zal Hij zijn beloftes dan niet nakomen? Hij zal jou zeker de zegeningen van zijn offer willen geven. En jij doet er goed aan om dit offer eer aan te doen en deze zegeningen voluit te ontvangen.

¹ Johannes 6:64-65, Romeinen 15:13, 1 Korinthe 12:9, Efeze 2:8.