

### 3. Verzoening door het offer van Jezus

#### Introductie

Een andere zegen van het kruis is de verzoening. Deze hangt nauw samen met vergeving, maar valt daar niet mee samen. Verzoening betekent dat de intieme relatie met de hemelse Vader hersteld wordt.<sup>1</sup> Niet alleen is onze schuld en veroordeling weggenomen, maar God de Vader ontvangt ons nu ook met liefde en wijd open armen. Wij hebben door het offer van Jezus rechtstreekse toegang tot de hemelse Troon verkregen. We mogen nu vrijmoedig als een kind bij de hemelse Vader binnenlopen en met Hem spreken en omgaan.

#### We waren verdwaald als schapen...

Door de zondeval zijn we weg gedwaald bij God vandaan. We zijn uit zijn beschermende, liefdevolle en zegenrijke aanwezig weggegaan. We wilden het zelf opknappen en onze eigen god zijn. Daardoor zijn we verdwaald in het leven. In het laatste vers van Psalm 119 staat: *Ik heb gedwaald als een verloren schaap; zoek Uw dienaar, want Uw geboden heb ik niet vergeten.* Dit geldt na de zondeval voor alle mensen. Wij hebben allemaal gedwaald, zoals schapen zonder herder.

Jezus kwam om de verloren schapen van de mensheid te zoeken. Hij zocht ons op en bracht ons weer terug naar de kudde van God. Hij zorgde ervoor dat we weer onder de bescherming en leiding van God kunnen leven. Hij verzoende ons met God en maakte alles tussen ons en God de Vader weer goed. Door ons afdwalen was de relatie met de hemelse Vader verbroken. We konden geen contact meer met Hem krijgen en waren eenzaam en doelloos in dit leven. Maar Jezus brengt ons weer bij de hemelse Vader. Dan zijn we niet eenzaam meer en krijgt ons leven weer zin, doel en eeuwig perspectief.

#### Verzoenend bloed

In het Oude Testament wordt regelmatig over verzoening gesproken. Deze verzoening heet in het Hebreeuws *kipper* of *kippoer*. Bij deze verzoening vloeide eigenlijk altijd bloed. Het bekendste voorbeeld hiervan is de *Yom Kippoer*, de Grote Verzoendag. Op deze dag deed de Hogepriester verzoening over het Heiligdom, over de priesters en over volk. Hij deed dit onder meer door offerbloed te sprenkelen.

In Leviticus 17 wordt dit gekoppeld aan het verbod om bloed te eten of te drinken. Er staat dan geschreven in vers 11: *Want de levensziel van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt.* In het bloed zit dus de ziel en het leven. Dit bloed heeft God aangewezen als middel om verzoening te bewerken.

Wat betekent deze verzoening dan? Wel, dit is wat anders dan de vergeving van de zondeschuld. Bij de verzoening wordt een leven gegeven in plaats van een ander leven. Je zou het een 'levenstransfusie' kunnen noemen. De gevolgen van de zonde worden daarmee uitgewist. Wij zijn geestelijke gestorven sinds de zondeval, maar door de verzoening ontvangen we weer nieuw leven.

---

<sup>1</sup> Romeinen 5:10-11, Romeinen 8:15, 2 Korinthe 5:18-21, Hebreeën 4:14-16.

Verder betekent *kipper* 'bedekken'. Het bloed bedekt alle schuld. Ook dit heeft niet zozeer te maken met de vrijspraak voor de rechtbank, maar meer met het herstel van de gevolgen van de zonde. Het bloed bedekt namelijk de schuld, waardoor God ons als volmaakt kan zien. Hij gaat door het verzoenende bloed anders naar ons kijken en dat maakt dat de relatie met God hersteld wordt. De zonde is niet alleen vergeven, maar God kijkt er nu ook niet meer naar. Hij ziet ons nu als totaal vernieuwde mensen en zo behandelt Hij ons ook. Het verzoenende bloed is als het ware het filter, waardoor God naar ons mensen kijkt. En zo kan Hij van ons genieten en met ons omgaan, ook al zijn wij verre van perfect en lang niet altijd heilig.

De vraag die hierachter ligt is de volgende: 'Hoe kunnen onreine en onheilige mensen met een heilig God omgaan?' Dat is helemaal niet mogelijk, want voor Gods heilige Aangezicht kan geen onreinheid of onheiligheid bestaan. Dat zou botsen en we zouden daarbij ons leven verliezen. Zo heilig en puur is God. Alleen een perfect mens zou voor zijn aangezicht kunnen bestaan. De verzoening is de oplossing die God heeft gegeven voor dit probleem. Waar ons leven bezoedeld, bevekt en aangetast is, bedekt God dit met verzoenend bloed. Met dit filter op ons leven zijn wij in Gods ogen heilig, zuiver en volkomen rein. Zo kunnen wij dus Gods heilige aanwezigheid binnenkomen, onder het verzoenende bloed van Jezus.

### **Vrijmoedig binnengaan...**

Het bijzondere is dat wij nu met vrijmoedigheid voor Gods Troon mogen verschijnen. De vergeving zorgde ervoor dat de schuld voor de rechtbank opgeheven was. Dit pleitte ons vrij van de straf van de hel en gaf ons het recht op eeuwig leven. De verzoening maakt ons vervolgens rein en heilig voor God, zodat wij nu ook in zijn heilige aanwezigheid kunnen komen. Nu we verzoend zijn, mogen we daarom met vrijmoedigheid voor Gods Troon verschijnen. We mogen nu als een kind naar de Vader toe rennen, niet tegengehouden door enige schaamte, schuld of angst.

In Hebreëën 4:14-16 wordt dit ook uitgelegd:

*Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgedaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.*

Jezus wordt in dit gedeelte onze hemelse Hogepriester genoemd. Zoals de hogepriester één keer per jaar verzoening deed voor het volk op aarde, zo heeft Jezus voor ons verzoening gedaan in de hemel. Zijn verzoening is voor eens en altijd voldoende. De aardse hogepriester zorgde er op Grote Verzoendag voor dat God te midden van het zondige volk van Israël kon blijven wonen. De hemelse Hogepriester Jezus zorgde er door zijn offer voor dat wij altijd bij God binnen mogen wandelen en dat God met ons om wil gaan. Hij wil nu zelfs in ons komen wonen.

Er staat dan ook in Hebreëën 4 dat we met vrijmoedigheid mogen naderen tot Gods Troon. We mogen met onze gebeden naar God toegaan. We mogen Hem daarbij aanspreken als Vader. Ook is onze geest nu al in de hemel aanwezig. Met onze geest zijn wij al voor Gods Troon aanwezig.<sup>2</sup> Dit betekent dat wij nu ook in onze geest dingen kunnen horen en zien van God, rechtstreeks vanaf zijn Troon in de hemel.

---

<sup>2</sup> Kolossenzen 3:1-4, Efeze 2:6, Hebreëën 12:22-25.

Dit is zo'n groot en bijzonder wonder. Wij mogen intiem omgaan met de Schepper van hemel en aarde. Wij mogen voor zijn heilige en hoogverheven Troon staan. God Zelf wil een diepe relatie met ons opbouwen en met ons door het leven heen wandelen. Dit zijn zaken waar we ons leven lang op kunnen mediteren en dan nog kunnen we er maar een heel klein beetje van begrijpen en ervaren. Het verzoenende bloed van Jezus herstelt de relatie tussen God en ons.

### **Verzoening met mensen**

Ook in de intermenselijke relatie zijn vergeving en verzoening twee verschillende dingen. We kunnen mensen vergeven wat zij ons hebben aangedaan. Daarmee schelden wij hun schuld kwijt of geven we de zaak over aan de hemelse Vader. We zullen anderen niet zelf meer bestraffen of bitterheid blijven koesteren in ons hart. Door de vergeving worden we vrije mensen. We maken onszelf los van de dader(s), zodat wij niet langer gebonden worden door wraakgevoelens of bitterheid.

Verzoening gaat echter nog een grote stap verder. Verzoening betekent dat de relatie ook hersteld wordt. Verzoening betekent dat we anders naar de dader(s) gaan kijken en de zonden niet meer zien. Bij verzoening bouw je de kapotte relatie weer op. Daar hoort ook een stuk vertrouwensherstel bij en dat kan lange tijd vergen.

De vraag is natuurlijk of je jezelf met iedereen moet verzoenen. Hoogstwaarschijnlijk is dit niet het geval. Verzoening is namelijk simpelweg niet mogelijk, wanneer die ander geen berouw heeft of de relatie helemaal niet wil herstellen. Verzoening zal altijd van beide kanten moeten komen. Waar vergeving ook eenzijdig kan zijn, doordat je de zaak loslaat en overgeeft aan God, kan verzoening nooit eenzijdig zijn. Verzoening moet altijd van twee kanten komen, anders kan een relatie niet hersteld worden.

Verder zijn er allerlei voorwaarden verbonden aan relatieherstel. Er moet een stuk veiligheid zijn. Er moet sprake zijn van het opbouwen van nieuw vertrouwen. Er moet van beide zijden de wil zijn om de relatie weer op te bouwen. Het is goed om te beseffen dat we niet verplicht zijn om met iedereen om te gaan of goede vrienden te zijn. Wel moeten we zoveel mogelijk, voor zover dat van ons afhangt, vrede houden met iedereen. Dit zegt echter nog niet veel over hoe diepgaand een relatie moet zijn tussen jou en een ander. Soms is het erg verstandig en goed om afstand te bewaren tot een ander.

Jezus roept ons dan ook nergens op om je te verzoenen met iedereen, maar Hij roept ons wel op om de ander te vergeven. Jij bent niet aangesteld als rechter over die ander. Jij zult aan bitterheid ten onder gaan, als je het die ander betaald wilt zetten. En jij zult Gods vergeving niet meer kunnen ontvangen, wanneer je blijft kiezen voor onvergevingsgezindheid. Maar je hoeft geen geweldige en diepgaande relatie te hebben met iedereen, voordat God een relatie kan hebben met jou. Dat wordt nergens in de Bijbel als voorwaarde gesteld. God kiest er Zelf voor om Zich te verzoenen met ons. Dat had Hij niet hoeven doen. Maar Hij wilde zo graag een relatie met ons opbouwen. En wij zijn vrij om daarop te antwoorden met 'ja' of 'nee'. Als wij met Hem om willen gaan, dan kan dat. Als wij niet met Hem om willen gaan, dan kan dat ook. Deze keuze zal God respecteren.

### **Laat u met God verzoenen!**

Ik sluit af met een tekst van Paulus uit 2 Korinthe 5:20, waarin Gods diepe verlangen naar voren komt:

*Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen!*