

4. Bevrijding en overwinning door het offer van Jezus

Introductie

Jezus' offer heeft met nog een ander gevolg van de zondeval afgerekend. Oorspronkelijk was de mens bestemd om samen met God te regeren. Toen God de mens gemaakt had, zei Hij tegen de mens: *'Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!'*¹ De mens kreeg dus de heerschappij over de wereld toegewezen. God delegerde daarmee een stuk autoriteit en maakte de mensen tot koningen op de aarde. Maar bij de zondeval zijn we deze autoriteit kwijtgeraakt. De mens is gehoorzaam geweest aan de leugens van satan en daarmee gaf de mens zijn autoriteit weg aan satan. Door de zondeval is de mens gebonden geraakt en qua autoriteit onder de (gevallen) engelen terecht gekomen. Jezus' offer rekent af met deze gebondenheid.

Gebondenheid en overheersing door de boze

Sinds de zondeval heerst de satan/duivel als koning in deze wereld. Jezus zelf noemt satan de 'vorst van deze wereld' in Johannes 12:31. Ook lezen we in Mattheüs 4:8-10 dat satan alle koninkrijken van de wereld aan Jezus laat zien. Satan zegt daarbij dat hij deze allemaal aan Jezus zal geven, als Hij voor satan zal knielen en hem zal aanbidden. Jezus ontkent niet dat satan deze macht heeft, maar antwoordt dat men God alleen mag aanbidden. Hiermee geeft Hij impliciet toe dat de satan in staat is om alle koninkrijken van de wereld aan Hem te geven. Satan is de rechtmatige heerser over deze wereld, omdat de mens in zonde is gevallen en zijn autoriteit aan satan is kwijtgeraakt.

Verder wordt er in Efeze 6:12 gezegd dat wij strijd te voeren hebben tegen de overheden, machten en wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Hieruit blijkt opnieuw dat de duistere machten heersen over de aarde en over dit tijdperk. Er zijn nog meer Bijbelteksten aan te halen, die over deze realiteit spreken. We willen er hier nog eentje naar voren halen en dat is 2 Korinthe 4:4. Daarin staat geschreven: *Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw/wereld hun gedachten heeft verblind...* Satan wordt de god van deze wereld genoemd. Hij regeert over deze gevallen wereld.

Ten eerste betekent dit dus dat de mens zijn autoriteit om te heersen over de schepping niet meer kan uitoefenen. We zijn verliezers geworden in deze wereld. We zijn overwonnen door het kwade. Ten tweede brengt dit veel geestelijke gebondenheid de wereld binnen. Mensen worden opgejaagd en voortgejaagd door de boze machten. Mensen raken demonisch bezet en raken op allerlei vlak in het leven gebonden: denk hierbij aan verslavingen, dwingende gewoontes, ziektes, depressies, vloeken, etc. De duivel heeft vrij spel in deze wereld, als God daar geen verandering in brengt.

Jezus' offer brengt bevrijding

Gelukkig wilde God daar wel verandering in brengen. Nu kan Hij ons niet zomaar uit de handen van satan redden of de machten vernietigen. Zij hebben namelijk het recht op deze wereld en de mensheid verkregen, doordat de mens gevallen is. God had zijn autoriteit gedelegeerd aan de mensen en Hij gaat nooit tegen zijn eigen regels en besluiten in. In Psalm 115:16 staat geschreven: *De hemel, de hemel is van de Heer, maar de aarde heeft Hij aan de mensenkinderen gegeven.* Nu de mensen hun autoriteit

¹ Genesis 1:28. Zie ook Openbaring 1:6.

aan satan hebben doorgegeven, kan God daar niet zomaar omheen. Als Hij satan direct wilde vernietigen, dan had Hij daarbij ook de hele wereld en de hele mensheid moeten vernietigen. Die waren immers rechtmatig in het bezit van satan gekomen. Toch wilde God de mensen redden uit de handen van satan. Daar was eerst weer zo'n wonderlijke ruil van het kruis voor nodig:

Jezus kwam naar deze wereld. Hij liet zich vrijwillig gevangen nemen en binden. Hij gaf de boze machten vrij spel over Hemzelf. Ze mochten alles met Hem doen. Ze mochten Hem gevangen nemen, bespotten, spugen, slaan, geselen, veroordelen, kruisigen en doden. Hiermee nam Hij de plaats in van de gevallen mens en gaf Hij satan alles wat de mens hem bij de zondeval aan rechten gegeven had. Echter, Jezus zelf was nooit in zonde gevallen. De satan had dus eigenlijk helemaal geen rechten op Jezus. Jezus nam hier de plaats van de mensheid in en gaf Zichzelf over in plaats van de mensen. Hierdoor konden de mensen rechtmatig uit de handen van satan gered worden. Jezus had hun plek immers ingenomen. De mens en Jezus zijn van plek gewisseld.

Het bijzondere is dat satan en het dodenrijk Jezus nooit vast zouden kunnen houden, hoe graag ze dat ook zouden willen. Deze machten moeten gemerkt hebben bij de dood van Jezus, dat er iets flink mis was. Jezus kwam niet als een zielig hoopje mens in het dodenrijk terecht, maar Hij kwam als de overwinnende Koning van het heelal het dodenrijk binnen. En de poorten van het dodenrijk en de hel begonnen meteen te schudden. We lezen van een aardbeving bij Jezus' sterven en ook over de opstanding van doden. Vele ontslapen heiligen stonden op dat moment op en zijn later ook in Jeruzalem en omgeving aan mensen verschenen.² De macht van de dood was gebroken.

Jezus sprak aan het kruis: 'Het is volbracht!' Op dat moment ontving Hij zijn goddelijke autoriteit en glorie weer terug. Hij was vanaf dat moment de overwinnende hemel-Koning. Hij was onschuldig gestorven, dus niemand zou Hem in het graf kunnen houden. Hij was ook Gods Zoon en Hij verkreeg de sleutels van de dood en het dodenrijk, volgens Openbaring 1:18. Vanaf het moment van Jezus' sterven, had Jezus de autoriteit om mensen uit het dodenrijk te bevrijden. Hij heeft nu de sleutels van het dodenrijk en Hij kan daaruit loslaten, wie Hem toebehoren.

Waarom staan dan niet meteen alle doden op? Wel, we kunnen alleen door het geloof deelkrijgen aan het offer van Jezus. Als wij geloven dat Jezus onze plaats heeft ingenomen en ons in vertrouwen aan Hem overgeven, dan kan Hij ons bevrijden. Dit heeft ermee te maken dat wij nog altijd de autoriteit over ons eigen leven en onze eigen keuzes hebben. Wij kunnen nog altijd kiezen om 'nee' te zeggen tegen Jezus en dan blijft satan zijn rechten op ons leven behouden. Maar als wij ons onderwerpen aan het gezag van Jezus en ons vertrouwen op Hem stellen, dan kan Hij ons rechtmatig bevrijden uit het dodenrijk en uit de handen van de machten van het kwaad.

Herstel van autoriteit en bevrijding

Jezus geeft ons, op grond van zijn offer, de autoriteit over deze wereld terug. Dit bleek al tijdens zijn leven, voordat Hij überhaupt aan het kruis gegaan was. Jezus' offer wierp zijn vruchten al vooruit. Ten eerste dreef Jezus veel demonen uit. Hij had de autoriteit over alle boze machten. Ten tweede delegeerde Hij deze autoriteit aan zijn leerlingen. Hij stuurde ook hen eropuit om demonen uit te drijven en gaf hen de autoriteit over alle macht en kracht van de boze.³ Hiermee werd de oorspronkelijke autoriteit van de mensen hersteld. Wij mogen en kunnen weer met Jezus regeren over deze wereld en zijn qua autoriteit weer boven de engelen gesteld.

² Mattheüs 27:50-53.

³ Mattheüs 10:1, Markus 3:15, 16:17, Lukas 10:17-19.

In deze wereld is nog dagelijks sprake van geestelijke strijd. De machten geven zich niet zonder slag of stoot gewonnen, ook al hebben ze de grote oorlog al verloren. Toch mogen wij in Jezus' autoriteit terrein terugwinnen op de boze. Demonen moeten uit ons leven weg en gebondenheden zal God gaan beëindigen. Hij leidt ons op het pad naar volledige vrijheid. Ook mogen wij demonen uitdrijven bij anderen in de Naam van Jezus. We mogen ook anderen bevrijden uit gebondenheid in de autoriteit van Jezus. Jezus leeft nu in ons en zijn autoriteit rust op ons leven.

Kunnen we het nu dan helemaal zelf opknappen? Hebben we geen hulp van boven meer nodig? Jawel, zeker wel. Wij bezitten deze autoriteit alleen in Jezus. We moeten met Hem verbonden blijven. Hij werkt dit door ons heen, door zijn Heilige Geest die ons in woont. Zonder Hem kunnen wij niets doen.⁴ Wij zijn in deze dingen dus volkomen afhankelijk van Jezus Zelf. Maar Jezus roept ons wel op om uit te stappen en te wandelen in de autoriteit die Hij ons geeft. Het is een samenwerkingsverband. Wij mogen vertrouwend op weg gaan en de autoriteit gebruiken, die Jezus ons geeft. En dan zal Jezus met zijn kracht door ons heen werken en ons door zijn Heilige Geest daarin verder leiden. Samen met Hem mogen we in hemelse autoriteit wandelen.

Nu is het nog niet altijd meteen zichtbaar, dat wij overwinnaars zijn. Soms kan de strijd nog taai en langdurig zijn. Maar er komt een dag waarop de overwinning volledig en zichtbaar zal worden. Dat is de dag van Jezus' Wederkomst. Dan zullen wij samen met Hem in zijn leger uitrijden en alle machten van het kwaad samen met Jezus vernietigen.⁵ Wij zullen allemaal op witte paarden achter Jezus aan uittrekken ten strijde. De overwinning zal dan definitief behaald worden op satan en het rijk van de boze. Op die dag zal het zichtbaar worden dat wij qua autoriteit weer boven de engelen gesteld zijn. Op die dag zullen wij zelfs engelen oordelen, volgens 1 Korinthe 6:3.

De machten worden allemaal onder Jezus' voeten gelegd. Nu zijn wij als gemeente het Lichaam van Jezus op aarde. Daarmee worden de machten dus ook onder onze voeten gelegd.⁶ Wij krijgen de macht van Jezus om op de machten te stappen en hen te vertrappen.⁷ Wij hoeven dus nooit meer bang te zijn in deze wereld. Hoewel de duivel hier beneden nog overwinningen kan behalen, zijn deze allemaal tijdelijk. Op een dag zullen wij de duivel en zijn trawanten vertreden. Dat gebeurt nu al gedeeltelijk en dat zal volkomen gebeuren op de dag van de grote overwinning.

Jezus maakte de machten te schande

Vaak beschouwen we het kruis van Jezus als vernederend. Maar doordat Jezus tot het einde toe volhield, werd dit perspectief volkomen omgedraaid bij zijn laatste adem. Op het moment dat Jezus sprak: 'Het is volbracht!' werden de boze machten zelf volkomen vernederd en te schande gemaakt. Waar zij dachten een overwinning te behalen, leden zij hun grootste verlies daar bij het kruis. Al hun pogingen om Jezus te breken, liepen op niets uit. Hij ging heen als een machtig Overwinnaar en Hij zal terugkomen om deze overwinning te claimen.

In Kolossenzen 2:15 staat geschreven: *Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.* Al hun wapens hebben ze opgebruikt bij het kruis en het bracht hun slechts verlies. Jezus ontwapende de machten, ontnam hen hun autoriteit en maakte hun te schande voor het oog van de hele wereld. Direct nadat Jezus zijn laatste adem uitblies, moest de Romeinse hoofdman over honderd, die Jezus had laten kruisigen, wel erkennen: 'Werkelijk,

⁴ Johannes 15:5.

⁵ Openbaring 19:11-21.

⁶ Efeze 1:19-23.

⁷ Lukas 10:19.

deze Mens was Gods Zoon!⁸ Ook de menigte, die Jezus kort daarvoor nog had uitgejouwd, was totaal in verwarring: zij gingen naar huis, terwijl zij zich op de borst sloegen. Dit was een teken van verdriet, rouw en emotionele aanraking.⁹ Zij waren ondersteboven van de manier waarop Jezus heengegaan was. Er is overtuigend bewijs dat Jezus als een grote Overwinnaar heenging.

En nog altijd worden de machten te schande gemaakt door Jezus. Dit doet Hij door zijn kinderen heen. Steeds wanneer de satan denkt een slag te winnen door Gods kinderen aan te vallen, komen zijn aanvallen op zijn eigen hoofd terecht. Wanneer satan Gods kinderen aanvalt, worden ze daar sterker en mooier van en worden ze beschermd door God. Wanneer satan denkt een overwinning op God te behalen, dan lijdt hij verlies. Wanneer hij martelaren doodt, dan getuigt hun bloed in de hemel en wordt Gods Koninkrijk uitgezaaid. Steeds wordt satan te schande gemaakt door de kinderen van God.

Nu weet satan dat nog te maskeren en gaat hij nog vaak als een brullende leeuw rond. Hij bluft en laat het eruitzien alsof hij de overwinning heeft behaald. Velen trappen in deze leugens en beschouwen satan als zeer gevaarlijk en zeer machtig. Wij moeten onze vijand ook zeker niet onderschatten. In onze eigen kracht zijn wij niet tegen hem opgewassen. Maar omdat Jezus in ons woont, is de overwinning van satan een leugen geworden. De waarheid is dat Jezus satan overwonnen heeft. En bij de Wederkomst gaat dit volkomen blijken. Jezus zal satan dan volkomen te schande maken en in de poel van vuur gooien.

Ter afsluiting

Ook gelovigen kunnen nog worstelen met gebondenheid en demonische bezetting. Hoewel Jezus Koning is geworden in ons hart en leven, zijn er soms nog specifieke gebieden van ons leven, waar satan nog over regeert. Jezus wil ons door zijn Heilige Geest gaan leiden en al deze gebieden in het licht brengen. Hij wil ons laten zien in welke kamers van ons hart satan nog regeert. Stap voor stap drijft Hij satan uit ons hart. En wij mogen de autoriteit over ons leven terugwinnen in zijn kracht.

Waarom is dit niet in één keer klaar? Wel, het gaat gepaard met een geestelijk groeiproces van onze kant. Prachtig is wat er in Deuteronomium 7:22-23 over de inname van het Beloofde Land geschreven staat:

De Heer, uw God, zal deze volken van voor uw ogen verdrijven, maar geleidelijk: u zult hen niet onmiddellijk kunnen vernietigen, anders zouden de dieren van het veld talrijker worden dan u. De Heer, uw God, zal hen aan u overgeven; Hij zal hen in grote verwarring brengen, totdat zij weggevaagd zijn.

God drijft de vijanden stapje voor stapje voor de Israëlieten weg. Dit doet Hij niet in één keer, want de Israëlieten zouden niet in staat zijn om het Beloofde Land ook meteen in te nemen en bewoonbaar te maken. Dan zouden de wilde dieren zich vermenigvuldigen en zou het gevaarlijk worden. Zo gaat het ook in ons hart en leven. God drijft de boze machten niet in één keer allemaal uit, omdat we ook in staat moeten zijn om deze gebieden geestelijk in te nemen en bewoonbaar te maken voor de Heilige Geest. De wilde dieren staan in de Bijbel symbool voor demonische machten.¹⁰ Dit zou betekenen dat als God ons leven in één keer schoon zou vegen, dat er kamers onbezet blijven en er demonische machten terug zouden kunnen keren om dat in beslag te nemen. We kunnen onze verlossing slechts

⁸ Mattheüs 27:54, Markus 15:39.

⁹ Zie Lukas 23:27-28.

¹⁰ Zie bijvoorbeeld Markus 1:13 en Lukas 10:19.

stap voor stap ontvangen, zodat we in staat zijn om de ingenomen gebieden aan de Heilige Geest te onderwerpen en bewoonbaar te maken.

Het hoopgevende is dat God de machten in en rondom ons in verwarring zal brengen, totdat zij volkomen weggevaagd zijn. Precies zoals Hij met de volken in Kanaän deed. Hij brengt de duivel en zijn demonen in verwarring en vaagt hen weg uit ons leven. Stapje voor stapje wordt ons leven opgeruimd, totdat we helemaal bevrijd en geheeld zijn. Wat een hoop en ontspanning geeft dat! God Zelf zal het doen en ons op deze weg verder leiden...